



De dienst van deze zondag

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Ds. W. Bisschop, Breda
Organist: Karin van Aniel
Kosters/camera: Rick Ippel/Karsten van den Heuvel
Gastvrouwen: Teunie v/d Sommen & Thea de Rooij
Crèche: Lenneke Flikweert en Hester van der Stelt
Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.
Collecten: NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1^e Algemeen Kerkelijke Arbeid
2^e Kosten Energie

Orde van dienst

Lied vóór de dienst: Wij zagen hoe het spoor van God...(video)
Welkom
VOORBEREIDING
We zingen Psalm 122 : 1 en 3
Stil gebed
Bemoediging
Groet
Smeekgebed
drie gesproken gebedsintenties, afgesloten met:
v.: daarom roepen wij tot U en zingen
en beantwoord met een gezongen kyrie: Lied 301a.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Opstap naar het Bijbelverhaal, project van veertig dagen en Pasen
Luisterlied : De namen van God (videoclip)
de kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing uit het OT: 2 Kronieken 36: 22-23 (NBV 2004)
We zingen Psalm 34: 7 en 9
Lezing uit het evangelie: Lucas 15: 11-32 (NBV 2004)
Overdenking, toelichting:
de gelijkenis van de verloren zoon in drie monologen
elke monoloog wordt afgerond met een lied, resp.
Psalm 103: 5 (Zoals een vader liefdevol zijn armen...)
Lied 944: 1 en 3 (O Heer, verberg U niet voor mij...)
Psalm 105 : 3 (God, die aan ons zich openbaarde...)
Stilte
Meditatieve muziek: I heard the voice of Jesus say (video)
We zingen Lied: 896 (Wie heeft zijn geld verloren...)
BIDDEN EN GEVEN
voorbeden , gebed in stilte, Onze Vader
Collecten
-kinderen uit KND en crèche
OP WEG
We zingen ons slotlied: Lied 423
Zegen, beantwoord met gezongen 'amen'
Orgelspel

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

De dienst van zondag 6 april

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Ds. Nico de Lange
Organist: Gerard Roza
Kosters/camera: Arie Groenevelt/Mari van Zanten

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar Familie Van Steenis.

Nieuwsbrief zondag 30 maart 2025

Zondagmiddag 23 maart hebben we gecollecteerd voor de kinderooperaties in Gambia. Eli Smits heeft in de dienst deze actie van Gambia Child enthousiast uitgelegd. Een operatie van 1 kind kost wel 600 euro. Nu hebben wij met elkaar 347,11 euro opgehaald in de viering. Dus dat is ruim de helft voor 1 kindje. Het Thema van de viering was: "Help jij mij", dat hebben we met elkaar heel goed gedaan.
Namens Gambia Child heel erg bedankt.

De schikking op de liturgische tafel

De schikking op de liturgische tafel verbeeldt de tuin waar het graan gezaaid wordt , zodat het ons nieuw leven brengt.
Hanneke & Heleen

Expositiewand

De komende tijd zijn er in de Hoeksteen aquarellen en schilderijen in acrylverf te bewonderen van Teun Versteeg. Dieren spelen vaak een hoofdrol in het werk van Teun.

Actie gezamenlijke Diaconieën Nieuwendijk-Voedselbank Altena

Komende drie weken staat er achterin de hal van de kerk een winkelwagen waar u iedere week boodschappen in kunt doen voor de Voedselbank. Afgelopen weken hebben we al twee kratten weten te vullen. Fantastisch!!! Hoe mooi zou het zijn om in deze 40-dagen tijd, veertig kratten te vullen!!

Dit kunnen wij niet alleen. Hierbij hebben we u en jullie hulp heel hard nodig!

Vrijdag 18 en zaterdag 19 april van 9.00 – 16.00 uur staan wij als diaconieën bij de Coöp om nog meer boodschappen te verzamelen. Wie wil en kan ons komen helpen? Wat vragen wij van u/jullie. Een uurtje of twee van je vrije tijd om samen met een van de diakenen een lijstje uit te delen en de boodschappen aan te pakken. Wie komt ons helpen om dit mooie, dankbare project weer te doen slagen?

Stuur een appje of bel of mail Mariëlle Groenevelt 06-12384863 – mariellekammerman@hotmail.com en laat zien dat we als gemeenten naar elkaar omzien!

Het boodschappenlijstje ligt bij het winkelwagentje waarop de bruikbare producten staan. Heeft u thuis boodschappen staan die u niet lekker vindt of niet op eet en of niet gebruikt en u denkt dit kan ik ook wel in het winkelwagentje stoppen. **GRAAG** zelfs, alleen wilt u wel even kijken of de houdbaarheidsdatum nog maanden/jaren goed is?? Geen verse producten s.v.p.

Om een moment bij stil te staan:

De nieuwe stad

Ik zag de nieuwe stad in het verschiet.
Niets was er gesloten;
het leven was open en bloot.
Nergens meer plaats voor de leugen;
iedereen betrouwbaar.
Nooit was er nacht; alles baadde in licht.
Geen lucht meer vervuild;
en alle water als helder kristal.
Aan weerskanten van de rivier een levens boom,
die eindeloos zijn vrucht geeft.
Weg was het kwaad; eindelijk goed, alles en allen.
Een mooie droom,
nu nog aan het werk om het waar te maken.

Mooi voor onderweg

Die ander

Als ik wist wat in die ander leeft,
zou ik dan nog durven oordelen?
Als ik kon kijken in het hart van mijn medemens,
zou ik dan beter begrijpen?
Als ik zijn motieven kon doorgronden,
zou ik dan gemakkelijker vergeven en vergeten?
Als al mijn doen en laten openbaar werd gemaakt,
zou ik dan niet beschaamd mijn hoofd buigen
en om vergiffenis vragen?
Alles weten is alles vergeven.

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:

<http://www.gknieuwendijk.nl/>

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Martijn van Vliet per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64

I heard the voice of Jesus say

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:

“Kom tot Mij en rust

Ga liggen, vermoeid mens, ga liggen

Je hoofd tegen mijn borst”

Ik kwam tot Jezus zoals ik was:

Vermoeid, uitgeput, bedroefd

Ik vond in Hem een plaats van rust

En Hij heeft mij blij gemaakt

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:

“Voorwaar ik geef je voor niets

het Levende water, dorstige,

buig neer en drink en leef”

Ik kwam tot Jezus en ik dronk

van de stroom die leven geeft

Mijn dorst was gelest, mijn ziel leefde op

En nu leef ik in Hem

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:

“Ik ben het Licht in deze donkere wereld

Zie naar Mij, je morgen zal opgaan

En je hele dag zal stralen”

Ik keek naar Jezus en ik vond in Hem

Mijn Ster, mijn Zon

En in dat licht zal ik gaan

Totdat de dagen van reizen voorbij zijn