



De diensten van deze zondag

Morgendienst

Aanvang:	10:00 uur
Voorganger:	Dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg
Organist:	Gerard Roza
Kosters/camera:	Dick de Peuter/Gert Oldenburg
Gastvrouw/heer:	Maja Heijstek & Kees Heijstek
Crèche:	Els de Hoog en Jolanda Prins
Kindernevendienst:	Groep 1 t/m 8. <i>Er is ook tienerdienst</i>
Collecten:	NL78 RABO 0301505012 <i>ovv extra collecten</i> 1 ^e Diaconie 2 ^e Algemeen Kerkelijke Arbeid

Orde van dienst

We zingen vooraf: Op Toonhoogte 459 Wij willen samen vieren*

Welkom

We zingen: Psalm 65 : 1

Votum en groet

We zingen: Wij gaan de weg van oude woorden (mel. psalm 65)*

Gebed om ontferming: Houd ons dichtbij U

We Zingen: Hemelhoog 250

Zin van de (zondag-)dag: Andermans hoofd is een waardeloze plek om als zetel voor waar geluk te dienen - Arthur Schopenhauer

Luisterlied: Ken jij mij Trijntje Oosterhuis, Yosina Kaka

Gebed voor de opening van de Schrift

Opstap naar het Bijbelverhaal

Luisterlied: Nieuwer dan nieuw

We zingen: een mix van Liedbundel N'dijk 98 en psalm 119: 40

Eerste Schriftlezing: Prediker 7 t/m 18 (NBV 2004)

Luisterlied Sprong in het diepe Matthijn Buwalda

Tweede Lezing: 2 Korinthe 2 : 14 -17 Bijbel in gewone taal

We zingen: Lied 801 vers 1, 2, 3 en 5

Overweging

We zingen: Wees dan door Hem bewaard (melodie lied 675)*

Aansluitend: lied 675 vers 2 (Wat kan ons schaden...)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 139 : 1 en 14

Gebeden - Collectemoment

We zingen ons Slotlied: Laat ons zingen van de dromen* (uit Rakekings Nabij 90, melodie lied 769: Eens als de bazuinen klinken)

Zegenbede, gezongen Amen

* = tekst verderop

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

Kerk-Schoolviering

Aanvang:	15:00 uur
Voorganger:	Ds. Nico de Lange
Organist:	Hanneke de Peuter
Kosters/camera:	Cees de Rooij/Kees Heijstek

Liturgie

Muziek vooraf Don't worry, be happy en Trinity, Ik wens jou
Welkom
Hemelhoog 327 (Diep diep diep als de zee)
Komen - Groet en bemoediging
De viertafel wordt klaargezet
Openingsgebed
Meezinglied Tienwoordenrap
Iets over het thema
Lied 309a (Gloria a Dios)
Woord - We lezen in de bijbel:
Het verhaal van de man die wél wilde helpen (Lucas 10: 25-37)
en het verhaal van Martha en Maria (Lucas 10: 38-42)
meezinglied Zal ik het anders even doen?
Uitleg over het thema
Antwoord - meezinglied Alles wat je wilt
Uitleg bij de collecte (Gambia Child)
meezinglied Ik vind het fijn om jou te helpen
Voorbeden
Gaan - Lied 416: 1, 2 (Ga met God en hij zal met je zijn)
Zegen
Lied 416: 4 (Ga met God en hij zal met je zijn)

De dienst van zondag 30 maart

Aanvang:	10:00 uur
Voorganger:	Ds. W. Bisschop, Breda
Organist:	Karin van Andel
Kosters/camera:	Rick Ippel/Karsten van den Heuvel

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar Familie Van Daalen-Van Steenis.

Wij gedenken

16 maart 2025 overleed Jurrianus (Jur) van der Pijl, 79 jaar. Echtgenoot van Hennie van der Pijl. Het afscheid vond afgelopen zaterdag plaats in Breda. Zondag 6 april zal er een gedachtenismoment zijn in onze viering.

Bij de middagviering van deze zondag

Vanmiddag is er om 15.00 uur de jaarlijkse kerk-schoolviering, gezamenlijk voorbereid door de Regenboogschool en de beide kerken op ons dorp. Het thema is "Help jij mij?", rond de verhalen van de barmhartige Samaritaan en Martha en Maria. De kinderen op school zijn er druk mee bezig geweest, en veel daarvan zal terugkomen in de viering en in de Hoeksteen. We zien uit naar een mooie en goed bezette viering.

Stap in het verhaal

De laatste kans alweer om mee te doen met de serie gesprekken over Johannes 9.

Woensdag 26/3 zijn er nog enkele plekken vrij.

Aanmelden via ln.run/spFwH (hoofdlettergevoelig) of telefonisch. Ds. Nico de Lange, 0183-785785.

Violenactie ZWO succesvol verlopen!

De violenactie die door de ZWO georganiseerd werd in samenwerking met de Hervormde Kerk heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 993,05!

Dit bedrag komt ten goede aan **Gambia Child**. Hartelijk dank aan alle kopers van de violen voor uw bijdrage.

Symbolische schikking

Links de woestijn die staat voor dorheid, beproeving en loutering. Rechts de toekomst: de woestijn zal ooit bloeien als een roos! *Hanneke en Heleen*

Rommelmarkt

Op **zaterdagochtend 12 april a.s.** in er een ophaalronde t.b.v. de rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk die op **vrijdag 13 en zaterdag 14 juni** gehouden zal worden.

Graag uw goede, verkoopbare spullen voor 9.00 uur op een zichtbare plaats voor uw woning zetten. U kunt ook gordijnen, lakens, dekens en ander textiel aanbieden. Let op, we halen geen grote spullen op zoals kasten, ledikanten, matrassen, eettafels en stoelen, fauteuils en bankstellen. Heeft u spullen die u liever niet voor uw woning zet neem dan contact op met Mari van Zanten (06-39 63 86 08).

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:

<http://www.gknieuwendijk.nl/>

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk **donderdag 17.00** uur bij Jesse van Elzelingen per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64

Laat ons zingen van de dromen

Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent,
van de mens die uit wil stromen
en zich naar de ander wendt,
van de God die met ons meetrekt
en ons licht en leven zendt.

Laat ons danken voor de
toekomst,
die zich als een bloem ontvouwt,
in de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwt,
die de woning van zijn leven
op de rots van liefde bouwt.

Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt.

Wees dan door Hem bewaard

Jij bent geboren
en hier getogen,
om een koninklijk mens te zijn.
Jij bent geroepen
en uitverkoren
om een kind van Gods volk te zijn.
Jij draagt het teken,
dat nooit zal breken.
Kind van belofte
mens van gelofte,
door Christus zelf aanvaard.
Halleluja!
Hij zal jou leiden
op al jouw wegen.
In heel jouw leven
zij Hij jouw zegen.
Wees dan door Hem bewaard.
Halleluja!

Op Toonhoogte 459

Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samen delen met kinderen klein en groot
En net als Jezus geven aan anderen in nood
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samen leven als vrienden verder gaan
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn
gedaan
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samen spelen in huis en op de straat
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij gaan de weg van oude woorden

Wij gaan de weg van oude woorden
van overlevering,
die wij van onze ouders hoorden,
in eigen luisterkring,
verhalen uit geloof geboren
om onze weg te gaan,
en tekens die ons veel beloven,
als wij ze nieuw verstaan.

Wij zijn een schakel van de keten,
verbintenis van hoop,
mensen op zoek naar beter weten,
oprechte levensloop
Er is geen God aan onze zijde
die zegt: zo ga je goed
Wel **Één** die roept door alle tijden:
zoek verder, het komt goed.