

MEDITATIE

Bijbelverhalen en bladerdeeg...

Ik raak telkens en telkens weer onder de indruk van de gelaagdheid van de bijbelverhalen. Op het moment dat ik deze meditatie schrijf bereiden we ons voor op een lederkerk over Jona. Als je erbij stilstaat vanuit hoeveel invalshoeken je dit bijbelboek kunt doordenken...

Pas trof mij een mooi beeld hiervoor, bij de theoloog Sytze de Vries, die ook dichter is en musicus. Hij noemt de bijbelse tekst net bladerdeeg. Bladerdeeg is opgebouwd uit laagjes die met het blote oog niet meer te onderscheiden zijn. Een laagje deeg, een laagje boter, weer een laagje deeg, weer een laagje boter. Ik heb op een video eens een bakker bezig gezien die zo wel tot 16 laagjes kwam. En het uitgerolde bladerdeeg was niet veel dikker dan een millimeter... Echt ambachtelijk werk.

Het heeft iets moois om zo naar bijbelteksten te kijken. In bladerdeeg kun je niet zeggen dat de éne laag apart moet blijven van de andere. En ook niet dat één laag bepaalt hoe de smaak van het geheel is.

Zo is het ook met bijbelverhalen: je kunt niet zeggen van de éne of de andere laag dat deze de betekenis bepaalt van het geheel van het bijbelverhaal. Die verschillende lagen hebben elkaar nodig voor het uiteindelijke resultaat.

Deze gelaagdheid kom ik het sterkst tegen in de oude verhalende bijbelgedeelten. Het Oude Testament plaatst me wat dat betreft telkens weer voor verrassingen. Maar ook de evangelisten kunnen er wat van. Sytze de Vries gebruikt de uitdrukking net bladerdeeg voor het Johannes-evangelie. Een evangelie waaraan ik de ervaring op doe dat het pas dichterbij me komt naarmate mijn levenservaring toeneemt ... en de liturgische ervaring ... en de pastorale ervaring ... en de diaconale ... Kortom, je ontdekt in dit evangelie dat de bijbelverhalen net als je eigen leven gelaagd zijn, en dat al die lagen samen je tot de mens maken die je bent. Over jezelf kun je niet met één sluitend woord spreken. En dus ook niet over Jezus. De gelaagdheid zit in de verhalen. En daarmee in het bijbels spreken over God, over Jezus, over de Geest. Wil je de rijkdom daarvan leren kennen, dan heb je elkaar nodig. De ontmoeting, het gesprek, de stilte die je deelt. De ruimte die je geeft aan de verschillende invalshoeken.

In een tijd waarin er mensen zijn die er een handje van hebben om ingewikkelde dingen terug te brengen tot één korte zin, heb ik deze gelaagdheid van de bijbelse verhalen, en het spreken over God, Jezus en de Geest, hard nodig. Om ruimte en hoop te houden. Om licht en genade te vinden. Om stil te worden en te luisteren naar de Geestesadem.

Ds. Nico de Lange

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt de eerste editie van Kerkklanken 2025. Ook in het begin van het nieuwe jaar gonst het van de activiteiten in onze Kerk! Veel ambtstermijnen lopen af, maar deze worden gelukkig ook voor een deel weer ingevuld! Het losse middenkatern laat zien dat er toch nog diverse vacatures zijn!

Verbonden met bovenstaande haalt Alain Verheij in zijn column de eerste vraag die God aan de mens stelde aan: "Waar ben je?", vrij vertaald "waar sta je?" Zeer lezenswaardig op de laatste pagina's van Kerkklanken!

Hoe kunnen we onze talenten in Kerk en maatschappij gebruiken? Dat er veel talent in onze gemeenschap is, laat dit periodiek elke maand zien!

De diaconie en ZWO zitten weer vol plannen! Jaap van Elzelingen trekt een blik open en haalt de kerktoren er persoonlijk af. En... hoe is het eigenlijk met Paul van der Leek?

Kortom, veel leesplezier.

DB

Van de redactie



PS.

De deadline voor het volgende kerkblad is **maandag 10 maart 2025.** Dus heeft u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dwarssteeg 7.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jurgen Tinke, preses
Nico de Lange, predikant
Vacature, scriba
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: Ds. Nico de Lange
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. (0183) 785785;
e-mail: berichten@nicodelange.nl

Samenstelling kerkenraad

Ambtstermijnen

Elke januari spreken we in de kerkenraad over de samenstelling. Wie kan en wil nog één of enkele jaren voort in het ambt? Die vraag stellen we ook aan rentmeesters en diaconaal rentmeesters. Want het gaat om een “inzet die je eigen levenssituatie mogelijk maakt”. Dit jaar besloten diaken Joke de With en ouderling-kerkrentmeester Hugo Groeneveld dat zij, aan het eind van hun ambtstermijn, in juni zullen aftreden. Wij danken hen van harte voor de inzet die ze jarenlang in de beide colleges en in de kerkenraad als ambtsdragers hebben geschonken. En we zijn blij dat zij beide nog een jaar in de colleges willen doorgaan als diaconaal rentmeester en als kerkrentmeester.

We zijn ook blij dat pastoraal ouderling Piet van Vugt en diaken Mariëlle Groeneveld hebben toegezegd nog een jaar verder te willen in het ambt, en dat jeugdouderling Roelinde van den Heuvel nog twee jaar verder wil in haar ambt met bijzondere opdracht. Wij wensen hen alle goeds toe in de voorliggende periode.

Wil je weten waarom deze en andere ambtsdragers nog een poosje door willen gaan in de kerkenraad? Of waarom het voor jou een mooie tijd zou kunnen zijn als kerkenraadslid? Lees dan het speciale middenkatern van dit kerkblad.

Vacatures

Er zijn op dit moment vier vacatures in de kerkenraad:

- een vacature diaken
- een vacature ouderling-kerkrentmeester
- een reeds bestaande vacature pastorale ouderling

- een reeds bestaande vacature ouderling met als bijzondere opdracht het scribaat.

Ten aanzien van de laatste vacature willen we nog eens benadrukken dat daaraan een bestuurlijke en een administratieve kant zit. Het is goed denkbaar – en naar de mening van de kerkenraad ook raadzaam – om deze twee kanten over twee personen te verdelen.

Oproep tot aanbevelingen

Het is een goed recht en een morele ‘plicht’ voor een gemeente om namen van gemeenteleden voor te dragen (aan te bevelen) voor de vacatures. De kerkenraad wil zich liever niet zelf moeten aanvullen. Er is tot en met 23 februari gelegenheid voor het indienen van namen. Aanbevelingen kunt u zenden naar onze assessor, Piet van Vugt, Ippelseweg 28, 4255HZ Nieuwendijk. De kerkenraad.

College van Kerkrentmeesters



CvK



Blik op het CvK februari 2025

Op 13 januari is tijdens de vergadering van het College van Kerkrentmeesters afscheid genomen van Eli Vos, die vanaf 2013 onafgebroken deel heeft uitgemaakt van het CvK. In 2014 heeft Eli de voorzittershamer van Job Groeneveld overgenomen. Tot juni 2022 als Kerkrentmeester in de functie van voorzitter CvK en vanaf die tijd als Ouderling Kerkrentmeester, ook in de rol van voorzitter CvK. Mede door de inzet, sturing en leiding van Eli zijn de nodige hobbels genomen. Denk alleen maar aan het gehele proces dat voorafging aan het vervangen van de verlichting in de kerkzaal. Grote impact heeft de Corona epidemie op het kerkelijke leven gehad. Bijna wekelijks is toentertijd het Moderamen voor overleg bijeengekomen, waarbij de inbreng van Eli vanuit het CvK van groot belang was. Allerlei lastige beslissingen moesten er genomen worden en daaruit voortkomend maatregelen getroffen. Mede dankzij Eli heeft het CvK zich

gedurende die periode nog meer dan gewoonlijk van zijn beste kant laten zien.

Ook v.w.b. de Actie Kerkbalans was Eli een bijzonder inspirerende aanjager. Met zijn overduidelijke stemgeluid wist hij menigeen tijdens zijn toespraak te motiveren om de financiële bijdrage te verhogen. Bijna niemand kon zijn positieve benadering negeren. Alleen al op financieel gebied heeft zijn rol de kerk op zeker naar hogere sferen geleid. Maar dat is niet alles, Eli is voor velen binnen onze gemeente, en zeker voor het CvK van onschatbare waarde.

Wat speelt er verder.....

- De Actie Kerkbalans loopt als een tierelier. De lopers hebben hun stinkende best gedaan om de enveloppen snel bij de gemeenteleden af te geven of in de bus te doen. Nou, dat heeft geen windeieren gelegd. Eind januari was van de rondgebrachte enveloppen al ruim 46 % met een positieve toezegging retour gekomen. Dat belooft heel veel goeds. Tot 22 februari is er nog tijd om de antwoordenveloppen in te leveren. We rekenen er op dat een ieder zijn of haar steentje bijdraagt.
- Marco Groenenberg heeft in december aangegeven per 1 februari 2025 het beheer van het Kerkelijk Bureau van Martijn Bot te willen overnemen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Marco draait al een tijdje op de achtergrond mee om de kneepjes van het vak te leren en staat na deze inwerkperiode helemaal gesteld om het Kerkelijke Bureau te beheren. Martijn Bot heeft zich vanaf 1 januari 2021 ingezet voor het Kerkelijk Bureau. Daarvoor willen wij hem hartelijk bedanken!
- Ouderling Kerkrentmeester Hugo Groeneveld heeft na het afscheid van Eli Vos de rol van penningmeester op zich genomen. Bij hem kunnen alle bonnen en facturen worden ingeleverd, althans voor zover de bonnen/facturen raakvlak hebben met het kerkelijke leven.
- Het heeft meer tijd gevegd dan van tevoren was voorzien, maar op vrijdagmiddag 21 februari is het de bedoeling om de klokkentoren van de kerk te halen.
- Mede door het aanvragen van een vergunning en het indienen van een verkeersplan is wat stagnatie opgetreden. Dankzij de medewerking van de Gemeente Altena is het dan toch allemaal voor elkaar gekomen. Alleen de weersomstandigheden kunnen nog roet in het eten gooien, maar ja, dat hebben we niet in de hand. Als de takelklus is geklaard, zal de klokkentoren op het stukje naast de Inloop worden neergelegd. Komt dat zien, maar blijf wel op afstand.

Van de diakonie



De afgelopen maanden hebben wij weer mooie giften mogen geven aan diverse doelen, hier een kleine greep waar wij de opbrengsten van de collecte aan besteed hebben.

Mercy Chips	€ 710
Israël collecte	€ 400
Werelddiaconaat	€ 400
Minima	€ 2100
St. Vrienden Gerechtigheid	€ 100
St. Goud van Noord	€ 100
Hope for Africa	€ 250
Chambiachild	€ 250
De zonnebloem (afdeling Altena)	€ 500
Huiskamers pleegouders	€ 100

Wij danken u voor alle gulle gaven!

Ook willen we u hartelijk bedanken voor het aandragen van namen uit ons dorp die een steuntje in de rug konden gebruiken, in de vorm van een kerstpakket hebben we kenbaar gemaakt dat we aan hen denken in deze moeilijke tijden. We hebben samen met de Hervormde Kerk wel 37 pakketten mogen uitdelen.

Ook 18 statushouders- gezinnen in Nieuwendijk hebben we een mooi kerstpakket mogen bezorgen in de vorm van een COOP-boodschappenbon met een leuk presentje erbij.



Actie gezamenlijke Diaconieën - Voedselbank Altena



Ook dit jaar willen we net als vorig jaar weer de actie Voedselbank Altena starten. Zes weken lang zullen we samen met de Hervormde Gemeente aandacht vragen voor de voedselbank in onze regio. Zondag 9 mrt (1^e zondag 40 dagentijd) is de aftrap van onze actie. De actie zal dus zes weken duren en zal eindigen op Paasmorgen 20 april.

Wat hebben we voor u in petto en waarmee kunnen we uw/jullie steun goed gebruiken om deze actie te doen slagen?

Zes weken lang zal er achterin de hal van de kerk een winkelwagentje staan waar u/jij boodschappen in kunt doen. In overleg met de Voedselbank hebben we een lijstje ontvangen met daarop de producten die enorm nodig zijn om iedere week weer een mooi voedselpakket samen te kunnen stellen voor alle gezinnen/alleenstaanden, die het om één of andere reden financieel niet redden. Dit lijstje zal ook bij de banner/ het winkelwagentje liggen.

Heeft u thuis producten die u niet lust en / of niet opeet en u denkt dit kan ik wel in het winkelwagentje doen voor de Voedselbank?

GRAAG. Alleen vragen we wel of u wilt kijken of dit producten zijn die nog enige tijd houdbaar zijn (lees maanden/jaar). Dus geen verse producten a.u.b.!!!!

Vrijdag 18 en zaterdag 19 april zullen wij als diakenen bij toerbeurt die dag bij de in/uitgang staan om weer de lijstjes met boodschappen uit te delen. Iedereen die ons 18 en/of 19 april bij de COOP zou willen helpen is natuurlijk van harte welkom. Het zal gaan om 1 en/of 2 uurtjes. Even aanmelden bij één van ons, dan kijken we met elkaar welk tijdstip voor u/jou het beste schikt die dag.

Zondag 20 april zullen we met elkaar de actie afsluiten in een mooie Paasdienst.

Laten we er met elkaar weer een mooie actie van maken, die net als vorig jaar een groot succes was.

Namens de twee Diaconieën van Nieuwendijk en de Voedselbank Altena alvast bedankt voor uw/jullie bijdragen!

Violenactie ZWO 2025

Ook dit jaar organiseert de ZWO weer een violenactie in samenwerking met de Hervormde Kerk. De opbrengt van deze actie komt in onze kerk ten goede aan het jaardoel van de ZWO: **Gambia Child!**

De **inschrijflijsten** komen in de kerk te liggen van 9 februari t/m 2 maart. U kunt ook bestellen via zwo@gknieuwendijk.nl.

Vermeld bij uw bestelling het volgende: naam, adres, telefoonnummer en aantal violen.

Op **donderdag 13 maart kunt u de violen ophalen** in de hal van de Gereformeerde Kerk tussen 14:00 en 16:00 uur en tussen 18:30 en 19:30 uur. Hier kunt u ook de violen betalen; contant of via pin.

Als u niet in staat bent om de violen op te halen, dan worden ze bij u thuisbezorgd op 13 maart. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, geef het dan aan bij uw bestelling. Dit aanbod geldt alleen voor mensen die in Nieuwendijk en Almkerk wonen.

Pastoralia

Voor het pastorale contact maken we vaak een afspraak. Daarvoor gebruiken we de informatie uit onze kaartenbak. Daarin staan bij veel adressen vaste nummers vermeld. Is dat nummer nog in gebruik? Dan hoeft u verder niets te doen. Wij merken wel steeds vaker dat het vaste nummer niet meer in gebruik is, maar ook niet is afgesloten omdat er bij bepaalde telefoon- en internetpakketten geen kosten zijn verbonden aan het nummer. Als dat voor u of voor jou geldt is het voor het pastorale werk fijn als er een ander nummer in de kaartenbak wordt opgenomen. U, jij kunt dat doorgeven via kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl.

Hoe is het met...Paul van der Leek?



Een tijdje geleden vroeg een oud-collega aan mij (redactielid van kerkklanken) of ik iets van het wel en wee zou kunnen vertellen na mijn vertrek van De Regenboog.

Veel mensen weten nog wel dat ik van 1980 t/m 2000 leiding heb mogen geven aan onze basisschool in Nieuwendijk. Een bijzonder aangename periode, een prettige en professionele samenwerking met team, O.R., M.R. en Bestuur. De laatste 10 jaar werkte ik als schoolleider in Alphen aan den Rijn. In die periode kwam er een fantastisch nieuw schoolgebouw aan het Lauraplein. Een geweldige ervaring. Na m'n pensionering zijn Heydi en ik altijd in Nieuwendijk blijven wonen en wel tot 2020, omdat we een hele leuke groep vrienden en bekenden hadden, waarmee we al 40 jaar contact hadden en een mooie plek hadden om te wonen. In verband met fysieke omstandigheden van Heydi moesten we ons mooie stekkie aan de Kildijk verkopen en zochten we een appartement in de buurt. Dat werd Raamsdonksveer. Augustus '22 overleed Heydi plotseling en stortte ik me op het vrijwilligerswerk en wel: buurtbemiddeling (een onderdeel van Surplus). Buurtbemiddeling houdt in: is er een buurtconflict? Samen lossen we het op Interessant werk in Oosterhout, Geertruidenberg en de gemeente Altena. Daarnaast ben ik regio coördinator bij de Stichting Leergeld. Ik bezoek de scholen in heel Altena en vertel ze welke activiteiten er mogelijk zijn voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld. Meer weten hierover: www.leergeldwbo.nl.

En af en toe nog eens klussen op het tennispark van TV de Hei.

Tot slot, ik mag me gelukkig prijzen dat ik een geweldig leuke vriendin heb ontmoet, Een zekere Ada, waarmee ik gezellig naar de schouwburg, bioscoop of uit eten kan gaan en soms naar de kerk. Raamsdonksveer bevalt minder, wellicht ooit nog eens terug naar Altena.

Een hartelijke groet, Paul van der Leek

UIT DE GEMEENTE

In Memoriam



Wij gedenken... Anneke van Vugt-Broekhuizen

Op 30 januari 2025 is overleden Anneke van Vugt-Broekhuizen, in de leeftijd van 80 jaar. Anneke was sinds 2018 weduwe van Aart van Vugt. Zij woonde de laatste paar jaar van haar leven in huize Antonia in Almkerk. Een plek waar haar gezin en haar dierbaren graag kwamen. Waar de kat kon wonen en waar verplegend personeel graag kwam. Waar ze met dankbaarheid aandacht had voor een ieder.

Daarmee liep de rode draad van haar leven door, waarin ze van kinds af aan leerde om voor anderen te zorgen en met haar aandacht bij hen te zijn. En zo verheugde zij zich over de mensen om haar heen.

Het laatst van haar leven is getekend geweest door het onverwacht verlies van haar zoon Ardy, én haar wilskracht waarmee ze ook toen aandacht hield voor de mensen om haar heen. Waarin ze ook genoot van hun liefdevolle zorg voor haar.

In dankbaarheid gedenken we haar betrokkenheid bij haar dierbaren, haar leven voor anderen en haar voortdurende gesprek met God.

In de dankdienst voor haar leven is haar liefdevolle zorg in vele toonaarden verwoord. In liederen die haar met haar Aart verbonden, hebben we gezongen van vertrouwen op God. En we lazen de woorden waarmee hun huwelijk werd gezegend: De Heer is mijn herder.

In het licht van die woorden vertrouwden we haar toe in de handen van de goede Herder. We bidden dat haar levenslange betrokkenheid vrucht zal dragen in de levens van haar gezin en dierbaren, familie en vrienden.

Ds. Nico de Lange

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Februari, maart					
12-feb	Dhr. T. Visser	Rijksweg 109 b	4255GH	NIEUWENDIJK	89 jaar
13-feb	Mevr. M. Struik-van Burgel	Prinses Julianaweg 10 a	4255HB	NIEUWENDIJK	79 jaar
14-feb	Dhr. H.B. Bakker	Kerkweg 32	4255GD	NIEUWENDIJK	77 jaar
14-feb	Dhr. J.M. van der Sommen	Anemoonstraat 53	4255JD	NIEUWENDIJK	82 jaar
14-feb	Mevr. J.D. van Breugel-van der Stelt	Kleipeer 4	4255JN	NIEUWENDIJK	75 jaar
22-feb	Mevr. L. Zeeuwe-Ouwerkerk	Singel 86	4255HD	NIEUWENDIJK	80 jaar
23-feb	Mevr. J.C. Colijn-van Rijswijk	Boomgaard 14	4255JR	NIEUWENDIJK	85 jaar
23-feb	Dhr. J.L. Walraven	Oslopark 6	4255VE	NIEUWENDIJK	79 jaar
24-feb	Dhr. G. Kamerman	Prinses Marijkelaan 5	4255VG	NIEUWENDIJK	77 jaar
28-feb	Mevr. C.A. Boterblom-Colijn	Amaryllishof 12	4255JM	NIEUWENDIJK	81 jaar
1-mrt	Dhr. A. van der Stelt	Griendstraat 28	4255VZ	NIEUWENDIJK	75 jaar
5-mrt	Mevr. M.J. Walraven-Boeve	Buitendijk 22	4255GV	NIEUWENDIJK	89 jaar
9-mrt	Mevr. S.A. Romeijn-van der Stelt	Prinses Julianaweg 8	4255HB	NIEUWENDIJK	90 jaar
9-mrt	Mevr. A.E.H. van Esch-de Graaf	Rijksweg 116 c	4255GN	NIEUWENDIJK	84 jaar

13-mrt	Mevr. M.J. van den Berg-Versteeg	Heistraat 5	4255HK	NIEUWENDIJK	86 jaar
13-mrt	Mevr. C. Kasenvan den Steenhoven	Zandsteeg 30	4255SH	NIEUWENDIJK	79 jaar
16-mrt	Dhr. J. Groeneveld	Prinses Beatrixlaan 27	4255VA	NIEUWENDIJK	81 jaar
17-mrt	Dhr. P. van der Stelt	Prinses Margrietlaan 2	4255VD	NIEUWENDIJK	78 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Huwelijksjubilea

Echtpaar dat in de komende periode 12,5; 25; 40; 50; 55; 60+ jaar getrouwd is:

7-mrt	Dhr. en Mevr. Joosten – Verhagen	Janbaas 25	4255JS	NIEUWENDIJK	12,5 jaar
-------	----------------------------------	------------	--------	-------------	-----------

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over uw verdere levensweg, in voor- en tegenspoed toegebeden!

KERKELIJK BUREAU

Verhuisd

Mevr. M.A. van Vugt, van Lotusvliet 10, 3545DH Utrecht (wijk 1), naar Uitwijk Dijkje 1 , 4288JC Uitwijk (wijk 1).

Mevr. C. de Rooij, van Prinses Irenelaan 66, 4255VL Nieuwendijk (wijk 2), naar Prinses Irenelaan 60, 4255VL Nieuwendijk (wijk 2).

Mevr. H. van der Zouwen – Vis, van Buitendijk 9, 4255GT Nieuwendijk (wijk 4), naar Snellenweer 31, 4251VV Werkendam (wijk 1).

Fam. van Vugt, van Buitendijk 6a, 4255GV Nieuwendijk (wijk 4), naar Buitendijk 6b, 4255GV Nieuwendijk (wijk 4).

Dhr. D.J. van den Brink, van Steurstraat 97, 4285XE Woudrichem (wijk 1), naar Rivierenland 1, 4286DC Almkerk (wijk 1).

Ingekomen

Fam. van der Schaaf, Larikslaan 70, 4254BJ Sleenwijk (wijk 1).

Overleden

Op 30 januari 2025: Mevr. A.M. van Vugt – Broekhuizen,
geb. 07-02-1944, Knotwilg 31, 4286DE Almkerk (wijk 1).

Dankbetuiging

Heel graag willen wij, u en jullie, hartelijk bedanken voor alle medeleven tijdens en na mijn ongeval in Thailand.

Ook na mijn (onverwachte) buikoperatie ontvingen we zoveel lieve berichtjes, mailtjes en kaarten en bij thuiskomst de vele attenties van bloemen tot leuke cadeautjes.

Het was hartverwarmend!

Hartelijke groet

Bea Tolenaars en Eric Dekker

BIJ DE VIERINGEN

Zondag 16 februari is er een lederkerk in de ochtend. Deze keer gaat de viering over het verhaal van Jona. Een aansprekend verhaal dat veel beelden, gedachten en vragen oproept. Iedereen, van jong tot oud, kan op zijn of haar eigen manier bezig zijn met dit verhaal. Met de thuisvierders wordt de gezamenlijke start via beeld en geluid gedeeld, en vervolgens de korte viering die rond 10.10 uur start. Het kernteam geeft hieronder nog verdere verduidelijking.

De avonddienst is een zangdienst, waarvoor Hanneke graag van u/jullie liederen en eventueel teksten ontvangt. Is er een lied dat u/jij graag wilt zingen, geef het dan aan door: h.d.peuter@hccnet.nl of 0641256121.

Ouderwets bellen mag ook altijd: 0183-402318. Wacht niet te lang, dan kan Hanneke de dienst goed voorbereiden.

Zondag 9 maart beginnen we aan de 40dagentijd. In deze periode lezen we verhalen rond het thema 'tuin'. Zo beginnen we bij de tuin in Eden (Genesis 2).

Die middag is er om 15.30 uur weer een viering waarin ds. Beer het verhaal vertelt. Ook in die viering gaat het over het begin van de bijbel: de schepping.

Een week later staat het derde hoofdstuk uit Genesis centraal. Het gaat dan ook over de akker bewerken, vrucht dragen, een toekomst bouwen. Thema's die raken aan biddag voor gewas en arbeid.

Iederkerk: Jona

Op 16 februari 2025 is er weer een nieuwe Iederkerk. Deze keer is de dienst opgebouwd rondom het verhaal van Jona. Voor groot en klein een bekend verhaal: Jona die eigenwijs is en precies de andere kant opgaat dan naar Ninevé waar God hem heen stuurt. De grote vis die Jona redt nadat hij in de storm overboord was gegooid door de bange zeemannen. En de teleurstelling en boosheid van Jona als hij eindelijk doet wat God hem vraagt en het dan toch weer helemaal anders gaat. Klinkt dat misschien ook bekend als we naar onszelf kijken? Doen wij altijd wat God van ons vraagt? Of doen we soms ook precies het tegenovergestelde? En voelen we ons soms ook eenzaam en alleen, net zoals Jona zich moet hebben gevoeld, drie dagen in het donker? Of boos en teleurgesteld als het anders gaat dan we zouden willen (of verwachten) als we ons precies gedragen zoals God van ons vraagt? Genoeg vragen om mee aan de slag te gaan! Kies de activiteiten die jou aanspreken: van in het donker nadenken, tot het bouwen van een stad en het ontsnappen uit de walvis door met jouw team erachter te komen wie wie is. Na de activiteiten is er weer een korte viering en we sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. We zien u en jou graag de 16^e februari in deze dienst!

Hartelijke groet van het kernteam van de Iederkerk,
Annemarije, Heleen en Roelinde

Een voorbeeld voor iedereen

 *Zondag 2 maart*

 *10:00 uur*

 *ds. M. de Bruin*

 *Gospelkoor Sound of Joy*

 *Gereformeerde Kerk Nieuwendijk*



Zondag 16 februari

10.00 uur: Voorganger Ds. Nico de Lange

18.30 uur: Zangdienst o.l.v. Hanneke de Peuter

Zondag 23 februari

10.00 uur: Ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk

Zondag 2 maart 10.00 uur:

Ds. M. de Bruin, Molenaarsgraaf

Zondag 9 maart

10.00 uur: Ds. Nico de Lange

15.30 uur: Ds. Nico de Lange (Ds. Beer), Kerk op Schootviering

Zondag 16 maart

10.00 uur: Ds. Nico de Lange

Ring Altena

Onze gemeente maakt samen met de gemeenten in de dorpen in de noord-westhoek van ons eiland uit van een 'ring'. Die gemeenten zijn geroepen elkaar te ontmoeten en te steunen. En om waar samen te werken. Afgelopen 16 januari was er een bijeenkomst voor al die ringgemeenten over het thema "God geneest...!". Een kleine 200 belangstellenden kwamen samen in de hervormde kerk in Almkerk. Daar hield Alain Verheij een boeiende inleiding, en werden een aantal workshops gehouden.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de predikanten en kerkelijk werkers die in de ring werkzaam zijn en elkaar met regelmaat ontmoeten in een werkgemeenschap. Het is echter de bedoeling dat dit soort activiteiten in de toekomst worden georganiseerd door een bestuur waarin de gemeenten zijn betrokken, en waarbij één of twee van de pastores meedenken. De komende maanden wordt aan dit bestuur gewerkt.

Vindt u, vind jij het boeiend om bij dat proces van ontmoeting tussen buurgemeenten betrokken te zijn? Laat het aan ondergetekende weten. Ook als er ideeën leven over onderwerpen waarvan het goed is om daarover met mensen uit verschillende gemeenten in gesprek te raken.
Ds. Nico de Lange

Kringwerk

Stap in het verhaal – met verschillende generaties in gesprek

Hoe sta jij tegenover iemand met een visuele beperking, in het bijbelverhaal van Johannes 9 aangeduid als blind? En: hoe ga jij tegenover iemand staan die door Jezus wordt aangeraakt en dingen ziet die je zelf niet ziet? Dat zijn enkele van de vragen bij dit boeiende verhaal.

De vraag waar jij gaat staan onderzoeken we door met pionnen in het verhaal te stappen en elkaar daarop te bevragen. In het afgelopen jaar deden we al goede ervaringen op met deze werkvorm rond het verhaal over de Emmaüsgangers uit Lucas 24. Op de ringavond van afgelopen 16/1 merkte ik, toen we deze methode gebruikten bij dit verhaal uit Johannes, dat de werkvorm het verhaal zo mogelijk nog indringender maakt.

Voor degenen die vorig jaar al meededen met het Emmaüsverhaal: ik denk dat we samen een nieuwe ervaring gaan opdoen aan Johannes 9. De avonden hoop ik zoveel mogelijk verschillende generaties aan één tafel te mogen verwelkomen. Dat werkt het beste als je zelf om je heen kijkt, en iemand uitnodigt van een generatie voor of na jouw generatie om zich met jou in te schrijven voor één van de vier avonden. De data zijn: ma. 10/2, di. 18/2, do. 13/3 en wo. 26/3. Elke avond is opgezet volgens hetzelfde programma.

Aanmelden werkt voor mij het best als je dit doet via de datumprikker. Gebruik daarvoor de volgende link: ln.run/spFwH (hoofdlettergevoelig). Lukt dit niet of heb je geen computer, dan kun je me ook bellen om je aan te melden. De werkvorm kent een maximum van 10 deelnemers. Ds. Nico de Lange, 0183-785785

BIJZONDERE ZAKEN

Christelijke Vrouwendag Altena

Op zaterdag 15 februari 2025 in De Koningshof in Andel. De enthousiaste en inspirerende spreekster/schrijfster, Annemarie van Heijningen, neemt ons tijdens deze dag mee in haar verhaal over het thema “Mijn dochter, Ik zie je”. Annemarie is onder andere bekend van haar columns die ze tien jaar schreef voor het blad Visie van de EO. In haar boeken en lezingen combineert ze luchtigheid met diepgang, en legt ze de verbinding tussen geloof in God en de uitdagingen van het dagelijks leven. Het wordt een dag van ontmoeting, workshops en lofprijzing. Informatie over deze dag is terug te vinden op onze website.

Dames, mis deze dag niet, vol is vol, dus meld je snel aan via www.vrouwendag-altena.nl

Rommelmarkt

Het is nog maar het begin van 2025, maar de eerste vergadering van de rommelmarkt is alweer een feit.

We kunnen u/jullie mededelen dat de markt voor dit jaar gepland staat op

vrijdag 13 juni en zaterdag 14 juni 2025.

Voor het zover is willen we nog een ophaalronde organiseren en wel op

zaterdagochtend 12 april 2025.

Heeft u nog goede, verkoopbare spullen dan kunt u deze voor 9.00 uur die ochtend buiten voor uw woning zetten. U kunt ook gordijnen, lakens, dekens en ander textiel aanbieden. Wij halen deze ochtend geen grote spullen op zoals kasten, ledikanten, matrassen, eetkamertafels en stoelen, fauteuils en bankstellen.

Heeft u spullen die u liever niet op deze ochtend voor uw woning wilt zetten, dan kunt u contact opnemen met Mari van Zanten (06-39 63 86 08) dan zorgt hij ervoor dat ze deze ochtend wel worden opgehaald. Voor andere vragen omtrent het ophalen van goede verkoopbare spullen kunt u contact opnemen met Cees de Rooy (06- 53 40 59 11).

Natuurlijk zijn extra handen van harte welkom om de spullen op te halen en naar de opslag te brengen. Wilt u of jij meehelpen dan van harte welkom om 9.00 uur in "De Hoeksteen".

Met vriendelijke groet,
De Rommelmarkt commissie



Ons kerkorgel

Vlak voor de kerstdagen begaf een deel van het kerkorgel het. Heb je het niet gehoord? Dat is dan een compliment voor de organisten die hun best deden om toch zo goed mogelijk op dat ene klavier, dat het wel deed, te spelen.

Jaco van de Werken is onze hulp in dit soort zaken. Hij constateerde wat er mis was. Maar dit orgel is zo compact gebouwd dat hij het niet voor elkaar kreeg. Dat bleek wel toen begin januari Ide Boogerd bijna een hele dag bezig is geweest om het te repareren!

Maar eenmaal gemaakt konden de organisten weer voluit spelen en hebben daar ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Hanneke de Peuter

BIJBELLEESROOSTER

maandag	10 februari	2 Kronieken 5,2-14
Dinsdag	11 februari	2 Kronieken 6,1-11
woensdag	12 februari	2 Kronieken 6,12-21
donderdag	13 februari	2 Kronieken 6,22-31
Vrijdag	14 februari	2 Kronieken 6,32-42
zaterdag	15 februari	2 Kronieken 7,1-10
Zondag	16 februari	2 Kronieken 7,11-22
maandag	17 februari	2 Kronieken 8,1-11
Dinsdag	18 februari	2 Kronieken 8,12-18
woensdag	19 februari	2 Kronieken 9,1-12
donderdag	20 februari	2 Kronieken 9,13-31
Vrijdag	21 februari	Lucas 6,12-26
zaterdag	22 februari	Lucas 6,27-38
Zondag	23 februari	Psalm 83
maandag	24 februari	Ester 1,1-12
Dinsdag	25 februari	Ester 1,13-22
woensdag	26 februari	Ester 2,1-14
donderdag	27 februari	Ester 2,15-23
Vrijdag	28 februari	Ester 3,1-11

2 Kronieken en Lucas

Doordat Pasen dit jaar laat valt, duurt de epifaniëntijd (de tijd tussen Driekoningen op 6 januari en het begin van de veertigdagentijd) lang dit jaar, maar liefst twee maanden. Alle gelegenheid om de zoon van David als epifaniegestalte te belichten. We lezen heen en weer tussen enerzijds Salomo, de zoon van David, met koninklijke luister bekleed, met goddelijke wijsheid begiftigd en befaamd met een roem die ver voor hem uitgaat. En anderzijds die andere zoon van David, wiens glorie in de Lucashoofdstukken van deze maand al evenzeer verwondering, verbijstering en diep ontzag oproept. Isaac Watts maakte drie eeuwen geleden dezelfde vergelijking door Psalm 72, 'Van Salomo', om te dichten tot 'Jesus shall reign ...' (*Liedboek 871*, zie 9 december).

Ester

De feestrol Ester wordt in de synagoge gelezen tijdens het feest van Poerim, dat dit jaar op 13-14 maart valt. Wij lezen er nu al naartoe. De hoofdpersonen van het boek zijn Ester, Mordechai en de kwaadaardige Haman, die het Joodse volk wil uitroeien. Kinderen letten goed op bij de voorlezing van dit lange verhaal.

Telkens als de naam van Haman klinkt, beginnen ze te schreeuwen en te fluiten en maken ze zoveel mogelijk lawaai met ratels, zodat zijn naam niet meer te horen is.

zaterdag	1 maart		Ester 3,12–15
Zondag	2 maart		Joël 1,1-14
maandag	3 maart		Joël 1,15–2,2a
Dinsdag	4 maart		Joël 2,2b-11
woensdag	5 maart	Aswoensdag	Joël 2,12-17
donderdag	6 maart		Ester 4,1-17
Vrijdag	7 maart		Ester 5,1-14
zaterdag	8 maart		Ester 6,1-14
zondag	9 maart	Invocabit	Psalm 81
maandag	10 maart		Ester 7,1–8,2
dinsdag	11 maart		Ester 8,3-17
woensdag	12 maart	Biddag	Ester 9,1-15
donderdag	13 maart		Ester 9,16-26a
vrijdag	14 maart		Ester 9,26b–10,3
zaterdag	15 maart		1 Korintiërs 13,1-13
zondag	16 maart	Reminiscere	Lucas 9,1-9

Joël

Sprinkhanen hebben het land kaalgevreten en de oogst verwoest. Op de omschrijving ervan volgt steeds een oproep om te vasten, ‘Kondig een vastentijd af’, eerst in Joël 1:13-20, vervolgens in 2:12-17. Die laatste perikoop is een klassieke lezing op Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd.

Ester

De naam van Poerim is afgeleid van het woord *poer* dat lot betekent. De lezing op de feestdag zelf (13 maart) legt het uit.

1 Korintiërs en Lucas

Een voorlopig hoogtepunt van het Lucasevangelie is het visioen van de verheerlijking op de berg (Lucas 9:28-36). De Kerk leest daarbij: ‘Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog’ (1 Korintiërs 13:12).

DENKTANK

God bestaat niet?

“Ik ben gestopt met twijfelen, weet het nu zeker”, volgens emeritus predikant Floors.

“God bestaat niet”, luidt een kop in de krant van vorige week. Ik vind dat nogal een uitspraak. Daar mogen we onze bedenkingen over hebben.

Laten we bij de Schepping beginnen. God schiep de aarde, of is die toevallig ontstaan? Misschien wel gemaakt, maar door wie dan? Waar kwam dan de eerste vogel, olifant en mens vandaan?

Wat vieren we dan met Kerst? Als God niet bestaat kan Jezus er ook niet zijn. En nog maar te zwijgen over de Heilige Geest.

In de stille week voor Pasen herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven voor onze zonden. Als dat ook niet klopt lopen we zelf nog met die last op onze schouders.

De Bijbel zou door mensenhanden geschreven zijn. Paulus was ook een mens, zou hij al de verhalen verzonnen hebben?

Zomaar even een aantal reacties uit het AD van 9 januari jl.

Jeanne

ACHTERNA	DREIGEND	MINUS	TRAILER
ACHTERZAK	ETALAGE	REGEN	ZETEL
AIOLI	FLORA	SLAAN	ZWAAIEN
APARTE	KRUISJE	SMAKELIJK	
DANSER	MEDEPLEGEN	TAAIE	

N	N	E	G	E	R	R	R	S	A
E	O	E	J	F	E	O	M	U	C
G	B	T	I	S	L	A	A	N	H
E	O	R	N	A	I	O	L	I	T
L	T	A	Z	T	A	U	R	M	E
P	D	P	A	E	R	W	R	A	R
E	G	A	L	A	T	E	Z	K	Z
D	I	A	C	H	T	E	R	N	A
E	E	S	M	A	K	E	L	I	J
M	R	D	R	E	I	G	E	N	D

GELEZEN

Trouw 18 januari 2025

Een column van Alain Verheij



O p de drempel naar

het nieuwe jaar las ik een kort interview met de directeur van een reclamebedrijf. Hij vertelde trots over een innovatie waar autorijders binnenkort mee worden lastiggevallen: advertentiefilmpjes op tankpistolen.

Ouderwetse tankbeurten bieden me twee minuten om mijn zonden te overdenken (te beginnen met mijn verbruik van fossiele brandstoffen) maar nee hoor, er moet weer een scherpje onder mijn neus worden geduwd. Als je zoiets opdringt aan de mensheid ben je natuurlijk een enorme zak, maar dat leek niet op te komen bij de marketingjongen. Die deed gewoon zijn werk slim.

Zulke morele armoede is wijdverbreid, en spiritueel van aard. Onze maatschappij meet succes aan de hand van efficiëntie en financiële resultaten. De ziel behoort tot het domein van de vrije tijd: muziek, meditatie en musea op zaterdag, psalmen op zondag en vrijwilligerswerk tijdens het pensioen.

Wereldvreemde minderheid

Een deel van de mensen wijdt zijn hele leven aan spiritualiteit, maar dat is een wereldvreemde minderheid die een bijzondere roeping ervaart. De anderen hebben geen tijd voor contempleren; hun taak bestaat uit produceren.

Volgens reformatoren als Luther en Calvijn zit het net even anders: zij zeggen dat ieder kind van God een roeping heeft gekregen. De schoenmaker, smid en boer net zo goed als de priester en bisschop. Waar je ook bent, wat je rol of baan ook is, wat je talenten ook zijn: je moet God eren in al je ondernemingen en bezigheden.

Zoals Paulus het zei: 'Alles wat u doet, moet u met liefde doen'. Spiritualiteit is geen hobby, maar de allesomvattende beslissing om met hart en ziel te leven, ook onder kantoortijd.

Michelle van Tongerloo geeft het goede voorbeeld in haar boek *Komt een land bij de dokter*. Als huis- en straatarts ontvangt zij een bonte verzameling Rotterdammers in haar spreekkamer. Soms mensen zonder verblijfsvergunning of zorgverzekering.

Van Tongerloo vraagt zich continu af waarmee haar patiënten het beste zijn geholpen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. In de dossiers die ze inziet, staan genoeg ambtenaren en medisch specialisten die vooral bezig zijn met het afvinken van bureaucratische checklists en het drukken van kosten. Deze personen zijn misschien niet slecht in hun werk, maar wel in hun hogere roeping: medemens zijn.

Verademing

De schrijvende arts van de Pauluskerk doet een stap extra voor haar naasten en dat is een verademing. Zeker in een week waarin het bedrijfsleven zich vooral opportunistisch opstelt: nu Trump weer aan de macht komt, stemmen alle Zuckerbergs hun beleid probleemloos af op zijn voorkeuren.

Terwijl onze tijd zo snakt naar managers die hun waarden niet laten vervagen door de getallen in hun Excelbestanden. Politici die hijgerige peilingen negeren ten faveure van oprechte visie. Mediamakers die hun kijk- en klikcijfers ondergeschikt maken aan de urgentie van het verhaal dat écht verteld moet worden. Wie durft er weer te zoeken naar het goede in plaats van te jagen naar het succesvolle?

De eerste vraag die de bijbelse God stelt aan de mens is: 'Waar ben je?' Op deze vraag zijn we gedurende ons hele leven een antwoord schuldig – we zijn existentieel verantwoordelijke schepselen. Velen van ons zijn geneigd om weg te duiken voor zo'n roeping, terwijl we juist tevoorschijn moeten komen om te helpen een gebroken wereld heel te maken. Wat jouw plek in deze samenleving ook is: neem je verantwoordelijkheid. Dan kom je als geroepen.

TENSLOTTE

Twee vragen aan u/jou en de ander:

1. Doet er het toe of Jezus verrezen is?
2. Kunnen Christenen leren van andere godsdiensten?

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1, 4255 GA NIEUWENDIJK
Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl
In urgente situaties: 06-30767144

Scriba ouderling-scriba: vacature
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging,
adreswijziging etc. bij: Marco Groenenberg, Rijksweg 77c,
tel. 06-30234179 (bereikbaar na 18.00 uur),
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl of kees@keesdekoster.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 06-30234179

CvK Secretaris: Huib Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Hugo Groeneveld Rijksweg 240, tel: 402220
email: penningmeester@gknieuwendijk.nl

Bankrekeningen

CvK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jesse van Elzelingen,
e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Graag donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Dinand Bosch.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 10 maart 2025** vóór 18.00 uur bij:
Dinand Bosch, Dwarssteeg 7, tel. 06-36053799
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK

Bloemenatelier "*het Klaverblad*"

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag	Alleen bestellingen
Woensdag en donderdag	14.00 - 17.30 uur
Vrijdag	10.00 - 11.30 en 14.00 - 17.30 uur
Zaterdag	10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur



Bloemenatelier "*het Klaverblad*"
Rijksweg 212 Nieuwendijk
0183-405015 of 06-40075724
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

*De bloemen in de kerk worden iedere week geschonken
door Bloemenatelier "het Klaverblad"*