



De dienst van deze zondag

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Ds. Nico de Lange
Organist: Karin van Andel
Kosters/camera: Dick de Peuter/Karsten van den Heuvel
Crèche: Lenneke Flikweert en Hester van der Stelt
Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.
Collecten: NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1^e Diaconie
2^e Kosten energie

Orde van de dienst

Lied vooraf: lied 969: 1, 2, 4 (In Christus is noch oost noch west)

Welkom

Komen - Lied 66: 1, 3 (Breek aarde uit in jubelzangen)

Bemoediging en groet

Afscheid van een ambtsdrager

Hemelhoog 479: 1, 3, 4 (Heer u bent mijn leven)

Benoeming van een taakdrager

Lied 361: 1, 2 (Er heeft een stem gesproken)

Woord - Opstap naar het bijbelverhaal

Luisterlied: **Knoop het in je oren**

1e lezing Exodus 3: 1-6

lied 119: 66 (Geef leven aan mijn ziel)

2e lezing Johannes 2: 23 t/m 3: 10

Lied 361: 3, 4 (Heb gij uw knecht genodigd)

Overdenking

Antwoord - Lied 418: 1, 2, 3, 4 (God schenk ons de kracht)

Voorbeden en collecten.

Gaan - Lied "Bewaar de eenheid van Gods Geest": 1, 3,

melodie Hemelhoog 677

Bewaar de eenheid van Gods Geest,
de eenheid die God geeft.

Hij scheidt gemeenschap onderling,
waar de gemeent' uit leeft.

De Heer geeft liefde voor elkaar
en maakt ons eensgezind.

Wie leeft in vrede laat het zien
dat liefde samenbindt.

Hij geeft een taak aan ieder mens
die tot zijn kerk behoort.

God schenk zijn gaven aan elkeen,
die naar zijn roepstem hoort.

Verdraag dan met zachtmoedigheid
elkaar om Jezus' woord.

Volg samen Jezus Christus na,
u die Hem toebehoort.

Zegen

Lied 416: 1, 2 (Ga met God)

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

De dienst van zondag 26 januari

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Ds. J. Schelling, Woerden
Organist: Gerard Roza
Kosters/camera: Rick Ippel/Kees Heijstek

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar mevrouw J.G. van Maastricht-Sterkenburg.

Bij de viering van deze zondag

In deze viering nemen we afscheid van Eli Vos als ouderling-kerkrentmeester. We benoemen Jan van der Schuit als kerkrentmeester. En samen gaan we in de leer bij Nicodemus.

Meeleven

Hennie van der Pijl (Pr. Julianaweg 5a) keerde weer naar huis terug uit het revalidatiecentrum. En Nettie de Graaf (Rijksweg 124) is na een nare val geopereerd. Op het moment van schrijven is ze in afwachting van een plek voor revalidatie.

We wensen hen alle goeds toe met hun dierbaren.

Vakantie

Onze predikant heeft volgende week, van 24 t/m 31 januari, een week vakantie. Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ouderling Piet van Vugt, 0633174897.

Stamppotbuffet zaterdag 8 februari

Er hebben zich al 38 mensen aangemeld voor het buffet! Daar zijn we erg blij mee!

We hebben plaats voor 50 gasten, dus er zijn nog 12 plaatsen beschikbaar.

Wacht niet te lang met aanmelden als u erbij wilt zijn; het beloofd erg gezellig te worden!

Ook hebben we nog wat koks nodig die lekkere stamppotten kunnen maken!

Laat ons weten als u een lekkere stamppot kan maken.

Aanmelden kan via onderstaande opties:

Optie 1: invullen van de bekende strook. Deze kunt u inleveren bij Heleen de Lange, Kerkweg 1 of bij Jaanie

Tolenaars, Julianaweg 11. In de kerk liggen nog
aanmeldformulieren!

Optie 2: een mail te sturen naar: zwo@gknieuwendijk.nl

Optie 3: aanmelden in de kerkapp

U kunt zich aanmelden t/m 26 januari 2025.

Om een moment bij stil te staan:

Soms zou je wel even willen huilen
om de liefde die zo ongrijpbaar is
om de aanraking die zo wordt gemist
om de armen waarin je niet kunt schuilen.

Soms zou je wel even willen schreeuwen
om de pijn die zo eenzaam in je brandt
om de vragen die zo zijn gestrand
om de doofheid van de God der eeuwen.

Soms zou je wel even willen rusten
om de tederheid te zien in God
om vervulling die meer is dan het lot,
om aanvaarding dat meer is dan berusten.

Mooi voor onderweg – Neem de tijd

Neem de tijd om te werken,
het is de prijs van het succes.
Neem de tijd om te denken,
het is de bron van de macht.
Neem de tijd om te ontspannen,
het is het geheim van de jeugd.
Neem de tijd om te leven,
het is het fundament van de wijsheid.
Neem de tijd om te lachen,
het is de muziek van de ziel.
Neem de tijd om lief te hebben,
het is de weg naar het geluk.
Neem de tijd om rond te zien,
het is het middel tegen egoïsme.
Neem de tijd om te bidden,
het is de kortste weg naar God!

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:

<http://www.gknieuwendijk.nl/>

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Jesse van Elzelingen per
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw
contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64