



Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in onze gemeente.
De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

De diensten van deze zondag

Aanvang: 10.00 uur

Thema: "Mensen van Hoop"

-Lied voor de dienst: Lied 971: 1, 2 en 3

(Zing een nieuw lied voor God de Here)

Welkom en mededelingen

-Lied 634; 1 en 2 (U zei de Glorie)

Vorbereiding

-Lied 413: 1 en 3 (Grote God wij loven U)

Moment van stilte

Openingswoorden:

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: In zijn naam: genade voor u!

a: En vrede voor alle mensen!

- Lied 76: 1 en 7 (U alleen, U loven wij)

Kyriëgebed

-Lied 119: 40 en 49 (Uw woord is een lamp)

De schrift gaat open

-Gebed bij de opening van de Schrift

-Opmaat naar het Bijbelverhaal: Hoop...

-2 Koningen 5:1-3, 9-20a: Elisa en Naäman

Luisterlied voor de kinderen: Naäman

-kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezingen uit de herziene Statenvertaling

-Psalm 23: 1-6, Romeinen 8: 18-23

-We zingen mee: Een toekomst vol van HOOP van Sela
(Youtube)

Verkondiging – thema: "Mensen van HOOP"

- Lied 885 1 en 2 (Groot is uw trouw o Heer)

Gebeden en gaven

-Dankgebed, voorbeden, stil gebed en onze vader:

-Collectemoment,

-Lied 416: 1,2 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

-Zegen, gezongen amen

Voorganger: dhr. J. van der Zee, Aalten

Organist: Gerard Westerlaken

Koster/ Camera: Cees de Rooij / Mari van Zanten

Beamist: Cor Polak

Lector: Wim Pellekaan

Crèche: Jolien/Elise Boterblom, Vera de Heus

Kindernevendienst: Jeannet

Gastvrouwen: Rika van Kappel, Sjany de Graaf

Collecten: NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

1^e algemeen kerkelijke arbeid

2^e onderhoud gebouwen

Viering Heilig Avondmaal in het Jan Biesheuvel Dijk huis:

Aanvang: vandaag, aansluitend op de morgendienst van de Hervormde gemeente Nieuwendijk.

Voorganger: ds. van Ommeren, Drachten

De diensten van zondag 3 november

Aanvang: 10.00 uur Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. N. de Lange

Organist: Robert van Eijl

Koster/ Camera: Dick de Peuter / Bert Slagmolen

14.30 uur viering Heilig Avondmaal in het Steunpunt

Voorganger: ds. N. de Lange

Alvast over zondag 10 november

Zondag 10 november lezen we in I Corinthiërs 12 hoe Paulus de gemeente eraan herinnert dat iedereen verschillend is, maar dat de verschillende delen samen één geheel vormen, net als bij een lichaam (verzen 12-22). Dat wordt in onze gemeente onder andere zichtbaar en voelbaar in de sacramenten. En dan is het mooi dat na de avondmaalsviering op 3 november een viering volgt van doop en belijdenis. In deze viering zal de doop worden bediend aan de kleine Julia Bax en Finn Koekkoek. Gods liefde gaat hen in hun leven vooruit. De komst van Julia is voor haar ouders aanleiding geweest om in gesprek te gaan over de betekenis van de doop in hun eigen leven. En zo zullen zij beide in deze viering hun geloof belijden, waarmee Tessa haar kinderdoop aanvaardt, en Siebe na zijn belijdenis de doop zal ontvangen. In de verbinding tussen de generaties die zo zichtbaar wordt, zien we iets van Gods trouw (I Cor. 1: 9) en voelen we ons als gemeente rijk gezegend.

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar: fam. H. Keller – van Helden, Midgraaf 4

Mededelingen

Avondmaalscollecte 3 november

Deze collecte willen we besteden aan Het Passion. In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het Passion. In onze boerderij bieden wij een tijdelijke opvangplek aan dak- en thuisloze en verslaafde medemensen. Gestrest van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen onze gasten bij Het Passion op adem. Onze begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen hen de draad van het leven weer op te pakken. Gastvrij, betrokken, ontspannen en gericht op de toekomst. Richting een plek om te wonen. Omdat wij geloven dat iedereen meetelt. Altijd. Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen.

Overmaken op bankrekening van de diaconie kan ook: NL90 RABO 0301511586 t.a.v. Het Passion of via de Samenkerk app.

Vacature scriba

Afgelopen juni ontstond er in onze kerkenraad de vacature scriba. Marjolein Bot heeft vanaf dat moment in het administratieve deel van dit werk voorzien, ook om te bezien of de scriba-rol bij haar zou passen. Zij heeft inmiddels aangegeven dat dit niet het geval is, en dat ze per 1 januari haar taak weer teruggeeft aan de kerkenraad. Wij danken haar op deze plaats nu al voor haar inzet voor de kerkenraad in deze periode.

In dit licht doen wij langs deze weg (opnieuw) een beroep op de gemeenteleden om namen voor te dragen. Wat we in de afgelopen maanden hebben ervaren is dat het scribaatswerk zich goed leent om te worden vervuld door twee personen. De één legt het accent op het administratieve deel van het scribaatswerk, de ander op het bestuurlijke deel. Daarbij geeft de scriba vorm aan de taken in samenspraak met de kerkenraad als geheel. We vormen met elkaar een team.

Waarom is het belangrijk dat u als gemeenteleden namen voordraagt?

Het is enerzijds het *recht* van de gemeente om voor deze vacature namen voor te dragen. De kerkenraad vult niet zichzelf aan, maar de gemeente voorziet in voordrachten. Het is daarnaast ook een *morele plicht* van elk (stemgerechtigd) gemeentelid om namen voor te dragen. De nieuwe ambtsdrager(s) zal(zullen) immers, samen met de zittende ambtsdragers, besluiten nemen over de koers van onze gemeente. En er staan nogal wat ingrijpende thema's op de agenda voor de komende jaren. Een boeiende en uitdagende periode die voor ons ligt.

De scriba is allereerst ambtsdrager en doet met de andere ambtsdragers mee in het rooster voor de vieringen. Maar de scriba wordt verder vrijgesteld van een aantal taken (oa het pastoraat) om zich te kunnen richten op de bestuurlijke werkzaamheden in het moderamen. Kort samengevat:

- samen met het moderamen (voorzitter, assessor [waarnemend voorzitter] en predikant) de kerkenraadsvergaderingen voorbereiden en mede vormgeven, en zo meewerken aan de opbouw van de gemeente
- netwerken
- naar buiten toe, samen met de voorzitter, de gemeente vertegenwoordigen

De PKN heeft een mooie omschrijving gegeven van de taak van de scriba:

<https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-de-scriba-van-een-kerkenraad/>

Als deze oproep u of jou aanspreekt aarzel dan niet om contact om te nemen met (een van) de ondergetekenden om over deze vacature van gedachten te wisselen, of te overwegen of één van de beide aspecten van het scribaat helemaal bij u of jou zou kunnen passen.

Namen voor de vacature scriba kunnen worden ingediend bij Marjolein Bot tot uiterlijk maandag 4 november. In de vergadering van 5 november zal de kerkenraad mede op

grond van de voordrachten gemeenteleden benaderen voor de vacatures.

En bij alle gedachten hierboven: bidt u, bid jij, voor elkaar bij het nadenken over wie kan worden voorgedragen voor de vacatures, voor het werk van de kerkenraad en voor de gesprekken die er zullen worden gevoerd om opvolging te vinden in de kerkenraad?

Namens de kerkenraad: Jurgen Tinke (voorzitter), Piet van Vugt (assessor) en ds. Nico de Lange

Om een moment bij stil te staan

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in een God die ons het leven heeft geschonken;
die ons toegerust heeft met vele vaardigheden om dat leven, samen met elkaar, goed en waardevol te maken;
die van ons vraagt dat we daarvan gebruik maken en plichten naar elkaar toe niet verzaken.

Wij geloven in Jezus van Nazareth.
Hij wees ons de weg naar waarachtige vrede, naar liefdevolle verbondenheid tussen alle mensen.
Hij roept ook ons tot rechtvaardigheid en eerlijkheid, tot verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.

Wij geloven in wereldwijde solidariteit tussen alle mensen,
tussen rijk en arm, gezond en ziek, gelovig en ongelovig, dat zij om elkaar geven en naar elkaar toe gaan met een hart vol genegenheid en handen vol medeleven.

Wij geloven in een gemeenschap van mensen, waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten waarin de één opkomt voor de ander, waarin alle noden gelenigd worden, en de liefde voor elkaar nieuw leven mogelijk maakt.

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: <http://www.gknieuwendijk.nl/>

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Marco Groenberg per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64