

## De dienst van deze zondag

**Aanvang:** 10:00 uur

**Liturgie:**

**Lied voor de dienst: Lied 8b: 1, 3 en 4**

*Zie de zon, zie de maan*

**Welkom door ouderling van dienst**

**Aanvangspsalms: Psalm 47: 1 en 2**

*Volken wees verheugd*

**Moment stilte**

**Bemoediging en groet**

**Zingen: Psalm 47: 3**

*Maak het dan bekend*

**Kyriegebed**

**Glorialied: Lied 705: 1, 3 en 4**

*Ere zij aan God de Vader*

**Gebied om verlichting met de Heilige Geest**

**Opstap naar het Bijbelverhaal**

**Kinderlied:**

*Alles is vrij, Elly en Rikkert (YouTube)*

**Kinderen gaan naar de kindernevendienst**

**1e Schriftlezing Psalm 130**

**Zingen: Psalm 130: 1, 3 en 4**

*Uit diepten van ellende*

**2e Schriftlezing Habakuk 2: 1 - 3**

**Zingen: Lied 749**

*Op, waak op*

**Verkondiging**

**Zingen: Lied 286**

*Waar de mensen dwalen in het donker*

**Geloofsbelijdenis in eigentijdse woorden**

**Zingen: Hemelhoog 399**

*Samen in de naam van Jezus*

**Gebieden, stil gebed, Onze Vader**

**Collectemoment**

**Slotlied: "Ga maar gerust"**

*Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben je baken, ook in diepe nacht  
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt*

*Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  
Ik ben de dag, die schemert in je droom*

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.*

*Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben Ik de hand, die al je tranen wist.*

Tekst: Sytze de Vries

### Zegen, gezongen Amen

**Voorganger:** ds. M.F. Meeder-van Hof, Leerdam

**Organist:** Gerard Westerlaken

**Kosters / camera:** Cees de Rooij / Mari van Zanten

**Crèche:** Bernadette den Dekker

Marente van den Heuvel

**Kindernevendienst:** Groep 1 t/m 8

Lenneke Ebert

**Collecten:** NL78 RABO 0301 5050 12

*o.v.v. extra collecten*

1<sup>e</sup> Diaconie

2<sup>e</sup> Onderhoud Orgel

## De dienst van zondag 14 juli

**Aanvang:** 10:00 uur

**Voorganger:** ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout

**Organist:** Karin van Andel

**Kosters/camera:** Arie Groenevelt / Rick Ippel

### De bloemen

Als groet van de gemeente gaan de bloemen vandaag naar Fam. Crielaard.

Het maandelijkse bloemetje gaat naar dhr. J. van Herwijnen.

## Om een moment bij stil te staan:

Goede God, zonder vertrouwen kunnen we niet leven. Help ons om moedig te zijn en te geloven in de mogelijkheden die U geeft, ook al zien wij die niet.

Maak ons moedige mensen die op U durven vertrouwen en ook vertrouwen durven te geven aan elkaar. In stilte bidden we voor dat wat we nodig hebben. Ga met ons mee, houd ons vast. Amen

## Mooi voor onderweg

### Vrede

Tegenwoordig gaan de wereldvoeten over asfaltstraten, zij bewandelen de weg van het geweld. Maar het hart der nederigen is sterker dan de tanks. Niet van buiten komt de vrede tot de mensen; niet met behulp van kernwapens wordt zij geconstrueerd, noch geschapen door regeringsverdragen. Zij leeft in het hart van het heelal, en alle dingen jagen vrede na. Zij zal komen met het morgenrood in deze gekwelde, afgematte wereld. Zij wordt gebracht door de handen van de eenvoudige mensen, de nederigen en armen der aarde. Door een kinderhand wordt zij aangereikt en begeleid door de muziek van een moedige jeugd. Vrede zal zijn als de dauw voor deze uitgedroogde aarde.

## Mededelingen

### Vakantie predikant

Van 21 juni tot en met 21 juli heeft onze predikant vakantie. In deze periode kunt u, kun jij contact opnemen voor pastoraat met ouderling Piet van Vugt, 06-33174897.

### Van de themagroep

Heeft u het gelezen in de Kerkklanken?

En heeft u zich al aangemeld? Niet vergeten, hoor!



Wat zou het fantastisch zijn als we met elkaar als 'Scheepje onder Jezus' hoede' kunnen afvaren.

Aanmelden kan via

[themagroep@gknieuwendijk.nl](mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl)

of een briefje in de brievenbus van Rijksweg 240.

## Geluk(t)

De stroom nieuwsbrieven wordt toch niet onderbroken. Het is gelukt om het groepje samenstellers van de nieuwsbrief weer compleet te krijgen. We zijn bijzonder blij en dankbaar dat Kees Heijstek zich zeer flexibel heeft opgesteld en bereid is gevonden deel te gaan nemen aan dit werkgroepje. De continuïteit van de nieuwsbrief is voorlopig weer gewaarborgd. We kunnen gerust zeggen dat de gemeente hier geluk mee heeft.

---

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:*  
<http://www.gknieuwendijk.nl/>

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Kees Heijstek of per email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64