

MEDITATIE

... *Gij hebt mij 't eerst bemind. / En ik, ondankbaar mens, / die altijd denk en spreek / alsof Gij maar één keer / het eerst mij hebt bemind.* (Sören Kierkegaard, geciteerd naar Liedboek 2013, pagina 529)

Wij brengen elkaar regelmatig het hoofd op hol met mooie dingen die een illusie blijken. Eén ervan is die van de mens die zelf in vrijheid bepaalt wie zij of hij is. We denken graag dat we het initiatief hebben in ons leven, ons spreken, ons handelen en ons denken. Ook de 'vrije' markt houdt van deze gedachte. Want klanten die 'zelf kunnen kiezen' kun je alles aanbieden – zelfs als het duidelijk is dat het ronduit slecht voor een mens is. Want: “de klant hóeft het niet te kopen, die kiest zelf...”

Maar het is een illusie. We komen niet eens blanco ter wereld maar in een zeer bepaalde omgeving. Het maakt uit waar je wieg staat. In die omgeving worden we groot door het nadoen van anderen. En ook als we volwassen zijn leven we niet vrij van verleden, omgeving, leefsituatie en geliefden. Er is heel veel in ons leven dat we niet zelf bepalen, uitkiezen of beslissen.

Hebben we dan helemaal geen vrijheid? Toch wel – anders zouden we niet oprecht kunnen *liefhebben*. Die vrijheid is smal maar zeer bepalend. Er is een wereld van verschil tussen leven in verbittering of leven in vertrouwen dat je *geliefd* bent. Ons leven verloopt anders als we ons oefenen in vertrouwen dat Gods liefde vooraf gaat aan onze liefde. Dan kiezen (!) we ervoor om ons leven *een antwoord te laten zijn op Gods liefde*.

Wie in antwoord op Gods liefde leeft, betreedt een ruimte waar wonderen mogelijk zijn: “op een nieuwe manier geboren worden” (Johannes 3: 3 en 5, Bijbel in Gewone Taal).

Als we onze beperkte vrijheid wijden aan de liefde, in antwoord op Gods liefde, dan leven we ons leven anders.

Niet meer een leven met het ankerpunt in onszelf maar leven met het ankerpunt in God.

Vrij zijn is antwoord geven op Gods initiatief, en ons aan hem toevertrouwen – “Gij hebt mij 't eerst bemind”.

Ds. Nico de Lange

VAN DE REDACTIE

Na een lange periode van regen en grijze luchten kunnen we eindelijk genieten van het mooie weer. De zon schijnt, de bloemen staan in bloei, en de vogels zingen vrolijk.

Deze zomer biedt ook veel sportief vertier. Het EK voetbal brengt ons spannende wedstrijden, de Tour de France belooft spektakel met adembenemende ritten, en we kijken uit naar de Olympische Spelen waar atleten van over de hele wereld samenkomen in de geest van vriendschap en fair play. Dat staat in schril contrast met de situatie in een groot deel van de wereld. Maar dat terzijde.

Met de zomer komt ook een verandering binnen onze redactie. We zijn blij te kunnen melden dat Dinand Bosch heeft toegezegd om met ingang van het nieuwe seizoen het eindredacteurschap van Kerkklanken over te nemen. In de vorige editie werd Kees Heijstek al geïntroduceerd maar in een maand kan er veel veranderen.

Het is win-win. Want we hebben weer vers bloed in de gelederen. En hierdoor kan Kees Heijstek zich, samen met de andere samenstellers, richten op de nieuwsbrief. Dinand, van harte welkom! Een zorgvuldig inwerktraject behoort tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 19 augustus. Dus hebt u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Tot slot wenst de redactie u een fijne vakantie toe. Een goeie reis en veilige thuiskomst toegewenst voor de lezers die erop uit trekken. En voor de thuisblijvers ook een goede tijd toegewenst.

Ook de redactie gaat met reces. We zijn er weer begin september.



Van de redactie

A hand-drawn signature line ending in a hand holding a pen.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jurgen Tinke, preses
Nico de Lange, predikant
Vacature, scriba
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: Ds. Nico de Lange
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. (0183) 785785;
e-mail: berichten@nicodelange.nl

Notulen gemeentevergadering d.d. 29 mei 2024



1. Opening

Preses Jurgen Tinke opent de gemeentevergadering en heet iedereen welkom.

Hij leest een stukje voor over rust, waar velen van ons, met de zomerperiode en de vakanties in het vooruitzicht, naar uit kijken en behoefte aan hebben. De boog kan immers niet altijd gespannen staan. Het mooie is dat we bij God *altijd* een gemoedstoestand van rust kunnen en mogen ervaren. Daarvoor hoeven we niet twee of drie weken op pad. Ook Jezus zegt: 'Kom tot Mij allen, die vermoeid en belast zijn en Ik zal jullie rust geven'. Preses wenst ons allen een zegenrijke zomerperiode toe en bovenal Gods Shalom.



2. Notulen najaarsvergadering 28 november 2023

De notulen van de najaarsvergadering van 28 november 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat er opslagruimte is gevonden voor de rommelmarkt, bij de familie Van Drunen aan de Rijksweg. Hopelijk is dit een structurele oplossing.

3. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrole is uitgevoerd. De kascontrolecommissie heeft kenbaar gemaakt dat er geen onvolkomenheden zijn gevonden in de jaarstukken. In verband met de afwezigheid van de leden van de kascontrolecommissie zullen zij worden gevraagd dit schriftelijk te bevestigen.

4. Beleid en jaarcijfers 2023 CvK

Eli Vos geeft een toelichting op de jaarcijfers 2023 van het CvK.

De uitgaven voor energie waren aanzienlijk lager dan begroot. De kosten voor energie bedroegen € 17.000,= in plaats van het begrote bedrag van € 36.000,=. Er is een hoger bedrag uitgegeven aan preekbeurten van gastpredikanten dan begroot. Aan Jeugd is minder uitgegeven dan begroot.

Voor wat betreft de inkomsten is sprake van een daling van de Vaste Vrijwillige bijdrage met € 3.000,=. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de hogere opbrengst van de collectes. De Samen Kerkapp blijkt een positieve invloed te hebben op het geefgedrag.

De totale inkomsten waren lager dan de totale uitgaven. Vanwege de meevaller in de uitgaven voor energie kon het gat terug worden gebracht naar € 8.500,=.

Naar verwachting zullen de uitgaven in 2024 ongeveer gelijk blijven, maar de inkomsten zullen fors stijgen. Dit is onder meer het gevolg van een stijging van de Vaste Vrijwillige Bijdrage. De oproep om deel te nemen aan de 'Club van 40' heeft al tot 37 aanmeldingen geleid. Voorts zijn de rommelmarktcommissie en de kerstmarktcommissie gevraagd om de opbrengsten van beide markten ten goede te laten komen van de algemene middelen, in plaats van aan een specifiek doel. Beide commissies hebben hier positief op gereageerd. Bij het opstellen van de begroting 2024 werd nog uitgegaan van een tekort van circa € 27.000,=. Dit is inmiddels teruggebracht naar een verwacht tekort van € 5.000,=.

De speerpunten van het beleid van het CvK:

- Verdere verduurzaming van de kerkgebouwen;
- Reparatie van de glas-in-loodramen, mogelijk in combinatie met een verdere verduurzaming. De ramen vertonen de nodige mankementen;
- Kerktoren. De staat van de toren is dermate slecht, dat binnen drie tot vier jaar actie nodig is.

Er zijn vanuit de vergadering geen vragen over de gepresenteerde cijfers.

5. Beleid en jaarcijfers 2023 ZWO, Diaconie en Wereldwinkel

Diaken Mari van Zanten start de toelichting op de cijfers van de Diaconie met een verwijzing naar het verhaal over de vijf broden en de twee vissen. Veel mensen begrijpen dit verhaal niet, want wat er gebeurt in dat verhaal is menselijk gezien onmogelijk. De essentie van het verhaal is, dat als je deelt, er altijd genoeg is voor iedereen. Binnen onze kerk is dit al vaak waar gebleken, bijvoorbeeld op een startzondag. Dan wordt er volop gedeeld tijdens de gezamenlijke maaltijd. Dat is ook diaconaat. Het maakt niet uit wat je doet, maar iedereen wordt geroepen iets te doen. Door ieders inzet, hoe klein ook, wordt een stukje van Gods nieuwe wereld zichtbaar. De Diaconie is daarom ook blij dat er drie nieuwe leden zijn gevonden, die als diaconaal rentmeester aan de slag willen. Dit zijn Anjo Hoeke, José van Elderen en

Peter Hoeke. Daarnaast heeft Marianne Ebert aangegeven nog een jaar aan te willen blijven.

Mari licht enkele cijfers toe. Vanuit de ZWO is een bedrag van € 5.700,= gegaan naar een project voor landbouw in Oeganda. Daarnaast maakt de ZWO ieder kwartaal € 1.000,= over aan Kerk in Actie.

De inkomsten van de ZWO worden voor een groot deel gehaald uit acties. In 2023 waren dat de violenactie en de gavenactie. Per saldo heeft de ZWO in 2023 meer uitgegeven dan dat er binnen is gekomen, maar dat is gezien het bovenstaande niet erg, want als je deelt is er altijd genoeg.

De collecte-opbrengsten van de Diaconie waren in 2023 € 3.000,= hoger dan het jaar ervoor. De Diaconie ontvangt jaarlijks ook een bijdrage vanuit de Gereformeerde Kerk. Voor de verkoop van een perceel grond aan Rijkswaterstaat heeft de Diaconie € 26.000,= ontvangen. Daarom is het idee ontstaan om in de toekomst geen beroep meer te doen op Gereformeerde Kerk, zodat de Diaconie geheel zelf verantwoordelijk kan worden voor de eigen inkomsten en uitgaven. Om dit te bereiken zal de Diaconie het CvK wel vragen om door het jaar heen enkele extra collectes te mogen houden.

Desgevraagd licht Mari toe dat het bedrag van € 26.000,= voor de verkoop van de grond niet bij de inkomsten staat vermeld, maar op de balans staat.

De verkoop vanuit de Wereldwinkel loopt af. Tot voor kort werd regelmatig een partij koffie afgenomen door de Regenboogschool, maar de school heeft een nieuwe automaat aangeschaft en daar zit een contract bij voor koffieafname. De enige koffie die nog wordt geleverd is aan de eigen kerk, de Hervormde kerk en voor de kerstpakkettenactie.

Een gemeentelid vraagt of er al een bestemming is voor de opbrengst van de grondverkoop.

Mari antwoordt dat dit niet het geval is. Het bedrag staat voorlopig op de spaarrekening. Tips voor een goede bestemming zijn welkom. Het beleid van de Diaconie is om zo veel mogelijk te geven aan doelen van Kerk in Actie, omdat daar veel kennis en expertise zit. Bij andere doelen is de achtergrond niet altijd duidelijk.

Preses dankt Eli en Mari voor de toelichting. Het idee is om voortaan bij de presentaties van de jaarstukken minder gedetailleerd op de cijfers in te gaan, maar de gemeente meer mee te nemen in het beleid. Het is belangrijk om als gemeente te bepalen waar we geld aan willen uitgeven.

Preses vraagt of de vergadering kan instemmen met de gepresenteerde cijfers. Dit blijkt het geval. Vanwege de afwezigheid van de leden van de kascontrolecommissie, wordt de financiële beheerders décharge verleend, onder de voorwaarde dat de kascontrolecommissie per e-mail bevestigt dat er geen onvolkomenheden zijn gevonden in de jaarstukken.

Pauze

6. Pastorale Raad, beleid: o.a. terugblik brievenactie, vooruitblik glossy

Wijkouderling Piet van Vugt meldt dat binnen de pastorale organisatie nog steeds een vacature voor een wijkouderling openstaat. Daarnaast nemen enkele wijkmedewerkers, die al jarenlang een bijdrage hebben geleverd aan het pastoraat afscheid. Om hier meer beweging in te krijgen is besloten om een brievenactie te houden. Dit was een spontane actie, waarbij een aantal dingen over het hoofd is gezien, waaronder enkele privacygevoelige zaken, maar de actie heeft ook voor een positieve beweging gezorgd en dat was het doel van de actie. Er zijn diverse bezoeken gebracht en er zijn nieuwe contacten ontstaan.

Momenteel wordt gewerkt aan een glossy om naast de kerkgangers ook de andere kerkleden te bereiken. Veel kerkleden kijken thuis mee naar de diensten. Hierdoor is een groep ontstaan, die niet bekend is. Ook is er een groep, die alleen het kerkblad ontvangt en een brief voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage. De pastorale raad vindt dat contact te minimaal en daarom is ervoor gekozen om bij ieder lid een luxe visitekaartje af te geven in de vorm van een glossy. Er is een groep mensen bereid gevonden om bij een aantal adressen aan te bellen om de glossy te overhandigen en te vragen hoe het ermee gaat en of er behoefte bestaat aan contact vanuit de kerk. In de glossy wordt op een luchtige manier aangegeven wat er allemaal in de kerk gebeurt. Het wordt een laagdrempelig blad, met foto's, leesbaar voor iedereen. De glossy wordt in september overhandigd. Het is geen vervanger van de gemeentegids.

Op de vraag van een gemeentelid over de kosten en of hiervoor een bedrag is gereserveerd, antwoordt Piet dat er geld moet zijn voor nieuwe initiatieven, die de gemeente aan kunnen vuren. De kosten voor het drukken van een dergelijk kleurenmagazine zijn erg laag zijn, namelijk € 500,=.

Gevraagd wordt of er ook een boodschap in de glossy komt. Piet licht toe dat het blad een soort visitekaartje wordt, waaruit zal blijken dat de kerk een levendige plaats is waar van alles gebeurt. Daarbij zal een stukje inhoud niet ontbreken. Er komen geen advertenties in. Activiteiten als de 'warme kamer' en de schildersclub komen ook aan bod.

Als blijkt dat dit initiatief goed valt bij de samenstellers, de bezorgers en de ontvangers dan kan worden besloten om volgend jaar of over twee jaar weer een soortgelijk magazine uit te brengen.

7. Bemensing kerkeraad en andere geledingen

Scriba Cor Polak gaat zijn taak na in totaal 27 jaar ambtswerk neerleggen. Preses bedankt hem voor zijn inzet. De kerkenraad heeft nagedacht over de vraag of het pakket aan werkzaamheden van een scriba nog aan iemand kan worden gevraagd. Formeel heeft de kerk een scriba nodig in het ambt maar de werkzaamheden kunnen worden gesplitst. Cor heeft aangegeven de contacten met de gastpredikanten te blijven doen. Daarnaast wordt de administratieve kant van het scribaat opgepakt door Marjolein Bot. De vacature voor scriba staat nog steeds open.

8. Privacywetgeving en beleid, onder andere beeldvoering en uitzendingen

Preses legt uit dat er twee kanten aan dit onderwerp zitten. Enerzijds is er de privacywet vanuit de overheid. Anderzijds is er een belang vanuit het pastoraat en de vraag is hoe je die twee samen brengt. De kerkeraad heeft zich laten informeren over wat vanuit de overheid is bepaald en denkt een vorm te hebben gevonden, die aan beide aspecten recht doet.

Gebleken is dat een grote groep mensen gebruik maakt van de mogelijkheid om diensten digitaal te volgen. Aan de gemeente is kenbaar gemaakt dat er opnames worden gemaakt, maar het beleid over hoe dit wordt uitgevoerd moet nog verder worden uitgewerkt. Dat betekent dat het beamerteam met bepaalde instructies opnames moet maken. Het is belangrijk om middels beleid kenbaar te maken hoe daarmee wordt omgegaan. Binnen de grenzen, die wettelijk zijn bepaald, moet worden gekeken wat mogelijk is. Als je ervoor kiest om mensen herkenbaar in beeld te hebben, dan moet je dat achter een account doen, maar dat heeft als nadeel dat mensen, die geen account hebben, de dienst niet kunnen zien. Een gemeentelid merkt op dat je je als kijker meer betrokken voelt als je ook de kerk ziet en niet alleen de predikant en de beamer.

Een ander gemeentelid merkt op dat de Zusterkring voor haar werk afhankelijk is van de informatie op de nieuwsbrief, maar als daarop geen adressen meer worden vermeld, dan is het niet mogelijk om een kaartje o.i.d. te sturen. Ook bij een geboorte of doop wordt geen adres meer vermeld. Gesuggereerd wordt om mensen te vragen of hun adres op de nieuwsbrief mag worden vermeld. Hierop wordt geantwoord dat dit mogelijk is als mensen daarvoor schriftelijk toestemming geven.

Ds. De Lange zegt dat de mate waarin een kerkdienst in beeld wordt gebracht, bepaalt in welke mate je je als kijker betrokken voelt. Als kerkganger realiseer je je dat niet. Mensen zijn gewend aan goed ingerichte beelden op TV of andere media. Daar zit heel veel techniek en regie achter. Beelden uit de kerk hebben die professionaliteit niet. De vraag is hoe je mensen, die niet in de kerk komen, betrokken kunt blijven houden. Aan die vraag zit ook een theologische kant. In de belijdenisgeschriften is gezegd dat de sacramenten een verbeelding van het woord zijn. Bij de viering van het Heilig Avondmaal ligt dat ook besloten in het naar voren lopen om brood en wijn te ontvangen. Dat is zichtbaar woord. Als je die beelden, vanwege de privacywetgeving, niet meer gaat tonen dan gaat er een stukje van het woord verloren. Daarin zal een balans en een compromis moeten worden gezocht. Daarnaast zal moeten worden nagedacht over de vraag wat in beeld mag worden gebracht bij een doopdienst en een kerk op schootdienst. De uitzendingen van de kerk op schootdienst worden de avond erna al van internet afgehaald, want daarbij gaat het ook om een stukje veiligheid.

De kerkeraad is tot het volgende compromis gekomen, dat nader uitgewerkt zal moeten worden in beleid: “We zijn selectief met wat we uitzenden. Selectief voor wat betreft onderdelen van de dienst, maar dat kan ook selectief zijn per dienst”. Preses vraagt of de vergadering ermee in kan stemmen dat de kerkeraad hierop beleid gaat maken. Dat beleid zal vervolgens weer terug komen in de gemeentevergadering.

Door een gemeentelid wordt gevraagd of onderzocht is of de 150 aansluitingen, die wekelijks digitaal naar de dienst kijken, gemeenteleden zijn of ook externen.

Hierop wordt geantwoord dat dit op grond van de privacywetgeving niet mag worden onderzocht.

Gesuggereerd wordt om dit te vragen, bijvoorbeeld via Kerkklanken.

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat we een open kerk willen zijn. Als je diensten achter een account gaat zetten dan ben je dat niet meer.

Vanuit de kerkeraad wordt dit beaamd. In de kerkeraad is hierover meerdere malen gesproken en daar is voornoemd compromis uit gekomen. Voor dit compromis wordt aan de gemeente steun gevraagd, zodat de kerkeraad dit kan gaan uitwerken in beleid. De diensten zelf zullen niet worden aangepast. Het doel is om zoveel mogelijk te blijven uitzenden, maar het is mogelijk dat bepaalde delen niet meer worden uitgezonden. Dat wordt bedoeld met ‘selectief’ uitzenden.

9. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting

Ds. De Lange sluit af met een avondgebed, waarbij we lied 975 uit het Liedboek zingen. Hierna wenst preses iedereen wel thuis.

Kringwerk 2024-2025

In het nieuwe seizoen zal er een aanbod komen rondom het verhaal van de genezing van de blindgeboren mens, waarbij ik weer hoop dat gemeenteleden uit verschillende generaties elkaar ontmoeten. Wil je daaraan meedoen? Dan kun je nu alvast bij mij aanmelden.

Wie wil nadenken over thema's rond belijdenis-doen kan ook contact met mij opnemen. Dat doen we dan aan de hand van het boek “Kijk op geloof” van Henri Veldhuis.

Verder wil ik, waar het kan, ingaan op verzoeken vanuit de gemeente. Laat het me weten als je, samen met enkele andere gemeenteleden, een bepaald

thema wilt uitdiepen met de predikant. Dan kijken we hoe we dat vorm kunnen geven en in de PR uit kunnen zetten voor andere belangstellenden.

Ds. Nico de Lange

VAN DE DIACONIE



Avondmaalscollecte

De avondmaalscollecte van 1 september a.s. is bestemd voor het Hospice Altena.

Hierna meer informatie over dit goede doel.

Thuis sterven wordt gezien als een belangrijke waarde. Als dat, om wat voor reden dan ook, niet kan dan is een hospice in de buurt een waardevol alternatief. We willen dat het BTH (**bijna thuis huis**) echt voelt als thuis, waar rust en warmte ervaren wordt. Waar mensen het leven kunnen vieren en kunnen loslaten op een manier die zij zelf willen. Waar de deur altijd open staat en naasten zich welkom voelen. Waar geliefden, geliefden kunnen zijn en waar het draait om het vieren van het laatste stukje van het leven. Onze missie is het bieden van een plek waar mensen de laatste fase van het leven zo comfortabel mogelijk kunnen doorbrengen, in een huiselijke omgeving en een sfeer die rust en warmte uitstraalt en met de ondersteuning en zorg die nodig is. Het draait om kwaliteit van leven en aandacht geven aan dingen die er echt toe doen, zingeving in de ogen van de gast en wat hij/zij belangrijk vindt. We doen dit vanuit de visie: **Voor eenieder de voorwaarden scheppen om het leven op eigen wijze los te kunnen laten.**



Een BTH is gericht op het bieden van een warme en huiselijke plek om het leven los te laten. Het is dus bedoeld voor de laatste fase van het leven, voor mensen met een verwachte levensduur korter dan 3 maanden, voor mensen die niet thuis kunnen of willen overlijden. Het Hospice Altena staat open voor mensen uit de gemeente Altena of de directe omgeving daarvan. Maar ook voor mensen die een verbinding hebben met de regio, bijvoorbeeld als kinderen woonachtig zijn in Altena. Iedereen is welkom in het BTH, ongeacht levensovertuiging, afkomst, seksuele geaardheid, cultuur of financiële situatie. Hospice Altena wil ook na het overlijden van de bewoner nazorg en ondersteuning bieden aan naasten, als zij die wensen. De vrijwilligers houden

dan contact met naasten, zolang dit gewenst is. Verder zullen we ook aandacht geven aan het herdenken van overleden gasten.

U kunt uw gift storten op het bankrekeningnummer van de Diaconie Gereformeerde kerk Nieuwendijk NL90 RABO 0301511586 t.a.v. Hospice-Altena of via de samen-kerk-app (in de week van het avondmaal)

UIT DE GEMEENTE

**Wij gedenken ...
Johan Branderhorst**

In Memoriam



Op 27 mei 2024 is geheel onverwacht overleden ons gemeentelid Johan Branderhorst. Johan is 68 jaar geworden. Samen met zijn Ango ontvingen zij in hun huwelijk twee dochters, José en Wendy. Ontvingen zij verwanten en vrienden. Ruim 7 jaar geleden ontviel hen Ango – maar samen zochten en vonden zij hun weg na dit verlies. Op die weg werd Sjanie voor Johan tot een reis- en tijdgenoot. Opnieuw ontvingen zij dierbaren. En samen maakten zij een goede tijd met elkaar door. Maar een reis naar het buitenland brak plots af met zijn dood. Dit leven van Johan hebben zijn dierbaren met elkaar samengevat in woorden vol dankbaarheid: trots, lief, warm, trouw, loyaal en behulpzaam. Woorden met een hoofdletter. Woorden die de achtergrond vormen van het gedicht dat op de kaart staat: *‘Tot ziens’ doet pijn als / het verhaal niet uit is / en het boek wordt gesloten.*

Het leven van Johan is overgegaan in dierbare herinneringen – zo omschrijven zij hun verlies. Wij wensen hen toe dat deze herinneringen hen zullen steunen in de dagen van afscheid nemen, rouwen en verdergaan. In onze gebeden noemen we de naam van Johan voor Gods aangezicht, en bidden wij om Gods Geestesadem voor José, Gerwin en Jaxx, voor Wendy, Jorn, Brett en Lynn, voor Sjanie en haar gezin. Voor hun dierbare familie, vrienden en verwanten.

Ds. Nico de Lange

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Juli					
4-jul	Dhr. M.A. Groeneveld	Vijverstraat 26	4255HG	NIEUWENDIJK	85 jaar
4-jul	Mevr. G. van Noorloos-van der Wiel	Dahliastraat 40	4255JJ	NIEUWENDIJK	87 jaar
4-jul	Dhr. J.G. Crielaard	Rijksweg 109 a	4255GH	NIEUWENDIJK	80 jaar
6-jul	Mevr. J.M. de Graaf-Heystek	Rijksweg 109 109	4255GH	NIEUWENDIJK	77 jaar
6-jul	Mevr. A. Groenevelt-de Haan	Hankse Buitenkade 55	4255KG	NIEUWENDIJK	76 jaar
8-jul	Mevr. G.H. Ippel-Zwets	Boomgaard 20	4255JR	NIEUWENDIJK	79 jaar
10-jul	Dhr. C. den Haan	Rijksweg 70	4255GM	NIEUWENDIJK	76 jaar
14-jul	Mevr. M.E. Keller-van Helden	Midgraaf 4	4255KB	NIEUWENDIJK	83 jaar
15-jul	Dhr. H. van der Schaaf	Singel 61	4255HC	NIEUWENDIJK	79 jaar
16-jul	Mevr. M.N. van Breugel	Anemoonstraat 43	4255JD	NIEUWENDIJK	88 jaar
17-jul	Mevr. L.A. Lagrouw-de Bok	Heistraat 11	4255HK	NIEUWENDIJK	82 jaar
19-jul	Dhr. G.T. van den Boom	Rijksweg 109 303	4255GH	NIEUWENDIJK	75 jaar
23-jul	Mevr. A. Lagrouw-Ouwerkerk	Amaryllishof 6	4255JM	NIEUWENDIJK	82 jaar
26-jul	Mevr. M.J. Oldenburg-van Hemert	Dahliastraat 50	4255JL	NIEUWENDIJK	85 jaar
28-jul	Mevr. G.J. Koot-van den Heuvel	Steurstraat 28	4273EN	HANK	82 jaar

Augustus					
1-aug	Mevr. H. van Hemert-van den Heuvel	Rijksweg 116 b	4255GN	NIEUWENDIJK	84 jaar
2-aug	Mevr. G.M. van Erp-Ippel	Prinses Beatrixlaan 3	4255VA	NIEUWENDIJK	75 jaar

3- aug	Mevr. O.H. Bakker- Groeneveld	Kerkweg 32	4255GD	NIEUWENDIJK	76 jaar
4- aug	Mevr. M.J. Warmer-van der Stelt	Van Der Steltstraat 9	4255HH	NIEUWENDIJK	87 jaar
4- aug	Mevr. H.A. Ouwkerk	Dahliastraat 26	4255JJ	NIEUWENDIJK	89 jaar
4- aug	Dhr. J.J. van Drunen	Rijksweg 242	4255GS	NIEUWENDIJK	79 jaar
6- aug	Mevr. J.O. Verkerk	Amaryllishof 36	4255JM	NIEUWENDIJK	83 jaar
7- aug	Mevr. T.J. van der Laan Van Maastrigt-van der Stelt	Vijverstraat 22	4255HG	NIEUWENDIJK	80 jaar
8- aug	Mevr. C.A. Vonk-Ouwkerk	Rijksweg 30	4255GL	NIEUWENDIJK	75 jaar
9- aug	Dhr. A.C. Heystek	Prins Bernhardlaan 6	4255VC	NIEUWENDIJK	75 jaar
10- aug	Dhr. J.J. Groenevelt	Hankse Buitenkade 55	4255KG	NIEUWENDIJK	86 jaar
11- aug	Mevr. G.J. Groenevelt-van Steenis	Anemoonstraat 45	4255JD	NIEUWENDIJK	85 jaar
11- aug	Mevr. E.J. Pellekaan-van Tilborg	Knotwilg 33	4286DE	ALMKERK	95 jaar
11- aug	Mevr. S.A. Hoeke-van Wijk	Singel 10	4255HD	NIEUWENDIJK	82 jaar
12- aug	Mevr. W.A.M. van der Stelt- Kusters	Irisstraat 4	4255HM	NIEUWENDIJK	76 jaar
13- aug	Mevr. L. Groeneveld	Amaryllishof 21	4255JM	NIEUWENDIJK	84 jaar
15- aug	Mevr. P.D. Hoeke- Boterblom	Dahliastraat 1	4255JK	NIEUWENDIJK	79 jaar
15- aug	Dhr. T.H. voor den Dag	Amaryllishof 13	4255JM	NIEUWENDIJK	81 jaar
18- aug	Dhr. J. van der Pijl	Prinses Julianaweg 5 a	4255HB	NIEUWENDIJK	79 jaar
18- aug	Dhr. P. van den Berg	Heistraat 5	4255HK	NIEUWENDIJK	84 jaar

20-aug	Dhr. L. Kant	Hoekkampstraat 39	4255VR	NIEUWENDIJK	80 jaar
21-aug	Mevr. A. Hoeke-in 't Veld	Nachtegaallaantje 1	4281PN	ANDEL	88 jaar
22-aug	Dhr. J. Roubos	Oslopark 2	4255VE	NIEUWENDIJK	75 jaar
25-aug	Mevr. A.A. van der Stelt-Hakkesteeg	Grote Waardweg 7	4251NV	WERKENDAM	78 jaar
28-aug	Mevr. A.C. Versteeg-van den Heuvel	Anemoonstraat 47	4255JD	NIEUWENDIJK	76 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 50; 55; 60+ jaar getrouwd zijn

Juli/augustus					
9-jul	Dhr. en Mevr. Dekker – Tolenaars	Cactusstraat 16	4255HV	NIEUWENDIJK	12,5 jaar
24-jul	Dhr en Mevr. Visser – van Noorloos	Rijksweg 109b	4255GH	NIEUWENDIJK	65 jaar
7-aug	Dhr en Mevr. Jansen – Bokdam	Singel 75	4255HC	NIEUWENDIJK	50 jaar
10-aug	Dhr en Mevr. Tolenaars – Keijnemans	Rijksweg 2	4255GL	NIEUWENDIJK	40 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden.

DANKBETUIGINGEN

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, in welke vorm dan ook, bij ons 65-jarig huwelijk.

Wij zijn erg dankbaar.

Jan en Lijntje van Maastricht – van Noorloos

KERKELIJK BUREAU

Verhuisd

Dhr. en Mevr. Koekkoek – Broekhuizen, van Zandsteeg 34, 4255SH Nieuwendijk (wijk 1), naar Dwarssteeg 10, 4255SB Nieuwendijk (wijk 1).

Mevr. den Hartog, van Boerengroen 24, 4281JH Andel (wijk 2), naar Janbaas 51, 4255JS Nieuwendijk (wijk 2).

Overleden

Op 27 mei 2024: Dhr. J.M. Branderhorst, geb. 01-03-1956. Rijksweg 169, 4255GK Nieuwendijk (wijk 4).



ZWO

Bericht van de ZWO

Naast ons jaardoel van 2024 “Maatjes voor Zambia”, steunen wij middels kwartaalgiften ook nog andere goede doelen. Er is veel nood in de wereld door oorlog en sociale ongelijkheid. Ieder doel krijg van ons 250 euro.

In het eerste kwartaal zijn er giften gegaan naar:

- ***eennieuweweg.nl***

Deze stichting biedt hulp in praktische en financiële zin aan hulpbehoevenden in Moldavië. Het hoofddoel is het ondersteunen van het gezinsvervangend thuis: Casa.

- ***Hulp Soedan (Kerk in Actie)***

In dit land is een heftige oorlog gaande en veel mensen zijn op de vlucht geslagen. Kerk in Actie is in actie gekomen om vluchtelingen op te vangen en biedt hier noodhulp.

In het 2e kwartaal zijn er giften gegaan naar:

- ***Noodhulp Israël en Gaza (Kerk in Actie)***

De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt

via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen ze nu ook in Israël en Gaza.

- **Christian Refugee Relief**

Deze stichting zet zich in voor vluchtelingen op onder andere de Griekse eilanden en Oekraïne. Naast praktische hulp bieden ze ook veel geestelijke ondersteuning aan mensen in nood.

Wij zijn blij dat we een steentje bij kunnen dragen aan onze medemensen in nood en bedanken iedereen hartelijk voor uw financiële bijdragen in de kerkapp, overschrijvingen, collectes en/of zending busjes.

Namens de ZWO,
Gera Groeneveld.

Radio Zonneschijn

Donderdag 30 mei jl. was de laatste reguliere uitzending van Radio Zonneschijn met verzoekjes. Evenals vorige jaren zal er in de maanden juni, juli en augustus elke donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur een uur geestelijke muziek en een gedicht te beluisteren zijn via de kerkradio, de website en de app Kerkdienstgemist.nl van de Gereformeerde Kerk. Op donderdag 5 september start het nieuwe seizoen met de vertrouwde verzoekjes en de meditatie.



Radio Zonneschijn is op zoek naar nieuwe medewerkers

Het team van Radio Zonneschijn is op zoek naar versterking: wie vindt het leuk om eens in de maand ons verzoekplatenprogramma te komen verzorgen, wat presentatie en/of technische realisatie betreft. Onze programma's worden vooraf thuis met de computer opgenomen, waarbij gebruik gemaakt wordt van mp3-muziekbestanden. Spreekt jou dit aan of ben je nieuwsgierig geworden, neem dan contact op met Hillebrand Dekker, telefoon 0183-402128/06-83164184. Hij zal je meer kunnen vertellen over dit dankbare werk waardoor velen wekelijks worden bemoedigd.

Het team van Radio Zonneschijn.

BIJ DE DIENSTEN

Bij de vieringen

Op 28 juli verdiepen we ons met de kinderen in één van de verhalen over Salomo: de tempelbouw (I Koningen 6). Met gelijk de vraag erbij: gaat het de schrijvers daar ook om? Of hebben ze een schat verborgen in een overdadige beschrijving van een heiligdom? Wat is ten diepste heilig? Onze aandacht wordt vanuit die invalshoek getrokken door vers 11-13.

In de weken erop komen wijze en diepzinnige woorden van Jezus langs.

Zondag 11 augustus gaat het over de gelijkenis van de balk en de splinter (Matteüs 7: 1-5). Twee weken later, 25 augustus, staat de samenvatting van de wet uit Matteüs 22: 34-40 centraal. En we schenken in die viering (opnieuw) speciale aandacht voor het thema 'omzien naar elkaar'. Want die zondagmorgen gaat de actie van start waarbij we bij alle gemeenteleden op het dorp willen aanbellen, onder overhandiging van een kleurrijk gemeenteblad "Kerk aan de dijk".

Zondag 7 juli:

10.00 uur: Voorganger: Ds. M.F. Meeder – van Hof, Leerdam

Zondag 14 juli:

10.00 uur: Voorganger: Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout

Zondag 21 juli:

10.00 uur: Voorganger: Ds. A. van Alphen, haastrevjy

Zondag 28 juli:

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 4 augustus:

10.00 uur: Voorganger: Ds. A.W.W. de Rooter, Wijk en Aalburg

Zondag 11 augustus:

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 18 augustus:

10.00 uur: Voorganger: Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Zondag 25 augustus:

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 1 september: Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

14.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange (Steunpunt)

VAN DE THEMAGROEP

Het programma van seizoen 2023-2024 zit er op. We vonden het leuk dat u en jullie enthousiast 'meedingen' en 'getuigden van Geloof, Hoop & Liefde'! Op zondag 7 juli blikken we terug met een fotopresentatie in de dienst en na afloop is er 'met liefde gebakken'-lekkers bij de koffie. Bent u ook van de partij?



Tja, en dan de startzondag op 15 september....

Met veel plezier nodigen we iedereen uit om het kerkelijk winterseizoen te starten met een rondvaart door de Biesbosch aan boord van De Zilvermeeuw. Hoe gaat dat in zijn werk?

08.30 uur	Zijn we verzameld bij de kerk en rijden we met elkaar naar Drimmelen
09.15 uur	We schepen in op De Zilvermeeuw
09.30 uur	Trossen los; voor een rondvaart door de Biesbosch u krijgt een kopje koffie / thee met appeltaart
10.00 uur	We zingen met elkaar en luisteren naar Gods woord
10.45/11.00 uur	Tijd voor samenzijn
11.30 uur	We meren aan en gaan naar huis.



Wilt u graag mee, maar heeft u geen vervoer naar Drimmelen?
Laat het ons weten en wij regelen vervoer voor u!

Heeft u een extra plaatsje over in uw auto en wilt u een passagier meenemen?

Laat het ons weten; zo kan er iemand zonder vervoer toch mee!

Heeft u een rolstoel, rollator, looprek of loopstok?

Geen probleem; alle voorzieningen zijn aanwezig om u aan boord te helpen (incl. rolstoeltoilet)

Het adres om in te schepen is:

De Zilvermeeuwsteiger, Biesboschweg 2, 4924 BB Drimmelen

LET OP: u kunt niet heel dichtbij de steiger parkeren, reken dus voldoende tijd!

Wilt u ook zo graag even met iedereen een gezellig praatje maken?

Dat kan; ontmoeting en samenzijn staat centraal; voor en na de 'dienst' is daar ruim tijd voor!

Wat als de weersvoorspellingen erg slecht zijn?

Gelukkig kunnen we met zijn allen binnen zitten en kan de regen de pret niet drukken.

Zitten we de hele ochtend binnen te puffen terwijl de septemberzon lekker schijnt?

Gelukkig zijn er ook plaatsen boven op het dek en kunnen we van de frisse lucht genieten!

Is deze zondag ook geschikt voor kinderen?

Ja hoor; de Kindernevendienst maakt er iets gezelligs van en bij papa en mama zitten, kan natuurlijk ook!

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee, u mag gratis mee. Wel wijzen wij u graag op de collectebus aan boord waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen om de kosten te drukken.

Wat kost de koffie / thee met appeltaart?

Niets! Het kopje koffie/thee met appeltaart wordt u aangeboden door de Kerkenraad. Wilt u echter een tweede kopje koffie, thee of een glaasje fris o.i.d. dan is dit voor uw eigen rekening.

Moet ik nog iets meenemen?

Een vrolijk humeur en misschien uw portemonnee voor extra drinken.

Ik heb nog een vraag!

We beantwoorden graag alle vragen. Mail deze naar themagroep@gknieuwendijk.nl of vraag het ons bijv. na een kerkdienst, op Rijksweg 240 of als u ons ziet.

We hopen op een massale opkomst en een gezellige startzondag met elkaar! Aanmelden kan tot en met uiterlijk 1 september via themagroep@gknieuwendijk.nl of een briefje op Rijksweg 240.

Hartelijke groet van
de Themagroep Miranda, Betty, Jeannet, Ina en Arina

BIJBELLEESROOSTER

Juli

1	maandag	Sprakeloos	Psalm 88
2	dinsdag	Hemels licht	Handelingen 9:1-19a
3	woensdag	Openlijk en vrijmoedig	Handelingen 9:19b-31

4	donderdag	Alles voor de Heer	Romeinen 14:1-12
5	vrijdag	Onnodige struikelblokken	Romeinen 14:13-23
6	zaterdag	Krachtige bescherming	Psalm 28
7	zondag	Verlammend ongeloof	Marcus 6:1-6a
8	maandag	Kort, maar krachtig	Psalm 117
9	dinsdag	Eensgezind, eendrachtig, eenstemmig	Romeinen 15:1-13
10	woensdag	Toegewijd	Romeinen 15:14-24
11	donderdag	Twee soorten rijkdom	Romeinen 15:25-33
12	vrijdag	Aanbeveling en groeten	Romeinen 16:1-16
13	zaterdag	Aansporingen en nog meer groeten	Romeinen 16:17-27
14	zondag	Licht bepakt	Marcus 6:6b-13
15	maandag	Monddood gemaakt	Marcus 6:14-29
16	dinsdag	Voorschot	Efeziërs 1:1-14
17	woensdag	Hoofd en hart	Efeziërs 1:15-23
18	donderdag	Inzicht	Zacharia 1:1-6
19	vrijdag	Hemelse ruiters	Zacharia 1:7-17
20	zaterdag	Onbegrensd	Zacharia 2:1-9
21	zondag	Gezegende maaltijd	Marcus 6:30-44
22	maandag	Op het juiste pad	Efeziërs 2:1-10
23	dinsdag	Thuis bij God	Efeziërs 2:11-22

24	woensdag	Thuis bij de mensen	Zacharia 2:10-17
25	donderdag	Schoonmaak	Zacharia 3:1-10
26	vrijdag	Niet door kracht of macht	Zacharia 4:1-14
27	zaterdag	Vloek	Zacharia 5:1-11
28	zondag	Geen paniek	Marcus 6:45-52
29	maandag	Houd moed	Efeziërs 3:1-13
30	dinsdag	Geworteld en gegrondvest	Efeziërs 3:14-21
31	woensdag	Beteugelde woede	Zacharia 6:1-8

1 - 3 juli

Psalm 88 is de duisterste psalm van het hele psalter, een tekst zonder enig uitzicht. Opmerkelijk, zo'n inktzwarte gebed. Maar ook wie geen enkel licht meer zien, mogen weten dat aan hen is gedacht. Hier staat de psalm de blinde Paulus bij, van wie Jezus zegt: 'Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam' (Handelingen 9:16).

5 - 6 juli

Nu het Handelingenboek zich op Paulus gaat richten, is het gepast hem ook zelf aan het woord te laten. In Romeinen 14 pleit hij voor verdraagzaamheid.

6 - 8 juli

In de Kerk zijn op de eerste zondag van juli Psalm 28 en Marcus 6:1-6a bij elkaar gezet.

Het evangelie illustreert wat de psalm bidt: 'Voor de daden van de HEER hebben ze geen oog, noch voor het werk van zijn handen' (vers 5). Tegenover de benepen blik van Jezus' vaderstad staat de weidsheid van Psalm 117.

9 - 13 juli

We vervolgen de Romeinenlezing met de laatste twee hoofdstukken van de brief: opnieuw een pleidooi om elkaar om Christus' wil te aanvaarden en de hartelijke groeten.

14 - 17 juli

In de wereldwijde Kerk staan op de tweede zondag van juli Efeziërs 1:1-14 en Marcus 6:6b-13 op het rooster. Wij lezen deze perikopen in hun bredere

context: over 'geestelijke zegeningen' en hun lichamelijke, tot op het ziekbed, tot in het graf.

18 - 20 juli

Wij maken een begin met de lezing van het boek Zacharia. Daar lezen we een ander genre dan de profetische woorden en handelingen van Jesaja en Jeremia, die dit jaar tot nog toe aan de orde kwamen. Het boek Zacharia bevat een reeks visioenen. Het zijn geheimzinnige beelden die de profeet met een innerlijk oog waarneemt maar niet verstaat. Hij moet telkens om tekst en uitleg vragen. Wij lezen deze hoofdstukken als een oefening om gevoeligheid voor dit boek te ontwikkelen. Die leesoefening zal pas met advent worden beloond.

21 - 23 juli

Op de derde zondag van juli leest de Kerk Efeziërs 2:11-22 en Marcus 6:30-44. Thuis spreiden we deze lezingen uit over meer dagen. De apostel richt zich tot de niet-joodse gelovigen. Het evangelie vertelt van een wonderbare spijziging met veel joodse elementen: vijf Thoraboeken, dus vijfduizend mensen, twaalf stammen van Israël, dus een tegoed van twaalf manden. Twee hoofdstukken later wordt opnieuw van een wonderbare spijziging verteld, maar dan juist zo heidens mogelijk: het volk van de vier windstreken, dus vierduizend mensen, zeven volkeren rondom Israël, dus een tegoed van zeven manden.

24 - 27 juli

We gaan door met de visioenen van Zacharia. Bij het derde hoofdstuk zullen de eerste christenen gefascineerd zijn geweest door de hogepriester Jezus die hier met luister wordt bekleed (Jozua en Jezus is in de talen van de Bijbel dezelfde naam).

28 - 30 juli

We lezen Efeziërs 3:14-21 en de laatste perikoop van Marcus 6. De apostel verkent alle dimensies van de liefde van Christus, het evangelie peilt vooral de grondeloze diepte.

31 juli - 1 augustus

De hogepriester Jozua wordt gekroond, een Telg maakt zijn opwachting. Koningschap en priesterschap komen bij elkaar in de verwachting van de messias.

Augustus

1	donderdag	Een man met de naam Telg	Zacharia 6:9-15
---	-----------	--------------------------	-----------------

2	vrijdag	Eén zijn	Efeziërs 4:1-6
3	zaterdag	Samenhang en opbouw	Efeziërs 4:7-16
4	zondag	Traditie	Marcus 7:1-13
5	maandag	Beerput	Marcus 7:14-23
6	dinsdag	Schepping in beroering	Psalm 29
7	woensdag	De weg van de liefde	Efeziërs 4:17–5:2
8	donderdag	De weg van het licht	Efeziërs 5:3-20
9	vrijdag	Op de proef	Deuteronomium 8:1-6
10	zaterdag	Onverdiende welvaart	Deuteronomium 8:7-20
11	zondag	Overtuigend	Marcus 7:24-30
12	maandag	Niet de minste?	1 Korintiërs 15:1-11
13	dinsdag	Zinloos?	1 Korintiërs 15:12-19
14	woensdag	Op leven en dood	1 Korintiërs 15:20-34
15	donderdag	Schitterend	1 Korintiërs 15:35-49
16	vrijdag	De dood voorbij	1 Korintiërs 15:50-58
17	zaterdag	Grenzeloos	Psalm 119:89-96
18	zondag	Geheim	Marcus 7:31-37
19	maandag	Verstandig	Psalm 119:97-104
20	dinsdag	Het voorbeeld van Christus	Efeziërs 5:21-33
21	woensdag	Wederzijds respect	Efeziërs 6:1-9
22	donderdag	Goed gewapend	Efeziërs 6:10-24

23	vrijdag	Goed verlicht	Psalm 119:105-112
24	zaterdag	Zucht...	Marcus 8:1-13
25	zondag	Zuurdesem	Marcus 8:14-21
26	maandag	Tweestapsgenezing	Marcus 8:22-26
27	dinsdag	Onverdiend	Deuteronomium 9:1-14
28	woensdag	Denk terug	Deuteronomium 9:15-29
29	donderdag	Tweede kans	Deuteronomium 10:1-11
30	vrijdag	Besnijd uw hart	Deuteronomium 10:12-21
31	zaterdag	Verstopte oren	Zacharia 7:1-14

2 - 8 augustus

In de doorgaande lezing van de Efeziërsbrief en het Marcusevangelie heeft de Kerk op de eerste zondag van augustus Efeziërs 4:17-25 en Marcus 7:1-23 opengeslagen, over de levenswandel, de *halacha*. Psalm 29 is gehoorzaam aan 'de stem van de Heer'.

9 - 16 augustus

De doorgaande lezing van het Marcusevangelie heeft de Kerk inmiddels bij Marcus 7:24-30 gebracht. In de brede schakering van kerkelijke roosters komen op deze zondag onder andere Deuteronomium 8 en 1 Korintiërs 15 voor. Dat grote hoofdstuk van de verrijzenis lezen we helemaal, ook omdat het de brieflezing is van Maria Tenhemelopneming of zoals protestanten het feest noemen: het ontslapen van de heilige Maagd (15 augustus).

17 - 19 augustus

Marcus 7:31-37 staat weer precies op zijn plaats, het is het evangelie dat op deze zondag in de Kerk wordt gelezen. Psalm 119, steeds acht verzen die in het Hebreeuws telkens met dezelfde letter beginnen, het hele alfabet langs, is vooral een psalm van het najaar. De poëzie vermenigvuldigt de eeuwigheid (het getal acht staat daarvoor symbool) met de taal (het alfabet). De psalm bezingt onafgebroken de goedheid van Gods wetten en wordt hier in de mond van de dove en gebrekkig sprekende man uit het Marcusevangelie gelegd: 'Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond'.

20 - 22 augustus

In de Kerk wordt de komende zondagen uit de laatste hoofdstukken van de Efeziërsbrief gelezen, over wat het is 'het voorbeeld van God' te volgen.

23 - 26 augustus

Marcus 8:22-26 over de genezing van de blinde is de tegenhanger van Marcus 7:31-37 over de genezing van de dove. En precies daartussenin zegt Jezus: 'Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet?' (vers 18). Psalm 119 wordt nu de blinde in de mond gelegd: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.'

27 - 30 augustus

In verschillende kerkelijke tradities wordt deze weken Deuteronomium 10:12-21 gelezen als achtergrond van Jezus' omgang met de wet. Met 'besnijd uw hart' wordt het teken van het verbond zowel vergeestelijkt als uitgebreid tot de hele mensheid, mannen en vrouwen.

31 augustus - 3 september

Met deze lange redevoering wordt het eerste deel van het boek van de profeet Zacharia afgesloten: 'Geef de moed niet op' (Zacharia 8:13 en 15).

BIJZONDERE ZAKEN

Terugblik op de rommelmarkt van 14 en 15 juni 2024

Het waren 3 gezellige dagen met hier en daar een spatje regen. Daar lieten de mensen en vrijwilligers zich niet van weerhouden om naar de markt te gaan. Dat het weer een groot succes was, is wel aan de opbrengst te zien.

Een geweldig bedrag van **€ 10.500 netto** wat ten goed komt aan de Gereformeerde kerk om het verwachte tekort aan te vullen.



Kleding en textiel

De verkoop van kleding, schoenen, tassen en verder textiel is dit jaar wederom goed verlopen. Door de aangeleverde kwalitatieve spullen werd er goed verkocht. De Boetiek werd ook weer goed bezocht, wat resulteerde in een prima verkoop. Hierdoor hebben we een mooie bijdrage kunnen leveren aan het totaalbedrag van de rommelmarkt. De overgebleven kleding is naar een goed doel gegaan.

Boodschappenmand

Het exacte bedrag van de boodschappenmand is niet geraden, maar mevrouw D. Kant uit Nieuwendijk zat met € 0,01 cent verschil naast het bedrag van € 85,26. Zij heeft de mand al in ontvangst genomen.

Namens de commissie willen wij iedereen die mee heeft geholpen, in welke vorm dan ook, ontzettend **BEDANKEN**, want zonder spullen, vrijwilligers, sponsors en kopers was dit nooit mogelijk geweest. Wij hopen dat we volgend jaar weer op u/jullie kunnen rekenen!

Met vriendelijke groet,
De Rommelmarkt commissie

Tienduizend redenen voor dankbaarheid

Wat was het fijn op de rommelmarkt, met elkaar.
Wat was er veel rommel, maar ook mooie dingen – voor elk wat wils.

Wat viel het weer méé, op een enkel buitje na.

Wat waren er veel vrijwilligers, zélfs in de nacht.

Wat is er véél werk verricht!

Wat zijn er véél pannenkoeken gebakken.

Wat waren ze lekker - petje af voor de pannenkoekenbakker!

Wat waren de slaatjes lekker, en de heerlijke broodjes die te koop waren.

Wat was alles snel opgeruimd.

Mannen en vrouwen, jong en oud – zoveel hulp; Geweldig!

Zoveel vreugde delen met elkaar – dat was werkelijk waar!!



H.V.



HANS MEIJER: Heel Apart

Ter gelegenheid van het afscheid van onze oud predikant Hans Meijer is een bundel uitgebracht met verzamelde columns.

Dit bericht kwam binnen in de junkmail. Heel Apart als je het ons vraagt.

Maar als redactie waren we van mening dat het bericht een beter lot verdiende. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de leesbaarheid nog wat uitdaging gaf, maar met noest knip en plakwerk zijn we erin geslaagd, de tekst op te halen tot een leesbaar niveau.

Heel Apart om te lezen dat Nieuwendijk in West-Brabant wordt gelocaliseerd, maar met verwijzingen naar het Westland en het Westerkwartier is dat enigszins logisch.

Of de bundel te bestellen is en waar? Dat vertelt het verhaal niet. Heel Apart heet de bundel.



Van 2011 tot 2024 was Hans Meijer redacteur van kerkblad 'Samen' voor de protestantse gemeenten in Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland, die onderdeel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland. Onder de titel 'Apart' verschenen in deze periode columns van zijn hand op 'De Achterkant'. Tien jaar lang was hij eindredacteur van 'Samen'. Deze bundel verschijnt ter gelegenheid van zijn afscheid.

Hans Meijer (Zeist, 1965) is sinds 1992 predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 2005 is hij verbonden aan de protestantse gemeente te 's-Gravenzande in Westland. Daarvoor was hij werkzaam te Nieuwendijk in West-Brabant en te Lutjegast in het Groninger Westerkwartier.

Oud is niet fout

.... was een uitspraak van onze EHBO-instructrice.

Een stabiele zijligging is in al die jaren wel een aantal keren aangepast. Maar zoals je hem de eerste keer leerde, blijft hij meestal hangen. Ik had er ook de grootst mogelijke moeite mee.

Maar ja, zeiden we dan, in Zeist moeten ze ook iets verdienen. Dat is het hoofdkantoor en verbandmiddelen depot van de EHBO.

Voor de praktijk is dat niet erg. Voor wedstrijden spelen wel.

Er zullen vast nog wel meer praktijk voorbeelden zijn. Denk maar eens aan kinderen. Ze zullen een heleboel dingen leren van elkaar. Maar het meest leren ze van hun ouders. Ook dan geldt; oud is niet fout.

Zo zag ik pas geleden in het tv programma Binnenste buiten een boom die 450 jaar oud bleek te zijn. Het leek wel of er 3 stammen door elkaar heen groeiden. Schitterend!

Nu maken we een sprong terug in de tijd.

We gaan naar de tijd van Mozes. En wel naar de tijd dat Mozes op de berg Sinai de twee stenen tafelen van God kreeg met daarop de Tien geboden. Deze tafelen waren niet alleen door God gemaakt, maar ook beschreven door Gods vinger.

Wanneer Mozes leefde is mij niet precies duidelijk, maar in ieder geval een paar honderd jaar voor Christus. Deze wetten gelden nog steeds. Dus Oud is nog steeds Niet Fout

Gr. Jeanne



BIKER

GEWEND

MITSEN

STEEDS

WEEGS

BOUWPUT

KERST

OPPERDE

STOPPELS

WIERP

DERDE

KINDJE

PRIORITEIT

TELEN

ZETTE

DOSIS

KNAPPERD

RUZIE

TIMING

ETSEN

LOSSE

SINECURE

TWEETS

A	P	E	B	T	B	I	K	E	R
A	R	T	D	O	S	N	D	J	S
E	I	T	A	R	U	R	R	L	S
R	O	E	U	G	E	W	E	N	D
U	R	Z	J	D	G	P	P	K	E
C	I	L	E	D	P	R	P	U	E
E	T	O	O	O	N	E	A	O	T
N	E	S	T	I	M	I	N	G	S
I	I	S	G	E	E	W	K	R	E
S	T	E	E	W	T	E	L	E	N

Bron: <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/het-veelkoppige-monster-van-het-kerkenwerk/>

Het veelkoppige monster van het kerkenwerk

Het kerkenwerk kan een monster zijn, ongrijpbaar en altijd hongerig, ziet dominee Gertine Blom. Er is altijd méér te doen.

Wie kent niet het veelkoppige monster dat 'kerkenwerk' heet? Ik kom het vaak tegen. Het is een monster dat houdt van vergaderen (lang vergaderen), van praten (voordat je iets kunt doen), van zo-deden-we-het-altijd (dus nu ook) en geen-idee-hoe-het-anders-kan (dus doen we het maar hetzelfde). Het is een monster dat kerkleden opslokt en na een paar jaar weer doodmoe uitspuugt, omdat ze hebben geprobeerd het tevreden te houden – maar dat lukte niet. Het is een monster dat ook goedbedoelende dominees overmeestert en in de tang houdt.

Het is niet genoeg

Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Het kerkenwerk kan een monster zijn, ongrijpbaar en altijd hongerig. Zelfs in mijn kleine dorpskerk kom ik het tegen. Drie dagen is mijn aanstelling – dat moet genoeg zijn voor een kleine gemeente, toch?

Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg omdat er altijd méér te doen is. Niet eens alleen het werk dat er gewoon bij hoort, de dingen die moeten. Maar ook alles dat zou kunnen. De potentie die verborgen ligt in die dorpskerk, de dingen die ik zo graag zou willen doen omdat ik denk dat het goed zou zijn. Omdat het misschien bijdraagt aan de bloei en de groei van mensen. Na ruim twee jaar hier voel ik me inmiddels als een spin in een web waar steeds meer draadjes samenkomen. Ik zie zoveel dat zou kunnen.

Moeras

Maar ja, dat monster. Het houdt me vast. Want dingen gaan nu eenmaal zoals ze gaan, elke week opnieuw vult mijn agenda zich als vanzelf, en ik houd mezelf ternauwernood boven water, en hoe zou het anders kunnen? Ik zie dat monster op alle niveaus in de kerk terugkomen. Het wordt groter met de tijd. Het krijgt de kans om groter te groeien, omdat de kerk zelf krimpt. Want als de kerk krimpt, moeten dezelfde taken door minder mensen (en in deeltijd) gedaan worden. De ruimte wordt kleiner en kleiner, mensen worden benauwd, en niemand weet hoe we kunnen ontsnappen. We roepen met elkaar 'terug naar de kern' en 'back to basics', maar we waden door een moeras van vergaderingen en formulieren die ingevuld moeten worden.

Ruimte ...

Ruimte is voor mij een kernwoord geworden. Als er één ding belangrijk is in een tijd van krimp, van denken over de toekomst, van beseffen dat het anders moet (maar hoe?), dan is het wel de ruimte maken en bewaken. Ruimte voor leegte. De tijd om niets te hoeven. Daar dan even in verblijven. Ruimte om te dromen.

Want als die ruimte er niet is, niet bij gemeenteleden, niet bij de werkers in de kerk, dan is de kans erg klein dat we die nieuwe wegen van de toekomst herkennen als we ze tegenkomen.

Thuiskomen

Ik zeg dit ook tegen mezelf. Ik heb de zomer vrijgepland om eropuit te gaan én om te kunnen dromen. Zodat mijn hoofd en hart straks aan het begin van het seizoen leeg genoeg zijn om gevuld te kunnen worden van Bovenaf. Want die stem van God ... hoor ik die nog boven het geruis van de wereld uit? Het is tijd voor terugtrekken. Voor thuiskomen bij Ik ben.

Vandaag wil ik de stilte om me heen

Vandaag hoef ik niet verder

Even niet meer opgejaagd

Geen geren en geen gehaast

Ik loop mezelf te vaak voorbij

Vandaag ben ik van mij

En als jij me niet meer vinden kunt

Ik hou me niet verborgen

Voor degene die me ziet zoals ik ben

En die elke vezel kent

Vandaag ben ik thuis bij Ik ben.

(Psalmen Anders 11a, tekst: Roeland Smith)



INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1, 4255 GA NIEUWENDIJK
Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl
In urgente situaties: 06-30767144

Scriba ouderling-scriba: vacature
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Martijn Bot, Buitendijk 26, tel. 06-28901003 (bereikbaar na 18.00
uur), e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secretaris: Huib Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Eli Vos (waarnemend), Rijksweg 18, tel: 403269 email:
penningmeester@gknieuwendijk.nl

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Voorlopig geen nieuwsbrief tot medio oktober a.s.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 19 augustus** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK

Bloemenatelier "*het Klaverblad*"

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag	Alleen bestellingen
Woensdag en donderdag	14.00 - 17.30 uur
Vrijdag	10.00 - 11.30 en 14.00 - 17.30 uur
Zaterdag	10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur



Bloemenatelier "*het Klaverblad*"
Rijksweg 212 Nieuwendijk
0183-405015 of 06-40075724
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

*De bloemen in de kerk worden iedere week geschonken
door Bloemenatelier "*het Klaverblad*"*