



## De dienst van deze zondag

**Aanvang:** 10:00 uur  
**Thema:** "wie is jouw reus?"  
**Liturgie:**

Zingen voor de dienst: Lied 23: 1 en 2  
Welkom en mededelingen

### Vorbereiding

We zingen Lied 139: 1,2 en 3

### Inleiding op de dienst

Lied 139: 8 en 11

Moment van stilte

Openingswoorden:

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer,  
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v: In zijn naam: genade voor u!  
a: En vrede voor alle mensen!

Psalm 121:1 en 3

Kyriëgebed

### De schrift gaat open

Gebed bij de opening van de Schrift

Opstap naar het Bijbelverhaal:

Luisterlied: Dapper net als David

Lezingen uit het Oude Testament:

1 Samuel 17: 1-10, 1 Samuel 17: 32-53

Gedicht: David, kleine David

Lezing uit de Brieven: Efeziërs 6: 10-18

Opwekking 80 4kids: ik ben nooit allen

Verkondiging – thema: "Wie is jouw reus?"

Opwekking 763 Heer ik heb U nodig,

### Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied 416: 1,2 en 4

Zegen, gezongen amen

Lied 708: 1, 6 (Wilhelmus)

**Voorganger:** Ds. J. van der Zee, Aalten  
**Organist:** Karin van Andel  
**Kosters/camera:** Dick de Peuter/Bert Slagmolen  
**Crèche:** Els de Hoog en Jolanda Prins  
**Kindernevendienst:** Groep 1 t/m 8.  
**Collecten:** NL78 RABO 0301505012  
*ovv extra collecten*  
1<sup>e</sup> Algemene Kerkelijke Arbeid  
2<sup>e</sup> Kerkradio

## Zondag 5 mei

### De ochtenddienst

**Aanvang:** 10:00 uur  
**Voorganger:** Ds. Nico de Lange  
**Organist:** Gerard Roza  
**Kosters/camera:** Rick Ippel/Karsten van den Heuvel

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.*

## De middagdienst

### Kerk Op Schoot

**Aanvang:** 15:30 uur  
**Voorganger:** Dominee Beer  
**Piano:** Hanneke de Peuter  
**Kosters/camera:** Cees de Rooij/Mari van Zanten

## De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar M.A. de Graaf-de Ruijter.

## Om een moment bij stil te staan:

### God die ons roept

Zo veel stemmen horen we,  
zoveel geluiden vangen we op,  
zoveel lokroepen om te volgen. . .  
Kom mee, maak plezier,  
kom mee, word rijk,  
kom mee, word populair,  
kom mee, vecht voor jezelf,  
laat achter de zwakke,  
laat achter wie hongert,  
laat achter de trage,  
laat achter je naaste.  
Vol zitten onze oren ermee,  
ons hart wordt erdoor ingepakt.  
Vergeef ons Heer . . .

Open onze oren,  
leg open ons hart,  
overstem alle stemmen,  
dat wij uw stem herkennen,  
dat ons hart U verstaat,  
dat wij de naaste in ons hart sluiten.  
Amen.

# Mededelingen

## Van de themagroep

Op Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei) gaan we traditiegetrouw weer dauwtrappen.

We verwachten de enthousiaste wandelaars om 6.00 uur bij de kerk voor een gezamenlijk vertrek.

Enthousiaste ontbijters zijn -ook zonder wandeling- van harte welkom om aan te schuiven aan het ontbijt om 8.00 uur.

Aanmelden kan tot en met zondag 4 mei via [themagroep@gknieuwendijk.nl](mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl)

---

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:  
<http://www.gknieuwendijk.nl/>*

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk **donderdag** 17.00 uur bij Martijn van Vliet per email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64

## Mooi voor onderweg!

### Een kinderkaartje

"Een volwassenen en een kinderkaartje" zegt ze.

De buschauffeur geeft dat en zij betaalt.

Op de plaats naast haar zet ze een tas.

"Het is mooi weer," fluistert ze opzij.

"Zacht voor de tijd van het jaar."

Niemand antwoordt. Maar dat hoeft ook niet.

Zal er onderweg iemand instappen voor wie dat kaartje is gekocht?

Nee, maar dat wordt ook niet verwacht.

Het kind is er immers toch.

Ook al ziet alleen zij een meisje met blauwe ogen en een vrolijke lach.

De onzichtbare gast reist mee. De afwezige is er!

Al negen jaar lang.

Elke week gaat ze winkelen in het naburige dorp.

Een kopje thee drinken... Huiveren als het guur is...

Samen in de zon lopen als de zomer komt...

Een boek kopen, om elkaar later te vertellen hoe het was...

Een uur of twee, dat is de beste tijd om te gaan.

Dan zijn er weinig passagiers. Dat heeft ze ervaren.

Want niet iedereen begrijpt, dat een lege plaats bezet kan zijn.

Die ene chauffeur wel.

Als ze tot zijn passagiers behoort,

houdt hij in het spiegeltje boven zijn hoofd haar goed in het oog.

Als het nodig is roept hij: "Die plaats is gereserveerd".

En zijn stem duldt heel duidelijk geen tegenspraak.

Zoveel begrip als van hem, ervaart ze niet dikwijls.

De meeste mensen zeggen:

"Dat dochtertje is immers al negen jaar dood."

Hij niet. Hij verkocht haar al meer dan vierhonderd kinderkaartjes.

Daarvoor heeft ze hem onlangs gedecoreerd.

Met woorden van goud.

Heel langzaam zei ze: "U bent een beetje van God..."