



De dienst van deze zondag

Aanvang: 10:00 uur

Liturgie:

Lied vóór de dienst: Zal er ooit een dag van vrede

(Lied 462, video)

Welkom en mededelingen.

Aanvangslied: Psalm 84 : 1 en 2

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Zingen: Klein Gloria

Aanvangstekst.

Zingen: Hemelhoog 359 : 1 en 2

Gebodslezing.

Zingen: Psalm 33 : 5

Gebed.

Opstap naar het Bijbelverhaal

Schriftlezing: Corinthe 15 : 12 – 22

Zingen: Lied 641 : 1 en 4

Verkondiging.

Zingen: Hemelhoog 206 : 2 en 3

Gebed

Heer u bent mijn leven ... (Hemelhoog 479, video)

Zingen: Lied 355 : 2 en 3

Zegen.

Zingen: Lied 415 : 3

Voorganger: Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Organist: Gerard Roza

Kosters/camera: Cees de Rooij/Kees Heijstek

Crèche: Willeke Heijstek en Hanna

Groenberg

Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8.

Er is ook tienerdienst

Collecten: NL78 RABO 0301505012

ovv extra collecten

1^e Diaconie

2^e Jeugdwerk

De dienst van zondag 28 april

Aanvang: 10:00 uur

Voorganger: Ds. J. van der Zee, Aalten

Organist: Karin van Andel

Kosters/camera: Dick de Peuter/Bert Slagmolen

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

Wij gedenken

Op 15 april 2024 overleed Antje (Ans) Lievaart-Stam, 93 jaar. Weduwe van Rinus Lievaart. Het afscheid vond afgelopen zaterdag plaats.

Een dag later, op 16 april 2024, overleed Anna (An) Scheffers-Ouwerkerk, 98 jaar. Weduwe van Bertus Scheffers. Het afscheid vindt dinsdag 23 april om 13.30 uur plaats. Zondag 5 mei zal er een gedachtenismoment zijn in onze viering.

Meeleven

Lijn van der Wiel onderging vorige week een ingreep en is daarvan aan het herstellen. We wensen haar daarbij, samen met Nel, Gods kracht toe.

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar de heer J. Bech.

Om een moment bij stil te staan:

Zegenwens

God zal jou nabij zijn
als een onverwacht briesje
als een kaartje van een onbekende
als een 8 voor wiskunde
als een lantaarn op een donkere weg
als een herinnering aan vroeger
als een knipoog van een vriend
als een duwtje in de rug
als een bloem tussen brandnetels
als een brandnetel tussen bloemen
als een zucht van verlangen
als een vloek over onrecht
als een kink in de kabel
als een onverwacht vergezicht
als een vriend naast jou.

Mededelingen

Vakantie predikant

Ds. Nico de Lange heeft komende week vakantie. Voor pastoraat kunt u, kun jij contact opnemen met ouderling Piet van Vugt, 06-33174897.

Van de themagroep

Op Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei) gaan we traditiegetrouw weer dauwtrappen.

We verwachten de enthousiaste wandelaars om 6.00 uur bij de kerk voor een gezamenlijk vertrek.

Enthousiaste ontbijters zijn -ook zonder wandeling- van harte welkom om aan te schuiven aan het ontbijt om 8.00 uur.

Aanmelden kan tot en met zondag 4 mei via themagroep@gknieuwendijk.nl

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:
<http://www.gknieuwendijk.nl/>*

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Martijn van Vliet per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64

Mooi voor onderweg!

Driemaal heb je God niet herkend

Met de winter voor de deur weegt het alleen zijn mevrouw Snelders zwaar. Ze zou zo graag iemand te gast willen hebben voor wie ze kon zorgen, met wie ze kon praten.

Op een nacht verscheen haar een engel. De engel vertelde dat ze bezoek zou krijgen van een belangrijke gast. 'Wees attent en waakzaam', had de engel gezegd. De ochtend kon niet vroeg genoeg komen. Vol goede moed stond ze op en begon haar huis schoon te vegen. Het was een bedrijvigheid. Plots verstoorde de bel haar in haar werk. Dat is mijn gast, dacht ze en rende naar de deur.

Voor haar stond een man, sjofel gekleed, met een lange vieze baard en een kapotte broek. Bij de aanblik moest ze haast kokhalzen. De bedelaar vroeg een boterham. Mevrouw Snelders verontschuldigde zich en zei: 'Ik verwacht een belangrijke gast' en liet de deur in het slot vallen.

Na het vegen begon ze aan het klaarmaken van de maaltijd. Al snel siste het vlees in de pan. En boven de keukengeluiden uit hoorde ze de deurbel voor de tweede maal. 'Mijn gast', riep ze en stooft naar de deur.

Voor haar stond een keurige dame die een bijdrage vroeg voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. 'u komt ongelegen, ik heb het druk', zei mevrouw Snelders. Met een klik sloot de deur.

Nu begon ze met het klaarmaken van de tafel. Ze blonk het zilveren bestek op en schikte de tafel. En terwijl ze daarmee bezig was, ging de deurbel voor de derde maal. De pastoor stond aan de deur. Hij vroeg haar medewerking voor het secretariaat van de parochie. Ze had er nu geen tijd voor.

's Nachts verscheen de engel opnieuw. Hij zei: 'Driemaal heeft iemand bij je aangebeld en stond de belangrijke gast voor je. Tot driemaal toe heb je God niet herkend.'