



## De dienst van deze zondag

**Aanvang:** 10:00 uur

**Liturgie:**

**Bijbellezingen en liederen** (HH = bundel Hemelhoog)

HH391 (U roept ons samen)

**Komen** - HH 645 (Jezus wij verhogen u)

Bemoediging en groet, gebed en leefregel

HH390 (Dit is mijn gebod)

**Woord** - Opstap naar het bijbelverhaal

HH690 (Regeer in mij)

1e lezing I Samuël 9: 26 t/m 10: 1

HH629 (De kracht van uw liefde)

2e lezing Handelingen 9: 1-6

HH605 (Juicht want Jezus is koning)

Overdenking

**Antwoord** - HH429 (Nog voordat je bestond)

Gedachtenis overleden gemeentelid

Lied 23b: 1 (De Heer is mijn Herder)

Voorbeden en collecten

**Gaan** - Zegen

HH402 (U maakt ons één) – 2x allen

Voorganger: Ds. Nico de Lange

Organist: Karin van Andel

Kosters/camera: Arie Groenevelt/Gert Oldenburg

Crèche: Jolien / Elise Boterblom en

Vera de Heus

Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.

Collecten: NL78 RABO 0301505012

*ovv extra collecten*

1<sup>e</sup> Algemene Kerkelijke Arbeid

2<sup>e</sup> PKN: KerkinActie/Zending

## De dienst van zondag

### 21 april

**Aanvang:** 10:00 uur

Voorganger: Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Organist: Gerard Roza

Kosters/camera: Cees de Rooij/Kees Heijstek

### Wij gedenken

31 maart 2024 overleed Neeltje Cornelia (Nel) de Graaff-de Bok, 91 jaar. Sinds 7 november 2021 weduwe van Jan de Graaff. Het afscheid vond zaterdag 6 april plaats. In deze viering is er een gedachtenismoment, waarna we lied 23b: 1 zingen.

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.*

## De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar familie van Steenis.

## Bij de viering van deze zondag

In deze viering werkt de band *Around us* mee, en zingen we uit de bundel Hemelhoog. De lezing brengt ons bij het thema "Geroepen tot...?" - naar aanleiding van de verhalen over de oudtestamentische Saul en de nieuwtestamentische Saul(us).

## Meeleven

Jan van Drunen, bij menigeen ook bekend als Bub, verblijft tijdelijk in Altenahove voor revalidatie. Samen met zijn Ans Gods wensen we hem God zegen toe.

## Om een moment bij stil te staan:

### Zegen

Om een moment bij stil te staan:

God wees onze mond,

als we alleen kunnen stamelen.

God wees onze hand,

als onze armen te kort zijn.

God wees onze voet,

als we vastzitten.

God wees ons oog,

als we het niet meer zien.

God wees ons lied,

als we alleen maar kunnen schelden.

God wees onze rots,

als we in de modder zitten.

God wees daar, waar wij onszelf niet kunnen zijn.

## Mededelingen

### Verhuizingen

Recent zijn verhuisd: Jacob van Breugel van het Jan Biesheuvel Dijkhuis naar Huize Altenastaete en Diny en Gerrit de Heus van de Irenestraat naar Geertruidenberg. We wensen hen van harte een goede tijd toe op hun nieuwe woonadres.

### Alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar opgelet!

What's Up!?! is een actieve groep jongeren die ongeveer een keer per maand op vrijdagavond activiteiten organiseert voor jongeren. Iedereen uit Nieuwendijk en wijde omgeving is van harte welkom om mee te gaan. Avonden die ingevuld worden met actieve, sportieve, creatieve en serieuze activiteiten dichtbij of verder weg. Zien we jou ook (weer) bij de eerstvolgende avond? Van harte uitgenodigd!

Scan de QR-code en meld je aan voor onze Whatsapp-groep voor alle informatie over de activiteiten die we gaan doen. En zet **19 april** vast in je agenda, dan spelen we namelijk Het Jachtseizoen!



## Mooi voor onderweg!

### De steenhouwer

Er was eens een man die stenen hakte uit een rots. Hij vond zijn werk veel te zwaar en droomde dat hij rijk was. En plotseling was hij rijk. Zo stond hij langs de weg toen er een koning voorbijkwam, gezeten in een prachtige koets. 'Was ik maar koning' dacht hij, 'dat zou nog mooier zijn.' En tevreden was hij niet. Toen opeens was hij koning. Met veel ruiters en paarden reed hij in een gouden koets door zijn rijk. Maar de koning begon te klagen over de hete zon, die zijn gezicht schroeide. En tevreden was hij niet. Hij zuchtte en dacht: 'Was ik de zon maar.' En hij had deze woorden nog niet gezegd of hij was de zon. Nu strooide hij zijn gouden stralen over de aarde. Totdat er een wolk kwam die zijn stralen tegenhield. 'Ik wou dat ik zo machtig was als die wolken', dacht hij ontevreden. En zo werd hij een wolk en kon hij de stralen van de zon opvangen en breken. Maar de wolk viel in grote druppels naar de aarde en het water stroomde woest over het land. Alleen een rots bleek machtiger dan het water. Toen werd hij kwaad omdat de rots nog sterker was dan hij. En tevreden was hij niet. Hij wilde liever een rots zijn. En ook dat gebeurde. Maar toen kwam er een man met een scherpe beitel en een grote hamer. Deze hakte in de rots om er stenen van te maken. Toen dacht de rots ontevreden: 'Was ik die steenhouwer maar.' En het gebeurde. Elke dag deed de man zijn zware werk. En, ..... hij was tevreden.

---

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:  
<http://www.gknieuwendijk.nl/>*

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk **donderdag** 17.00 uur bij Martijn van Vliet per email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64