

MEDITATIE

Meditaties seizoen 2023-2024

In 2022 verscheen het boek *Samen jong, kernwaarden van een kerk met alle generaties*.

Het boek noemt 6 kernwaarden. Bij elk daarvan is een bijbelse reflectie geschreven.

In de meditatie in het kerkblad wil ik dit seizoen aan de hand van deze bijbelse reflectie stilstaan bij de zes kernwaarden uit het boek.

De vijfde kernwaarde luidt: *Een warme gemeenschap vormen*

Van 'natuurlijk zijn wij een warme gemeenschap' naar 'bidden om onderlinge warmte en liefde'

Ik denk dat er niet gauw een kerkelijke gemeente is te vinden die zegt dat ze géén warme gemeenschap is. We zijn open, gastvrij, iedereen is welkom... En toch zet het hoofdstuk over 'warme gemeenschap' in het boek tot kritisch nadenken aan.

Eerst dit: bij 'kerk' denken veel mensen aan gebouw en activiteiten. Daar zijn we goed in, en het is belangrijk voor het gemeenteleven. Maar als aan verschillende mensen, jong en oud, wordt gevraagd waarom zij bij een gemeente willen horen gaat het over andere dingen die ze wezenlijk noemen. Dan gaat het over geaccepteerd worden, erbij horen en naar elkaar omzien. Kort samengevat: een warme, liefdevolle omgeving.

Het risico van datgene waar wij goed in zijn (gebouw en activiteiten), is dat we soms teveel bezig zijn om dat *gaande* te houden. En dat risico neemt toe nu de opvolging van generaties is doorbroken, de groep kerkgangers kleiner wordt en ook het aantal vrijwilligers terugloopt. Het risico bestaat dat we dáárom mensen welkom heten en omarmen. Om met ons de boel gaande te houden, en op den duur het stokje over te nemen. Maar dat is niet vanzelfsprekend hetzelfde als warmte en liefde.

Als tweede: Paulus schrijft vaak en veel over warmte en liefde. Om een paar passages te noemen:

- * Romeinen 12: 10 - heb elkaar lief en acht de ander hoger dan jezelf
- * I Korintiërs 12: 25 – heb zorg voor elkaar
- * Galaten 5: 13 – dien elkaar met liefde
- * I Tessalonicenzen 4: 18 – troost elkaar
- * Romeinen 15: 7 – aanvaard elkaar
- * Efeziërs 4: 32 – vergeef elkaar
- * I Tessalonicenzen 5: 15 – streef naar het goede voor een ander
- * Galaten 6: 2 – draag elkaars lasten.

Leg die passages naast het leven van Jezus, en je ziet het voor ogen wat hij bedoelt.

Tegelijk is het feit dat Paulus dit zo vaak noemt, en dat Jezus ons een nieuw gebod heeft meegegeven een signaal. Het was toen niet vanzelfsprekend. Ga er dan maar van uit dat het nu ook niet vanzelfsprekend is – terwijl dus uit gesprekken blijkt dat deze warme gemeenschap toen én nu wezenlijk is om gemeente te kunnen zijn.

Ik denk wel dat we rustig kunnen stellen dat als we aan déze kant van het gemeente-zijn alle voorrang geven, dat de andere dingen waar we ons vaak druk over maken (gebouw, activiteiten) *daaruit voortvloeien*. Maar dat het ook heel goed mogelijk is dat als we aan de kant van de warme gemeenschap beginnen, we ook wel eens op andere, nieuwe en verrassende ideeën zouden kunnen komen over hoe gebouw en activiteiten er dán uit komen te zien. Dan gaat het niet meer over de toekomst van de (bestaande) kerk, maar over de (mogelijk nieuwe) kerk van de toekomst – samen jong.

Ds. Nico de Lange

Alle vorige meditaties in deze reeks zijn terug te lezen op www.nicodelange.nl/samenjong

VAN DE REDACTIE

Het kostte de nodig moeite om de 24 pagina's gevuld te krijgen dit keer. Het nodige knip- en plakwerk kwam er aan te pas om "een dunnetje" te fabriceren. Ieder nadeel heeft zijn voorkeur, want hiermee kunnen we drukkosten beperken. En daar zal de penningmeester ongetwijfeld blij van worden.

Een paar maanden geleden deden we de oproep dat we op zoek zijn naar een nieuwe eindredacteur. De oproep heeft helaas nog geen effect gehad. Dus we herhalen de oproep nog maar eens: **wie o wie heeft tijd en ambitie om Kerkklanken een nieuwe frisse impuls te geven?**

Normaal gesproken hanteert de redactie een harde deadline. Ten aanzien van het eindredacteurschap zijn we iets flexibeler. Maar een perspectief op een overdrachtsmoment zou wel fijn zijn. En komt er geen opvolger op de proppen, dan zou dat het einde kunnen zijn van Kerkklanken. En dat wil toch niemand? **Dus, wie neemt het stokje over?**



Wil je meer info wat er zoal bij komt kijken om het kerkblad te redigeren, neem gerust contact op met huidig eindredacteur Arie Strik (tel. 403721 of 06-18323419).

De redactie wenst u weer veel lees- en puzzelplezier.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 27 mei. Dat is een weekje later dan oorspronkelijk gepland. Hebt u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.



VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jurgén Tinke, preses
Nico de Lange, predikant
Cor Polak, scriba
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: Ds. Nico de Lange
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. (0183) 785785;
e-mail: berichten@nicodelange.nl

Einde in zicht..... Een nieuw begin, een mooi vervolg...

Een mooi vervolg, zo mogen we het wel noemen. We hebben het dan over het feit dat een aantal gemeenteleden zich beschikbaar heeft gesteld voor het vervullen van vacatures in het kerkenwerk.

Voor de **Diaconie** houdt dit in dat Anjo Hoeke, José van Elderen en Peter Hoeke bereid zijn diaconaal rentmeester te worden

Het **College van Kerkrentmeesters** heeft Jaap van Elzelingen bereid gevonden ouderling-kerkrentmeester te worden. Het feit dat Huib Vink het maximum van zijn termijn, twaalf jaar, als kerkrentmeester-secretaris heeft

gediend, weerhoudt hem er niet van zijn activiteiten in en voor de kerk voort te zetten. Hij is bereid als notulist bij het CvK betrokken te blijven.

We hopen dat de **vacature penningmeester** op korte termijn ook vervuld wordt.

Dat geldt ook met betrekking tot de **vacature wijkouderling** in het **Pastoraat**.

In verband met het vacant worden van de rol van **scriba** is Marjolein Bot benaderd. Zij heeft toegezegd het administratieve deel van het scribaat voor onbepaalde tijd op zich te nemen.

De kerkenraad is blij met de toezeggingen van de hierboven genoemde gemeenteleden. Het feit dat mensen weer bereid zijn een taak op zich te nemen en weer terug komen in het kerkenwerk zegt wat! Over hen, over hun verantwoordelijkheidsgevoel en over hoe zij terugkijken op een eerdere periode in het kerkenwerk. Een aansporing voor andere gemeenteleden?

Daarnaast zijn we blij dat de volgende ambtsdragers hebben toegezegd zich opnieuw voor (een deel van) een termijn beschikbaar te stellen:

Diaken Mariëlle Groenevelt en Marianne Ebert zijn bereid hun ambtsperiode met nog een jaar te verlengen.

Wijkouderlingen Piet van Vugt en Lijn van der Wiel zijn eveneens bereid tot verlenging met respectievelijk een jaar en een hele ambtstermijn.

Mochten er bezwaren zijn tegen bevestiging, benoeming van de genoemde gemeenteleden, dan kunnen deze tot en met 4 mei schriftelijk en ondertekend worden ingediend, gericht aan de scriba, op Hasselmanstraat 8 of via de brievenbus bij de kerk.

Pastoralia

In maart was ik op een congres over palliatieve zorg. Ik werk namelijk als verpleegkundige in een hospice.

Bijzonder was het dat dit congres samenviel met het project vanuit het pastoraat: Omzien naar elkaar. In de palliatieve zorg is een belangrijk deel het omzien naar elkaar. Omzien naar de medemens die, in dit geval, vaak niet meer lang te leven heeft. Maar ook naar de betrokken families en vrienden.

Wat me vooral trof was dat dit geen vanzelfsprekendheid is, dat ook hier een leegte, zeg een gemis in is. Och, niet zo zeer in het hospice maar wel in het grotere geheel. Zoals bijvoorbeeld op straat de daklozen. Wat schetste de arts die haar werk op straat doet, een enorm gebrek hierin. Mensen waar niemand naar omkijkt, die sterven op een bankje in het park.

Helaas ook in ziekenhuizen, bij artsen. Het verhaal van de arts die de diagnose van haar ongeneeslijk zieke kind per telefoon kreeg, raakte iedereen.

Maar in ons dorp, in onze kerk, ervaren we dit ook.

Want wie vraagt er nog waarom je al een tijdje niet meer in de kerk komt? Of waarom je alleen naar de kerk komt in plaats van samen. Of hoe het echt met je gaat als je bijvoorbeeld in de rouw bent? En zegt nog iemand: Wat fijn dat je er bent!

Maken we nog wel tijd voor elkaar? Zijn we nog betrokken met elkaar? Een praatje met de burens, een kaartje bij een zieke of juist bij een blijde gebeurtenis. Het is soms maar een kleine moeite.

In het congres vertelde een hoogleraar dat we leven in een tussentijd. De tijd van sociale controle is voorbij, maar wat de nieuwe tijd wordt weten we nog niet. En we zijn misschien wel doorgeslagen naar de andere kant. Kan dat ook bij ons in Nieuwendijk spelen? De sociale controle van vroeger was niet altijd even goed, maar misschien zijn we wel te voorzichtig geworden om vragen te stellen?

Laten we samen omzien naar elkaar!

*God, laat ons geloven
dat een beetje goede wil
al genoeg is om
een leven te veranderen.
Dat een eerste stap al
het begin is van een weg.
Dat een klein gebaar
iets groots kan zeggen.
En dat een beetje aandacht
wonderen kan doen.*

*Laat ons geloven
dat één enkel mens
al een verschil kan maken
Laat ons ontdekken
dat je zelf zo'n mens kunt zijn.*

Bea Tolenaars, pastoraal ouderling

Omzien naar elkaar – vervolg

We zijn op weg om ons nieuwe pastorale bezoekplan vorm te gaan geven in de loop van dit jaar. We hebben een grote groep van wijkmedewerkers bereid gevonden om daarmee mee te gaan doen, met de wijkmedewerkers die er al waren.

Zo kunnen we het met elkaar mogelijk maken om één keer per jaar bij alle gemeenteleden die dat op prijs stellen langs te gaan, iets te overhandigen en te vragen hoe het met hen gaat.

De gemeenteleden die zich reeds hebben aangemeld krijgen daarover in april nader bericht. En we hopen dat er nog meer gemeenteleden zijn die zich hierbij willen aansluiten. Hoe meer er meedoen, hoe beter het werk te overzien is voor elke wijkmedewerker.

De start van het nieuwe bezoekplan is eind augustus, zodat we het nieuwe seizoen kunnen beginnen met omzien naar elkaar.

Ouderlingen, wijkmedewerkers en predikant. Voor aanmeldingen en vragen: bel Piet van Vugt (06-33174897) of ds. Nico de Lange (0183-785785)



Kringwerk

De eerste avond over ons favoriete lied smaakte zo goed dat we een tweede avond hebben afgesproken, op maandag 13 mei om 19.30 uur in de kerk. Iedereen die hier graag bij aanschuift: welkom. Meld je tevoren even aan, dan weten hoeveel koffie en thee we klaar moeten zetten.

Ds. Nico de Lange

UIT DE GEMEENTE

Wij gedenken ... Nel de Graaff-de Bok

In Memoriam



Op zondagmorgen 31 maart 2024, in de paasnacht, overleed Neeltje Cornelia de Graaff- de Bok, 91 jaar oud. Zij was sinds 7 november 2021 weduwe van Jan de Graaff. Nel bereikte een hoge leeftijd, maar dat ging vaak door een dal van verlies van geliefden en van krachten. Zij hield echter wilskrachtig haar leven in haar handen. Zij was daarbij vaak niet makkelijk voor zichzelf en haar meest nabijgen – maar zij ging haar weg in de diepe overtuiging dat ze deze weg móest gaan in vertrouwen op God.

In dankbaarheid gedenken we haar zorgzaamheid, haar trots op haar nageslacht en haar vertrouwen op Gods leiding in haar leven. Bij haar afscheid lazen we over de goede Herder zoals Psalm 23 daarover zingt. Denkend aan haar overtuigde woorden: “De Heer is *onze* Herder.”

De dag voor haar overlijden gaven we haar de zegen mee, en de woorden uit de berijming van Psalm 4: *Ik kan gaan slapen zonder zorgen, / want slapend kom ik bij U thuis. / Alleen bij U ben ik geborgen. / Gij doet mij rusten tot de morgen / en wonen in een veilig huis.*

Met deze woorden in hoofd en hart hebben wij afscheid van haar genomen en haar doen rusten in de aarde.

Moge die woorden tot steun zijn voor haar Jan en Jacqueline, Ad en Jolanda en hun gezinnen, voor familie, burens en vrienden.

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

April, mei				
25 april	Mevr. M.A. Scheffers-van Maastricht	Knotwilg 27, 4286DE	ALMKERK	92 jaar
25 april	Dhr. A. van der Stelt	Grote Waardweg 7, 4251VN	WERKENDAM	82 jaar
1 mei	Dhr. A.B. Ouwerkerk	Rijksweg 109 208, 4255GH	NIEUWENDIJK	89 jaar

3 mei	Mevr. W.A. Kamerman-van Kooij	Prinses Marijkelaan 5, 4255VG	NIEUWENDIJK	76 jaar
5 mei	Dhr. R. van der Stelt	Singel 55, 4255HC	NIEUWENDIJK	77 jaar
6 mei	Mevr. A. Groeneveld-van Putten	Eemstraat 9, 4255VN	NIEUWENDIJK	89 jaar
8 mei	Dhr. D.M.M. van Kappel	Singel 40, 4255HD	NIEUWENDIJK	75 jaar
8 mei	Mevr. T.C.J. de Rooij-de Bok	Amaryllishof 29, 4255JM	NIEUWENDIJK	78 jaar
9 mei	Mevr. A.W.J. Groeneveld-Braskamp	Hooge Polderweg 3, 4251NX	WERKENDAM	78 jaar
9 mei	Mevr. E.A.G. Wallaard-Booterblom	d'Altenaer 41, 4251TZ	WERKENDAM	78 jaar
13 mei	Dhr. C.H. Groeneveld	Rijksweg 126 a, 4255GP	NIEUWENDIJK	84 jaar
22 mei	Dhr. A. Lagrouw	Heistraat 11, 4255HK	NIEUWENDIJK	82 jaar
24 mei	Dhr. N. van Daalen	Van Der Steltstraat 28, 4255HJ	NIEUWENDIJK	89 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 50; 55; 60+ jaar getrouwd zijn

Mei				
3 mei	Dhr. en Mevr. Dekker – Hoeke	Anjerstraat 14, 4255HT	NIEUWENDIJK NB	50 jaar
11 mei	Dhr. en Mevr. Krul – van Dort	Buitenkade 21B, 4273GP	HANK	12,5 jaar
22 mei	Dhr. en Mevr. van Maastricht – van Noorloos	Biesboschstraat 8, 4255VM	NIEUWENDIJK NB	65 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

KERKELIJK BUREAU

Verhuisd

Dhr. C.G. Noorloos, van Altenastraat 14 4255VT Nieuwendijk (wijk 2), naar Raadhuislaan 4, 4251VS Werkendam (wijk 1).

Dhr. en Mevr. Moree – van Krimpen, van Parallelweg 10, 4255KC Nieuwendijk (wijk 4), naar Prins Bernhardlaan 8, 4255VC Nieuwendijk (wijk 2).

Dhr. J. van Breugel, van Rijksweg 109 003, 4255GH Nieuwendijk (wijk 4), naar Griendstraat 3a, 4255VX Nieuwendijk (wijk 2).

Mevr. W. Koekkoek – de Vink, van Dwarssteeg 10, 4255SB Nieuwendijk (wijk 1), naar Dwarssteeg 11, 4255SB Nieuwendijk (wijk 1).

Overleden

Op 31 maart 2024: Mevr. N.C. de Graaff – de Bok, geb. 24-08-1932. Rivierenland 1, 4286DC Almkerk (wijk 1).

Ingekomen

Dhr. en Mevr. Pouli – de Peuter, Rijksweg 143, 4255GJ Nieuwendijk (wijk 1).

Vertrokken

Dhr. en Mevr. de Graaf – Verduijn, van Griendstraat 1, 4255VX Nieuwendijk, naar Waterlinie 42, 4254VA Sleeuwijk.



BIJ DE DIENSTEN

Bij de vieringen

Zondag 5 mei staat in het teken van één van de psalmen van David: Psalm 23. Het is goed om deze Psalm ook te lezen in het licht van bevrijdingsdag. Die middag is er om 15.30 uur weer een kerk-op-schootviering, waar de allerkleinsten van van harte welkom zijn. Ds. Beer vindt het fijn als er veel kinderen zijn, en we het verhaal vertellen over de zaadjes die in de grond

vallen. En als daarbij hun ouders en verzorgers, hun grootouders en vriendjes meekomen.

In de week daaropvolgend komen we op donderdagmorgen om 9.00 uur samen voor de viering van hemelvaart. Voor een grote groep gemeenteleden begint die dat al met de vroege wandeling om 6.00 uur (dauwtrappen) en aansluitend een ontbijt in de kerk. Ook wie niet gaan wandelen is bij het ontbijt van harte welkom.

Zondag 19 mei vieren we Pinksteren – feest van vuur en inspiratie, en tegelijk een verhaal dat ons stilzet. Naast het tweede evangelie van Lucas (Handelingen 2) slaan we ook de brief van Paulus op, gericht aan de Galaten (5:22-26).

Zondag 28 april:

10.00 uur: Voorganger: Dhr. J. van der Zee, Aalten

Zondag 5 mei:

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

15.30 uur: Voorganger: Ds. Beer, Kerk-op-schootviering

Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag

9.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 12 mei:

10.00 uur: Voorganger: Dhr. H. Dekker, Dussen

Zondag 19 mei: Pinksteren

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 26 mei:

10.00 uur: Voorganger: Dhr. J. Lankhaar, Wijk- en Aalburg

Zondag 2 juni: Viering Heilig Avondmaal/wisseling ambtsdrager

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

14.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange (Steunpunt)

Zondag 9 juni: Buitendienst

11.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange (met band)

VAN DE THEMAGROEP

Op Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei) gaan we weer traditiegetrouw dauwtrappen. We verwachten de enthousiaste wandelaars om 6.00 uur bij de kerk voor een gezamenlijk vertrek. Rond de klok van 8.00 uur zijn we dan weer terug.

Enthousiaste ontbijters zijn - ook zonder wandeling - van harte welkom om aan te schuiven aan het ontbijt om 8.00 uur.

De kerkdienst o.l.v. ds. Nico de Lange start om 9.00 uur. Aanmelden kan tot 4 mei via themagroep@gknieuwendijk.nl.

We hopen op een grote opkomst!

BIJBELLEESROOSTER

APRIL			
24	woensdag	Aan de slag!	Deuteronomium 3:18-29
25	donderdag	Welk ander volk?	Deuteronomium 4:1-9
26	vrijdag	Niet na te maken	Deuteronomium 4:10-20
27	zaterdag	Schreeuw om hulp	Psalm 22:1-22
28	zondag	Onverwachte omkeer	Psalm 22:23-32
29	maandag	Onvergetelijk	Deuteronomium 4:21-31
30	dinsdag	Terug in de tijd	Deuteronomium 4:32-40

23 - 30 april

De Deuteronomiumlezingen, over God die zich een tot slaaf gemaakt volk heeft toegeëigend om het te bevrijden, bereiden ons voor op vijfde paaszondag. Met Psalm 22 staan we stil bij Jezus' lijden én overwinning.

MEI			
1	woensdag	Onderweg naar huis	Psalm 107:1-9
2	donderdag	Uit de boeien	Psalm 107:10-22
3	vrijdag	Tot rust gekomen	Psalm 107:23-32
4	zaterdag	Gezegend	Psalm 107:33-43
5	zondag	Onderzoekende geest	1 Johannes 4:1-10
6	maandag	Geen uimte voor angst	1 Johannes 4:11-21
7	dinsdag	Getuigenis	1 Johannes 5:1-12
8	woensdag	Zonde	1 Johannes 5:13-21
9	donderdag	Verheven	Psalm 47
10	vrijdag	Terug-en omhoogkijken	Handelingen 1:1-14
11	zaterdag	Opvolging	Handelingen 1:15-26
12	zondag	Hoogtijdagen 1	Leviticus 23:1-14
13	maandag	Hoogtijdagen 2	Leviticus 23:15-22
14	dinsdag	Hoogtijdagen 3	Leviticus 23:23-36
15	woensdag	Hoogtijdagen 4	Leviticus 23:37-44
16	donderdag	Licht en brood	Leviticus 24:1-9
17	vrijdag	Hemel en aarde	Psalm 104:1-23

18	zaterdag	Goed verzorgd	Psalm 104:24-35
19	zondag	Verbijstering	Handelingen 2:1-13
20	maandag	Aangekondigd	Handelingen 2:14-24
21	dinsdag	Davids Zoon	Handelingen 2:25-36
22	woensdag	Gemeenschap	Handelingen 2:37-47
23	donderdag	Verbond	Deuteronomium 4:41–5:5a
24	vrijdag	Tien geboden 2.0	Deuteronomium 5:5b-21
25	zaterdag	Toegewijd	Deuteronomium 5:22-33
26	zondag	Luister en leef	Deuteronomium 6:1-9
27	maandag	Geef het door!	Deuteronomium 6:10-25
28	dinsdag	Gezien en genezen	Handelingen 3:1-10
29	woensdag	Messias	Handelingen 3:11-26
30	donderdag	Steen des aanstoots	Handelingen 4:1-12
31	vrijdag	Zwijggebod	Handelingen 4:13-22

1 - 8 mei

Psalm 107 heeft in de paastijd heel oude papieren. De psalm wordt al meer dan 1000 jaar op zesde paasdag gezongen. In het huidige leesrooster klinkt hij in de aanloop naar die zondag.

9 - 11 mei

Psalm 47:6 wordt met veel Halleluja's op Hemelvaartsdag gezongen: 'Onder gejuich steeg God omhoog, de Heer steeg op bij hoorngeschal'. Handelingen 1 maant ons echter niet te lang naar de hemel te blijven staren.

12 - 16 mei

Leviticus zet de joodse feesten op de kalender. Pasen duurt 7 weken, op de vijftigste dag wordt de paastijd afgesloten. Het Griekse woord voor 'vijftigste' is *pentekoste* (Leviticus 23:16), dat in onze taal verbasterd is tot Pinksteren.

17 - 22 mei

Psalm 104:30 is een echte pinksterpsalm: 'Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat'. Handelingen 2 vertelt van die adem, een windvlaag, 'toen de dag van Pinksteren aanbrak'.

23 - 27 mei

Het boek Deuteronomium kijkt uit naar het beloofde land, net zoals wij in de paastijd mogen uitzien naar Gods koninkrijk. Ook nu de paastijd is afgesloten, lezen we nog een paar hoofdstukken door om in Deuteronomium 5 de tien woorden en in Deuteronomium 6 het *Sjema Jisrael* te horen, 'Luister Israël: de Heer onze God, de Heer is de enige' (vers 4).

28 mei - 1 juni

We pakken de draad weer op in het boek Handelingen en lezen hoe het verder ging na Pinksteren. Het boek heet Handelingen van de apostelen – dat zouden er twaalf kunnen zijn, maar het gaat in feite vooral om twee: Petrus eerst, daarna Paulus.

Juni			
1	zaterdag	Vrijmoedig	Handelingen 4:23-31
2	zondag	Middel en doel	Marcus 2:23-3:6
3	maandag	Geroepen	Marcus 3:7-19
4	dinsdag	Van je familie moet je het hebben	Marcus 3:20-35
5	woensdag	Openheid van zaken	Handelingen 4:32–5:11
6	donderdag	Van het slot	Handelingen 5:12-21a
7	vrijdag	Verboden naam	Handelingen 5:21b-32

2 - 4 juni

De jongeman in het lege graf (Marcus 16:5-7) wees de leerlingen terug naar Galilea. Daar zullen ze Jezus als de opgestane Heer ontmoeten. Maar Marcus vertelt in dat laatste hoofdstuk niets over Jezus' verschijningen in Galilea. Daarvoor moet je bij hem aan het begin van het evangelie zijn, waar Jezus in Galilea met Gods volmacht geneest, bevrijdt en leert. Daar in Galilea pakken we de draad van het evangelie weer op, en vervolgen die in de rest van het jaar tot aan het lijdensverhaal.



DENKTANK

Adieu God

De Kerk, een vreselijk instituut. Bang gemaakt worden in de Katholieke Kerk. Lees ik in de podcast van de kerk-app.

Nu moet er toch iets meer gebeuren om mij bang te krijgen. Mijn eerste reactie was, geen wonder. In de Katholieke Kerk moet alles en hier mag alles.

Iets wat wij leerden op school was, en dat moest je op een gegeven moment kunnen dromen: "Waartoe zijn wij op aarde. Om God te dienen en daardoor in de Hemel te komen." Hier mogen we Belijdenis doen. En in God geloven. In de Katholieke Kerk werd er niet naar gevraagd en was het heel normaal dat - wanneer je 8 jaar was - je eerste Heilige communie deed.

Nu was er natuurlijk geen kind dat dit niet wilde, je kreeg de groots mogelijke cadeau's. Tegenwoordig blijkt dat iets anders is.

Wat is het verschil tussen katholieken en protestanten?

Bij het katholieke geloof staat de kerk centraal. Volgens de katholieken kun je in de kerk God vinden. Bij de protestanten staat de Bijbel centraal. Volgens hen staat elk mens rechtstreeks met God in contact.

In een katholieke mis en in de meeste protestantse kerkdiensten is iedereen welkom. Ook niet- of andersgelovigen. Zij mogen die diensten bijwonen, maar wel vragen de gelovigen dat niet- en anders-gelovigen niet deelnemen. Dus wel bijwonen, niet deelnemen. Dat betekent concreet dat anders- en niet-gelovigen beter niet te communie gaan.

In vroeger tijden was dat anders. In katholieke kerkgebouwen mochten niet-gedoopten gewoon niet binnen. Zelfs een baby die nog niet gedoopt was, mocht niet naar binnen. Daarom bouwde men destijds de doopkapel vlakbij het kerkportaal, buiten de eigenlijke kerkruimte. Daar diende de priester het doopsel toe, en pas daarna mocht de dopeling mee naar binnen. In veel oudere kerkgebouwen bestaat die doopkapel nog altijd, en staat er vaak ook

nog de doopvont. Soms blijft men die kapel gebruiken voor doopsels, maar meestal doopt men vandaag vooraan in de kerk.

Bij de Katholieken zei men vroeger: "In de kerk moet je geloven, en als je er uitkomt moet je het zeker weten".

Bij ons zeg ik: "In de kerk hoor je het woord van God. En als je eruit komt mag je het gaan toepassen".

Wist niet dat Carolien v.d. Plas zo bang was uit gevallen. Nergens voor nodig.

Jeanne de Pender

ALINEA	FLAUW	LINDEBOOM	OPSLAG
AROMA	GEDULD	MASSAAL	SAMEN
BUREAU	GIRAF	MEDIUM	TRUITJE
EERST	HUMOR	MELKKOE	WALHALLA
FAVELA	LEERDE	OEDEEM	WEERMAN

D	N	E	M	A	S	S	A	A	L
T	R	R	O	O	E	D	E	E	M
D	S	T	O	K	P	N	U	G	W
N	L	R	B	M	K	S	I	A	S
A	B	U	E	A	U	L	L	L	B
M	U	I	D	E	M	H	E	A	A
R	R	T	N	E	A	O	E	M	G
E	E	J	I	L	G	I	R	A	F
E	A	E	L	E	N	D	D	A	E
W	U	A	L	F	A	V	E	L	A

BIJZONDERE ZAKEN

Rommelmarkt

Nog een aantal weken en dan wordt de traditionele rommelmarkt weer georganiseerd en wel op vrijdag 14 juni vanaf 13.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 15 juni vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken en natuurlijk te kopen van de spullen die we het afgelopen jaar weer verzameld hebben.

Er zijn weer heerlijke pannenkoeken, slaatjes en broodjes hamburger te koop. Ook een kopje koffie, thee, blikjes cola, sinas en heerlijke zelfgebakken cake en kruidkoek kunnen niet ontbreken.

We willen vragen of er weer mensen bereid zijn een cake en/of kruidkoek te doneren, zodat we dit lekkers kunnen verkopen op de markt bij een kopje koffie en/of thee. Op de tafel in de hal van de kerk ligt vanaf zondag 2 juni een intekenlijst klaar waar u kunt intekenen of u voor de vrijdag of de zaterdag wilt bakken.

Ook kunt u nog diverse kleding- en textielartikelen inleveren. Alles is welkom, voor jong tot oud! Het gaat hierbij om de volgende artikelen: kleding, schoenen, meerdere soorten textiel, tassen, sieraden, lakens, gordijnen, kleden, dekens en spreien.

Ook zal dit jaar “**De Boetiek**” er weer staan. Hiervoor zijn wij op zoek naar unieke/mooie kleding voor tieners, dames en heren. Inleveren van de artikelen kan bij Jaanie Tolenaars, Pr. Julianaweg 11, na 18.30 uur. Telefoonnummer: 0183-403214.

Dan vragen we nog uw aandacht voor het volgende:

De commissie kan altijd extra handen gebruiken bij het uitpakken en het verdelen van de spullen over de kramen. Mocht u nog een paar uurtjes tijd hebben, dan bent u van harte welkom op donderdag 13 juni en/of vrijdagochtend 14 juni. Wilt u meehelpen met het verkopen van de handelswaar dan bent u uiteraard ook van harte welkom!

Ook aan de rommelmarkt komt weer een einde en zullen alle spullen en tenten weer opgeruimd moeten worden. Hierbij is natuurlijk ook alle hulp van harte welkom!

Wij hebben er weer zin in, graag tot ziens!

De Rommelmarkt Commissie

Aangepaste kerkdienst te Sleeuwijk.

Zondagmiddag 28 april 2024 is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking in de Hervormde kerk van Sleeuwijk, Esdoornlaan 30 te Sleeuwijk

De dienst begint om 15.00 uur. Voorganger is Ds.A. Blom en het thema luidt: "Ik ben de ware Wijnstok". We hopen op een fijne dienst.

Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Tot ziens, P.W. Treffers
tel.: 06-12179648

GELEZEN

Bron: Trouw, 15 april 2024



Als we tweede pinksterdag opgeven verliezen we weer een moment van gezamenlijkheid

Het duurt nog even, maar de dag zal komen: de tweede pinksterdag, dit jaar op 20 mei. Een flink deel van mijn leven denk ik dan meteen aan Gerard Reve, die in 1982 zijn beroemde boutade afstak: "Na mijn dood word ik op de scholen tien jaar vrijwillig gelezen en daarna nog eens tien jaar verplicht. Dan noemen ze een straat naar me. En dan ben ik helemaal vergeten. Niemand weet toch meer wie Tweede van der Helst was?"

Reve stierf in 2006, ik weet eigenlijk niet of hij nog vrijwillig wordt gelezen, en 'verplicht' is hij volgens mij nooit geworden. Maar die Tweede van der Helst is bijna even raadselachtig als de tweede pinksterdag. Het merendeel van de Nederlandse bevolking zit al stevig in zijn maag met de eerste, de tweede pinkster moet onderhand gelijkstaan aan een 'Zinloos Feit', zoals, al weer, Reve het placht te noemen.

Een vrije dag naar keuze?

Wat mij de laatste jaren reuze heeft geholpen bij die dubbele, christelijke feestdagen: kerkgang, en waarom niet twee dagen achtereen? De kop van de dag is eraf en je weet ook weer beter wat er, in steeds kleinere kring, gevierd wordt.

Ik merk ondertussen dat niet heel het land mijn kerkelijk advies volgt. Vandaar de levensgrote vraag, ieder jaar opnieuw: moeten we die tweeden niet ruilen voor een vrije dag naar keuze? Moslims nemen 'm op bij Eid al-Fitr of het ramadanfeest, net achter de rug. (Geen 'Suikerfeest' zeggen, want dan wordt kerst de Dag van de Geslachte & Gebraden Kalkoen.)

Zo'n uitruil gebeurt al in de praktijk; mensen die op Ketikoti (1 juli) of Holi Phagwa (hindoeïstisch) vrij willen zijn regelen dat vaak zelf met hun werkgever, die blij is met de kerst- en paasvrijwilligers.

'Heb je het ook gezien, gisteren op tv?'

Maar er gaat wel degelijk iets verloren: ik bedoel nog niet eens de christelijke erfenis, maar vooral het analoog vrij-zijn, praktisch heel het land, op die-en-die dagen. Vergelijk het met de zeer voorbije tijd dat je aan iemand kon vragen: 'Heb je het ook gezien, gisteren op tv?', en dat je niet 36 zenders hoefde op te noemen of al die verschillende streamingdiensten. Om het hoogdravend te zeggen: wat er nog was aan 'gezamenlijkheid' raakt verder gefragmenteerd.

Die dubbele feestdagen geven een idee van overvloed, veel vrije dagen, het kan niet op. Maar het tegendeel is het geval, want tot diep in de middeleeuwen waren er feesten, van oorsprong pre-christelijk, die later opgenomen werden in de algemeen christelijke kalender; het joelfeest werd kerst, het lentefeest Pasen.

Reformatie als straffe leermeester

Voor de Reformatie kende bijvoorbeeld het katholieke Amsterdam naast de gewone zondag zo'n zestig extra religieuze 'vrije dagen'. Wat dat aangaat zijn we steeds schraler gaan leven.

Ik stuitte op dit fragment uit de calvinistische Synode van Dordt, uit 1574: 'Aangaande de feestdagen naast de zondag is besloten dat men met de zondag alleen tevreden zal zijn. (...) Men zal op Paas- en Pinksterdag over de verrijzenis van Christus en de zending van de Heilige Geest mogen leren, wat in de vrijheid van de dienaren zal staan.' Eén dag, en meer niet. De Reformatie heeft zich in dit land een straffe leermeester en dito werkgever betoond.

Tegenwoordig wisselen we dagen, doen we aan uitruil en hebben we het idee dat de individuele vrijheid toeneemt. Maar collectief gezien is in dit land schraalhans keukenmeester, al heel lang.

Stephan Sanders (1961) studeerde filosofie en politieke wetenschappen. Hij is schrijver en presentator.

Gebed om vrede voor het Midden-Oosten

Door de Iraanse aanval op Israël nemen de spanningen in het Midden-Oosten toe. Inwoners vragen zich vertwijfeld af of een hoopvol leven nog mogelijk is. Rabbi Sigal Asher van Kerk in Actie-partner Rabbis for Human Rights vraagt ons te bidden voor vrede.



Goede God,

*Wij bidden U om moed en kracht
in deze tijd vol spanningen.*

*Geef ons de moed en de kracht om onze levens te heiligen
en het vermogen om een baken van hoop te vinden
dat genezing brengt voor lichaam, geest en ziel,
van elke persoon en elke natie op deze aarde.*

*Wij bidden U om de veilige terugkeer van de gegijzelden,
om genezing voor degenen die gewond raakten,
en om rust en vrede voor allen die in deze onheilige oorlog zijn omgekomen.
Dat geen enkele vrouw of man, meisje of jongen
nog pijn, honger of angst zal kennen.*

*Mogen wij de moed en de kracht hebben
om een leven vol hoop op te bouwen.
Om een samenleving te realiseren
waarin we in veiligheid kunnen wonen,
ieder onder zijn eigen wijnstok en onder zijn eigen vijgenboom.*

*Mogen wij de moed en kracht krijgen
om vrede te sluiten op deze aarde,
vrede tussen ons allemaal, in heel het land,
tussen alle naties en met de hele schepping.*

Amen

Geschreven door Rabbi Sigal Asher, vertaald in het Engels door Rabbi Dana Sharon, beiden werkzaam voor Rabbis for Human Rights

Bron: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/gebed-om-vrede-voor-het-midden-oosten/>

Pinksteren: verstaan wij elkaar?

Ook al spreken we dezelfde taal, we praten vaak langs elkaar heen, signaleert scriba ds. René de Reuver. Met alle gevolgen van dien: we raken van elkaar verwijderd en de samenleving verbrokkelt. Gelukkig staat daartegenover het wonder van Pinksteren: de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Verstaan wij elkaar? En dan bedoel ik niet: kunt u mij goed horen? De microfoons zijn allemaal getest, dat zit wel goed. Maar verstaan wij elkaar? Dat is een belangrijke vraag. Want voor je het weet, kun je - alhoewel je dezelfde taal spreekt - langs elkaar heen praten. Elkaar niet verstaan. Elkaar niet begrijpen. Hoe vaak gebeurt dat niet? In de politiek, maar ook in de kerk. Misschien wel in uw familie. Je praat allemaal dezelfde taal: Nederlands, Fries, of vul maar in. En toch praat je langs elkaar heen. Versta je elkaar niet. Wordt het z gezegd niks, dat gesprek.

De Bijbel noemt dat: Babel. U kent misschien wel dat oude verhaal uit het begin van de Bijbel. Mensen willen naam maken, en wat doe je dan? Je spreekt allemaal dezelfde taal. De taal van de machthebbers, natuurlijk. Alle andere stemmen moeten zwijgen. Iedereen moet die ene taal spreken, en het gevolg? De samenleving verbrokkelt. Mensen raken verwijderd van elkaar. Men spreekt wel één taal, maar men begrijpt elkaar niet. Men praat langs elkaar heen, met alle gevolgen van dien.

Precies daartegenover staat het pinksterfeest. Misschien is het u opgevallen bij het lezen uit Handelingen 2: de Geest spreekt geen 'kerklatijn', één taal voor iedereen. Nee, de Geest spreekt álle talen, daar in Jeruzalem. Joden overal vandaan, en mensen die tot het joodse geloof waren overgegaan, waren naar Jeruzalem gekomen. Uit de hele bewoonde wereld van toen. Ze spraken natuurlijk allemaal verschillende talen. Dat wordt niks, zou je zeggen. En toch werd het wél wat, want ze hoorden allemaal in hun eigen taal het verhaal van Jezus. En dat bond samen. De Geest doet ons het verhaal van Jezus begrijpen en laat ons ook elkáár begrijpen.

Ik had kort geleden zelf zo'n ervaring. Ik was op vakantie op Terschelling en ik raakte in gesprek met één van de bewoners van Terschelling. Ik kom zelf uit Zuid-Holland, dus we hadden heel verschillende levensverhalen. Ondanks

dat we allebei Nederlands spraken, waren dus alle ingrediënten aanwezig om een gesprek te hebben wat het niet wordt; waarin je langs elkaar heen praat.

En toch werd het een prachtig gesprek. Weet u waarom? Omdat we ons eigenlijk allebei, mét die grote verschillen, telkens weer verwonderden over de cadeautjes van de Geest. Over de kerk op het eiland. Over die geweldige natuur: land, zee, vogels.

Geweldig was het. Het werd een prachtig gesprek. Dát is Pinksteren. De Geest die alle talen spreekt. Die ons in onze eigen taal iets van het grote van God leert begrijpen. En daardoor ons juist oog laat krijgen voor elkaar. Ons met elkaar verbindt. Het wonder van Pinksteren: elkaar verstaan. Zodat we elkaar open en vol vertrouwen tegemoet kunnen treden, hoe verschillend we ook zijn. Wetend dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Dat is het wonder van Pinksteren.

Is dat nu veel te hoog gegrepen? Zeker niet, want 'De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.'

Deze pinksterboodschap sprak scriba ds. René de Reuver uit tijdens de 'Met hart en ziel pinksterviering', die op 8 juni 2019 uitgezonden werd op NPO2.

Bron: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/pinksteren-verstaan-wij-elkaar/>



INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1, 4255 GA NIEUWENDIJK
Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl
In urgente situaties: 06-30767144

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Martijn Bot, Buitendijk 26, tel. 06-28901003 (bereikbaar na 18.00
uur), e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secretaris: Huib Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Eli Vos (waarnemend), Rijksweg 18, tel: 403269 email:
penningmeester@gknieuwendijk.nl

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Martijn van Vliet, Kildijk 95 ,
tel. 0183-404482, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag
donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 27 mei** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK

Bloemenatelier "*het Klaverblad*"

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag	Alleen bestellingen
Woensdag en donderdag	14.00 - 17.30 uur
Vrijdag	10.00 - 11.30 en 14.00 - 17.30 uur
Zaterdag	10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur



Bloemenatelier "*het Klaverblad*"
Rijksweg 212 Nieuwendijk
0183-405015 of 06-40075724
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

*De bloemen in de kerk worden iedere week geschonken
door Bloemenatelier "*het Klaverblad*"*