

MEDITATIE

Meditaties seizoen 2023-2024

In 2022 verscheen het boek *Samen jong, kernwaarden van een kerk met alle generaties*.

Het boek noemt 6 kernwaarden. Bij elk daarvan is een bijbelse reflectie geschreven.

In de meditatie in het kerkblad wil ik dit seizoen aan de hand van deze bijbelse reflectie stilstaan bij de zes kernwaarden uit het boek.

De vierde kernwaarde luidt: *Verantwoordelijkheid geven*.

Van 'anderen beïnvloeden' naar 'anderen invloed geven'

Er is veel geschreven over leiderschap. In de kern komt leiderschap erop neer dat je anderen beïnvloedt. Daar hebben we het in de kerk niet zo vaak over. We gebruiken liever werkwoorden zoals dienen en liefhebben. Maar het gaat in de kerk wel degelijk ook over anderen beïnvloeden, want er worden ook besluiten genomen die raken aan elk gemeentelid. En dan is de vraag wie wie beïnvloedt.

Is leiderschap iets van volwassenen, zoals we vaak vanzelfsprekend zeggen?

In de sportwereld weten coaches wel beter. Kinderen krijgen daar in hun eigen team, op hun niveau, al verantwoordelijkheid. En leer je ook of teamleiding bij je past. Ook in echte wedstrijden. Want leiderschap is iets waar je van jongs af aan in groeit.

Paulus trekt parallellen met de sport (2 Timoteüs 4:7). Laten wij dat dan ook doen, zo leer ik van *Samen Jong*. Als we er op die manier tegenaan kijken kunnen we leiderschap op een goede manier onder de aandacht brengen bij alle generaties. En kan verantwoordelijkheid iets zijn dat we samen delen. We zien bij Jezus dat hij zijn leerlingen van alles leert – en ze vervolgens ook verantwoordelijkheid geeft. Hij geeft ze 'macht' (Matteüs 10: 1).

Als je anderen invloed geeft, zet je zelf een stap terug. Al eerder hadden we het daarover bij de eerste kernwaarde (prioriteit geven aan jonge generaties). En dan blijkt dat leiderschap, invloed hebben en uit handen geven juist alles te maken hebben met 'dienen'. Dus die twee hoeven niet tegenover elkaar te staan, maar vormen elkaar naar het koninkrijk van Jezus (Matteüs 16: 19).

Menig leidinggevende in de kerk – dominees misschien wel allereerst – hebben moeite om dingen uit handen te geven. Zij zijn daarin niet uniek. Ook Mozes had er last van. Totdat zijn schoolvader Jethro hem adviseert om invloed uit handen te geven aan wijze mensen (Exodus 18: 21).

Volgens *Samen jong* vormt invloed uit handen geven één van de sleutels van het koninkrijk: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28: 19-20).

Hier is alles gericht op doorgeven: gaan, leerlingen maken, dopen, onderwijzen.

Ds. Nico de Lange

Alle vorige meditaties in deze reeks zijn terug te lezen op www.nicodelange.nl/samenjong

VAN DE REDACTIE

Als dit blad op uw (digitale) deurmat valt is het nog maar een goede week voor Pasen.

Bij de voorbereidingen kwam ik erachter dat er weer een Heilige Herrie Kalender was uitgekomen. Iedere dag een popsong, gebaseerd op of gerelateerd aan een tekst uit de Bijbel. Via de kerkapp hadden we kennis kunnen maken met de kersteditie van Heilige Herrie. En – persoonlijke opvatting – dat smaakte naar meer. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, ga naar <https://40dagenheiligeherrie.nl/>.



De vorige editie had veel weg van een vacaturekrant. Of de oproepen iets opleverden? Dat was nogal verschillend. Er zijn gemeenteleden die hun vinger hebben opgestoken. En dat is mooi natuurlijk. Iedere ingevulde vacature is er één.

De oproep voor een nieuwe eindredacteur heeft nog geen resultaat gehad. Maar we hebben vertrouwen op de goede afloop. Mocht u denken, dat lijkt me wel wat, schroom niet en kom op de lijn bij de redactie. Om een idee te krijgen wat de functie van eindredacteur behelst, pak de vorige Kerkklanken er nog eens bij. Of bel met Arie Strik (tel. 403721/06-18323419). Een beller is sneller.

In dit blad komt u de vaste onderdelen tegen. En meer. Veel leesplezier.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 15 april. Dus hebt u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.



VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jurgén Tinke, preses
Nico de Lange, predikant
Cor Polak, scriba
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: Ds. Nico de Lange
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. (0183) 785785;
e-mail: berichten@nicodelange.nl

Openbare belijdenis

Wij verheugen ons erover dat Martijn Bot openbare belijdenis zal doen.

Martijn schrijft daar zelf over: "Op zondag 24 maart doe ik openbare geloofsbelijdenis in de hervormde kerk in Almkerk. Door mijn vriendengroep in Almkerk ben ik steeds meer betrokken geraakt bij deze gemeente en ben ik mij er steeds meer thuis gaan voelen. Ook speel ik al sinds 5 jaar mee met de huisband Sincere. Het voelt allemaal erg vertrouwd voor mij en daarom heb ik besloten om daar ook belijdenis catechisatie te gaan volgen."

Wij wensen hem van harte Gods zegen bij dit moment in onze buurgemeente, samen met zijn dierbaren die dit mee zullen vieren.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De laatste maanden heeft het CvK alleen maar over cijfers gerapporteerd, maar deze keer weer een volledige uitgave met wat er reilt en zeilt binnen het Cvk. Als voorzitter zijn er weer genoeg uitdagingen om op te pakken. De actie Kerkbalans is min of meer achter de rug. Details leest u verderop.

Dus kan de focus weer op andere zaken gericht worden. Te denken valt aan “duurzaamheid” en “bemensing van het CvK”, een moeilijk woord voor (nieuwe) leden aantrekken. Persoonlijk ben ik nog herstellende van een knie/pees operatie, door het missen van de laatste trede van een trap. Dan komt het besef hoe snel je in principe bent uitgeschakeld, ik heb weken met m'n beentje ophoog gezeten en was volledig afhankelijk van anderen (lof aan mijn echtgenote).

Wat speelt er binnen het College van Kerkrentmeesters?

Actie Kerkbalans

De toezeggingen stromen binnen en op het moment van schrijven is er ruim 136.000 euro toegezegd, al 9.500 euro meer dan de totale opbrengst 2023. Tijdens mijn praatje voor Kerkbalans heb ik een oproep gedaan voor de “club van 40” hier is massaal gehoor aangegeven de teller staat intussen al op **35** een geweldig resultaat.

Financiën

In het eindresultaat van 2023 zit een enorme meevaller. Begroot was een negatief resultaat van 27.000 euro en dreigde zelf nog hoger uit te komen. Totdat de afrekening van de energie kwam en we een bedrag van ruim 22.000 euro kregen teruggestort. Waardoor het eindresultaat voor 2023 nu ongeveer op min 8.500 euro zal uitkomen. Nadere details kunt u vernemen op de gemeenteavond van 29 mei a.s.

Samenstelling CvK

De kerkorde schrijft voor dat een ambtsdrager maximaal 12 jaar aaneengesloten zitting mag nemen in een college. Genoemde termijn loopt voor Huib Vink (secretaris) komende juni af. Omdat het nog steeds moeilijk is nieuwe leden aan te trekken zijn wij enorm blij dat Huib heeft aangegeven terug te treden als secretaris maar door te willen als notulist (is wel toegestaan binnen de kerkorde).

Daarnaast is het college enorm verheugd dat na benadering Jaap van Elzelingen heeft aangegeven (medio juni) toe te willen treden als ouderling-kerkrentmeesters. Wat nog openstaat is de functie van penningmeester.

Onderhoud/bouwzaken

Binnenkort zal een bouwploeg starten met het isoleren van de zolder van de pastorie van de Fam.de Lange. Dit klusje stond nog open.

Duurzaamheid

Afgelopen week heeft er een gesprek plaats gevonden met Cees de Bas. Cees heeft samen met ondergetekende de kerk en bijgebouwen bekeken wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming. We wachten in spanning zijn rapport af.

Opbrengst Collecten

Hieronder treft u de opbrengsten over de maanden januari/februari

7 januari	Diaconie € 140,95	Energie € 141,20	Avondmaal € 670,30	Totaal € 952,45
14 januari	AKA € 182,35	Kosten geluid e.d. € 187,80		Totaal € 370,15
24 januari	AKA € 152,25	ZWO € 59,00	Energie € 258,55	Totaal € 470,10
28 januari	Generale collecte € 173,53	Onderhoud gebouwen € 140,38	ZWO € 113,80	Totaal € 427,71
4 februari	Generale collecte € 157,40	Kerkklanken € 147,70	ZWO € 43,00	Totaal € 348,10
11 februari	Jeugdwerk € 255,60	ZWO € 555,80		Totaal € 811,40
18 februari	Diaconie € 167,27	ZWO € 44,50	Energie € 162,75	Totaal € 374,52
25 februari	AKA € 174,65	Kosten geluid e.d. € 158,45	ZWO € 193,50	Totaal € 526,60

*AKA staat voor Algemene Kerkelijke Arbeid.

Tot de volgende keer!

College van Kerkrentmeesters
Eli Vos

VAN DE DIACONIE



Avondmaalcollecte 28 maart 2024 “Om mensen op weg te helpen”

De avondmaal collecte van Witte Donderdag willen we besteden aan de voedselbank Altena.

Er is veel rijkdom in Nederland, maar helaas ook veel armoede en veel verspilling. Er zijn goederen zonder economische waarde, die vernietigd

dreigen te worden. Er zijn mensen, die in armoede leven en die goederen nog uitstekend kunnen gebruiken. Op allerlei plaatsen in Europa zijn initiatieven genomen ter bestrijding van de (verborgen) armoede én de verspilling. Dit heeft geleid tot de oprichting van diverse voedselbanken. De voedselbank heeft tot doel mensen met financiële problemen die leven in armoede, in het Land van Altena, te voorzien van een voedselpakket. De vrijwilligers zijn wekelijks in de weer om voor deze groep mensen een pakket samen te stellen. Dit pakket is samengesteld met producten, die om verschillende redenen niet in de winkel liggen, maar kwalitatief nog goed zijn.



Wij willen deze Avondmaal collecte dan ook van harte bij u aanbevelen en vragen u dan ook om iets extra's te geven voor deze mensen die het zo goed kunnen gebruiken.

Het bedrag kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Gereformeerde Kerk Nieuwendijk NL90 RABO 0301511586 o/v voedselbank of via de samenkerk app onder het kopje "geven".

Namens de diaconie en de voedselbank bedankt voor u gift.

ZWO

Violenactie

De jaarlijkse violenactie van de ZWO, samen met de Hervormde kerk, heeft het mooie bedrag opgebracht van € 667,70. Alle kopers hiervoor hartelijk dank.

De opbrengst van deze actie gaat naar het jaardoel van de ZWO: Maatjes voor gezinnen zonder ouders in Zambia.

UIT DE GEMEENTE

Wij gedenken ... Dina van der Stelt

In Memoriam



Op 22 februari 2024 overleed Dina van der Stelt-Pruissen. In 2018 verloor zij haar man Hans. Zij woonde de laatste twee jaar van haar leven in huize Altenastaete, waar zij liefdevolle verzorging ontving. Dina is 94 jaar geworden. Het leven met haar Hans had niet de makkelijkste start. In februari 1953 reden zij met de kinderwagen door het water op de dijk, terwijl achter hen hun

kleine huisje verloren ging. Maar net als hun generatiegenoten zochten zij hun weg door hard werken en er niet met teveel woorden bij stilstaan wat oorlogstrauma, armoede en een watersnoodramp met je doen. Zij deden alles voor hun nageslacht, en hun dochter en schoonzoon deden alles voor hen. Gaandeweg waren er ook de mooie momenten, de klein- en achterkleinkinderen, genieten van kleine dingen. Alles had ook in hun leven zijn tijd.

In dankbaarheid gedenken we dat Dina er altijd was, dat zij op haar wijze droeg de pijn van het leven, en dat zij door alles heen haar God vast heeft gehouden.

Ze kon God niet zien – en dat kreeg een bijzondere betekenis met het verlies van het zicht in haar ogen.

Wij namen afscheid van haar in het licht van woorden naar Prediker: “En alles heeft zin in een mensenleven, het is altijd weer nemen en dan weer geven, zoals de zee met zijn eb en vloed, als zomer en winter, warmte en kou, leven en dood en toch weer leven!” En we lazen daarnaast Petrus die er in zijn brief op wijst dat de leerlingen op Christus vertrouwen die zij niet hebben gezien.

Wij wensen Hannie en Piet, Diana, Jentina en Bram, Jesse en Noah met familie en vrienden Geestkracht en zegen toe op hun levensweg na dit afscheid.

Ds. Nico de Lange

Wij gedenken ... Goof Lagrouw

In Memoriam



Op 3 maart 2024 overleed Govert Lagrouw in de leeftijd van 77 jaar, echtgenoot van Ria Lagrouw-van Bruggen.

In hem verliezen zijn dierbaren een man die zijn leven vormgaf met wilskracht. Goof en zijn Ria deelden meer dan 50 jaren lief en leed, en gaven samen vorm aan hun leven. Ook in de jaren waarin de gezondheid achteruitging.

In dankbaarheid gedenken wij zijn humor, zijn zorgzame en liefdevolle omgang met zijn kinderen en zijn harmonieuze betrokkenheid bij de mensen om hen heen.

In een plechtigheid in Vlijmen werden herinneringen opgehaald. Zo is afscheid van hem genomen, in het licht van de woorden die op de kaart mee gingen: *Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje – en alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: “ik ben wat moe”, maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.*

Woorden die het laatste stuk van het leven van Goof hebben getekend. Daarbij is hij omringd met liefde door zijn gezin en dierbaren – tot in de laatste minuut toe.

Wij wensen Ria, Lisette en Peter, Ronnie, familie en vrienden Gods troost en zegen toe op hun levensweg na dit afscheid.

Ds. Nico de Lange

Wij gedenken ... Jannie van Burgel



Op 6 maart 2024 overleed Jannigje van Burgel-Groeneveld in de leeftijd van 92 jaar. Haar echtgenoot Leen en zoon Bert gingen haar in 1995 voor.

Na lang aan de Rijksweg te hebben gewoond is Jannie de laatste 2 jaar liefdevol verpleegd in huize Altenastaete. Zij genoot van de rust en de geborgenheid daar. Zoals zij altijd genoot van kleine dingen.

Zij verloor in één jaar tijd haar man en haar zoon, maar vond de kracht om dit te dragen door zich op anderen te richten – met een zin uit een lied in haar hart: ... *velen, die wij hier beminden, zijn ons reeds vooruit gegaan...*

Het zorgen voor dieren, en met name de poezen die haar huis aan de Rijksweg wisten te vinden, deed haar goed. In dankbaarheid gedenken we de kracht waarmee ze de grote verliezen in haar leven droeg, haar ondernemende aard en haar dankbaarheid voor de mensen om haar heen.

In een plechtigheid in de aula is afscheid van haar genomen, denkend aan de woorden op de kaart: *Ach, ik heb grauwe luchten / al zo vaak weer zien klaren. / Stilaan heb ik met verdriet / leren omgaan met de jaren.*

Wij wensen haar dierbaren, in het bijzonder haar broer Hans en zijn Dini, de neven en nichten, burens en vrienden de troostende nabijheid van Gods Geest toe op hun levensweg na dit afscheid.

Ds. Nico de Lange

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Maart, april				
22 maart	Mevr. H. van Kappel-Hoeke	Singel 40, 4255HD	NIEUWENDIJK NB	75 jaar
23 maart	Dhr. J.F.M. van Erp	Prinses Beatrixlaan 3, 4255VA	NIEUWENDIJK NB	76 jaar

25 maart	Dhr. W. Hoeke	Dahliastraat 1, 4255JK	NIEUWENDIJK NB	80 jaar
26 maart	Dhr. D.J. van den Brink	Steurstraat 97, 4285XE	WOUDRICHEM	78 jaar
27 maart	Dhr. M. van der Stelt	Singel 42, 4255HD	NIEUWENDIJK NB	82 jaar
28 maart	Mevr. M.A. de Graaf-de Ruijter	Van der Steltstraat 1, 4255HH	NIEUWENDIJK NB	81 jaar
28 maart	Dhr. W.H. Ouwkerk	Anjerstraat 4, 4255HT	NIEUWENDIJK NB	77 jaar
1 april	Dhr. P.F. van Breugel	Eemstraat 8, 4255VN	NIEUWENDIJK NB	76 jaar
3 april	Mevr. M. van Pelt- van Daalen	Heistraat 9, 4255HK	NIEUWENDIJK NB	93 jaar
3 april	Dhr. H. van Noorloos	Prins Bernhardlaan 9, 4255VC	NIEUWENDIJK NB	83 jaar
8 april	Mevr. A. van der Stelt-Pellicaan	Singel 42, 4255HD	NIEUWENDIJK NB	80 jaar
9 april	Dhr. P. van Steenis	Dahliastraat 52, 4255JL	NIEUWENDIJK NB	80 jaar
10 april	Dhr. J.J. Groeneveld	Rijksweg 107, 4255GH	NIEUWENDIJK NB	77 jaar
11 april	Mevr. C.H. van der Stelt-Blom	Singel 55, 4255HC	NIEUWENDIJK NB	76 jaar
15 april	Mevr. O.M. de Pender-den Dekker	Kildijk 138, 4255TH	NIEUWENDIJK NB	77 jaar
24 april	Dhr. A. Tolenaars	Rijksweg 2 b, 4255GL	NIEUWENDIJK NB	75 jaar
24 april	Dhr. J. Colijn	Boomgaard 14, 4255JR	NIEUWENDIJK NB	86 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 50; 55; 60+ jaar getrouwd zijn.

Maart				
27 maart	Dhr. en mevr. Moree – van Krimpen	Prins Bernhardlaan 8, 4255VC	NIEUWENDIJK NB	50 jaar
28 maart	Dhr. en mevr. de Pender – Colijn	Rijksweg 21, 4255GE	NIEUWENDIJK NB	55 jaar
28 maart	Dhr. en mevr. van der Wal – Ouwkerk	Ippelseweg 30, 4255HZ	NIEUWENDIJK NB	50 jaar
29 maart	Dhr. en mevr. Sprangers – Boevé	Zandsteeg 19, 4255SE	NIEUWENDIJK NB	50 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

BIJ DE DIENSTEN

Bij de vieringen

Dit kerkblad verschijnt vlak voor de stille week. Daarover hieronder meer. We lezen in deze vieringen het evangelie van Johannes. Op paasmorgen sluiten we het 40dagenproject af. We hebben veel geleerd van Petrus. Steeds zijn er 2 dingen over hem te zeggen: de hartstochtelijk gelovige én de twijfelaar, degene die opkomt voor zijn meester én die hem verloochent in zijn slaap en zijn ontkenningen. Op Paasmorgen lezen we over een Petrus die lijkt te verstillen (Johannes 20: 1-10)

In de weken na Pasen volgen we met BijbelBasics een aantal roeping-verhalen uit Samuël: over Samuël zelf (7/4), over Saul (14/4) en David (21/4). De serie sluit af met het bekende verhaal van David en Goliath (28/4) en een psalm van hem: Psalm 23 (5/5).

Zondag 14 april werkt de band *Around us* mee die regelmatig in onze kerk oefent. Het thema van de viering is 'Geroepen tot...?'

Bij de vieringen van de stille week

De week voorafgaand aan Pasen wordt de stille week genoemd. Drie vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden daarin gezien als één geheel. De viering op Witte Donderdag begint met

bemoediging en een drempelgebed, op Stille Zaterdag wordt de viering afgesloten met een zegenbede.

Alle drie de avonden beginnen we in stilte. Die stilte hoort er wezenlijk bij. Stilte heeft voor de één een andere betekenis dan voor de ander. Het is belangrijk dat we elkaar die stilte gunnen. Denkbaar is dat de één al een kwartier tevoren in de kerk zit om stil te zijn, en dat de ander een paar minuten voor aanvang aanschuift. Om 19.30 uur beginnen de vieringen, zonder welkom door de ouderling, de liturgie volgend zonder veel nadere aankondigingen.

Van de vieringen maken we een boekje met de liturgieën beschikbaar. Daarin staan de liederen aangeduid en de lezingen. Dit boekje gaat ook naar de kerkteléfonoonluisteraars.

De teksten van de liederen worden in de presentatie weergegeven. Meer nog dan andere vieringen komt het in de stille week aan op het luisterend mediteren bij de bijbelteksten. Daarom zijn die niet opgenomen in de presentatie. Wie de lezingen wil meelesen doet er dan ook goed aan een bijbel mee te nemen of thuis klaar te leggen.

Wie het liturgieboekje digitaal wil gebruiken kan het vinden in de kerkapp.

Wie thuis de rituelen zoveel mogelijk mee wil maken kan voor donderdag een stuk brood en een klein glas met wijn of druivensap klaarzetten. Het is denkbaar thuis een kaars te ontsteken voor de vieringen op donderdag en vrijdag, en die thuis, net als in de kerk, te doven bij het lezen over het sterven van Jezus. Om dan op Paasmorgen een nieuwe kaars te ontsteken.

Op Witte Donderdag wordt na afloop bord en beker naar de hal gedragen waar deze een plaats krijgen in een schikking met graan, meel, gebroken brood, druiven en gekneusde druiven. Op Goede Vrijdag wordt daar de gedoopte paaskaars bij geplaatst. Op Stille Zaterdag verwijlen we bij bijbelverhalen over de blijvende vraag "Wie is toch deze?"

Pasen begint met een lied, waarbij het licht wordt binnengebracht, de paaskaars ontstoken en aan elkaar doorgegeven.

Op deze plaats willen we alle mensen hartelijk danken die in de afgelopen weken bij de voorbereiding en in de komende week bij de uitvoering deze reeks van vieringen mogelijk hebben gemaakt en zullen maken. Het is bijzonder om daar al zo'n 6 weken met ingehouden aandacht naar toe te leven. We zien uit naar mooie vieringen.

Zondag 24 maart: Palmzondag

10.00 uur: Voorganger: Dhr. R. Pierik, Almkerk

Donderdag 28 maart: Heilig Avondmaal Steunpunt

14.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Donderdag 28 maart: Witte Donderdag

19.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag

19.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zaterdag 30 maart: Stille Zaterdag

19.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 31 maart: Pasen

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 7 april:

10.00 uur: Voorganger: Dhr. J. Minnema, Zwolle

Zondag 14 april:

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 21 april:

10.00 uur: Voorganger: Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Zondag 28 april:

10.00 uur: Voorganger: Dhr. J. van der Zee, Aalten



KERKELIJK BUREAU

Verhuisd

Dhr. en Mevr. van den Boom-Colijn, van Rijksweg 105, 4255GV Nieuwendijk (wijk 4), naar Rijksweg 109 303, 4255GH Nieuwendijk (wijk 4).

Overleden

Op 22 februari 2024: Mevr. G. van der Stelt – Pruissen, geb. 01-11-1929. Griendstraat 3a, 4255VX Nieuwendijk (wijk 2).

Op 3 maart 2024: Dhr. G. Lagrouw, geb. 29-07-1946. Narcisstraat 1, 4255HP Nieuwendijk (wijk 3).

Op 6 maart 2024: Mevr. J. van Burgel – Groeneveld, geb. 20-04-1931. Griendstraat 3a, 4255VX Nieuwendijk (wijk 2).

Gedoopt

Op 18 februari 2024: Manu Gerdi Gerrit van der Meijden, Kilse Suikerpeer 25, 4255JP Nieuwendijk.



VAN DE THEMAGROEP

Wat gezellig dat er zo'n mooie opkomst was voor de filmavond op 14 februari. We hebben met elkaar gekeken naar, gelachen om en misschien nog wel nagedacht over de gebeurtenissen in de film 'Head full of honey'.

De volgende activiteiten staan dit voorjaar op de planning:

- Woensdag 27 maart maken we, o.l.v. Carola van Bloemenatelier Het Klaverblad een liturgisch bloemstuk voor Pasen.
- Op Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei) gaan we weer traditiegetrouw dauwtrappen. Even slikken als de wekker gaat op je vrije dag... want we verwachten iedereen om 6.00 uur bij de kerk. Gezamenlijk vertrekken we voor een wandeling. Rond de klok van 8.00 uur zijn we terug en kunnen we aanschuiven aan het heerlijke ontbijt!
Natuurlijk zijn ook de niet-wandelaars van harte welkom om mee te ontbijten. De kerkdienst o.l.v. ds. Nico de Lange start om 9.00 uur.

BIJBELLEESROOSTER

Maart				
27	woensdag	Verkwisting?	Marcus 14:1-11	
28	donderdag	Brood en wijn	Marcus 14:12-31	Witte Donderdag
29	vrijdag	De weg naar het kruis	Marcus 14:32–15:47	Goede Vrijdag
30	zaterdag	Omkeer	Jeremia 33:1-11	Stille Zaterdag
31	zondag	Met stomheid geslagen	Marcus 16:1-8	Eerste paasdag

26 - 29 maart

Alle psalmen gelden traditiegetrouw als de gebeden van de messias. Dat geldt in het bijzonder voor Psalm 40, die Jezus in de mond wordt gelegd in Hebrreeën 10:5-10. In het vervolg van de Goede Week lezen wij het lijdensverhaal volgens Marcus.

30 maart - 3 april

Jeremia 33 is dit jaar aangewezen als lezing in de paasnacht. Het hoofdstuk brengt God lof en dank om het herstel van Jeruzalem en de heerschappij van de zoon van David. Op de eerste twee paasdagen lezen we van Christus' opstanding, zowel het oorspronkelijke slot van het Marcusevangelie als een later toegevoegde afsluiting.

April				
1	maandag	De wereld in	Marcus 16:9-20	Tweede paasdag
2	dinsdag	Een nieuwe telg	Jeremia 33:12-18	
3	woensdag	Eeuwig verbond	Jeremia 33:19-26	
4	donderdag	Afscheidsspeech	Deuteronomium 1:1-18	
5	vrijdag	Achter God aan	Deuteronomium 1:19-33	
6	zaterdag	Eigenwijs	Deuteronomium 1:34-2:1	
7	zondag	Verloren generatie	Deuteronomium 2:2-15	
8	maandag	Schrik en beven	Deuteronomium 2:16-25	

9	dinsdag	Overwinning	Deuteronomium 2:26-37	
10	woensdag	Verbonden	1 Johannes 1:1-7	
11	donderdag	Eerlijk verhaal	1 Johannes 1:8-2:2	
12	vrijdag	Oud gebod, nieuw gebod	1 Johannes 2:3-11	
13	zaterdag	Kortdurende begeerte	1 Johannes 2:12-17	
14	zondag	Huisje, boompje, beestje	Micha 4:1-8	
15	maandag	Goede nachtrust	Psalm 4	
16	dinsdag	Wees gewaarschuwd	1 Johannes 2:18-27	
17	woensdag	Kinderen van God	1 Johannes 2:28-3:8	
18	donderdag	Liefde en haat	1 Johannes 3:9-17	
19	vrijdag	In het oog	Psalm 33	
20	zaterdag	De goede deur	Johannes 10:1-10	
21	zondag	De Heer is mijn herder	Johannes 10:11-18	
22	maandag	De schepping zingt	Psalm 65	
23	dinsdag	Veldtochten	Deuteronomium 3:1-17	
24	woensdag	Aan de slag!	Deuteronomium 3:18-29	
25	donderdag	Welk ander volk?	Deuteronomium 4:1-9	
26	vrijdag	Niet na te maken	Deuteronomium 4:10-20	
27	zaterdag	Schreeuw om hulp	Psalm 22:1-22	Koningsdag
28	zondag	Onverwachte omkeer	Psalm 22:23-32	
29	maandag	Onvergetelijk	Deuteronomium 4:21-31	

30	dinsdag	Terug in de tijd	Deuteronomium 4:32-40	
----	---------	------------------	--------------------------	--

4 - 9 april

Het boek Deuteronomium stelt het leven in het land van belofte in het vooruitzicht. In de eerste hoofdstukken blik Mozes terug op de tocht door de woestijn, vanaf de Horeb tot aan de oever van de Jordaan, 'veertig jaar na het vertrek uit Egypte' (vers 3). Een passend boek voor de weken na veertigdagentijd en Pasen.

10 - 18 april

De eerste Johannesbrief is een geliefd Bijbelboek in de paastijd. Het onderricht ons in paaslicht en liefde, zoals de profeet Micha getuigt: 'Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen' (Micha 4:2). De lezingen van deze week cirkelen om derde paaszondag heen. Dan komen ze volgens het Oecumenisch leesrooster allemaal bijeen: Micha 4, Psalm 4 en 1 Johannes 1.

19 - 22 april

We maken omtrekkende bewegingen rond vierde paaszondag, Dan zingt de Kerk Psalm 33 en 65 en leest van de Goede Herder, Johannes 10.

23 - 30 april

De Deuteronomiumlezingen, over God die zich een tot slaaf gemaakt volk heeft toegeëigend om het te bevrijden, bereiden ons voor op vijfde paaszondag. Met Psalm 22 staan we stil bij Jezus' lijden én overwinning.

BIJZONDERE ZAKEN

De kerk van de brandende lampen.

Hoe houden we ons licht brandend en als het uitgaat, wie helpt ons dan? Daartoe geef ik jullie graag het verhaal mee over de kerk van de brandende lampen. Zo noemen ze een klein kerkje ergens in Frankrijk. Elke zondagavond komen de dorpsbewoners naar het kerkje, ieder met een ouderwets olielampje in de hand. Dat begon al in 1550. De olielampjes zijn eigendom van de kerk. Iedereen die belijdenis van zijn geloof doet, krijgt zo'n lampje in bruikleen tot aan zijn of haar dood. Al meer dan vierhonderd jaar gaan de lampjes van hand tot hand. In de kerk worden ze aangestoken en op de brede leuning van de kerkbanken geplaatst. De gemeenteleden komen trouw naar de kerk, omdat ze weten dat het donkerder wordt in de kerk



als ze thuis blijven. Zo hebben zij en wij elkaar nodig.

Groet Hanneke de Peuter

Rommelmarkt

De rommelmarkt vindt plaats op vrijdag 14 juni vanaf 13.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 15 juni vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur.

Zaterdagochtend 13 april 2024 organiseren we een ophaalronde ten behoeve van de rommelmarkt. Heeft u nog goede, verkoopbare spullen dan kunt u deze voor 9.00 uur die ochtend buiten voor uw woning zetten. U kunt ook gordijnen, lakens, dekens en ander textiel aanbieden. Wij halen deze ochtend geen grote spullen op zoals kasten, ledikanten, matrassen en bankstellen.

Heeft u spullen die u liever niet op deze ochtend voor uw woning wilt zetten kunt u contact opnemen met Mari van Zanten (06-39 63 86 08) dan zorgt hij ervoor dat ze deze ochtend wel worden opgehaald. Voor andere vragen omtrent het ophalen van goede verkoopbare spullen kunt u contact opnemen met Cees de Rooy (06- 53 40 59 11).

Natuurlijk zijn extra handen van harte welkom om de spullen op te halen en naar de opslag te brengen. Wilt u of jij meehelpen dan bent u van harte welkom om 9.00 uur in "De Hoeksteen".

Met vriendelijke groet,
De Rommelmarkt commissie

Maandelijks bloemengroet



Zoals u allen weet wordt er iedere eerste zondag van de maand een bloemetje bezorgd bij leden van de kerk in een verzorgingshuis buiten Nieuwendijk.

Deze mensen komen niet voor op de lijst van de zondagbloemen in de kerk.

Dit bloemetje wordt door die mensen bijzonder op prijs gesteld.

Janny de Graaf heeft dit jaren samen met mij (Marjo Straver) gedaan. Zij is echter verhuisd naar Sleenwijk en dus gestopt. Janny nog hartelijk bedankt hiervoor. Ik zoek nu naar een vervanger (ster) voor haar. Wie zou dit samen met mij verder willen doen?

Je moet 1x in de twee maanden een bloemetje bezorgen in Almkerk, Werkendam of eventueel Woudrichem



en Hank.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met mij (0183 401168).
Ik zie graag u reactie tegemoet.

Marjo Straver

Reis Tulip Garden India

We zijn alweer geruime tijd thuis en bezig met ons "gewone" leven.
Wat hebben we een mooie tijd gehad. Zo fijn om de kinderen en staf weer te zien, kennis te maken met baby Elina en de nieuwe kinderen.
En wat hebben we veel kunnen doen!



Er zijn nieuwe pyjama's gekocht, nieuwe lakens en kussens. De spoelbakken waar de was wordt gedaan zijn volledig vernieuwd. Er is stro gekocht voor het vee, medicijnen voor de kinderen van TG home en hostel voor ruim een jaar. Mary de verpleegkundige is daar blij mee, dan hoeft ze niet telkens naar de

apotheek in het naburige dorp als er een zieke is.

Verder hebben we een nieuwe bureaustoel gekocht voor Lakshmi, leidster van het hostel. Een nieuwe koelkast voor de keuken. Archiefkasten, omdat de andere kasten uitpuilen. En veel schoolspullen zoals schriften, passers, pennen, etc. konden we aanschaffen.

We zijn met de oudste kinderen (boven 10) naar de film geweest. Altijd leuk. We hebben bingo gespeeld, gesjoeld, loom bandjes gemaakt, koekjes gebakken, buiten spelletjes gedaan, etc. En we zijn met zijn allen naar de kermis geweest, een belevenis op zich. We hebben getrakteerd op fruit, vis, kip, patat en chocopasta. We hebben individuele wensen in vervulling kunnen laten gaan, met name voor de college kinderen. Een nieuwe broek of shirt, een paar slippers, ze waren er blij mee.



En verder heel veel gesprekken gevoerd, lekker geknuffeld, boekjes gelezen, maar vooral aandacht gegeven.

Het was weer een feest om er te zijn. Maar zonder jullie hulp hadden we dit allemaal niet kunnen doen.

Daarom: ontzettend bedankt voor jullie support, dat waarderen wij enorm.

Mede namens alle kinderen uit Tulip Garden,
Hartelijke groet,
Wilna Crielaard en Annemarie Kramer



DENKTANK

Loslaten

Samen met een van predikanten uit Nieuwendijk behandelen de bewoners in het Biesheuvel dijkhuis elke maand een onderwerp. We zijn nu bezig met het boekje "Ouder worden in Gods licht" van Rene van Loon. Ik wil alvast vooruit lopen op het volgende gedeelte: Loslaten.

Oudere mensen zullen elkaar eerder moeten loslaten dan jongeren. Oudere mensen zullen meer moeten loslaten. Denk maar eens aan een kind of kleinkind dat kan overlijden. Maar ook vrienden en vriendinnen vallen weg.

Er zijn ook mensen die hun werk moeten loslaten, vanwege ziekte. Een bakker die 40 jaar brood gebakken heeft, een slager die 40 jaar een mooi stukje vlees gemaakt heeft. Dat zal moeite kosten dat los te laten.

Maar ook de jeugd zal dingen los moeten laten. Denk aan de basisschool verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan.

Eén van mijn kinderen had daar moeite mee. Geen wonder ook, ze hebben er alle klassen doorlopen. Kennen alle leerkrachten, hebben er vriendschappen op gebouwd. En dat moet je loslaten.

Gedachten loslaten kan ook verhelderend werken. Wij kunnen ook weleens vastzitten met onze gedachten.

Jezus moest ook zijn discipelen loslaten, om alleen te gaan bidden voor Hij zou sterven.

Jezus zegt het zo in Lucas: “Laat deze beker aan mij voorbij gaan Heer”. Ook Jezus wist wat loslaten was.

Woordzoeker

ACHTEROM FINALIST KOPPELEN RIAANT
DECORATIE HOEKJE KRAMP RIJKSBELEID
DEEJAY KEERT LAWAAI SPITS
ETNISCH KLONTJE POSTUUR
EVENWICHT KOLOM PROMO

R	T	H	C	S	I	N	T	E	K
I	S	N	R	U	L	E	H	I	S
K	I	A	A	W	A	L	C	T	A
S	L	P	S	I	T	E	I	A	C
B	A	O	M	O	R	P	W	R	H
E	N	S	N	A	S	P	N	O	T
L	I	T	A	T	R	O	E	C	E
E	F	U	A	R	J	K	V	E	R
I	T	U	Y	A	J	E	E	D	O
D	T	R	E	E	K	O	L	O	M

Bron: <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/gertine-blom-tot-bloei-komen-als-je-niets-meer-kunt/>



Tot bloei komen als je niets meer kunt

Ds. Gertine Blom bezocht een vrouw in het verpleeghuis die totaal afhankelijk was van hulp maar liet zien waar het om draait in het leven. Niet om wat je nog allemaal kunt, maar om aanwezig zijn met liefde en vreugde.

Ze was alleen nog maar. Ze kon niets meer: niet voor zichzelf zorgen, niet lopen, niet eten, zelfs niets meer zeggen. Ze was. Ze verbleef al jaren in het verpleeghuis en was zo op het eerste gezicht een schoolvoorbeeld van totale afhankelijkheid. Dat je elke dag voor alles verzorgd moet worden, niet meer je eigen dingen kunt doen, en uiteindelijk alleen nog maar op bed kunt liggen. Een schrikbeeld voor veel mensen.

Niet ongemakkelijk

Ik bezocht haar een paar keer omdat ze bij mijn gemeente hoorde. De eerste keer dat ik haar zag, kon ze haar stem al niet meer gebruiken en communiceerde ze door letters op een letterkaart aan te wijzen. Je zou denken: wat een gedoe. Maar wie bij haar binnenkwam, ontmoette geen wegwijnend kamerplantje. Die ontmoette een sprankelende vrouw met

pretlichtjes in haar ogen, een vrouw die grapjes maakte via haar letterkaart, een vrouw met een scherpe en bij-de-tijdse geest. De ontmoeting met haar was niet ongemakkelijk of ingewikkeld – die was vrolijk en mooi.

Steun en troost

Ook de keren erna werd ik steeds verrast. De manier waarop haar ogen oplichtten als ik binnenkwam, hoe ze de verzorging begroette als die even kwam kijken, bij alles straalde ze uit: ik heb er nog een hoop vreugde in, in dit leven. Na haar overlijden sprak ik iemand van het personeel. Met tranen in haar ogen vertelde zij hoeveel steun en troost ze had gehad aan de ontmoetingen met deze oude mevrouw die niets meer kon.

‘Bij alles straalde ze uit: ik heb er nog een hoop vreugde in, in dit leven’

Vreugde en liefde

En toen dacht ik: wat kunnen we ons toch druk maken om wat we bereiken en wat we kunnen, bang om anderen tot last te zijn. Altijd bezig om het leven in eigen hand te houden, om het goed te regelen en goed te doen, de tijd opvullend met van alles en nog wat.

Maar deze mevrouw, die niets meer kon, liet zien waar het om draaide. Niet om hoeveel hulp of zorg je nodig hebt en wat je nog allemaal kunt, maar om vreugde en liefde. Door haar vreugde was ze een lichtpunt in het leven van de mensen om haar heen. Door haar liefde raakte ze iets in de harten van anderen.

Gewoon aanwezig zijn met liefde en vreugde – dat is genoeg. En tegelijk: wat een opgave om dat voor ogen te houden.

Tot bloei

Ik moest denken aan de vruchten van de Geest waar het over gaat in de brieven van het Nieuwe Testament. Vruchten die de tijd nodig hebben om uit te groeien. Ik zie deze mevrouw uit het verpleeghuis als iemand die tot bloei kwam, juist aan het einde van haar leven. In haar werden de vruchten van de Geest zichtbaar: goedheid, vrede, vreugde, zachtmoedigheid.

Waar het om gaat

In deze veertig dagen voor Pasen houd ik dat voor ogen: het gaat niet om wat ik bereik, de geweldige dingen die ik doe en de naam die ik maak. Het gaat om het aanwezig zijn met vreugde en liefde in het gewone leven. De ander aankijken met een glimlach. Dan pas maak je echt verschil.

80e jaargang nr. 3/ 2024

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1, 4255 GA NIEUWENDIJK
Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl
In urgente situaties: 06-30767144

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Martijn Bot, Buitendijk 26, tel. 06-28901003 (bereikbaar na 18.00
uur), e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secretaris: Huib Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Eli Vos (waarnemend), Rijksweg 18, tel: 403269 email:
penningmeester@gknieuwendijk.nl

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jesse van Elzelingen,
Rijksweg 156, tel. 06-13053783, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Graag donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 15 april** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK

Bloemenatelier "*het Klaverblad*"

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag	Alleen bestellingen
Woensdag en donderdag	14.00 - 17.30 uur
Vrijdag	10.00 - 11.30 en 14.00 - 17.30 uur
Zaterdag	10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur



Bloemenatelier "*het Klaverblad*"
Rijksweg 212 Nieuwendijk
0183-405015 of 06-40075724
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

*De bloemen in de kerk worden iedere week geschonken
door Bloemenatelier "*het Klaverblad*"*