



De dienst van deze zondag

Aanvang:	10:00 uur
Thema	Storm
Schriftlezing:	Romeinen 12: 9-17, Mattheüs 14: 13-27
Liederen:	Aanvangslied psalm 93: 1 en 3; Lied 90a: 1 en 3; Lied 917: 1, 3 en 5; Psalm 119: 3; Psalm 107: 12 en 13; Meditatief orgelspel: Scheepje onder Jezus hoede; Psalm 107: 15 ; Slotlied: Lied 904: 1, 4 en 5.
Voorganger:	Ds. M. de Bruin, Molenaarsgraaf
Organist:	Gerard Westeralaken
Kosters:	Dick de Peuter, Bert Slagmolen
Crèche:	Deborah Bok en Hester van der Stelt
Kindernevendienst:	Groep 1 t/m 8. Er is ook tienerdienst
Collecten:	NL78 RABO 0301505012 ovv extra collecten 1 ^e Onderhoud gebouwen 2 ^e ZWO

De dienst van zondag 26 november

Aanvang:	10:00 uur
Voorganger:	Ds. Nico de Lange
Organist:	Pieter Jan Lukas
Kosters/camera:	Arie Groenevelt, Mari van Zanten

Meeleven

Wij leven mee met Trudie Ippel-Zwets die a.s. maandag een operatie zal ondergaan. We wensen haar daarbij Geestkracht en zegen toe.

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar familie De Pender.

Dienst van 26 november: Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag, dit jaar op zondag 26 november, gedenken we hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen door de dood. Door het jaar heen noemden we de naam van elk van hen reeds in de zondagmorgenviering na zijn of haar uitvaart. We legden een steen met de naam van de overledene op de gedachtenistafel.

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

Op Eeuwigheidszondag noemen we hun namen opnieuw en plaatsen we bij de naam van elk van hen een roos in een vaas.

Na afloop van de viering kunnen nabestaanden de steen met de naam meenemen. Tegen 12.00 uur worden de rozen naar de begraafplaats gebracht. Met de nabestaanden die daarbij willen zijn, hebben we nog een kort gezamenlijk gedachtenismoment. Daarna worden de rozen uitgedeeld om op het graf te plaatsen. Degenen die niet meegaan naar de begraafplaats kunnen de roos voor hun geliefde meenemen bij het ontvangen van de gedachtenissteen.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen in overleg met hun ouders de keuze maken of zij bij het gedenken van de overledenen aanwezig zullen zijn (en dus direct na de overdenking terugkomen uit de kindernevendienst) of dat zij terug zullen komen op het gebruikelijke moment (na de voorbeden).

Om een moment bij stil te staan: NIEUW LEVEN

Bomen en struiken verliezen hun kruin, hun tooi; blad en bloem verdorren en vallen, wel ontsierd, niet ontzield.

De vogels raken hun lied, hun stem kwijt, ze verstommen en zwijgen, ze rusten, verstild in het leven.

Dieren, groot en klein, scheppen zich een vacht of verendeken, zoeken de nacht die warm toedekt, in aangeboren vertrouwen dat het weer licht wordt.

Het is alsof pijn en lijden het leven moeten bestuiven. Het is alsof tranen van droefheid de liefde moet drenken. Het is alsof alle geboorte de moeder moet bezeren.

Een bloem breekt de knop, een noot de bolster, een vrucht het zaad.

Het nieuwe leven doet het oude pijn, het baant zich met barensweeën een weg naar het licht.

Wat mogen wij dan verwachten, God, na alles wat ons overkomt?

Waarop mogen wij door dood en droefheid heen, hopen en vertrouwen, God?

Mededelingen

Vergadering College Van Kerkrentmeesters

Het CVK vergaderd woensdag 22 november 2023, aanvang 20.30 uur in de Hoeksteen

Gespreksavond over avondmaal en zegen

In verband met ziekte van ds de Lange is de gespreksavond van 13 november over het Avondmaal met het accent op (de beleving van) het avondmaal, de Joodse en de christelijke wortels, niet doorgegaan. Het onderwerp wordt toegevoegd aan de gespreksavond van dinsdag 21 november, waarin het accent op de zegen ligt. De gespreksavond wordt gehouden, omdat vanaf 3 december de avondmaalsviering een open Avondmaal is, waarin het blijvend mogelijk is om een persoonlijke zegen te kunnen ontvangen. De avond begint om 20.00 uur.

Huwelijksjubileum

Wij verheugen ons met de fam. van Daalen die afgelopen week, 13 november, hebben herdacht dat zij 65 jaar geleden elkaar hun ja-woord hebben gegeven. Wij wensen hen met hun dierbaren Gods zegen toe op hun levensweg.

Ganzenbord over avondmaal en zegen

Vanaf 3 december 2023 is het doen van openbare belijdenis geen voorwaarde meer om mee te doen met het avondmaal. Dan kan ieder die zich genodigd voelt in onze gemeente deelnemen. Wat blijft, ook na 3 december, is de mogelijkheid om een persoonlijke zegen te vragen en te ontvangen van de predikant. In de hal van de kerk liggen exemplaren van een ganzenbordspel om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Mochten de pakketten op, dan ligt er een intekenlijst.

Dankstondcollecte

De tussenstand van de dankstondcollecte staat op het veel belovende bedrag van € 3.979,00. Nog een kleine 1000 euro en we zitten op het niveau van 2023. Gaan we er met z'n allen voor zorgen dat we dit gaan halen? Doneren is nog steeds mogelijk. College van Kerkrentmeesters.

Levende adventskalender

Doet u ook mee aan de Levende Adventskalender? Zonder uw inzet kunnen we niet! Biedt een zelfgekozen contactmoment aan en de Themagroep plaatst deze op een kalender. Op zondag 26 november geven we de kalender mee met de nieuwsbrief en wordt deze gepubliceerd in de kerkapp. Kijk voor een uitgebreide uitleg op pagina 6 van het programmaboekje en in de kerkklanken van november. We hopen op een volle kalender en veel ontmoetingen in de Adventstijd! Aanmelden kan tot 20 november via themagroep@gknieuwendijk.nl of een briefje in de brievenbus van Rijksweg 240. Vergeet niet uw datum, tijdstip, naam en telefoonnummer te vermelden.

Mooi voor onderweg!

Wat is eigenlijk leven?

Eens vroeg ik me af -zoals je wel eens meer doet als je alleen in een bos wandelt - wat nu eigenlijk 'leven' is. De wind blies door de kruinen en de bomen begonnen te spreken.

'Het leven is kracht en sterkte' sprak een stoere eik, 'alleen wie sterk en machtig is kan overeind blijven.' Ik keek bewonderend naar zijn forse stam. De boom leek van zijn eigen gelijk overtuigd.

'Het leven is jeugd, snelle groei-kracht' zei een jonge berk. 'Straks wordt het lente dan barsten mijn twijgen open en schiet ik verder de hoogte in.' En zijn takken waaiden verwaand heen en weer.

Zo kwam ik bij een wiegende den die als een zuil omhoog rees en met een spitse punt naar de hemel wees, zoekend naar boven, naar licht. Hij nam genoeg met arme grond, had iets sobers en was toch imposant. 'Leven is geduld, soberheid en degelijkheid' sprak hij.

'Kijk eens hoe mooi ik ben' hoorde ik een statige beuk zeggen. 'Onder mijn groot bladerdak kunnen velen schuilen meer dan onder welke andere boom ook. Leven is veiligheid, geborgenheid en schoonheid.'

Wat verder stond een oude boom. Een beetje alleen geraakt. De sporen van jarenlang staan in weer en wind waren te zien. 'Pas als je ouder geworden bent', zei hij, 'de zon en de schaduw van het leven hebt meegemaakt, ontdek je hoe weinig je van het leven weet.' Luisterend naar die pratende bomen, werd ik stil, vermoedend dat het geheim van het leven te vinden is in de Schepper, die het leven geeft.

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: <http://www.gknieuwendijk.nl/>

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk **donderdag** 17.00 uur bij Martijn van Vliet per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64