



## De dienst van deze zondag

<b>Aanvang:</b>	10:00 uur
<b>Viering:</b>	<b>Iederkerk</b>
<b>Bijbellezing:</b>	II Koningen 5: 1-19
<b>Liederen:</b>	Luistermuziek: Mark Knofler, Going Home en Daniël Lohues, As de liefde mar blef winnen; Meezingen met 'Ga je mee, zeg niet nee'; Luistermuziek: Water - Heartbeat Worship; Johan Johansson, Epilogue; Brieven aan de hemel; Samenzang Lied 359 Leven is gegeven; luister en meezinglied De Rivier.
<b>Voorganger:</b>	Ds. Nico de Lange
<b>Organist:</b>	Karin van Andel
<b>Camera/koster:</b>	Karsten van den Heuvel, Kees Heystek
<b>Crèche:</b>	Bernadette den Dekker en Marente van den Heuvel
<b>Kindernevendienst:</b>	Dienst voor alle leeftijden
<b>Collecten:</b>	NL78 RABO 0301505012 <i>ovv extra collecten</i> 1 <sup>e</sup> PKN: KerkinActie/Wereldiaconaat 2 <sup>e</sup> Kosten energie

## Avonddienst

<b>Aanvang:</b>	<u>18:30 uur</u>
<b>Onder leiding van:</b>	Hanneke de Peuter
<b>Kosters:</b>	Arie Groenevelt

## De dienst van zondag 19 november

<b>Aanvang:</b>	10:00 uur
<b>Voorganger:</b>	Ds. M. de Bruin, Molenaarsgraaf
<b>Organist:</b>	Gerard Westerlaken
<b>Kosters:</b>	Dick de Peuter, Bert Slagmolen

## Bij de viering van deze zondag

Deze zondag is er weer een *iederkerk*, waarvan de gezamenlijke start om 10.00-10.15 uur wordt uitgezonden, en het deel vieren vanaf ongeveer 11.10 uur. We luisteren naar en ontdekken van alles over het verhaal van Naäman, die door de aanwijzing van een jonge vrouw uit Israël in aanraking komt met de profeet Elisa, en daar het heil van God ervaart. Onder de nieuwsbrief staan twee ontdek-activiteiten voor de mensen die de dienst thuis volgen.

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.*

## Avonddienst

Op 12 november is er om 18.30 uur een avonddienst. Wat is het Woord van God? De Statenvertaling of toch de Bijbel in gewone taal? We zingen daarbij oude en nieuwe liederen. Om samen goed te kunnen zingen wil ik iedereen uitnodigen om zo mogelijk voorin de kerk te komen zitten. Dat zingt veel fijner! Van harte welkom om deze dienst mee te maken. Tot zondag Hanneke de Peuter

## Meeleven

Coen Noorloos verblijft nu tijdelijk in huize Goezate, we wensen hem daar een goede tijd voor revalidatie toe. Aartje Groeneveld heeft deze week een operatie ondergaan. Zij is blij dat die goed is verlopen. We wensen haar thuis alle goeds en Geestkracht toe bij het herstel.

## De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar mevrouw P. de Heus-Bras.

## Om een moment bij stil te staan:

Ik ben het licht en je ziet mij niet.  
Ik ben de weg en je volgt mij niet.  
Ik ben de waarheid en je gelooft mij niet.  
Ik ben het leven en je zoekt mij niet.  
Ik ben de meester en je luistert niet.  
Ik ben het hoofd en je gehoorzaamt me niet.  
Ik ben je God en je aanbidt me niet.  
Ik ben de grote vriend en je houdt niet van mij.  
Als je ongelukkig bent verwijt het mij niet.

## Ganzenbord over avondmaal en

Vanaf 3 december 2023 is het doen van openbare belijdenis geen voorwaarde meer om mee te doen met het avondmaal. Dan kan ieder die zich genodigd voelt in onze gemeente deelnemen. Wat blijft, ook na 3 december, is de mogelijkheid om een persoonlijke zegen te vragen en te ontvangen van de predikant. In de hal van de kerk liggen exemplaren van een ganzenbordspel om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Mochten de pakketten op, dan ligt er een intekenlijst.

# Mededelingen

## Avondmaal en zegen

### Gespreksavond over avondmaal

Het Heilig Avondmaal is een sacrament, dat 'heilig (geloofs)geheim' betekent. Ook de doop is een sacrament. Ze gaan allebei terug op de Bijbel en we geloven dat ze door Jezus Christus zijn ingesteld. Door het vieren van dit sacrament komen wij dichterbij God. We geloven: brood en beker worden door een medemens aangereikt, maar we ontvangen dit uit Gods hand. Wij gaan aan tafel bij de Heer – hij is de gastheer. En wij denken eraan dat Jezus heeft geleefd en geleden, is gestorven om de macht te doorbreken van wat ons van God scheidt. En dat hij is opgestaan uit de dood. Iedereen die zich geroepen weet door de persoonlijke uitnodiging van Christus tot deelname aan het Avondmaal is welkom. Wie deelneemt aan dit Avondmaal is ook vrij om aan de predikant om een persoonlijke zegen te vragen. Vanaf 3 december is de avondmaalsviering een open Avondmaal, waarin het blijvend mogelijk is om een persoonlijke zegen te kunnen ontvangen.

- Maandag 13 november is er om 20.00 uur een gespreksavond over dit onderwerp met het accent op (de beleving van) het avondmaal, de Joodse en de christelijke wortels.
- Dinsdag 21 november is er om 20.00 uur een gespreksavond over dit onderwerp met het accent op (de beleving van) de zegen, de Joodse en de christelijke wortels.

### Emmaüs-ontmoetingen

Er zijn reeds 2 Emmaüs-ontmoetingen geweest. Enkele deelnemers schreven hierover:

- \* *Ik heb deze avond als heel positief en verrijkend ervaren*
- \* *Het is heel mooi het samen te doen. Geeft fijn gevoel.*
- \* *Je leert elkaar kennen*
- \* *Graag zou ik er een vervolg aan geven volgend jaar, met een ander verhaal.*

Komende woensdag 15 november is de derde bijeenkomst. Er is nog ruimte voor deelname, met name door twintigers, de middengeneratie en de senioren. Ds. Nico de Lange (0183-785785 of [berichten@nicodelange.nl](mailto:berichten@nicodelange.nl))

### Levende adventskalender

Doet u ook mee aan de Levende Adventskalender?

Zonder uw inzet kunnen we niet!

Biedt een zelfgekozen contactmoment aan en de Themagroep plaatst deze op een kalender. Op zondag 26 november geven we de kalender mee met de nieuwsbrief en wordt deze gepubliceerd in de kerkapp.

Kijk voor een uitgebreide uitleg op pagina 6 van het programmaboekje en in de kerkklanken van november. We hopen op een volle kalender en veel ontmoetingen in de Adventstijd!

Aanmelden kan tot 20 november via [themagroep@gknieuwendijk.nl](mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl) of een briefje in de brievenbus van Rijksweg 240.

Vergeet niet uw datum, tijdstip, naam en telefoonnummer te vermelden.

### Aangepaste kerkdienst te Wijk en Aalburg.

Zondagmiddag 19 november 2023 is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking in de Hervormde kerk te Aalburg De Burg, Oude Kerkstraat 19a, 4261 BL Wijk en Aalburg

De dienst begint om 15.00 uur met als voorganger ds. .A.J. Mouw Het thema luidt: "Gods geboden: Ik mag hoef niks"

We hopen op een fijne dienst. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

### Mooi voor onderweg!

#### Machteloos...of toch niet?

Soms overvalt me een gevoel van machteloosheid en denk ik: Ik ben ook maar een mens. Ik ben machteloos om jouw zieke lichaam de kracht van een gezond mens te geven, maar ik ben niet machteloos om mijn handen zegenend op je hoofd te leggen.

Ik ben machteloos om jouw eenzaamheid op te heffen, maar ik ben niet machteloos om naar jouw verhaal te luisteren. Ik ben machteloos de plaats in te nemen van die overleden vriend, die je zo dierbaar was, maar ik ben niet machteloos je verdriet dragelijker te maken door je te laten merken dat ik met je mééleef en me probeer in te denken wat jij voelt.

Ik ben machteloos om jou een leven zonder verdriet en kommer te geven, maar ik ben niet machteloos om jouw gezicht in mijn handen te nemen en te fluisteren: Ik zal er zijn voor jou.

Soms overvalt me een gevoel van zo veel te kunnen en ik denk: Ik ben een machtig mens!

---

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: <http://www.gknieuwendijk.nl/>*

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Martijn van Vliet per email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl). Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64

"TOEN ZEI NAÄMAN: '[...] ALS U HET GOED VINDT, WIL IK GRAAG WAT AARDE MEENEMEN UIT DIT LAND, ZO VEEL ALS TWEE EZELS KUNNEN DRAGEN. OP DIE AARDE WIL IK EEN ALTAAR BOUWEN OM OFFERS TE BRENGEN AAN DE HEER. IK ZAL NOOIT MEER OFFEREN AAN ANDERE GODEN."

**2 KONINGEN 5: 17**

iederkerk

## GOD IS ER VOOR IEDEREEN, WAAR JE OOK VANDAAN KOMT

### UITLEG ACTIVITEIT

TYP HET VOLGENDE ADRES IN OP DE ZOEKBALK VAN JE COMPUTER OF TABLET EN BEKIJK HET FILPMJE:

[HTTPS://BEAM.EO.NL/ARTIKEL/JASMINA-IS-NEDERLANDS-MAROKKAANS-EN-CHRISTELIJK-](https://beam.eo.nl/artikel/jasmina-is-nederlands-marokkaans-en-christelijk-)

### GESPREKSVRAGEN

- WAT VIND JIJ VAN HET VERHAAL VAN JASMINA?
- WAT ZOU JIJ IEMAND DIE NIET GELOOFT IN GOD WILLEN VERTELLEN OVER WAT VOOR JOU ZO BELANGRIJK, MOOI OF GOED IS AAN JE GELOOF?

## KOSTBARE AARDE

### UITLEG ACTIVITEIT

NAAMAN WIL AARDE MEENEMEN OM ER THUIS EEN ALTAAR OP TE BOUWEN, UIT DANKBAARHEID AAN DE HEER VOOR ZIJN GENEZING. ZAAI BLOEMENZAAD IN DE KOSTBARE AARDE.

### GESPREKSVRAGEN

- NAÄMAN IS GOD ZO DANKBAAR DAT HIJ NOOIT MEER EEN ANDERE GOD WIL DIENEN. TEGEN WIE ZOU JIJ 'DANKJEWEL' WILLEN ZEGGEN?
- WAARVOOR ZOU JE GOD WILLEN BEDANKEN?
- WAT LEER JIJ VAN DIT VERHAAL? OVER GOD EN OVER ELKAAR?