

MEDITATIE

Meditaties seizoen 2023-2024

In 2022 verscheen het boek *Samen jong, kernwaarden van een kerk met alle generaties*.

Het boek noemt 6 kernwaarden. Bij elk daarvan is een bijbelse reflectie geschreven.

In de meditaties in het kerkblad wil ik dit seizoen aan de hand van deze bijbelse reflectie stilstaan bij de zes kernwaarden uit het boek.

De derde kernwaarde luidt: Hart voor jongeren hebben.

Deze kernwaarde behandel ik in 3 meditaties. In dit nummer ligt het accent op *Hart*.

Hart voor jongeren

Voor ons is het hart de grote holle spier die het bloed rondpompt. Een belangrijk lichaamsdeel, want als het hart stopt, dan stopt het leven. Door alle medische kennis over het hart kijken we steeds meer ‘technisch’ naar dit lichaamsdeel.

Toch hebben we het in het spraakgebruik ook vaak over het hart dat veel meer is dan een grote spier. Als we het hebben over gevoelens, verlangens, emoties, gebruiken we vaak zinnen waarin het hart een rol speelt: ‘mijn hart huilt’ of ‘een gebroken hart’.

Dat heeft oude wortels. In bijbelse tijden was wel al bekend dat het hart het leven in stand houdt (Nabal krijgt een hartstilstand, I Samuël 25: 37). Maar het brein was voor de bijbelschrijvers en de artsen van die tijd nog een onbekend terrein. Intellectuele keuzes werden toen ook verbonden met het hart. In de Bijbel is het ook het hart dat verbanden legt. Het hart is de woonplaats van wijsheid. En de plaats waar de emoties worden gevoeld.

Verbinding met jongeren begint in dat licht, bijbels gesproken, bij het hart. Het is een keuze, een wilsbesluit omdat je in het licht van Gods liefde zo naar hen wil kijken, met hen in gesprek wil zijn. *Hart* voor jongeren begint in wijsheid, en niet allereerst in het opzetten van activiteiten.

De kerk is al heel lang bezig om ‘hart voor jongeren’ vorm te geven in activiteiten. Maar door die benadering kunnen er onwillekeurig andere motieven in je betrokkenheid bij jongeren sluipen. Met name als de plaatselijke gemeente kleiner wordt en vergrijsd kan de zorg daarover in dat ‘hart voor jongeren’ een onderstroom worden. Of als (een aantal van) je kinderen of kleinkinderen niet meer kerkelijk betrokken zijn. Ook dat kan een drijfveer worden die jouw ‘hart voor jongeren’ op een bepaalde manier kan kleuren.

Het risico daarvan is dat de jongere generatie, die in een echt andere tijd opgroeit, de ervaring opdoet dat hun andere manier van leven niet goed genoeg zou zijn.

Hoe kun je volgens *Samen jong* dat 'hart voor jongeren' vormgeven? De auteurs verwijzen naar het voorbeeld van een oude, wijze man die zegt: 'Pas op als je voor mensen gaat bidden, want dan ga je van ze houden'. Beginnen met bidden is een hartsbesluit. Als je voor jonge mensen gaat bidden *en hen zegent* dan ga je van ze houden.

Ds. Nico de Lange

In het januari-nummer komt de kernwaarde 'Hart voor jongeren' opnieuw aan de orde, met het accent op het woordje 'voor'. En in het februari-nummer ligt het accent op 'jongeren'.

De vorige meditatie in deze reeks zijn terug te lezen op www.nicodelange.nl/samenjong

VAN DE REDACTIE

Het kerkelijk seizoen draait op volle toeren. Dat kunt u teruglezen in deze editie van Kerkklanken. Het blad is niet zo dik. Maar de inhoud is wel heel divers. Volop activiteiten in november, lees de bijdragen maar van onze voorzitter en onze dominee. Maar ook tal van activiteiten van verschillende werkgroepen maar ook van de zusterkring. Waarbij het perspectief zich voorzichtig gaat richten op de komende kerstperiode. Het is ook alweer november natuurlijk.

De spanningen in de wereld komen ook terug in dit blad. Jeanne heeft daarover nagedacht en geschreven. En als de woorden op zijn kun je altijd terugvallen op een gebed. Zie het eind van het blad. Bij dit kerkblad gaat een uitneembaar katern mee over avondmaal en zegen. Aanbevolen.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 11 december. Dus hebt u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Van de redactie



VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jurgen Tinke, preses
Nico de Lange, predikant
Cor Polak, scriba
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: Ds. Nico de Lange
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. (0183) 785785;
e-mail: berichten@nicodelange.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De dagen worden alweer aanzienlijk korter als ik achter mijn PC kruip om weer wat op papier te krijgen. Helaas moet ik concluderen (overigens mijn mening) dat de toestand in de wereld er opnieuw niet rooskleurig op is geworden. Waren er eerst zorgen om het conflict in Oekraïne, nu zijn daar zorgen bijgekomen over het conflict tussen Israël en Hamas. Met lede ogen word ik telkens geconfronteerd in de berichtgeving van het nieuws hoe weinig een mensenleven waard is tijdens genoemde conflicten.



De laatste weken is het CvK druk geweest met het opstellen van de begroting voor het jaar 2024. En als we het dan toch over zorgen hebben, de voorlopige cijfers baren ook tot grote zorgen. Want ook voor jaar 2024 komen we opnieuw flink in de **rode cijfers** uit. Na een grondige analyse kunnen we maar één conclusie trekken: **dat het gat hoofdzakelijk gedicht kan worden aan de inkomstenkant**. Dus daar ligt het komend jaar nog een flinke uitdaging voor het CvK. Maar deze uitdagingen willen graag aangaan, maar daar hebben uw/jouw hulp hard bij nodig! Tot schrijfs en ik hoop de volgende keer met een positiever verhaal te komen.

Wat speelt er nog meer binnen het CvK?

Kosten energie

Het energiecontract met Greenchoice, via Energie voor kerken, loopt 31/12/2023 af. De verwachting was dat we vanaf juni/juli mee konden profiteren van de dalende gasprijzen. Echter, nu blijkt dat Greenchoice op het

hoogtepunt in sept/okt 2022 energie heeft ingekocht voor geheel 2023 (ca. € 3 per m3 gas, waardoor we geheel 2023 het volle pond moeten betalen.. Greenchoice (lees Energie voor kerken) betreurt dat dit onvoldoende transparant is gecommuniceerd. Bij een jaarverbruik van 12.000 m3 gas is dit een enorme financiële tegenvaller. Het CvK is hier zeer ontstemd over en heeft besloten per 01-01-2024 geen gebruik meer te maken van de diensten van Energie voor kerken.

Bouw en onderhoud

Voor de veel besproken conifeer is een kapvergunning verleend. Wij hebben bericht binnen gekregen dat de daadwerkelijke kap 29 november a.s. zal plaatsvinden. Voor de mensen die nog interesse hebben, zij kunnen tegen een redelijke prijs de houtopstallen kopen. Een mailtje naar penningmeester@gknieuwendijk.nl volstaat.

Vrijwilligers dag

Op 21 oktober jl. heeft de vrijwilligers dag plaats gevonden. Ongeveer 70 personen hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt, Het was een gezellig samenzijn met een lekkere snack van Friet van Aniet. Voor de mensen die niet aanwezig waren, ook jullie hartelijk dank voor jullie inzet. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk de kerk draaiende te houden.

Dankstond:

Zondag **5 november a.s.** zal er tijdens de dienst een dankstond collecte worden gehouden. Ook dit jaar is er een enveloppe voor de dankstond bijgevoegd in kerkklanken. U kunt deze enveloppe gebruiken om uw gaven te geven. De bus waarin u uw gaven kunt deponeren zal op de zondag 12 en 19 november te vinden zijn in de hal van de kerk. Dus mocht u op 5 november niet in de gelegenheid zijn uw gave in te leveren, is er nog een mogelijkheid op de 12^e of de 19^e. Wij willen de dankstond collecte van harte bij u aanbevelen. Vorig hadden we een prachtige opbrengst van **€ 5.020,00**. Het zou fantastisch zijn als we dit bedrag kunnen evenaren. **BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK!**



College van Kerkrentmeesters
Eli Vos.

Opbrengst Collecten

Hieronder treft u de opbrengsten over de maand september:

3 september	PKN € 139,05	Kerkradio € 137,05	Totaal € 276,10
10 september	Diaconie € 374,05	Onderh. Geb. € 205,45	Totaal € 579,50
17 september	AKA* € 129,40	Jeugdwerk € 130,90	Totaal € 260,30
24 september	AKA* + Kerkradio € 156,55 + € 141,05	Diaconie +Avondm. € 473,04 + € 150,00	Totaal € 920,64

*AKA staat voor Algemene Kerkelijke Arbeid.

VAN DE DIACONIE



Avondmaal collecte 3 december 2023: Kerk in Actie helpt kinderen in Oekraïne

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat is precies wat Kerk in Actie wil bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Kerk in Actie wil kinderen in Oekraïne helpen deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. Help je mee? Geef voor de kinderen in Oekraïne!!

Graag overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie NL90 RABO 0301511586 o.v.v. Kinderen Oekraïne of via de Samen kerk app.

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD

Als ik naar buiten kijk zie ik veel nattigheid en de vele mooie herfstkleuren. Die verschillende kleuren vind ik altijd fascinerend en ervaar ik weer als het begin van een nieuwe periode van het jaar. We gaan richting de winter en een nieuw kerkelijk seizoen.

Als kerkenraad zijn we ook bezig om richting te kiezen van hoe willen wij met elkaar gemeente zijn en in welke vormen. Onze maatschappij verandert om ons heen en ook als kerk zijn we onderhevig aan veranderingen.

Afgelopen 30 september hebben we als kerkenraad een bezinningsdag met elkaar gehad op een prachtige locatie in de buurt van Kinderdijk. Deze locatie is geregeld door Jaap van Elzelingen en daar zijn we hem zeer dankbaar voor. De locatie was fantastisch!

Graag wil ik een kort verslag geven deze "Molendag".

Na ontvangst door Jaap met koffie en cake zijn we het dagprogramma gestart. We hebben met elkaar onder andere nagedacht over de volgende onderwerpen:

1. Wie willen wij als Gereformeerd Kerk Nieuwendijk als gemeente zijn? Waar staan wij voor?
2. Wat moet de rode draad zijn of worden in ons beleid?
3. Kunnen we een slogan formuleren van wie we willen zijn als gemeente.

Een vraag was: wat is er de laatste jaren veranderd en kunnen we dat benoemen met elkaar? O.a door de coronatijd is er veel veranderd in onze samenleving, maar ook in onze gemeente zijn er veel zaken veranderd of nieuw. Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering, de kerk-app, Iederkerk, Ds. Beerdiensten. Ik denk dat iedereen dit wel herkent. De vraag rijst dan ook: Hoe willen wij met elkaar hier vorm aangeven en in welke richting willen wij met elkaar gaan? Dit noemen het opstellen van beleidsintenties.

Na zinvolle gesprekken is een aantal gedachten duidelijk benoemd. Ik wil er een paar benoemen:

1. Samen omzien naar elkaar
2. Een gemeente/kerk van en voor iedereen
3. Elkaar willen ontmoeten

Bovenstaande gedachten wil de kerkenraad vertalen naar een pakkende slogan. Ik zou het op prijs stellen als wij tijdens de komende gemeentevergadering met elkaar een slogan kunnen opstellen.

Ik stel het op prijs elkaar te ontmoeten dinsdag 28 november. U bent allen van harte uitgenodigd.

Namens de kerkenraad
Jurgen Tinke

Gesprek tussen de generaties over avondmaal en zegen.



In onze gemeente is het een oud gebruik dat je eerst openbare belijdenis doet, voor je deelneemt aan het avondmaal. Kinderen, tieners en volwassenen die nog geen openbare belijdenis hebben gedaan kunnen wel meevieren bij het avondmaal, door een zegen te ontvangen van de predikant. Gaandeweg is het gebruik van de zegen ook meer en meer op verzoek opengesteld voor belijdende leden die meedoen aan het avondmaal.

Vanaf 3 december 2023 verandert dit. Dan is het doen van openbare belijdenis geen voorwaarde meer om mee te doen met het avondmaal. Dan kan ieder die zich genodigd voelt in onze gemeente deelnemen.

Wat blijft, ook na 3 december, is de mogelijkheid om een persoonlijke zegen te vragen en te ontvangen van de predikant. Omdat dit voor menigeen aanleiding kan zijn om (opnieuw) in gesprek te gaan over avondmaal en zegen zijn er een aantal mogelijkheden gecreëerd voor dit gesprek.



1) Om met name met kinderen en tieners in gesprek te raken over deelname aan avondmaal en zegen is een ganzenbordspel gemaakt met vragen. De vragen voor de tieners zijn ook heel goed bespreekbaar tussen volwassenen. Exemplaren van dit ganzenbord staan in de hal van de kerk klaar om mee te nemen. Op een paar dingen na die eigenlijk wel in ieder huishouden aanwezig zijn (bv. een dobbelsteen en pionnen) zit alles er in.

2) Bij dit kerkblad gaat een uitneembaar katern mee. In dat katern vatten we kort samen hoe we tegen avondmaal en zegen aan kijken. Van harte aanbevolen voor grondige lezing – en gesprek met elkaar.

3) Er is ook gelegenheid voor gesprek over dit katern, de Joodse en de bijbelse achtergronden van avondmaal en zegen: maandag 13 november met accent op het avondmaal en dinsdag 21 november met accent op de zegen. Die zegen is nog nooit gebonden geweest aan voorwaarden of leeftijdsgrenzen – wat betekent die nu eigenlijk voor onze gemeente, voor avondmaalsgangers, voor de allerkleinsten onder ons?

Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Aanmelding van tevoren is niet nodig.

Liturgie: van “kindermoment” naar “opstap naar het bijbelverhaal”

Al enige tijd zijn we met en in het team van de kindernevendienstleiding in gesprek over de visie op kindernevendienst. En daarbij komt ook het kindermoment in de viering langs.

Een vertrouwd moment in de liturgie met aandacht voor en taal van de kinderen. Ook in de kerkenraad is erover gesproken. Want de vraag rijst of dit kindermoment, waarbij kinderen naar voren komen, nog wel aan het doel beantwoordt.

Dat heeft onder andere met het regelmatig kleine aantal kinderen te maken. Het heeft ook met het onzekere te maken van het kindermoment: je weet als kind niet wat de dominee gaat vragen. En daarbij kijken vele volwassenen toe. Ben je met een grote groep kinderen, dan kun je daar wel tegen. Maar als je maar met 2 of 3 bent?

Op advies van de kindernevendienstleiding heeft de kerkenraad besloten dat dit moment in de viering wel als vast onderdeel van de liturgie zijn betekenis behoudt, als het **een moment wordt met en voor alle generaties**. In taal die voor kinderen begrijpelijk is. En een moment dat indien mogelijk wordt afgesloten worden met het lied van de week dat op de basisschool wordt geleerd

De vorm kan verschillen. Soms actief, soms interactief, soms een spiegelverhaal. En erop gericht om te functioneren als een goede opstap voor iedereen naar het bijbelverhaal dat doorgaans zowel in de kerk als in de kindernevendienst klinkt.

UIT DE GEMEENTE

Wij gedenken ... Annie Post

Op 17 oktober 2023 is overleden Annigje Post-ten Broeke in de leeftijd van 94 jaar. Annie woonde de laatste periode van haar leven in huize Antonia, waar zij met liefde is verpleegd. Omringd door geliefden ontving zij de zegen, en ging in alle rust heen.

In haar verliezen haar dierbaren een zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder. Die zorgzaamheid stond haar leven lang centraal, ook in het dorp en de kerk. Zij voelde zich daartoe ook geroepen door het geloof, dat voor haar een inspiratiebron en een steun is geweest. Ook in tijden van diep verdriet om het verlies van haar dochter Marjan en haar man Jan.

In Memoriam



Wij gedenken in dankbaarheid haar liefdevolle trouwe zorg voor haar geliefden en de mensen om haar heen, haar luisterend oor en haar geloofsvertrouwen dat een inspiratiebron is voor velen.

De kinderen herdachten haar leven met de woorden: "Haar levensverhaal is een testament van veerkracht en de kracht van liefde, zorgzaamheid en geloof."

Bij haar afscheid stonden we stil bij de liederen die haar dierbaar waren. We hebben haar leven toevertrouwd in de handen van de Heer, die voor zijn mensen een herder is ... *tot in lengte van dagen* (Psalm 23).

Moge de goede Herder tot steun en toeverlaat zijn voor haar Trudy, Anja, Harry en Sandra en hun gezinnen.

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

November/december				
9 november	Mevr. P. de Heus-Bras	Van der Steltstraat 16, 4255HJ	NIEUWENDIJK NB	97 jaar
12 november	Mevr. A.T. van den Boom-Groeneveld	Vijverstraat 36, 4255HG	NIEUWENDIJK NB	87 jaar
13 november	Dhr. L.A. de Pender	Rijksweg 21, 4255GE	NIEUWENDIJK NB	80 jaar
17 november	Mevr. B.B. Ouwerkerk-Koops	Rijksweg 96, 4255GN	NIEUWENDIJK NB	80 jaar
18 november	Mevr. C.J. de Peuter-Soeters	Kerkweg 7, 4255GA	NIEUWENDIJK NB	75 jaar
20 november	Mevr. A. Hoeke	Rivierenland 1, 4286DC	ALMKERK	77 jaar
23 november	Mevr. G.W. de Ridder-Heijstek	Vijverstraat 42, 4255HG	NIEUWENDIJK NB	75 jaar
26 november	Dhr. H. Keller	Midgraaf 4, 4255KB	NIEUWENDIJK NB	84 jaar
27 november	Dhr. J.B. Dekker	Anemoonstraat 23, 4255JD	NIEUWENDIJK NB	75 jaar
29 november	Dhr. M.L.A. Groenevelt	Singel 45, 4255HC	NIEUWENDIJK NB	76 jaar
1 december	Dhr. L. Versteeg	Singel 20, 4255HD	NIEUWENDIJK NB	77 jaar
3 december	Dhr. A.J. de Keizer	Anemoonstraat 28, 4255JA	NIEUWENDIJK NB	76 jaar

3 december	Mevr. E.H. van Drunen-Brienen	Van der Steltstraat 2, 4255HJ	NIEUWENDIJK NB	83 jaar
4 december	Dhr. G.T. Groeneveld	Rijksweg 109 209, 4255GH	NIEUWENDIJK NB	80 jaar
5 december	Dhr. L. de Pender	Kildijk 138, 4255TH	NIEUWENDIJK NB	77 jaar
10 december	Dhr. P. van der Wal	Ippelseweg 30, 4255HZ	NIEUWENDIJK NB	76 jaar
11 december	Mevr. C. Walraven	Amaryllishof 8, 4255JM	NIEUWENDIJK NB	86 jaar
11 december	Dhr. G. Jordens	Hoekkampstraat 3, 4255VP	NIEUWENDIJK NB	83 jaar
14 december	Dhr. B. van der Stelt	Heistraat 10, 4255HK	NIEUWENDIJK NB	75 jaar
15 december	Dhr. J. van Breugel	Rijksweg 109 003, 4255GH	NIEUWENDIJK NB	94 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 50; 55; 60+ jaar getrouwd zijn:

November/december				
13 november	Dhr. en Mevr. van Daalen – van Steenis	Van der Steltstraat 28, 4255HJ	NIEUWENDIJK NB	65 jaar
28 november	Dhr. en Mevr. van der Stelt – Bosch	Rijksweg 12, 4255GL	NIEUWENDIJK NB	12,5 jaar
9 december	Dhr. en Mevr. de Leeuw – Heijblom	Anemoonstraat 34, 4255JB	NIEUWENDIJK NB	40 jaar
18 december	Dhr. en Mevr. van der Schuit – Koetsveld	Buitendijk 4, 4255GV	NIEUWENDIJK NB	25 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!



Actie Tulip Garden India



ZATERDAG 11 NOVEMBER
9:30 - 15:00

*Potrozen 1 voor €3,-
Te Koop 2 voor €5,-*

WAAR: RIJKSWEG 184 NIEUWENDIJK

Bent u niet in de gelegenheid
om langs te komen maar wilt u
ons wel steunen?

Bel dan 06-81680268 en
wij brengen de potroosjes
bij u thuis in Nieuwendijk



Hopelijk tot dan!

Wilna Crielaard en Annemarie Kramer

DANKBETUIGINGEN

Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken, ook namens mijn vrouw, voor de lieve kaarten, appjes en telefoontjes, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Wij zijn blij en dankbaar dat alles zo goed is afgelopen.

Groeten van Arie en Aartje van der Stelt
Grote Waardweg 7
Werkendam

Wij willen iedereen bedanken die door middel van kaarten, bloemen, telefonisch of een warme handdruk ons feliciteerden met ons 60-jarig huwelijksjubileum. Het is onvergetelijk.

Peter en Maaike van den Berg

KERKELIJK BUREAU

Overleden

Op 17 oktober 2023: Mevr. A. Post – ten Broeke, geb. 02-10-1929
Knotwilg 33, 4286DE Almkerk (wijk 1).

Gedoopt

Op 22 oktober 2023: Donna Christiane Alexia (Donna), geb 01-06-2023
Kafappel 20, 4255JV Nieuwendijk (wijk 2).

Op 22 oktober 2023: Mats Ezra Onvlee (), geb. 06-09-2023
Ruigenhoek 55, 4208BK Gorinchem (wijk 1).



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 12 november is een bijzondere viering: een lederkerk over het verhaal van Naäman. Zie ook de informatie van het kernteam van de lederkerk.

Bij dit verhaal denken we ook aan het jaarthema: “Ga mee...” We gaan op weg met Naäman. Maar we vergeten niet de jonge vrouw in het huis van Naäman, die hem op weg heeft gebracht.

Op Eeuwigheidszondag, dit jaar op zondag 26 november, gedenken we hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen door de dood. Door het jaar heen noemden we de naam van elk van hen reeds in de zondagmorgenviering na zijn of haar uitvaart. We legden een steen met de naam van de overledene op de gedachtenistafel.

Op Eeuwigheidszondag noemen we hun namen opnieuw en plaatsen we bij de naam van elk van hen een roos in een vaas.

Na afloop van de viering kunnen nabestaanden de steen met de naam meenemen. Tegen 12.00 uur worden de rozen naar de begraafplaats gebracht. Met de nabestaanden die daar bij willen zijn, hebben we nog een kort gezamenlijk gedachtenismoment. Daarna worden de rozen uitgedeeld om op het graf te plaatsen.

Degenen die niet meegaan naar de begraafplaats kunnen de roos voor hun geliefde meenemen bij het ontvangen van de gedachtenissteen.

In onze gebeden en gedachten zijn wij verbonden met hen die speciaal op deze dag hun overleden geliefden gedenken. Wij gedenken hen die ons ontvallen zijn met Advent (‘Komst’) in zicht. Want wij geloven dat niet de dood het laatste woord heeft maar het leven dat bij God geborgen is.

Vanaf zondag 3 december volgen we met de kindernevendienst het adventsproject van BijbelBasics onder de titel “Een nieuw begin”. We lezen vier zondagen achter elkaar hoofdstuk 1 van het Lucas-evangelie: over Zacharias en Elisabeth, over Maria en over de geboorte van Johannes. En dan in de kerstnachtviering en op kerstmorgen het kerstevangelie in hoofdstuk 2.

Ik noem nog in het bijzonder de viering op 3 december, 1^e advent. Het is de avondmaalszondag, waarop voor het eerst het avondmaal open staat voor een ieder die zich geroepen weet en zich verbonden voelt met Jezus Christus. Een viering waarin ook om een zegen kan worden gevraagd bij de predikant. We zien ernaar uit om deze stap die we als gemeente hebben gezet nu ook werkelijkheid te zien worden in deze viering, waarmee we het nieuwe kerkelijk jaar beginnen. En we hopen dat velen daarover in gesprek kunnen gaan – zie daarvoor het bericht elders in het kerkblad “Gesprek tussen de generaties over avondmaal en zegen.”

Zondag 12 november: Iederkerk

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

18.30 uur: Bijzondere dienst o.l.v. Hanneke de Peuter

Zondag 19 november:

10.00 uur: Voorganger: Mw. M. de Bruin, Molenaarsgraaf

Zondag 26 november: Voleindingszondag

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 3 december: Heilig Avondmaal, 1^e advent

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

14.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange (Steunpunt)

Zondag 10 december: 2^e advent

10.00 uur: Voorganger: Dhr. R. Pierik

Zondag 17 december: 3^e advent

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 24 december: 4^e advent

10.00 uur: Voorganger: Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout

22.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange (Kerstnachtdienst)

Maandag 25 december: Kerst

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Iederkerk

Op zondag 12 november komen we weer bij elkaar in de Iederkerk. Het thema is: "Ga mee met Naäman"

Het bijbelverhaal over Naäman (2 koningen 5) is een bijzonder verhaal uit een totaal andere tijd en wereld. Wie was Naäman ook al weer? En waar ging hij heen? Waarom speelt water zo'n belangrijke rol in dit verhaal? En wie spelen er nog meer een belangrijke rol? Kortom, een verhaal waar we met elkaar weer veel over kunnen ontdekken. Van het maken van een doopkaars tot wedden dat..., van een gesprek met elkaar tot de overdenking van ds. Nico. En natuurlijk eindigen we weer met een gezamenlijke maaltijd. Graag tot de 12^e!



Annemarije, Heleen en Roelinde

VAN DE THEMAGROEP

In het programmaboekje kon u het al lezen; in de adventstijd organiseren wij een 'Levende Adventskalender'. Nou ja... wij kunnen niets organiseren zonder uw inzet en medewerking! Daarom hopen we dat we een overvolle Levende Adventskalender kunnen samenstellen!



Hoe werkt nu zo'n Levende Adventskalender?

Mensen die willen meewerken, stellen in de adventsweken (van 3 december tot en met 23 december) hun huis of hart open voor een contactmoment.

Zo'n contactmoment kan bestaan uit bijv. een bakkie koffie, een kopje thee, een kom soep, een 12-uur-broodje, misschien wel een maaltijd, een wandeling of een ander contactmoment.

Je kiest zelf een datum, een tijdstip en hetgeen je wilt aanbieden.

Iedereen mag zijn/haar contactmoment in een zelfgekozen vorm aanmelden tot uiterlijk 20 november. Dat kan via themagroep@gknieuwendijk.nl of briefje in de brievenbus van Rijksweg 240.

Bij aanmelding geef je door:

De datum, het tijdstip, je aanbod, je naam en je telefoonnummer. Dat laatste is nodig, zodat belangstellenden zelf contact met jou kunnen opnemen.



De Themagroep plaatst al deze aangeboden contactmomenten (met tijdstip, naam en telefoonnummer) op de kalender. **Zondag 26 november** wordt deze verspreid tegelijk met de nieuwsbrief. Ook publiceren we de kalender in de kerkapp.

Ziet u op de kalender een contactmoment dat u wilt bezoeken? Dan neemt u zelf contact op met de aanbieder. Naam en telefoonnummer staan op de kalender.

Hopelijk lukt het om op zoveel mogelijk dagen (het liefst natuurlijk ALLE dagen!) in de adventstijd een contactmoment te kunnen aanbieden. Er is geen thema, de ontmoetingen en gesprekken lopen zoals het gaat. Soms is een gesprek luchtig, soms wat dieper, net wat er op tafel komt. De laagdrempelige ontmoeting staat voorop. Iedereen is welkom: kerkelijk en niet kerkelijk! Doet u ook mee? Met uw inzet wordt dit vast een succes!

Hartelijke groet van de Themagroep

BIJBELLEESROOSTER

November		
zo 5	Matteüs 23:1-15	De toegang tot het koninkrijk
ma 6	Matteüs 23:16-28	Wee de schriftgeleerden
di 7	Matteüs 23:29-39	Onschuldig bloed
wo 8	Psalm 11	De oprechte zal God zien
do 9	Openbaring 10:1-11	De hoogste tijd
vr 10	Openbaring 11:1-14	Het tweede wee
za 11	Openbaring 11:15-19	De zevende bazuin
zo 12	Matteüs 24:1-14	Het begin van de weeën
ma 13	Matteüs 24:15-28	Grote verdrukking
di 14	Matteüs 24:29-35	Het teken van de Mensenzoon
wo 15	Matteüs 24:36-44	Wees waakzaam
do 16	Matteüs 24:45-51	Betrouwbare dienaren
vr 17	Openbaring 12:1-12	Juich, hemel!
za 18	Openbaring 12:13-18	De woedende draak
zo 19	Openbaring 13:1-10	Standvastigheid en trouw
ma 20	Openbaring 13:11-18	Het getal van het beest
di 21	Openbaring 14:1-13	In verbondenheid met de Heer
wo 22	Openbaring 14:14-20	Rijp voor de oogst
do 23	Psalm 12	Bescherming tegen verraders
vr 24	Matteüs 25:1-13	Wachten op de bruidegom
za 25	Matteüs 25:14-30	Welkom bij het feestmaal
zo 26	Matteüs 25:31-46	Jullie deden het voor Mij
ma 27	Openbaring 15:1-8	U alleen bent heilig
di 28	Openbaring 16:1-11	De offerschalen
wo 29	Openbaring 16:12-21	Het is voorbij!
do 30	Jesaja 63:1-6	De wraak van de HEER

December		
vr 1	Jesaja 63:7-14	Gods ontferming en grote liefde
za 2	Jesaja 63:15–64:2	Scheur de hemel open
zo 3	Jesaja 64:3-11	Wij zijn het werk van uw handen
ma 4	Openbaring 17:1-8	Het grote Babylon
di 5	Openbaring 17:9-18	Het lam zal overwinnen
wo 6	Openbaring 18:1-8	Gevallen is Babylon
do 7	Openbaring 18:9-24	Al je rijkdom voorbij
vr 8	Openbaring 19:1-10	Zuiver, stralend linnen
za 9	Openbaring 19:11-21	Trouw en betrouwbaar
zo 10	Psalm 35:1-10	U bevrijdt de zwakken
ma 11	Psalm 35:11-28	Van uw roem wil ik zingen

di 12	Openbaring 20:1-10	De eerste opstanding
wo 13	Openbaring 20:11-15	Het boek van het leven
do 14	Psalm 123	Wees ons genadig
vr 15	Jesaja 65:1-7	Met uitgestoken handen
za 16	Jesaja 65:8-16	Alle ellende vergeten
zo 17	Jesaja 65:17-25	Een jubelende stad
ma 18	Psalm 80	Kom en red ons
di 19	2 Samuël 5:1-5	David gezalfd
wo 20	2 Samuël 5:6-16	De Davidsburcht
do 21	2 Samuël 5:17-25	Heer van de doorbraak
vr 22	2 Samuël 6:1-11	Bang voor de HEER
za 23	2 Samuël 6:12-23	Dansen voor de HEER
zo 24	2 Samuël 7:1-16	Een huis voor God
ma 25	2 Samuël 7:17-29	Een eeuwig koningshuis
di 26	Psalm 96	Zing voor de HEER
wo 27	Openbaring 21:1-8	God zal bij ons wonen
do 28	Openbaring 21:9-27	Het nieuwe Jeruzalem
vr 29	Openbaring 22:1-11	Ik kom spoedig
za 30	Openbaring 22:12-21	Kom, Heer Jezus!
zo 31	Psalm 45	Een liefdeslied

BIJZONDERE ZAKEN

Advent en Kerst: Een nieuw begin

God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen aan het begin van het evangelie van Lucas.

Elisabeth en Zacharias horen van een engel dat zij een kind krijgen. Ook bij Maria gaat de engel op bezoek en Maria zingt van vreugde. En als Johannes wordt geboren in het huis van Elisabeth en Zacharias zingt de laatste een prachtig lied.

In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen.

Steeds kunnen we in het verhaal van Lucas lezen dat God **een nieuw begin** wil maken met de mensen. Daarbij zijn lijnen te ontdekken naar oudere verhalen waarin dat nieuwe begin al beloofd is én naar de toekomst.

In de kerk ontdekken we stukjes van de verhalen bij een kerstboom die steeds meer versierd wordt met mooie kerstballen. Onder die kerstboom zullen we verrassingen vinden die ons allemaal wat te zeggen hebben.

De kinderen kunnen het adventsproject ook thuis meebeleven. Ze krijgen een boekje thuisbezorgd waarmee ze iedere dag in de adventsperiode aan de slag kunnen.

Doen jullie allemaal mee?

Kerstfeest voor ouderen.

Het lijkt misschien nog ver weg, maar wij willen alle mensen van 70+ uitnodigen voor het ouderen kerstfeest.

Dit organiseren wij in samenwerking met de Hervormde gemeente.

Het kerstfeest is op **18 december om 14.30 uur** in het **Tavenu**.

Binnenkort wordt u door de zusterkringleden benaderd en kunt u aangeven of u deze middag wil bijwonen.

Als u geen vervoer heeft, dan kunt u dat ook doorgeven aan het zusterkringlid die u uitnodigt. Want wij zorgen ervoor dat u opgehaald en thuisgebracht wordt.

Met hartelijke groet,
De zusterkring

KERSTMARKT 9 DECEMBER 2023

We gaan wederom een kerstmarkt organiseren dit jaar. De kerstmarkt is gepland op zaterdag 9 december van 10.00 uur tot 15.00 uur.



Er zal weer een groot assortiment aan bloemstukken aangeboden worden. Er zit altijd wat voor u bij, van grote tot kleine bloemstukken.

Ook komt er weer een koopjeshoek met kerstspullen. De handwerkgroep zal ook weer aanwezig zijn met hun eigen gemaakte spulletjes. Naast de overheerlijke zelfgemaakte advocaat hebben we dit jaar ook weer slaatjes te koop.

Naast de verkoop van bloemstukjes e.d. hebben we natuurlijk ook weer de koffiehoeke waar u kunt genieten van een kop koffie of thee met een heerlijk stuk eigengebakken taart of cake. Voor deze verkoop hebben wij weer zelfgebakken cakes, appeltaart e.d. nodig. Wij weten dat er geweldige bakkers zijn in onze gemeente. U kunt dit baksel op vrijdagmorgen bij de inloop afgeven.

Om deze kerstbloemstukken te maken zijn we nog op zoek naar verschillende soorten groen zoals b.v.: **NOBILIS, SKIMMIA en BLAUWE CONIFEER.**

Wellicht heeft u in de tuin zo'n struik of boom staan die gesnoeid of gerooid mag worden. Wij houden ons van harte aanbevolen. U kunt contact opnemen met Ina Sprangers. Telefoon nr. 06 12875813.

Noteer in uw agenda en graag tot ziens op 9 december!

De kerstmarktcommissie

Seniorenmiddag mannenkoor Onderling Genoegen

Zaterdag 11 november a.s. organiseert het mannenkoor weer zijn jaarlijkse seniorenmiddag, die gehouden wordt in Dorpshuis Tavenu aan de Singel. Alle senioren uit Nieuwendijk nodigen wij hartelijk uit om deze middag bij te wonen.

Mannenkoor Onderling Genoegen hoopt u een gezellige middag van muziek, zingen en meezingen te mogen aanbieden. Uiteraard zal het mannenkoor zingen en ook zal zangeres Rhodé Jelier een aantal liederen ten gehore brengen. Henk Teuling bespeelt de piano en het geheel staat onder leiding van dirigent Johan den Hoedt.

Ook staat er een leuke verrassing op het programma.

De middag begint om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom. Als u gehaald wil worden kan dat, bel 06-24923515 en het wordt geregeld.

Bestuur en leden van Mannenkoor Onderling Genoegen

DENKTANK

Als je de mensen leert wantrouwen, leer je God vertrouwen

Wat een titel. Hij kan niet dwazer.
De een zal nieuwsgierig geworden zijn,
De ander heeft zoiets van,
Laat ze er maar mee stoppen.

Op dit moment was dit erg actueel.
Kinderen die vroeger vanuit het buitenland zijn geadopteerd.
Vaak zijn alle adoptiepapieren weg.
Ze vragen zich af, waar kom ik vandaan, wie ben ik?
Wie spreekt de waarheid?
Een groot vraagteken.
Je zou de mensen gaan wantrouwen.

In Israel gebeurt hetzelfde met duizenden kinderen.
Al hun huizen zijn verwoest.
Geen knuffel is er terug te vinden.
Waar zijn mijn ouders, broertjes en zusjes?
Wellicht worden ze later opgevangen, misschien wel door vreemde mensen,
die het goed bedoelen.
Maar eigen ouders zijn niet te vervangen.
Kunnen ze straks nog vertellen wat voor kleur ogen hun vader of moeder had?

Moeten ze straks tot in den treuren vertellen dat hun ouders zijn omgekomen tijdens een oorlog?

Want misschien groeien ze straks op in het buitenland.

En is men over 20 jaar vergeten dat deze volwassen mensen, toen kinderen, uit de oorlog van Israel kwamen.

Je zou er de mensen door gaan wantrouwen.

Tijd om op God te gaan vertrouwen.

Maar hoe, wat ,waar?

Als we er vanuit gaan dat deze mensen/kinderen niet in een verwoeste stad kunnen blijven wonen, moet er een andere oplossing gezocht worden.

Voor het gemak, naar Nederland. Hoe?

Per vliegtuig, zo mogelijk. Alleen je vader en jij zijn nog in leven.

Je vader moet achterblijven om het land Israel weer te helpen opbouwen.

Hij brengt je wel naar het vliegveld, maar je moet zelf dat grote vliegtuig in. Je voelt je alles behalve prettig.

Na een hele lange tijd kom je in Nederland aan.

Een heel onbekend land. Er staan mensen op je te wachten die je helemaal niet kent.

Kun je ze vertrouwen? Of kijk je wantrouwend om je heen?

Ik verwacht het laatste.

Ze spreken een vreemde taal, jij kent nog geen Nederlands en zij kennen nog geen Hebreeuws.

Hopelijk heb je halfbroers en zussen die je wat sneller op weg kunnen helpen.

Maar je blijft je eenzaam voelen in dat gezin. Is ook niet zo vreemd.

Ook voor hen is het wennen.

Ze leren je bidden en lezen uit de Bijbel met je.

Misschien ook wel helemaal vreemd voor je.

Na een korte of langere tijd leer je God kennen,

En zul je tot de conclusie komen dat je God leert vertrouwen

En hopelijk de nieuwe mensen om je heen ook.

Met vriendelijke groet,

Jeanne

R E G N A G T R A A V E D E B
 E T H N E T A L R E D A A O I
 V E R D O N K E R E M A N E N
 E M Y M M U D V S T U I T E N
 K E A B G R O S A F F U I T E
 D E C I B E L R M I T E C U N
 N K F A R O T I C O L E H J Z
 A N W B N B L A G K O C A F E
 Z A N Z I T T I N G O R M K E
 D D E F R I K A N D E L B L L
 G N I K E R B R E V I R R E S
 E M U I S A N M Y G F R E M A

ADERLATEN
 AFFUIT
 AMER
 ANTICHAMBRE
 ANWB
 BEDEVAARTGANGER
 BINNENZEE
 BOER
 BONIFICATIE
 CAFE
 CITO
 DANK
 DECIBEL
 DUMMY
 FARO
 FRIKANDEL
 GROS
 GYMNASIUM
 JUTE

GELEZEN

Bron: <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/gebed-voor-israel-en-gaza/>

Gebed voor Israël en Gaza

Een gebed om gerechtigheid en barmhartigheid, voor allen in Israël en Gaza die lijden onder geweld.



*'Kom zie wat de Levende doet,
 Die de aarde verbijsterd doet staan
 Aan oorlogen maakt hij een einde
 Tot aan de einden der aarde,
 bogen breekt hij doormidden
 lansen versplintert hij,
 wagens steekt hij in brand.*

*"Houd op en geef toe; ik ben God
 Verheven boven de volkeren
 Verheven op de aarde!"*

(Psalm 46:8-10, vertaling Gerard Swüste)

Uw dag van immense vreugde, Heer, werd een dag van diep verdriet en
geween.

Wij klagen over geliefde onschuldigen in heel Israël,
wier lichamen en zielen werden gebroken en vermoord.

Hun kreet werd gehoord als een sirene van wanhoop en complete
hopeloosheid,

Heer van hemel en aarde, ontferm U, hoor ons gebed!

Genees de gewonden, troost de gebrokenen.

En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barmhartigheid in
hun midden schijnen.

Heer, versterk ook uw gemeente,

laat ze een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood.

Heer, ontferm U, hoor ons gebed.

En we horen de roep van het volk van Gaza:

We hebben geen onderdak, we hebben geen voedsel, we hebben geen
toekomst.

Ook wij verloren onze geliefde onschuldigen
en onze kinderen zijn gebroken door angst en nood.

Bid voor ons: dat God genade zal hebben en ons vrede zal schenken.

Heer, toon uw ontferming over deze gebrokenen.

En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barmhartigheid in
hun midden schijnen.

Heer, versterk ook daar uw kerk,

laat ook zij een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood.

Heer, ontferm U, hoor ons gebed.

Tegelijk kijken we ook naar onszelf, als mens en als kerk:

Heer, vergeef ons onze eigen zonden,
onze gedachten van eigen gerechtigheid,
en ons tekortschieten in uw glorie.

Heer, ontferm U over ons door uw Zoon Jezus Christus,
maak ons nederig en heilig.

Heer der heren,

breek de boog en de lansen van het kwaad en van de bozen.

Koning der koningen,

verbrand de strijdwagens met vuur,

en verhef uw Naam in Israël en onder de volken,

voor eeuwig en altijd,

tot Jezus komt, Jeshoea, de Heiland van de wereld, de Koning van de volken.

Maranatha

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1, 4255 GA NIEUWENDIJK
Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl
In urgente situaties: 06-30767144

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Martijn Bot, Buitendijk 26, tel. 06-28901003 (bereikbaar na 18.00
uur), e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secretaris: Huib Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Eli Vos (waarnemend), Rijksweg 18, tel: 403269 email:
penningmeester@gknieuwendijk.nl

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Martijn van Vliet, Kildijk 95, tel.
404482, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag vóór
17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 11 december** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK

Bloemenatelier "*het Klaverblad*"

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag	Alleen bestellingen
Woensdag en donderdag	14.00 - 17.30 uur
Vrijdag	10.00 - 11.30 en 14.00 - 17.30 uur
Zaterdag	10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur



Bloemenatelier "*het Klaverblad*"
Rijksweg 212 Nieuwendijk
0183-405015 of 06-40075724
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

*De bloemen in de kerk worden iedere week geschonken
door Bloemenatelier "*het Klaverblad*"*