



Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in onze gemeente.

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

De diensten van deze zondag

Aanvang: 10.00 uur Heilig Avondmaal
Lezingen: Jona 3: 10-4: 11, Handelingen 9: 3-9 en
Handelingen 9: 10-19

Luister-en kijklied vooraf: Lied van de week op de
basisschool: Kleuren, kleuren allemaal kleuren;

Liederen: Lied 121: 1 en 2;
Lied Hemelhoog 494 (Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad);
Lied Hemelhoog 691: 1, 2 (Vertel het aan de mensen wie
liefde geeft);
Lied 103e in een Nederlandstalige variant (Prijs de Heer mijn
ziel) – 3x;
Lied Hemelhoog 312 (Open mijn ogen);
Lied 713: 1, 2, 3, 4, 5; Lied 395: 1, 2, 3, 4; Lied 121: 3 en 4.

Voorganger: Ds. Nico de Lange
Organist: Gerard Westerlaken
Koster/ Camera: Cees de Rooij – Rick Ippel
Crèche: Bernadette den Dekker –
Marente van den Heuvel

Kindernevendienst: Karin van Beek

Tienerdienst: Lisa Kraaij

Collecten: NL78 RABO 0301505012
o.v.v. *extra collecten*
1^e onkosten beamer en geluid
2^e onderhoud orgel
Avondmaalscollecte, info verderop in deze
nieuwsbrief.

Bij de viering van deze zondag

In de dienst van deze zondag komt in de viering Jona nog
een keer terug, waar we in augustus al uitgebreid bij hebben
stilgestaan. Het oecumenisch leesrooster reikt dit aan.

Het verhaal uit Handelingen 9 komt ook nog eens aan de
orde (in afwijking van wat ik eerder in het kerkblad schreef),
nu ook uitgebreid in de kindernevendienst. De laatste
woorden uit dat verhaal "...nadat hij gegeten had, kwam hij
weer op krachten" vormen een prachtige opmaat naar de
viering van het avondmaal van vandaag.

Na de viering in de kerk gaan diaken en predikant samen
met een ouderling van de hervormde gemeente naar het Jan
Biesheuvel-Dijkhuis om daar het avondmaal voort te zetten
met de bewoners die dat willen. 's Middags is er, zoals
gebruikelijk, ook een avondmaalsviering in het Steunpunt.

De diensten van zondag 1 oktober

Aanvang: 10.00 uur Israëlzondag
Voorganger: Ds. C. Hendriksen, Woudrichem
Organist: Gerard Roza
Koster/ Camera: Dick de Peuter – Gert Oldenburg

Bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar
Mw. J. van Burgel-Groeneveld, Griendstraat 3a
(Altenastaete)

Avondmaalscollecte:

Ook dit jaar willen we de avondmaalscollecte besteden aan
het Leger des Heils. Dit is een internationale beweging en
behoort tot de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn
dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken
en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm
van discriminatie.

Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou
aanbevelen, u kunt uw gift ook overmaken op het
rekeningnummer van de diaconie: NL90 RABO 030 151 1586
o.v.v. het Leger des Heils of via de SamenKerk-app onder
het kopje "geven".

Om een moment bij stil te staan

Een stem die roept

Er is een stem die roept, en die kun je horen.
Ik hoop dat ons dat ook overkomt, net als de leerlingen van
Jezus.

Dat we geroepen worden en weggehaald uit ons eigen
kringetje. Uit onze angst misschien, uit onze eenzaamheid,
uit gevangenschap en onderdrukking.
Dat we opengaan en meegaan met iets dat van buiten komt
en wat echt belangrijk is om voor te leven, de moeite waard.
Jezus roept de leerlingen één voor één.

En zo roept Hij ook ons, één voor één bij onze naam.

Maar je wordt nooit alleen geroepen.

Je wordt één voor één samen geroepen.

Je mag elkaar bij de hand houden, zodat je het beter
aankunt. Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes komen
samen achter hun netten en hun boten vandaan en gaan
met Jezus mee, samen.

En de profeet Jesaja zegt het nog sterker:

Het is een volk dat op weg gaat, een heel volk dat een licht
ziet en daar achteraan durft gaan, samen.

Mededelingen

Vergadering Moderamen: maandag 25 september,
aanvang 19.30 uur.

Vakantie predikant

Onze predikant heeft in de week van 2 oktober een
midweek vrij. Voor pastoraat kunt u, kun jij in die periode
contact opnemen met pastoraal ouderling Piet van Vugt,
06-33174897

Schilderijen in de Hoeksteen

Vanaf deze week hangen er schilderijen van Cor Polak in de Hoeksteen. Cor maakt prachtige landschappen in olieverf.

Gambia Child

Francien Smits vertrekt 24 september weer naar Gambia namens stichting Gambia Child. Ze gaat de opvang, die de stichting opgezet heeft voor 7 verstandelijk beperkte kinderen, bezoeken. Deze kinderen zitten normaal heel de dag op straat omdat de ouders moeten werken.

Ze komen nu in een school waar ze een klaslokaal ter beschikking gekregen hebben. Ze worden 3x per week gehaald en gebracht door een chauffeur. Verder gaat Francien alle veertig sponsorkinderen thuis en op school bezoeken. Ook de potentiële kinderen voor het operatieproject worden thuis bezocht. Het is weer een druk programma, maar geweldig mooi om te doen. U allen zeer bedankt voor de belangstelling en de giften op de rekening van Gambiachild NL91 Rabo 0140868704

Gavenveiling ZWO Nieuwendijk

Vrijdagavond 6 oktober vanaf 19.30 uur wordt de gavenveiling gehouden in de Hoeksteen.

De opbrengst is voor het project "Maatjes voor gezinnen zonder ouders in Zambia".

Dit is een project van Kerk in Actie.

Wilt u nog iets aanbieden voor deze veiling dan kan dat tot zaterdag 30 september a.s.

E mail: zwo@gknieuwendijk.nl of

Heleen de Lange 06 36519755

Tweedehands kledingbeurs

In de Hervormde Kerk Nieuwendijk (Biesboschstraat 18) wordt op dinsdag 3 en woensdag 4 oktober een beurs met tweedehands najaars- en winterkleding gehouden. Er wordt kleding voor jongens en meisjes verkocht van maat 80-158. Kleding kopen kan uitsluitend tegen contante betaling. Van de opbrengst gaat de helft naar familie Roest in Thailand (GZB) en de andere helft is voor de verkoper. Familie Roest heeft als missie om het Evangelie te delen onder de mensen die Jezus nog niet kennen, zodat de naam van Jezus overal bekend zal worden.

Kleding inleveren

Kleding inleveren (geen speelgoed) kan ma. 2 oktober van 19.00-21.00 uur en di. 3 oktober van 10.00-12.00 uur.

Een verkoopnummer aanvragen kan via kledingbeursnieuwendijk@hotmail.com

Na de aanvraag krijg je een mail met verdere instructies.

Kleding kopen

De kledingbeurs is geopend op di. 3 oktober van 19.00-21.00 uur en wo. 4 oktober van 10.00-12.00 uur.

Mooi voor onderweg!

Licht

Sigmund Freud vertelde eens op een college:

Een meisje van een jaar of negen was voor het eerst uit logeren, bij een tante. Maar de eerste avond, toen ze naar bed was gebracht en ze helemaal alleen in de donkere logeerkamer lag, werd ze bang.

Eerst durfde ze niet goed, maar toen begon ze te roepen: "Tante, zeg eens wat, ik ben bang. Het is zo donker."

En tante riep vanuit de kamer daarnaast terug:

"Waarom moet ik dan wat zeggen, het blijft toch even donker?"

"Nee," zei het kind, "als iemand praat, wordt het licht."

Dat is iets heel wonderlijks: een woord kan licht scheppen.

Dat is te zeggen: het blijft wel donker om dat kind heen, maar er gebeurt iets heel mysterieus, dat in de psalmen als volgt beschreven wordt: de nacht begint te lichten als de dag, de duisternis wordt als het licht. Dat is de wonderlijke werking van het woord. Er moet wel nog iets bij: van het in liefde gesproken woord.

We mogen steeds weer vieren dat Jezus, het woord door God uitgesproken in onze tijd, het licht wil zijn voor ieder die bang is in het donker.

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:

<http://www.gknieuwendijk.nl/>

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren **uiterlijk donderdag 17.00** uur bij Marco Groenenberg per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling. Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64