

MEDITATIE

Zuurdesem

Jezus zegt: het koninkrijk van God lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was (Lucas 13: 18-21)

Het is bijzonder om te zien hoe Jezus steeds zulke bescheiden beelden gebruikt als hij spreekt over het koninkrijk. Een graankorrel die sterft – wie staat erbij stil? Zout in de pap, zuurdesem dat wordt vermengd. Het zout en het zuurdesem verdwijnen erin.

Wie regelmatig tuiniert of kookt, weet ook dat het zo móet. De graankorrel moet sterven om nieuw leven voort te brengen. Het zout moet je niet aan het eind van het koken nog proeven. Zo ook het zuurdesem in het brood. Terwijl je óók weet: zónder kan het tuinieren, het koken niet. Schepping wijst ons een weg.

In de kerk voelen we een spanningsveld als we ons afvragen wat dit dan betekent.

Eenzijds is het van belang dat je als kerk zichtbaar bent. Maatschappelijk van belang voor anderen. Maar wat doet dat met de inhoud van je boodschap?

Aan de andere kant: als je dat spanningsveld *vermijdt* – dan kan je zomaar een gesloten, naar binnen gekeerde geloofsgemeenschap worden. En dat wil je ook niet.

Een gemeente of een kerk is niet hetzelfde als het koninkrijk. Dat koninkrijk is niet van ons, dat ligt (gelukkig!) in handen van God.

Toch zou de kerk of de gemeente bij mensen over dat koninkrijk een lichtje moeten doen opgaan. Mensen zouden toch aan en in de gemeente tenminste iets van de smaak van het koninkrijk moeten kunnen opdoen... Maar hoe dan?

Misschien dat het beeld ons helpt om andersom te gaan denken. Laten we toe dat het koninkrijk als een zuurdesem onder ons vermengd wordt? Want wij zijn het zuurdesem niet. Wij zijn de graankorrel niet. En we zijn ook het zout niet. Dat is van de Heer.

Zouden we het kunnen en aandurven: dat dat zuurdesem onder ons wordt vermengd? Verborgen, niet te sturen of te plannen. Zó op smaak gebracht worden...

En: bidden we daar ook om? Ook als het zou kunnen betekenen dat dat koninkrijk - onzichtbaar als zuurdesem - ons op een heel nieuw en vreemd spoor brengt?

Ds. Nico de Lange

VAN DE REDACTIE

Alstublieft, vers van de pers: nummer 1 van jaargang 79. Kerkklanken gaat al een hele tijd mee zoals u ziet. De duur van een serieus mensenleven als je er eens over nadenkt. Hoe zou de eerste editie er hebben uitgezien? En wat stond erin? Geen idee, misschien ligt er nog exemplaar diep verstopt in een stoffige archiefkast. Of veilig opgeborgen in het Streekarchief? Toch eens navragen. Best kans dat het drukwerk werd verricht door een zekere Heijstek, net als nu. Sommige dingen veranderen niet.

Dit keer o.a. goed nieuws in het Rondje, effe denktanken met Jeanne, voorzitter Jaap die er weer eens goed voor ging zitten, nieuws over de rommelmarkt, actie Kerkbalans. En nog heel wat meer. Kortom, veel leesplezier toegewenst!

Eigenlijk was het ook de bedoeling om nog een “getuigenverslag” te plaatsen van een bezoek aan het Utrechts Museum Catharijneconvent. De tijdelijke tentoonstelling over het ontstaan van gospel en de invloed – niet alleen muzikaal - van verleden tot heden is zeer de moeite van het bezoeken waard voor de liefhebber. Nog te zien tot 10 april.

Meer info: <https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/gospel-muzikale-reis-van-kracht-en-hoop/>

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 20 februari. Dus hebt u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Van de redactie



VAN DE VOORZITTER

In de uitgave van december 2022 werd verteld dat de journalist en documentairemaker Sinan Can al jarenlang bewonderaar is van Molana Djalal Eddin Mohammed Balchie Rumi, een filosoof en dichter van Perzische afkomst, die leefde in de 13e eeuw. Hoe het komt dat er in een keer hernieuwde aandacht is voor deze dichter is moeilijk te zeggen, maar ook de auteur Kader Abdolah gaf in een recent interview aan dat het levensverhaal en het werk van Rumi diepe indruk op hem maakt. Als vervolg daarop heeft Abdolah zich grondig verdiept in Rumi en de levensloop van de dichter in een

boek beschreven. In dit boek zijn ook de bekendste gedichten en verhalen van Rumi opgenomen.

Rumi werd geboren in Afghanistan en was de zoon van een belangrijke geleerde die de grondlegger was van het Soefisme, een stroming binnen de Islam. Soefi's richten zich, net als Christenen, op liefde, verbinding, tolerantie en vergeving. Mede door de invloed van zijn vader ontplooide Rumi zich tot een belangrijke filosoof en geestelijke en was hij de grootste Perzische dichter allertijden. Toch verliep zijn leven bij lange na niet vlekkeloos. Rumi was voortdurend op de vlucht voor oorlog en geweld. De pijn en het verdriet door het verlies van familie en vrienden hebben een behoorlijk stempel op hem gedrukt. Dit leidde echter niet tot wanhoop of neerslachtigheid. Integendeel. *'Ontbering zal je aanvankelijk ontmoedigen, maar elke ontbering verdwijnt uiteindelijk, Alle wanhoop wordt opgevolgd door hoop, alle duisternis wordt opgevolgd door zonneschijn'*. Hij erkent hier dat in het leven ook gewoon pijn zit, maar dat je nooit de hoop moet opgeven. Rumi leefde altijd vanuit de hoop en de liefde voor de medemens, omdat hij ervan overtuigd was dat God de mens geschapen heeft en iets van zichzelf aan de mens heeft toegevoegd. *"Het hart is de kern waar het om draait. Daarin kun je Gods liefde vinden, of je nu Moslim, Christen, Jood of ongelovige bent: de liefde moet regeren"*.

Rumi stierf op 17 december 1273. Bij zijn begrafenis waren naast de vele moslims ook joden en christenen aanwezig. Elke religie nam afscheid met de gebeden en rituelen uit de eigen traditie. Dat is erg bijzonder, maar veelzeggend over de wijze waarop Rumi in de wereld stond. Nog steeds zijn de gedichten en verhalen van Rumi erg geliefd en in de breedste zin van het woord voor velen bruikbaar en inspirerend. Rumi's oecumene staat voor eenheid tussen alle mensen en respect voor een ieders geloofsovertuiging en cultuur.

Kijkend naar de huidige wereld is er van eenheid en respect heel weinig te merken. De verschrikkelijke werkelijkheid in Oekraïne laat hier geen misverstand over bestaan. Mensen zijn tot de vreselijkste dingen in staat. Onder valse voorwendselen worden de meest dubieuze keuzes gemaakt, waaruit tal van problemen voortkomen. In het gunstigste geval wordt de ontstane problematiek erkend en zou er aan oplossingen gewerkt kunnen worden. Helaas wordt er nogal eens gekozen voor het weggijken of het in het zand steken van de kop. Het zicht op de werkelijkheid verdwijnt dan helemaal uit het oog, met alle gevolgen van dien. Door te bagatelliseren of het ontwijken van de moeilijkheden in de wereld, wordt de nu nog enigszins begaanbare weg steeds hobbeliger en onoverzichtelijker. Schemer gaat over in donkerte en van donker is de stap naar gitzwart niet zo heel groot meer. Het idee dat de mens zich afzijdig kan houden gaat op een gegeven moment niet meer op. De mens is de weg kwijt en weet die op de een of andere

manier niet meer terug te vinden. Al tastend in het duister is voortgaan op z'n minst erg lastig.

Ook in ons persoonlijk leven kunnen problemen dermate groot worden, dat de last op de schouders ondraaglijk lijkt te worden. Door een slepende ziekte, intens verdriet, rouw, eenzaamheid of uitzichtloosheid ontstaat het gevoel weg te zakken in een ondoordringbare verte, waar geen lichtje is te bespeuren. Het lijkt wel of het steeds donkerder wordt. Slapeloze nachten door toenemende zorgen, de slaap niet meer kunnen pakken, omdat je niet meer weet hoe het verder moet. Als het elke dag een beetje beter gaat, is het nog wel op te brengen om strijdend voorwaarts te gaan, al is het misschien met de moed der wanhoop. Zolang er licht is te ontwaren, ligt er hoop in het verschiet.



elke dag
een b'tje
beter

Maar wat dan als het elke dag een beetje minder gaat? Als de ziekte ernstiger wordt, als het verdriet groter wordt, als de eenzaamheid toeneemt, als alle lichtpuntjes voor het gevoel zijn gedoofd? Dan is het donker op aarde, verweg en dichterbij.

Uitzichtloos? Menselijkerwijs gezien zeker wel. Vanuit Gods oogpunt zeker niet. God heeft zichzelf via Zijn zoon aan ons geopenbaard. In de meest kwetstbaarste vorm kwam Jezus op aarde om zich om de mens te ontfermen. We hebben deze Jezus steeds weer en steeds meer nodig.

Alfred C. Bronswijk heeft het in **Rakelings Nabij** machtig mooi verwoord. Enkele regels daaruit 'klinken' zo: *'We hebben iemand nodig, die de problemen van onze gewonde wereld niet uit de weg gaat; die arm en rijk, hoog en laag bijeenbrengt en verzoent; die niet weegt en onderscheidt naar ontwikkeling of huidkleur; die de macht niet naar de ogen ziet en niet neerkijkt op de zwakken; die wat onwaarachtig is bij name noemt en woorden spreekt van zegen en vrede; iemand op wie de mensheid af kan gaan. We hebben iemand nodig die mij ziet zitten, die mij leert wat liefde is; die mij bevrijdt van zorgen en angsten; die mij stimuleert en accepteert; die mijn tranen kent en mijn lach deelt; iemand die een weggenoot is op al mijn wegen; die mij steunt waar ik moet kiezen en beslissen. Iemand die volkomen te vertrouwen is. Jezus, wat hebben wij U nodig'.*

Jezus, wat hebben wij u nodig! Dat kan als een noodkreet klinken, maar mag ook als een constatering gelezen worden. Juist in pikzwarte tijden mogen we op Jezus bouwen, mogen wij ons vasthouden aan zijn uitgestoken, liefdevolle handen.

Rumi heeft het in de hierna weergegeven spreuk verwoord:

**Do not worry if all the candles in the world
flicker and die
We have the spark that starts the fire**

Maak je geen zorgen als alle kaarsen ter wereld flikkeren en doven. Wij dragen de vonk die het vuur ontsteekt. Alle lichten kunnen uitgaan, maar er zal altijd een licht zijn dat zal branden, desnoods ontsteken we het zelf. God zal ons daar de kracht voor geven, omdat God de mens geschapen heeft en iets van zichzelf aan de mens heeft toegevoegd. We kunnen alleen maar biddend vragen dat we deze vonk zullen ontdekken om daarmee de hoop levend te houden.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Marielle Groenevelt en Joke de With, vanuit de
diaconie
Nico de Lange, predikant
Cor Polak, scriba
Eli Vos, vanuit het CvK
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: Ds. Nico de Lange
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. (0183) 785785;
e-mail: berichten@nicodelange.nl

Gemeentegesprek 1 februari 2023

In de laatste Kerkklanken stond een uitgebreid artikel over de gemeentevergadering van 23 november 2022. Op die avond is het besluit genomen dat ook doopleden de doopvragen kunnen beantwoorden. De kerkenraad heeft daarnaast aangegeven het belangrijk te vinden om in gesprek te gaan over het eventueel openstellen van het avondmaal voor niet-belijdende leden. De afspraak is gemaakt hiervoor een gemeentegesprek in

te plannen. Dat gesprek staat gepland op woensdag 1 februari a.s. om 19.30 uur in de kerk.

Ter voorbereiding op dit gesprek is er gespreksmateriaal beschikbaar. Dit is op papier te verkrijgen in de kerk, of digitaal via www.gknieuwendijk.nl/gemeentegesprek-1-2-23 en de KerkApp.

Ook wanneer u of jij niet op de avond zelf aanwezig kunt zijn is het goed om dit materiaal eens door te lezen en het er met elkaar onderling over te hebben. En natuurlijk hopen we dat er zoveel mogelijk gemeenteleden mee zullen doen aan het gemeentegesprek.

Laat het ons weten als u of jij erbij wilt zijn, via de lijst die zondag 29 januari in de kerk klaarligt of via de KerkApp.

De kerkenraad

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters allereerst de beste wensen voor 2023. Vooral veel gezondheid gewenst!
Verder wil ik graag de Actie Kerk Balans 2023 via ons kerkblad onder uw aandacht te brengen.

De actie vindt dit jaar plaats **van 14 januari tot 28 januari a.s.** En ook dit jaar is het thema : **Geef vandaag voor de kerk van morgen!**

In de week van 16 t/m 21 januari ontvangt u uw toezeggingsformulier voor de actie Kerk Balans in de bus. In de bijgevoegde brief kunt u lezen op welke manieren u allemaal kunt bijdragen. Lukt het niet om wat voor reden dan ook uw toezeggingskaart in te leveren, dan ontvangt u vanaf de 1^e week in februari bezoek van onze kerkbalanslopers.

Dit jaar vind ik het bijzonder moeilijk om de kerkbalans onder uw aandacht te brengen. We zijn met zijn allen in een moeilijke en niet te voorspelbare tijd beland. Een inflatie van rond de 10% met als belangrijkste oorzaak de energieprijzen, hakt er bij een iedereen flink in. Ook de kerk krijgt te maken met de stijgende energieprijzen. Bij een gelijkblijvend verbruik zijn de

ramingen dat wij in 2023, 24.000 euro extra moeten gaan betalen. Maar toch vraag ik me af, samen met de overige leden van het college: kan ik aan jullie vragen om u/jouw bijdrage te verhogen om het genoemde tekort van 24.000 te dichten?

Het antwoord is **NEE**. Ik ga jullie **NIET** vragen je bijdrage te verhogen. In het hele verhaal zitten nog zoveel onzekerheden: blijft de gasprijs zo hoog? Springt de overheid nog bij met subsidie waardoor het eindresultaat niet te voorspellen is? Wat ik wel aan u/jou wil vragen om dan in ieder geval (als dat lukt) uw bijdrage gelijk te houden aan 2022. Zodat de "normale" kosten betaald kunnen worden. En dan kunnen we samen aan het eind van 2023 de balans opmaken. Indien nodig willen we dan eind 2023 alsnog een beroep op uw vrijgevigheid doen.

College van Kerkrentmeesters:
Eli Vos (Voorzitter)

VAN DE DIACONIE



Vooraankondiging actie ondersteuning Voedselbank

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en wij hebben als Diaconie het plan opgepakt om de Voedselbank Altena te ondersteunen.

Het duurt nog even, maar we willen u/jou alvast informeren over deze actie.

De actie zal beginnen op zondag 26 februari, de 1^e zondag van de 40-dagen tijd en duurt tot de zondag van het Paasfeest. Dus 6 weken.

De Voedselbank heeft als doel mensen te ondersteunen, die het financieel tijdelijk zwaar hebben. Ook wil de Voedselbank verspilling van voedsel in Nederland tegen gaan.

We willen deze actie van harte bij u/ jou aanbevelen en vragen of iedereen een steentje wil bijdragen als het zover is. Dat kan o.a. financieel of met inleveren van voedsel voor een voedselpakket.

Over de manier hoe we dat met elkaar gaan invullen, leest u/jij in het Kerkblad van februari/maart.

Houd in ieder geval ook de Nieuwsbrief in de gaten en de Kerk-app.

Hartelijke groet,
De Diaconie.



UIT DE GEMEENTE

Wij gedenken ... Dicky Versteeg

In Memoriam



Op 17 december 2022 is overleden Dicky Versteeg in de leeftijd van 91 jaar.

Haar lange leven lang zijn er veel mensen geweest met wie zij korte of lange tijd optrok. Mensen die met haar het leven vorm gaven, waar zij op aan kon sluiten en verder gaan. Zo leefde zij, met haar aparte humor, haar liefde voor koormuziek en haar geloof. En op heel die levensweg was er de trouw van haar broer en zijn gezin.

Aan het eind van haar leven blikten we in kleine, besloten kring terug op haar leven. We luisterden naar het oude lied dat zegt: *Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het volkomen.* (Psalm 139: 4) Een woord dat gaat over intieme betrokkenheid, zoals die er kan zijn tussen ouder en kind, tussen broer en zus of goede vrienden die elkaar zonder woorden kunnen begrijpen.

Wij vertrouwen op die intieme betrokkenheid van God bij ons leven, nu we het leven van Dicky Versteeg hebben doen rusten in de dodenakker: zaad dat sterft om nieuw leven voort te doen komen door Gods Geest. Zo wordt, met de woorden van de kaart, afscheid nemen ... *met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen / en verpakken in goede gedachten / van herinnering.*

De Geest van God omringe met kracht en troost haar broer Kees en zijn Teuni, Jessica en Frans, Femke en Thomas en Maud op hun verdere levensweg.

Wij gedenken ... Adrie van der Schaaf

In Memoriam



Op 5 januari 2023 is overleden Adrie van der Schaaf in de leeftijd van 79 jaar, echtgenote van Henk van der Schaaf. In haar verliezen Henk en zijn gezin een dierbare vrouw, moeder en oma. Velen om hen heen zullen haar missen als familielid en als goede vriendin. Want zij was, zonder daarbij in het middelpunt te willen staan, betrokken bij veel mensen om haar heen. Het was dan ook mooi dat we in de aula met een volle zaal samen waren om afscheid van haar te nemen.

In dankbaarheid gedenken we haar liefde, zorg en toewijding. Naar aanleiding van haar eigen woorden, kort voor haar afscheid gesproken,

stonden we stil bij Psalm 23. En we zongen het met haar uit: “De Heer is mijn Herder.”

De herder – een beeld om iets te zeggen over de Onzegbare God. Een beeld dat ons bemoedigt en troost: God gaat niet om de moeilijkheden heen. God behoedt ons ook niet koste wat kost voor de moeiten in het leven, maar zet alles op alles om mét ons door het donker te gaan. Ook in de stilte die, zo snel, zo onverwachts, zijn intrede heeft gedaan in het huis aan de Singel. Opdat we daarin niet verloren en eenzaam zullen zijn.

Wij bidden voor Henk, Patrick en Chantal, Arjen en Frederike, en hun Sem, Julian, Naud, Coert en Lucius. Dat de Geest van God, waarin God ons als een herder omringt, hen steunt en bemoedigt in de dagen die voor hen liggen.

Ds. Nico de Lange

Wij gedenken ... Truus van Maastricht

In Memoriam



Op 13 januari 2023 overleed Truus van Maastricht, in de leeftijd van 92 jaar. Zij was de echtgenote van Wim van Maastricht. Ruim 70 jaar deelden zij met elkaar lief en leed, als man en vrouw, in hun gezin, met de klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden.

Truus leerde thuis al jong te zorgen na het verlies van haar moeder. Met dat zorgen is ze eigenlijk nooit meer opgehouden. Ze wilde zelf er altijd zijn als moeder voor haar gezin.

In dankbaarheid gedenken we haar trouwe zorg en behulpzaamheid voor haar dierbaren, haar moed waarmee zij wat het leven bracht heeft gedragen, en haar geloofsvertrouwen dat haar daarbij steunde.

De bijbel is altijd voor haar een bron geweest voor haar geloofsvertrouwen. Zoals Psalm 119 belooft: een lamp voor haar voet en een licht op haar pad, waarbij zij verder kon.

We namen afscheid van haar in het licht van Jezus' belofte dat er veel woningen zijn in het huis van zijn hemelse Vader. Wij geloven en vertrouwen dat zij rust daarin vindt: in de handen van haar Heer en God.

Wij bidden voor haar Wim. We bidden voor Kees en Annie, Ans en André, Aloni en Nico, Gerarda, Jacco en Ethel, de klein- en achterkleinkinderen. In liefdevolle herinnering noemen we Wilco met hun namen.

Zo vertrouwen we de naam van Truus en het verdriet om haar gemis op in Gods handen. Dat de Geest van God haar dierbaren steunt en bemoedigt in de dagen die voor hen liggen.

Ds. Nico de Lange

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Januari/februari				
28 januari	Mevr. A.M. voor den Dag-Venderbos	Amaryllishof 13, 4255JM	NIEUWENDIJK NB	78 jaar
3 februari	Dhr. H. Kasen	Zandsteeg 30, 4255SH	NIEUWENDIJK NB	81 jaar
4 februari	Mevr. J. Ouwerkerk-van Breugel	Amaryllishof 5, 4255JM	NIEUWENDIJK NB	90 jaar
4 februari	Dhr. P.J. van der Zouwen	Rijksweg 153, 4255GJ	NIEUWENDIJK NB	77 jaar
7 februari	Mevr. A.M. van Vugt-Broekhuizen	Altenastraat 10, 4255VT	NIEUWENDIJK NB	79 jaar
8 februari	Dhr. C. Groeneveld	Hooge Polderweg 3, 4251NX	WERKENDAM	75 jaar
10 februari	Mevr. N.C. Ippel-Zwets	Rijksweg 109 107, 4255GH	NIEUWENDIJK NB	83 jaar
11 februari	Mevr. W.G. van Burgel - Groeneveld	Citadel 72, 4285EH	WOUDRICHEM	77 jaar
12 februari	Dhr. T. Visser	Rijksweg 109 b, 4255GH	NIEUWENDIJK NB	87 jaar
13 februari	Mevr. M. Struik-van Burgel	Prinses Julianaweg 10 a, 4255HB	NIEUWENDIJK NB	77 jaar
14 februari	Dhr. H.B. Bakker	Kerkweg 32, 4255GD	NIEUWENDIJK NB	75 jaar
14 februari	Dhr. J.M. van der Sommen	Anemoonstraat 53, 4255JD	NIEUWENDIJK NB	80 jaar
20 februari	Dhr. P. Groenenberg	Kerkweg 27, 4255GA	NIEUWENDIJK NB	76 jaar
22 februari	Mevr. L. van Boxel-Ouwerkerk	Singel 86, 4255HD	NIEUWENDIJK NB	78 jaar
23 februari	Mevr. J.C. Colijn-van Rijswijk	Boomgaard 14, 4255JR	NIEUWENDIJK NB	83 jaar
23 februari	Dhr. J.L. Walraven	Oslopark 6, 4255VE	NIEUWENDIJK NB	77 jaar
24 februari	Dhr. G. Kamerman	Prinses Marijkelaan 5, 4255VG	NIEUWENDIJK NB	75 jaar
28 februari	Mevr. C.A. Boterblom-Colijn	Amaryllishof 12, 4255JM	NIEUWENDIJK NB	79 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 45; 50; 55 enz. jaar getrouwd zijn

Januari/februari				
26 januari	Dhr. en Mevr. Colijn – van Rijswijk	Boomgaard 14, 4255JR	NIEUWENDIJK NB	61 jaar
23 februari	Dhr. en Mevr. van der Stelt – Schruring	Hoekkampstraat 24, 4255VS	NIEUWENDIJK NB	40 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

Pastoralia

Versnippering van het bestaan

Over veel dingen is discussie, maar één ding wordt eigenlijk wel door iedereen erkend: dat ons bestaan steeds meer versnippert.

Nog niet zo heel lang geleden kon bijna het hele bestaan van een mens zich afspelen op een dorp, binnen een cirkel van een paar kilometer. Contacten overlaptten elkaar: je kwam veel van dezelfde mensen tegen bij de kerk, bij de voetbal, de muziekvereniging en op het werk. Ik spreek regelmatig mensen die nog helemaal niet zo lang geleden uit hun hoofd konden zeggen wie er waar woonde, en dat dan voor bijna het hele dorp wisten.

Dat overlappen van de contacten is de laatste 30, 40 jaar sterk afgenomen door uitbreiding van het dorp, verhuizingen, wisselingen.

Daarbij zijn we in die periode ook in een totaal andere wereld terechtgekomen waarbij veel contacten digitaal worden onderhouden.

Wat dat precies betekent voor de onderlinge betrokkenheid, daarover is veel discussie. Wat de één een afnemen van betrokkenheid bij elkaar noemt, noemt de ander een ándere vorm van betrokkenheid, die misschien wel net zo stevig is.

Maar één ding is duidelijk: het weten van elkaars wel en wee is beslist niet meer vanzelfsprekend. Ook niet meer op ons dorp. We moeten meer ons best doen om van elkaar te weten hoe het gaat en om naar elkaar om te zien.

Dat vraagt een actieve(re) inzet dan menigeeen vanouds gewend is. Zowel als het gaat om het delen van onze persoonlijke situatie als het ernaar vragen bij de ander.

Om die reden willen we zo graag de netwerken van bezoekmedewerkers en zusterkringleden in onze gemeente gaande houden. En daarom denken we in de pastorale raad dit jaar goed na over de vraag hoe we dit op een goede manier vorm kunnen geven.

Al eerder schreef ik (augustus 2022): #durftevragen – toen met betrekking tot de diaconale nood die er kan zijn. Maar dat motto geldt zeker ook voor de onderlinge pastorale zorg.

Ds. Nico de Lange

KERKELIJK BUREAU

Jaaroverzicht ledenadministratie

Onderstaand de aantallen over 2022 zoals bij de ledenadministratie bekend:

- 20 overledenen
- 4 geboren
- 3 gedoopt
- 3 huwelijk
- 1 belijdenis
- 9 nieuw ingekomen

Verhuisd

Mevr. J.H. Groeneveld, van Rijksweg 240, 4255GS Nieuwendijk (wijk 4), naar Rijksweg 91a, 4255GH Nieuwendijk (wijk 4).

Mevr. A. Hoeke-in 'Veld, van Vijverstraat 34, 4255HG Nieuwendijk (wijk 3), naar Nachtegaallaantje 1, 4281PN Andel (wijk 1).

Overleden

Op 17 december 2022: Mevr. D. Versteeg, geb. 18-05-1931.
Rivierenland 1, 4286DC Almkerk (wijk 1).

Op 5 januari 2023: Mevr. A. van der Schaaf-Colijn, geb. 09-10-1943.
Singel 61, 4255HC Nieuwendijk (wijk 2).

Op 13 januari 2023: Mevr. T. van Mastrigt – van der Laan van Maastrigt, geb. 12-10-1930, Vijverstraat 32, 4255HG Nieuwendijk (wijk 3).

Ingekomen

Fam. Bok – van Esch, Kilse Suikerpeer 5, 4255JP Nieuwendijk (wijk 2).



DANKBETUIGINGEN

Aartsengel?

Ook dit jaar hebben de aardsengelen zich niet onbetuigd gelaten! Regelmatig verrast met allerlei smakelijkheden, vaak ook nog vergezeld van dichterlijke kerstfondsten. Het kon niet op!

Daarom wil ik de mij onbekende donor heel hartelijk bedanken en een gezond en een gelukkig nieuw jaar toewensen.

Jens Bech

Wij zijn dankbaar voor de hartverwarmende steun en betrokkenheid tijdens de afgelopen periode en na het overlijden van mijn lieve echtgenote, onze onvergetelijke moeder en oma

Adrie van der Schaaf – Colijn

De kaarten, lieve brieven, bloemen en uw aanwezigheid hebben ons goedgeedaan. Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd en gewaardeerd zij was.

Henk

Patrick en Chantal
Sem, Julian, Naud

Arjen en Frederike
Coert, Lucius

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Via deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



Een winter met hoge temperaturen gaat altijd gepaard met regen en wind. Dat hebben we de afgelopen periode wel gemerkt. Grote hoeveelheden regen zijn er op de akkers en velden neergekomen, met hier en daar wateroverlast tot gevolg. De grondwaterstand is flink aangevuld. Dat is maar goed ook, want de neerslagtekorten van de afgelopen zomer hebben hun sporen in de natuur behoorlijk achtergelaten. Voor de agrarische sector is een rustigere periode aangebroken. Er hoeft op de kletsnatte percelen gelukkig nog niet zo veel te gebeuren. Een mooi moment om materiaal en materieel te onderhouden. Voor je het weet staat het voorjaar weer voor de deur. Het winterwerk draait op volle toeren. Prachtig om te zien dat er op allerlei manieren aan het '**onderhouden**' van ons geloofsleven en kerkzijn wordt gewerkt.

Wat speelt er nog meer?

- De ambtsdragers werving begint zijn vruchten af te werpen. De eerste fase kan worden afgerond, omdat dankbaar en verheugd kan worden medegedeeld dat Bea Tolenaars (Cactusstraat 16) heeft toegezegd het ambt van pastoraal ouderling in te willen vullen **én** dat Jurgen Tinke (Rijksweg 29) bereid is het voorzitterschap van de kerkenraad op zich te nemen. Dat is meer dan geweldig goed nieuws, omdat hiermee de eerder ontstane vacatures pastoraal ouderling en voorzitter (ambtsdrager met bepaalde opdracht) ingevuld kunnen worden.
- Op de kerkenraadsvergadering van jongstleden 3 januari heeft pastoraal ouderling Elly Polak-Nieuwkoop kenbaar gemaakt zich na een periode van 8 jaar niet meer herkiesbaar te stellen. We willen Elly alvast bedanken voor haar jarenlange en trouwe inzet voor al het kerkenraadswerk en in het bijzonder voor haar enorme pastorale betrokkenheid.
- Dit betekent wel dat er opnieuw een vacature ontstaat voor pastoraal ouderling en daarmee fase twee van de ambtsdrager werving is aangebroken. De gemeente wordt wederom in de gelegenheid gesteld namen van gemeenteleden voor te dragen voor de invulling van deze

vacature. Namen voor de genoemde vacature kunnen worden ingediend bij de scribe, schriftelijk en ondertekend, tot uiterlijk maandag 30 januari. In de vergadering van 7 februari zal de kerkenraad mede op grond van de voordrachten een kandidatenlijst samenstellen en de betreffende gemeenteleden benaderen voor de vacature.

- Diaken Mariëlle Groenevelt-Kamerman heeft aangegeven haar eerste ambtstermijn te willen verlengen en zich in ieder voor één jaar herkiesbaar te willen stellen. De kerkenraad is hier vanzelfsprekend hartstikke blij mee. Diaken Marianne Ebert-de Graaf wil na een periode van 5 jaar graag de overstap maken naar diaconaal rentmeester. Er is met instemming op deze 'overstap' gereageerd in de wetenschap dat haar opgedane ervaring voor het College van Diakenen behouden blijft.
- De kerkenraad heeft het voornemen Bea Tolenaars en Jurgen Tinke als ambtsdragers te bevestigen, het ambt van diaken Mariëlle Groenevelt-Kamerman met één jaar te verlengen en diaken Marianne Ebert-de Graaf als diaconaal rentmeester te benoemen. De gemeente heeft gelegenheid tot het indienen van bezwaren m.b.t. de hierboven beschreven voornemens. Bezwaren kunnen worden ingediend bij de scribe, schriftelijk en ondertekend, tot uiterlijk maandag 30 januari.
- De Plaatselijke Regeling (PR) ten behoeve van het leven en werken van onze gemeente is inmiddels op website gepubliceerd en is te vinden onder het kopje Onze Kerk/Beleid. Zoals al eerder is aangegeven is de PR een levend document dat niet voor jaren is vastgesteld, maar regelmatig tegen het licht gehouden kan worden. De artikelen over deelname aan het Heilig Avondmaal en Levensverbintenissen worden in 2023 behandeld en na instemming van de gemeenteleden toegevoegd aan de PR.
- De kerkenraad vindt het belangrijk om in gesprek te gaan over het eventueel openstellen van het avondmaal voor niet-belijdende leden. Zoals al eerder op de nieuwsbrief is vermeld staat er op 1 februari een gemeentegesprek ingepland over Belijdenis – Heilig Avondmaal. Elders in deze editie van Kerkklanken is hier meer over te lezen.
- Op zaterdag 24 december ontvingen wij de antwoordbrief van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken over de beoordeling van de door het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen opgestelde begrotingen 2023. Het CCBB geeft in haar antwoordbrief aan dat er geen aanleiding is om met de kerkenraad, het CvK of het College



Het gesprek
is de eerste
stap

van diakenen in overleg te gaan over een wijziging of aanvulling van de begrotingen 2023.

- Het grootste deel van Kerkklanken wordt bij de gemeenteleden in de bus gedaan. De leden van onze kerk die buiten Nieuwendijk wonen ontvangen het kerkblad over het algemeen per post. De portokosten per jaar bedragen al snel € 30,- per adres. Om de kosten te drukken wordt een oproep aan de betreffende leden gedaan om, indien mogelijk, het kerkblad na het bezoeken van een eredienst vanuit de hal mee te nemen. Na aanmelding zorgt de redactie ervoor dat er voldoende exemplaren in de hal liggen. Daarnaast is Kerkklanken ook per mail toe te sturen. Neem gerust contact op met Marco Groenenberg. Aanmelden kan via het e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl
- Op 12 januari vond een overleg plaats tussen de commissie nieuwsbriefsamennemers en een vertegenwoordiger van de kerkenraad. Deze commissie bestaat per 1 januari nog maar uit 3 personen, die op toerbeurt de nieuwsbrief voor een periode van 3 maanden samenstellen. Om een dekking over het gehele jaar te verkrijgen is het dringend nodig de ontstane vacature ingevuld te krijgen. Herhaaldelijke oproepen via Kerkklanken en de nieuwsbrief hebben niet tot invulling van de vacature geleid. Tijdens dit overleg is besloten gedurende de maanden juli, augustus en september geen nieuwsbrief uit te brengen. Hopelijk is er toch nog een gemeentelid bereid om deel uit te gaan maken van deze commissie!

Misschien iets voor de invulling van de Maatschappelijke Stage?

Maatschappelijke stage

- Voor de uitbreiding van de A27 is het noodzakelijk een deel van het perceel van de Diaconie aan Rijkswaterstaat te verkopen. Het betreft een oppervlakte van 2.766 m². Het finale bod van RWS is op woensdag 14 december aan onze bemiddelaar Ewoud van Elderen medegedeeld. Na overleg heeft de kerkenraad het besluit genomen in te stemmen met dit bod.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten of hebt u of heb jij vragen over het reilen en zeilen van het kerkelijke werk of de genomen besluiten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

BIJ DE DIENSTEN

In deze periode zijn er drie vieringen met hun eigen thema.

Zondag 5 februari wordt in de morgendienst de doop bediend aan de kinderen van Carolien Craaijo en Benny Kant: Daan, Pim en Gijs. De doop vieren we rondom een belangrijke bijbeltekst: Exodus 3: : 1-15, waarin de Ene zich bekend maakt aan Mozes – dat sluit nauw aan bij het dopen. In die tekst benadrukt de Ene ook dat hij weet van de nood van zijn volk. Dat sluit aan de andere kant weer aan bij de inbreng van de ZWO-commissie in deze viering.

's Middags is er om 15.30 uur weer een kerk-op-schootviering voor de allerkleinsten (0-4 jarigen met degenen die ze graag mee willen uitnodigen). Ds. Beer vertelt deze keer het verhaal over 5 broden en 2 vissen.



De derde viering met zijn eigen thema in deze periode is zondag 26 februari. De eerste van de 40dagentijd. Altijd weer een bijzondere periode, waarin we bezig zijn met de vraag wie Jezus toch voor ons is. Er is een project van de kindernevendienst – meer hierover volgt in de nieuwsbrieven die in die periode verschijnen. En er is een diaconaal project, waarover meer elders in dit kerkblad – en in de nieuwsbrieven.

Ds. Nico de Lange

Zondag 29 januari:

10.00 uur: Voorganger: Ds. T. Bouw, Zaltbommel

Zondag 5 februari:

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

15.30 uur: Voorganger: Ds. Beer (Kerk-op-schootviering)

Zondag 12 februari:

10.00 uur: Voorganger: De heer R. Pierik

Zondag 19 februari:

10.00 uur: Voorganger: Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout

Zondag 26 februari:

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 5 maart: Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

14.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange (Steunpunt)

Zondag 12 maart:

10.00 uur: Voorganger: Ds. M.F. Meeder van Hof

DENKTANK

Het nieuwe normaal

Ik zag net de samenvatting van RKC – sv Heerenveen. Na de wedstrijd werd natuurlijk de keeper geïnterviewd. Hij was namelijk ook de eerste keeper van het Nederlands elftal op het WK in Qatar. We hebben het over Andries Noppert.

Hem werd gevraagd wat het verschil was tussen het WK en de competitie.

“Geen”, zei Andries, “je moet bij beide elftallen de ballen tegenhouden”.

De interviewer vraagt nog even door, daar is hij voor. Andries zegt op een gegeven moment: “Hou het er maar op, dat dit het nieuwe normaal is”.

Wij kunnen ook een nieuw normaal gaan maken. Hoe? Wanneer God door mensen heen saamhorigheid en liefde brengt, in alle hoeken van de wereld. Hoe zou ons land eruit gaan zien in dat “nieuwe normaal”?

Puzzel

D	O	E	L	L	I	J	N	B	U	S	D	AANVANGEN	OOSTEN
H	D	R	U	K	P	E	R	S	D	N		BANKPOST	PANNE
K	C	T	V	S	E	G	L	N	E	E		CHAOTISCH	PASSEND
O	O	S	T	E	N	N	A	P	S	S		DELTA	RIJKDOM
M	V	R	I	M	R	A	N	I	E	S		DOELLIJN	SEINARM
G	S	I	J	V	T	M	V	A	I	T	A	DRUKPERS	SLECHT
O	L	K	F	I	O	N	O	I	S	P		ERTSRIJK	SNAAIEN
O	E	D	O	K	O	A	T	L	E	D		GESTE	VERVOLG
I	C	O	E	Y	A	A	H	N	G	N		HOOIMAAND	VIJFKAMP
E	H	M	A	N	A	M	O	C	S	I	J	IJSCOMAN	KENNIS
N	T	M	B	A	N	K	P	O	S	T		LIJNBUS	MAYONAISE
												OMGOOIEN	

VAN DE THEMAGROEP

Engelenproject

Met u en jullie kijken we terug op een geslaagd Engelenproject. Een flinke Engelenbrigade heeft lichtpuntjes gebracht bij hen, die dat goed konden gebruiken. Wat fijn, dat we ook op deze manier gemeente met elkaar kunnen zijn!

Filmavond

We kijken ook graag vooruit en nodigen u en jullie van harte uit voor de filmavond op woensdag 25 januari a.s. U bent welkom vanaf 19.30 uur voor een kopje koffie of thee. Om 19.45 uur starten we de film, die ruim 2 uur duurt. Er is gekozen voor de film:



De filmmaker vroeg zich af: ‘Wat maakt ons menselijk?’

Om het antwoord op deze vraag te vinden, besteedde hij drie jaar aan het verzamelen van (real-life) emotionele verhalen van meer dan 2000 vrouwen en mannen uit 60 verschillende landen, waarin thema's als liefde, oorlog, homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, familie, leven na de dood, geluk, immigratie en de zin van het leven centraal staan. Het resultaat geeft een kijk op de hedendaagse samenleving en wordt afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet.

Bezoek Dijksynagoge Sliedrecht

De volgende activiteit die in het boekje vermeld staat, is het bezoek aan de Dijksynagoge in Sliedrecht.

In september was er helaas nog geen datum bekend, maar inmiddels is er een afspraak gemaakt.

We zijn van harte welkom op donderdagavond 16 maart. We worden om 19.30 uur verwacht in Sliedrecht en vertrekken om 18.45 uur vanaf de Gereformeerde Kerk.

Wilt u ook een kijkje nemen in de synagoge en de rondleiding met uitleg beleven?

Aanmelden kan tot 9 maart a.s. via: themagroep@gknieuwendijk.nl

Graag houden we de (vervoers)kosten zo laag mogelijk en rijden we zelf naar Sliedrecht. Wilt u bij uw aanmelding ook doorgeven of u eventueel bereid bent om zelf te rijden en anderen mee te nemen?

Een hartelijke groet van de Themagroep

BIJBELLEESROOSTER

Januari		
wo 25	Spreuken 19:15-29	Luister naar raad
do 26	Psalms 60	Keer ons lot ten goede
vr 27	1 Korintiërs 1:1-9	Verankerd
za 28	1 Korintiërs 1:10-17	Onverdeeld
zo 29	Psalms 37:1-11	Blijf kalm
ma 30	Psalms 37:12-24	Ga met vaste tred
di 31	Psalms 37:25-40	Blijf op de weg

Februari		
wo 1	Spreuken 20:1-10	Brallen en brullen
do 2	Spreuken 20:11-20	Twee maten
vr 3	Spreuken 20:21-30	Twee gewichten
za 4	1 Korintiërs 1:18-31	Wat niets is, heeft God uitgekozen
zo 5	1 Korintiërs 2:1-9	Wat het oor niet heeft gehoord
ma 6	1 Korintiërs 2:10-16	Spreken vanuit de Geest
di 7	Spreuken 21:1-11	Wat innerlijk beweegt
wo 8	Spreuken 21:12-21	Wie altijd maar feestviert
do 9	Spreuken 21:22-31	Het paard wordt gereedgemaakt
vr 10	Matteüs 5:1-10	Gelukkig
za 11	Matteüs 5:11-20	Zo moet jullie licht schijnen
zo 12	Matteüs 5:21-32	Ga je eerst verzoenen
ma 13	Matteüs 5:33-48	Wees volmaakt
di 14	Spreuken 22:1-8	Een goede naam
wo 15	Spreuken 22:9-16	Een zuiver hart
do 16	Spreuken 22:17-29	Een aandachtig oor
vr 17	Psalms 24	Hef uw hoofd omhoog
za 18	1 Korintiërs 3:1-9a	U bent zijn akker
zo 19	1 Korintiërs 3:9b-23	U bent zijn bouwwerk
ma 20	1 Korintiërs 4:1-13	Wie denkt u wel dat u bent?
di 21	1 Korintiërs 4:14-21	Opvoedkunde
wo 22	Matteüs 6:1-18	Bid als volgt
do 23	Matteüs 6:19-34	Kijk naar de vogels
vr 24	Matteüs 7:1-12	Zoek en je zult vinden
za 25	Romeinen 5:1-11	Leven in vrede met God
zo 26	Romeinen 5:12-21	Door één mens
ma 27	Romeinen 6:1-15	In dienst van God
di 28	Romeinen 6:15-23	In dienst van de gerechtigheid

Maart		
wo 1	Numeri 10:11-36	Op weg met God
do 2	Numeri 11:1-9	Vuur van de HEER
vr 3	Numeri 11:10-23	Gedeelde last
za 4	Numeri 11:24-35	Onverzadigbaar

BIJZONDERE ZAKEN

Rommelmarkt

Het is nog maar het begin van 2023 maar de eerste vergadering van de rommelmarkt is alweer een feit. We kunnen u/jullie mededelen dat de markt voor dit jaar gepland staat op **vrijdag 16 juni en zaterdag 17 juni 2023**.

Voor het zover is, willen we nog een ophaalronde organiseren en wel op **zaterdagochtend 18 maart 2023**. Heeft u nog goede, verkoopbare spullen dan kunt u deze voor 9.00 uur die ochtend buiten voor uw woning zetten. U kunt ook gordijnen, lakens, dekens en ander textiel aanbieden. Wij halen deze ochtend geen grote spullen op zoals kasten, ledikanten, matrassen en bankstellen.

Heeft u spullen die u liever niet op deze ochtend voor uw woning wilt zetten, dan kunt u contact opnemen met Mari van Zanten (06-39 63 86 08). Dan zorgt hij ervoor dat ze deze ochtend wel worden opgehaald. Voor andere vragen omtrent het ophalen van goede verkoopbare spullen kunt u contact opnemen met Cees de Rooy (06- 53 40 59 11).

Natuurlijk zijn extra handen van harte welkom om de spullen op te halen en naar de opslag te brengen. Wilt u of jij meehelpen, dan bent u van harte welkom om 9.00 uur in "De Hoeksteen".

Met vriendelijke groet,
De Rommelmarkt commissie

79e jaargang nr. 1/ 2023

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1, 4255 GA NIEUWENDIJK
Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl
In urgente situaties: 06-30767144

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Martijn Bot, Buitendijk 26, tel. 06-28901003 (bereikbaar na 18.00
uur), e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secretaris: Huib Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Eli Vos (waarnemend), Rijksweg 18, tel: 403269 email:
penningmeester@gknieuwendijk.nl

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jesse van Elzelingen,
Rijksweg 156, tel. 06-13053783, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Graag donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 20 februari** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK

Bloemenatelier "*het Klaverblad*"

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag	Alleen bestellingen
Woensdag en donderdag	14.00 - 17.30 uur
Vrijdag	10.00 - 11.30 en 14.00 - 17.30 uur
Zaterdag	10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur



Bloemenatelier "*het Klaverblad*"
Rijksweg 212 Nieuwendijk
0183-405015 of 06-40075724
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

*De bloemen in de kerk worden iedere week geschonken
door Bloemenatelier "*het Klaverblad*"*