

MEDITATIE

Zorg om de schepping: *reactie* of *creatie*?

Ik begin met wat een woordspel(letje) lijkt. Maar het is een wereld van verschil. Het woord *reactie* verschilt alleen van het woord *creatie* (schepping) door de 'c' die op een andere plek staat. Tegelijk is het verschil tussen de twee woorden groot én voor iedereen uiterst belangrijk.

We gebruiken het woord *reactie* vaak zonder er bij stil te staan wat het betekent. Dat wordt zichtbaar in onze *reactie* op crises. We reageren heel vaak vanuit angst, onzekerheid. Zeker als er veel te verliezen is: dan is er bijna altijd kramp: houden wat we hebben – in stand houden wat we gewend zijn.

Reactie (uit angst) is zelden origineel: niet *creatief*, niet vernieuwend.

Creatie (schepping) in antwoord op een crisis heeft een andere ondergrond. *Creatief* antwoorden heeft een ondergrond van geliefd-zijn, van vertrouwen. Want de Schepper zegt: *jij bent geliefd*. Schepping, *creatie*, gaat dan ook over nieuwe wegen, over bevrijding en over het omarmen van het onverwachte. En daarmee gaat *creatie* ook over het durven opgeven van vertrouwde dingen (in plaats van krampachtig proberen te houden wat we hebben).

Jesaja schrijft in een situatie waarin het volk Israël werkelijk alles kwijt is geraakt. Huis, stad en land, koning en tempel. Ze hebben geen "man in Jeruzalem". Ze hebben helemaal niets meer in Jeruzalem: alles gebeurt nu in Babel. En toch klinkt zijn boodschap verrassend, vernieuwend:

Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier!
Het zuiden gebied Ik: Laat los!
Breng mijn zonen terug van verre,
mijn dochters van de einden der aarde,
allen over wie mijn naam is uitgeroepen,
en *die Ik omwille van mijn majesteit
geschapen heb, gemaakt en gevormd.* (Jesaja 43: 6)

Het zijn voor ons spannende tijden waarin we leven. Veel wordt onzeker. Mensen roepen in *reactie* om een goed zorgende en sterke overheid. Maar dat is meer van hetzelfde dat we in Nederland gewend zijn geweest, en kon bestaan omdat anderen daarvoor de prijs betaalden in hun armoede en ongezonde omstandigheden. Er zijn er die roepen om technische oplossingen. En telkens blijkt weer: het zijn doekjes voor het bloeden – zolang we maar niet hoeven te 'minderen'.

In angst is de *reactie*: meer van hetzelfde. En ik herken het in mezelf om zó te reageren...

Toch wil ik naar *creatie* toe, schepping. Ik wil de schepping, ook nu in deze spannende tijden, zien als geschenk van God, waarin Hij voor ons zorgt en ons vóór gaat. Ik wil me laten leiden door *schepping*, waarin God een grond van vertrouwen onder onze voeten schuift.

Dat betekent dat ons vertrouwen niet opkomt uit nieuwe technologie, een sterke overheid of een sterke man (Israël weet als geen ander hoe hopeloos mis het gaat met een 'sterke man').

Nee, ons vertrouwen rust in de ongekend vreemde Schepper-God. De God die steeds weer begint met: *jij bent geliefd!* En die van ons vraagt om zó met onszelf en met de ander om te gaan.

En als je zó begint, dan kan daaruit alleen maar voortkomen: leven in recht en gerechtigheid. Want die ander is geliefd door God, die heb ik recht te doen.

Dat betekent concreet de vraag stellen: hoe kunnen we de crisis waarin de schepping verkeert zó tegemoet treden dat daarbij alle mensen *creatief* kunnen antwoorden?

Dan strek je je handen uit naar de ander. Open, leeg, niet in kramp vasthoudend wat we hebben.

Dan kom je op voor wie er tussen hamer en aambeeld komen van bureaucratie, bedrijven, sores van het leven, onrecht door anderen en tekort van eigen daden.

Dan doe je al je best om er te zijn voor wie in de kou dreigt terecht te komen (letterlijk), op straat, of achter een leeg bord omdat de goede voeding in ons land te duur is geworden.

Door zo te antwoorden op wat zich aandient zeg je: Wij? Wij gáán niet naar de kerk, maar wij *zijn* kerk. En dus mag niemand ons ontglippen door de omstandigheden.

Dat is *creatie*, schepping, die voor ons zorgt en dóór ons heen werkt – omdat God ons liefheeft.

Ds. Nico de Lange

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt de oktober-editie van Kerkklanken. Het is te zien dat het kerkelijk seizoen weer volop draait, gezien de heel diverse inhoud. Opnieuw veel tekst en weinig plaatjes. De reden waarom kon u lezen in het vorige blad. Iets over voorkomen van boetes vanwege schending van foto-rechten.

In het Rondje een oproep voor de invulling van twee vitale functies binnen de kerkenraad. Die van pastoraal ouderling en van voorzitter. De ene vacature is

uiterst actueel, de andere met het oog op de toekomst (in het kader van “regeren is vooruitzien”).

In dat verband kijkt de voorzitter van de PKN nog wat verder vooruit, namelijk richting 2040. Hij deed dat al weer enige tijd geleden, maar de inhoud heeft aan actualiteit nog niets ingeboet.

De redactie wens u weer veel leesplezier toe.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 31 oktober. Dus hebt u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Van de redactie



VAN DE VOORZITTER

Op het moment dat bijzondere en op het oog erg belangrijke personen overlijden, volgt meestal een lijst van opsommingen waaruit de betekenis van deze mens naar voren komt. Al dan niet aangedikt wordt duidelijk waarom deze man of vrouw zo bijzonder was, wat zijn of haar drijfveren waren en waar de benodigde inspiratie uit voortkwam.

Toen Desmond Tutu, oud-aartsbisschop van Kaapstad en leider van de anglicaanse kerk in heel zuidelijk Afrika, vorig jaar op Tweede Kerstdag overleed, kwamen er vanuit de hele wereld bedroefde reacties. Deze kleine man met grijs kroeshaar, een paarse toog en gouden brillette, werd in binnen- en buitenland met warmte herdacht. Velen konden zich met hem identificeren, omdat weinig menselijks hem vreemd was. Heel zijn leven heeft Tutu gestreden tegen de apartheid in Zuid-Afrika en het onrecht in de wereld. Hij kwam op voor kwetsbare bevolkingsgroepen en mensen die onrecht werden aangedaan. Zijn dochter omschreef haar vader als de *‘kleinste reus, wiens hart groot genoeg was om de wereld in liefde vast te houden’*. Klein in gestalte, groots in daden. Een echte bruggenbouwer, die altijd op zoek was naar het compromis. Tutu maakte geen verschil tussen mensen. Of hij nu bij de machtigste leiders van de aarde om de tafel zat of met de zwakste en armste medemens omging. Hij straalde steeds dezelfde liefde uit. Zijn strijd was geweldloos en Tutu vond het absoluut noodzakelijk om God en godsdienst hierbij te betrekken. Geloven en werken waren voor hem onlosmakelijk met elkaar verbonden, waarbij de volgorde nog geeneens veel uitmaakte. Stijn Fens typeerde hem als een *‘trooster van wereldformaat, een milde dwarsligger en een uitgesproken profeet van de publieke zaak’*. Maar,

het allerbelangrijkste mag gerust extra benadrukt worden: Tutu was vooral een gelovig mens. In alles wat hij deed stond God voorop.

In het door hem geschreven vastenboek *In Gods Hand* komt zijn drijfveer in de volgende zin op indrukwekkende wijze naar voren: *“Wij, die geloven dat we geschapen zijn naar Gods beeld, kunnen niet zwijgen of ongeïnteresseerd blijven als andere mensen worden behandeld alsof ze een minderwaardige soort zijn”*.



De bescheidenheid die Tutu sierde was terug te zien in de uitvaartdienst. Tutu wilde niet dat er veel geld aan zijn uitvaart zou worden uitgegeven. De dienst met koorzang, gebed en lezingen werd gehouden in de St George's-kathedraal in Kaapstad en had een erg sober karakter.

Het eenvoudige karakter van de plechtigheid bij het afscheid van de voormalig aartsbisschop staat in schril contrast met de wijze waarop de Britten een eerbetoon aan de op jongstleden 8 september overleden koningin Elizabeth II brachten. Kosten noch moeite werden gespaard om er een groots afscheid van te maken dat paste bij de betekenis die koningin Elizabeth voor het Verenigd Koninkrijk heeft gehad. De koningin was niet alleen Brits staatshoofd, maar ook het hoofd van de Kerk van Engeland en droeg de daaraan verbonden titel Verdediger van het Geloof, wat vooral een grotendeels ceremoniële functie was.

Toch nam Elizabeth deze rol zeer serieus, omdat haar geloof haar inspireerde en leidde. Al tijdens haar kroning legde de koningin deze eed af: *“ik zal naar mijn beste vermogen de wetten van God en de ware belijdenis van het evangelie handhaven”*. Daar bleef het niet bij. Ze heeft van het begin af aan nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze haar vertrouwen in God stelde. Ze besepte heel goed dat ze de hulp van God én van anderen nodig had om een juiste invulling aan haar koningschap te kunnen geven. In haar eerste kersttoespraak vroeg ze alle mensen, van welk geloof dan ook, te bidden dat God haar wijsheid zou geven en dat ze Hem en hen zou dienen, alle dagen van haar leven. Het was overduidelijk dat haar vertrouwen in en liefde voor God de basis waren van haar bestaan. Jezus was voor haar het voorbeeld voor de wijze waarop ze haar leven probeerde te leiden. Hij hielp haar in te zien *‘hoe waardevol het is als kleine dingen gedaan worden met veel liefde, door wie dan ook, en wat diegene ook maar gelooff’*. Ondanks de vele tegenslagen, bleef ze benadrukken dat haar geloof een grote steun voor haar was. *‘Ik vertrouw op mijn geloof om me te helpen door goede en slechte tijden’*.

In het in 2016 door het Britse Bijbelgenootschap uitgebrachte boek schreef Elizabeth zelf het voorwoord. Daarin verwoordt zij dankbaar te zijn voor de onwankelbare liefde van God en de trouw aan haar betoond.

Op maandag 19 september begon de uitvaartplechtigheid van koningin Elizabeth II in de Westminster Abbey, waar Elizabeth trouwde en werd gekroond. De koningin heeft grotendeels zelf de gebeden, liederen en Bijbelse teksten uitgekozen, daarbij geïnspireerd door het Book of Common Prayer uit 1662, het officiële gebedenboek van de Church of England. De gelezen Bijbelgedeelten gaan over sterven, verlangen naar God, de hoop op de opstanding en de onverbreekelijke liefde van Christus.

Tijdens de huwelijksvoltrekking met prins Philip in 1947 werd het lied 'The Lord's My Shepherd' gezongen. Haar hele leven heeft Elizabeth zich laten leiden door 'haar Heer'. Het kon dan ook niet anders zijn, dan dat deze Psalm tijdens de uitvaart opnieuw in de liturgie was opgenomen. Op Radio 1 werd er teruggeblikt op de plechtigheden. Luisteraars konden bellen om hun ervaringen te delen. Eén van die bellers vertelde dat hij niet gelovig was,

maar ontzettend geraakt

werd door het gezongen

lied 'De Heer is mijn

Herder'. Deze man gaf aan

er op zulke momenten, maar vooral in deze tijd, naar te verlangen om te

geloven. Om door dat geloof te kunnen ervaren dat De Heer zijn Redder is.



Desmond Tutu en koningin Elizabeth II. Twee tijdsbepalende hoogwaardigheidsbekleders die zich een leven lang enorm hebben ingezet voor de 'goede zaak'. Dat deden ze ieder op de eigen wijze, met vallen en opstaan, maar wel vanuit de overtuiging dat ze daarbij geleid werden door de enige ware God, die hun Herder wilde zijn. Een mooier uitgangspunt is niet denkbaar. Daar zou je eigenlijk een voorbeeld aan moeten nemen.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Marielle Groenevelt en Joke de With, vanuit de
diaconie
Nico de Lange, predikant
Cor Polak, scriba
Eli Vos, vanuit het CvK
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: Ds. Nico de Lange
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. (0183) 785785;
e-mail: berichten@nicodelange.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Het is eind september. Hét gespreksonderwerp van de dag zijn de oplopende energieprijzen. Iedereen doet zijn uiterste best om thuis het verbruik te beperken, om de kosten te drukken. Maar hoe zit dat bij onze kerk? Waar kunnen we verminderen en wat moeten we gaan betalen?

Het CvK staat hier voor een enorme uitdaging. Ons contract loopt t/m december.

Inmiddels heeft onze energieleverancier laten weten, dat we rekening moeten gaan houden met een stijging van 300 en wellicht 400 procent. Omgerekend naar euro's zou dat weleens een bedrag van (schrik niet) 25.000 tot 30.000 euro kunnen zijn. Het CvK gaat zich de komende maanden beraden hoe dit rond te breien. Suggesties/ideeën zijn van harte welkom!



Wat speelt er nog meer binnen het CvK?

Dankstond zondag 6 november

In de laatste gemeentevergadering is besloten om de dankdagdienst voortaan op zondag te houden, en zondag 6 november a.s. is het zover.

Daarmee verbonden zal ook de jaarlijkse dankdag-collecte worden gehouden. VAN HARTE BIJ U AANBEVOLEN!!!!!!

Zoals gebruikelijk treft u in deze kerkklanken een enveloppe aan om uw gift te doneren. Deze kunt u, als u op 6 november niet aanwezig bent op 2 zondagen daarna **zondag 13 en 20 november** in de speciale bus doen, die u kunt vinden in de hal van de kerk. Mocht dit onverhoopt ook niet lukken is er nog een mogelijkheid uw enveloppe in de groene bus bij de kerk te posten, of bij Irene Wolvers, Dahliastraat 58.

Nieuwe vloerbekleding in de Hoeksteen

Alweer een stapje verder op het moment van schrijven zijn de voorbereidingen in volle gang voorafgaand aan het leggen van de vloerbedekking. De muren worden opnieuw gesaust en de portretten worden in de achterste ruimte van de hoeksteen gehangen. Hierna zal zoals het er nu uitziet de (nieuwe) vloerbedekking half oktober worden gelegd. Wij doen ons best om de (eventuele) overlast op de zondagen tot een minimum te beperken.

Onderhoud

Medio oktober zal schilder Pruisen aanvangen met het schilderen van de buitenkant van de kerk en voormalige kosterwoning.

College van Kerkrentmeesters
Eli Vos.



‘De eindjes aan elkaar knopen’

Zo heet een belangrijke folder van de gemeente Altena voor ieder met een krap inkomen. De folder geeft informatie over wat er mogelijk is om de uitgaven te verlagen of het inkomen te verhogen.

Gedrukte folders zijn te vinden in de bibliotheek in Nieuwendijk en in de hal van onze kerk.
Internet: zoek op ‘Altena de eindjes aan elkaar’.



Ongeveer alles staat in de folder: bijzondere bijstand, individuele toeslagen, kortingen, kwijtscheldingen, schuldhulp en nog veel meer...

Is de folder ook simpel? Nou... je moet soms knap zoeken om je weg te vinden in de folder. Maar die weg is wel belangrijk en waardevol, zeker in deze tijden waarin alles duurder wordt, goed eten soms onbereikbaar wordt en met name de energiekosten je de das om kunnen doen.



Voor hulp bij het zoeken van de juiste weg kan het maatschappelijk werk van Trema helpen (**0183 - 40 84 44**). Maar ook wij willen graag meedenken. En daar leren we zelf ook weer van. Neem gerust contact met ons op, je gegevens worden met niemand anders gedeeld en blijven geheim

Soms zit je naast de praktische hulp verlegen om een luisterend oor. Daarvoor zijn de ouderlingen en de predikant bereikbaar.

Energietoeslag

Van groot belang: **nog tot 1 november** kunnen mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau de energietoeslag aanvragen. Een hele stap soms, ook vanwege het papierwerk, maar zeer de moeite waard. Wij denken graag met u en jou mee.

Contactpersoon van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk is Mariëlle Groenevelt, tel: 06-12384863
Ouderlingen: Piet van Vugt Tel: 0183-403228
Predikant: ds. Nico de Lange Tel: 0183-785785

PS: geef deze pagina van het kerkblad door aan iemand in je buurt, waarvan u denkt dat hij/zij wel hulp kan gebruiken.

KIJK NAAR ELKAAR OM!

ZWO

Kerstkaartenactie

In november deelt de ZWO-commissie weer kerstkaarten uit.

Deze kaart met een persoonlijke wens betekent enorm veel voor gevangenen. Vooral rond Kerst, wanneer zij de eenzaamheid extra voelen.

Via de jaarlijkse Ark Mission kerstkaartenactie worden in december duizenden kerstgroeten in gevangnissen gebracht.

Uw kaart kan een bemoediging zijn wanneer rond Kerst het gemis aan huiselijke gezelligheid zo pijnlijk wordt ervaren. Vorig jaar zijn 15.000 gevangenen verrast met een kaart.

De actie is eenvoudig: schrijf een persoonlijke wens/bemoediging op een kaart en onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats. Ook tekeningen zijn welkom. Ook dan geldt: alleen een voornaam en eventueel een woonplaats. Gebruik zo min mogelijk het jaartal **2022** op uw kaart, zodat kaarten die overblijven ook volgend jaar uitgedeeld kunnen worden.

Werkwijze

1. Schrijf uw wens of bemoediging op een (kerst)kaart. Een bemoedigende Bijbeltekst mag ook.

LET OP:

- Gebruik maximaal één bemoedigende Bijbeltekst
 - Geen losse bijlagen toevoegen
 - Geen scherpe voorwerpen
 - Geen losse glitters of confetti
 - Bij meer dan één kaart: de kaarten ZONDER enveloppen in één verpakking opsturen
2. Onderteken de kaart met alleen uw voornaam.
 3. Stuur de kaarten naar:
Ark Mission
Postbus 2554
3800 GC AMERSFOORT

(opsturen kan tot 11 november 2022)

PASTORALIA

#durftevragen

We waren recent met vier mensen bij het overleg dat de plaatselijke overheid twee keer per jaar organiseert rondom armoede. Armoede zit in ons land, meer dan ooit, achter de voordeur. De kerken uit Altena die bij het overleg over armoede aanwezig waren hebben allemaal dezelfde ervaring. Degenen die de eindjes (bijna) niet meer aan elkaar geknoopt krijgen zijn vaak niet zichtbaar, niet bekend. En dat werd ook herkend door maatschappelijk werkers en hulpverleners die op de avond aanwezig waren.

Meer dan ooit lijkt armoede zich te verbergen. Kennelijk roept de manier waarop we onze samenleving de laatste jaren vormgeven dát op. Dat je er niet met anderen over spreekt.

Dat vraagt meer dan ooit van ons goed luisteren. En nog eens luisteren. Maar ook de moed, de vrijmoedigheid, om iemand bij wie de situatie verandert (bv. verlies van werk) te vragen: “En, red je het een beetje?” Dat is een taak van elk mens. Binnen onze kerk zeggen we: dat is ook onze diaconale roeping.

Maar het is niet alleen aan de diakenen of de diaconaal rentmeesters. Het is ook een pastorale roeping. Omzien naar elkaar, goed luisteren. Op een manier waarin de ander niet alleen maar degene is die je denkt zo nodig te moeten helpen. Het gaat om luisteren op de wijze van samen-mens-zijn. Wederkerigheid. Leren van elkaar, over en weer. Het is daarmee ook een Bijbelse roeping. Het boek Handelingen spreekt over een geloofsgemeenschap waarin werd gedeeld. We zoeken daar opnieuw naar. Door te durven vragen, en heel goed te luisteren naar het antwoord.

UIT DE GEMEENTE

Wij gedenken Neeltje Morée-Vink

Geboren 15 augustus 1925 – overleden 26 augustus 2022

In Memoriam



Op 26 augustus is ons voorgegaan Neeltje Morée-Vink in de leeftijd van 97 jaar, sinds 26 september 1977 weduwe van Jan Morée. Zij overleed op hoge leeftijd na een kort ziekbed, waarbij zij afscheid heeft kunnen nemen van haar dierbaren.

Zij was haar leven lang betrokken op de mensen om haar heen. In het warme thuis waar zij opgroeide en in haar eigen gezin, waar zij de spil was van het drukke gezinsleven. Een huisgezin waarvan de deur open stond. Waarin zij ook nog eens tijd vond om er voor anderen te zijn. In kerk en vereniging is zij voor veel mensen een wijze vrouw geweest.

In dankbaarheid gedenken we haar gastvrijheid, haar liefdevolle zorgzaamheid en haar wijsheid door geloof.

Van kindsbeen af, zo heeft ze zelf geschreven, vond zij kracht en bemoediging in de woorden in Johannes: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Bij haar afscheid waren er persoonlijke woorden en herinneringen van haar gezin. En we we lazen haar eigen brief bij de overweging. We zongen van de God op wie wij kunnen vertrouwen in leven en sterven: "Als God, mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen?"

Wij hebben haar leven toevertrouwd in de handen van God. Zoals een graankorrel wordt gezaaid tot de oogst, zo hebben we haar lichaam doen rusten in de aarde.

De Heer zegene haar gezin, Johanna, Lena, Jan, Teus, Cockie, Anton, Henk, Sjaak, Ina, Peter en Elja en hun gezinnen, de familie en vrienden op hun levensweg.

Ds. Nico de Lange

Wij gedenken Adrie van der Pijl-van Breugel

Geboren 24 augustus 1937 – overleden 6 september 2022

In Memoriam



Op 6 september 2022 is ontslapen Adriana Johanna (Adrie) van der Pijl-van Breugel in de leeftijd van 85 jaar, sinds 18 oktober 2005 weduwe van Gerrit van der Pijl.

In haar verliest haar gezin een trouwe en zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder. Zij was zeer gelukkig dat ze enkele weken geleden haar eerste achterkleinkind nog heeft begroet.

In dankbaarheid gedenken we de manier waarop zij begaan is geweest bij haar gezin, de trouwe zorg die zij heeft geboden, en de dankbaarheid waarmee zij in het leven kon staan. Ze kon genieten van de kleine dingen in het leven. Omringd door haar gezin en de burens kon zij met heel weinig al tevreden zijn.

Adrie woonde de laatste maanden van haar leven in huize Aerntswaert in Hank, waar zij liefdevol is verpleegd. Zij was daar zelf voor de mensen om haar heen een geliefde huisgenote, die node gemist wordt door de bewoners en de verpleegkundigen.

Zij liet een aantal teksten na die zij verzamelde door de jaren heen. Die tekenen haar geloof, dat voor haar samenkwam in de woorden uit Psalm 36: 10 – “Want bij U is de bron des levens...”

De kaart noemt het lied dat haar geestelijk voedde: “Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.”

Met haar geloofslieken in ons hart hebben we afscheid van haar genomen, biddend om Gods zegen over haar leven.

De Heer zegene haar Tonnie en Jan, Erik en Jolanda, Huberto en Sandra, met hun gezinnen op hun verdere levensweg.

Ds. Nico de Lange

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

1 oktober	Mevr. H. de Pender-Colijn	Rijksweg 21, 4255GE	NIEUWENDIJK	75 jaar
1 oktober	Dhr. A. van Esch	Rijksweg 116c, 4255GN	NIEUWENDIJK	87 jaar
1 oktober	Mevr. C. de Rade-Ippel	Rijksweg 109 105, 4255GH	NIEUWENDIJK	85 jaar
2 oktober	Mevr. A. Post-ten Broeke	Griendstraat 3a, 4255VX	NIEUWENDIJK	93 jaar
5 oktober	Mevr. W. Tolenaars-Pruissen	Heistraat 3, 4255HK	NIEUWENDIJK	85 jaar
5 oktober	Dhr. J. Bech	Anjerstraat 11, 4255HT	NIEUWENDIJK	92 jaar
6 oktober	Dhr. A. van der Stelt	Rijksweg 116 ^e , 4255GN	NIEUWENDIJK	84 jaar
6 oktober	Mevr. E. Kamerman-Witte	Singel 57, 4255HC	NIEUWENDIJK	75 jaar
6 oktober	Mevr. G. Kant-Versteeg	Hoekkampstraat 39, 4255VR	NIEUWENDIJK	76 jaar
6 oktober	Mevr. L. van Noorloos	Van der Steltstraat 6, 4255HJ	NIEUWENDIJK	83 jaar
7 oktober	Dhr. G. de Heus	Prinses Irenelaan 74, 4255VL	NIEUWENDIJK	76 jaar
9 oktober	Mevr. A. van der Schaaf-Colijn	Singel 61, 4255HC	NIEUWENDIJK	79 jaar
11 oktober	Mevr. J.J. Ouwerkerk-Visser	Anemoonstraat 49, 4255JD	NIEUWENDIJK	84 jaar

11 oktober	Mevr. T.B. van der Sommen-van Breugel	Anemoonstraat 53, 4255JD	NIEUWENDIJK	77 jaar
12 oktober	Mevr. G. van Maastrigt-van der Laan van Maastrigt	Vijverstraat 32, 4255HG	NIEUWENDIJK	92 jaar
12 oktober	Dhr. J. van Noorloos	Van der Steltstraat 19, 4255HH	NIEUWENDIJK	87 jaar
12 oktober	Dhr. E. van Breugel	Van der Steltstraat 25, 4255HH	NIEUWENDIJK	87 jaar
18 oktober	Dhr. C.H. Versteeg	Hoekkampstraat 45, 4255VR	NIEUWENDIJK	76 jaar
21 oktober	Mevr. A.G. van der Laan van Maastrigt - Straver	Van der Steltstraat 8, 4255HJ	NIEUWENDIJK	76 jaar
22 oktober	Mevr. P.A.J. Kraaij-Witte	Rijksweg 109 201, 4255GH	NIEUWENDIJK	82 jaar
23 oktober	Dhr. T. de Pender	Griendstraat 17, 4255VX	NIEUWENDIJK	75 jaar
25 oktober	Dhr. B.M. van Andel	Dijkje 17, 4255GX	NIEUWENDIJK	77 jaar
26 oktober	Mevr. A.J. van der Stelt-Pieterse	Amaryllishof 34, 4255JM	NIEUWENDIJK	88 jaar
29 oktober	Mevr. M.C. van der Stelt-van der Wiel	Rivierenland 1, 4286DC	ALMKERK	95 jaar
30 oktober	Mevr. A. voor den Dag	Raadhuislaan 4, 4251VS	WERKENDAM	87 jaar
30 oktober	Dhr. A. Groeneveld	Griendstraat 44, 4255VZ	NIEUWENDIJK	75 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 45; 50; 55 enz. jaar getrouwd zijn

Oktober				
1 oktober	Dhr. en Mevr. Muys – Broekhuizen	Rijksweg 42, 4255GM	NIEUWEN DIJK	12,5 jaar
12 oktober	Dhr. en mevr. van Mastricht – van der Laan van Maastricht	Vijverstraat 32, 4255HG	NIEUWEN DIJK	71 jaar
30 oktober	Dhr. en mevr. Groenenberg – van den Berg	Weeresteinweg 5, 4251NW	WERKEND AM	25 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

DANKBETUIGINGEN

Dat zoveel mensen geraakt zijn door het overlijden van onze lieve, betrokken en zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Jacob van der Stelt

heeft ons diep ontroerd.

Overweldigend, troostend, bemoedigend en liefdevol waren de vele blikken van medeleven die wij van u mochten ontvangen.

Een handdruk zo warm, een arm om ons heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief, bloemen of wat het ook zij ...
Het is ons een troost in deze moeilijke tijd.

Ceel en Anja

Adrie en Henri

Jan en Jolanda

Sjaak en Jennie

Bets en Wout

Peter en Fiona

Nelina en Silvère

Klein- en achterkleinkinderen

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle medeleven dat is getoond in de afgelopen periode. Vanaf de ziekte van Gerrit, zijn opname in het ziekenhuis en na zijn overlijden hebben vele mensen aan ons gedacht. Het heeft ons diep ontroerd.

Met een warme groet,
Betsie van Bruchem- van Heijst

Wij waren blij verrast door de reacties op ons 55-jarig huwelijk.
Iedereen hartelijk bedankt!

Wout en Cocky Vonk

*Haar geloof in God was heel oprecht,
niet overdreven, maar zo echt.
Haar gezin beheerste heel haar leven,
daar heeft ze alles voor gegeven.
We danken haar voor al haar zorgen,
tot 's avonds laat, vanaf vroeg in de morgen.
Hoe ze het deed leek ons een wonder;
ze was zo gewoon en toch zo bijzonder.*

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van belangstelling tijdens haar leven en van medeleven na het sterven van onze lieve, zorgzame moeder en oma Neeltje

Neeltje Morée – Vink

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Heel hartelijk bedankt voor alle belangstelling en medeleven omtrent mijn opname in het ziekenhuis en tijdens mijn revalidatie in Altenastaete.

Nel de Graaff – de Bok

Graag wil ik iedereen, ook namens Henk, bedanken voor de kaarten, bloemen en het meeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en ook daarna.

Het heeft ons goed gedaan.

Henk en Otje Bakker

Wij willen jullie allen hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, de felicitaties bij ons 50 jarig huwelijksjubileum. Dat heeft ons bijzonder goed gedaan!

Teus en Truus Versteeg (Irenelaan).

KERKELIJK BUREAU



Verhuisd

Mevr. A.E.M de Pender – van Oosterhout, van Zansteeg 74, 4255SJ Nieuwendijk (wijk 1), naar Rijksweg 109-203, 4255GH Nieuwendijk (wijk 4).

Dhr. J.W. Bot, van Buitendijk 26, 4255GV Nieuwendijk (wijk 4), naar Dorpsstraat 10, 4268GJ Meeuwen (wijk 1).

Mevr. A. Hoeke-in 't Veld, van Hoekkampstraat 35, 4255VR Nieuwendijk (wijk 2), naar Vijverstraat 34, 4255HG Nieuwendijk (wijk 3).

Dhr. B. van Elzelingen, van Rijksweg 156, 4255GP Nieuwendijk (wijk 4), naar Antonialaan 144, 4286CW Almkerk (wijk 1).

Geboren

Op 9 september 2022: Jasmijn Jana Marian van Zanten, Janbaas 11, 4255JS Nieuwendijk

Overleden

Op 26 augustus 2022: Mevr. N. Morée – Vink, geb. 15-08-1925, Vijverstraat 18, 4255HG Nieuwendijk (wijk 3).

Op 6 september 2022: Mevr. A.J. van der Pijl – van Breugel, geb. 24-08-1937 Julianastraat 9a, 4273CD Hank

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Via deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



De inflatie is inmiddels tot een recordhoogte van maar liefst 17 % gestegen. Dit record zorgt voor een sombere stemming, omdat de gevolgen steeds zichtbaarder worden. De prijzen stijgen onderhand de pan uit.



Naast deze negatieve stijging heeft de hoeveelheid gevallen regenwater in de maand september een positieve invloed op de grondwaterstand, die als gevolg daarvan toeneemt. Voor de oogstende akkerbouwers en fruittelers is de neerslag wel een lastig obstakel, alhoewel er echt wel weer drogere periodes zullen aanbreken. De natuur vaart er in ieder geval wel bij.

De start van het nieuwe winterseizoen is achter de rug. Er kan terug gezien worden op een mooie startzondag, die mede door de

goede organisatie en de vele deelnemers goed in de smaak is gevallen. Dat smaakt naar meer, zullen we maar zeggen.

Wat speelt er nog meer?

- Begin september kwam onze kerkenraad in de nieuwe, verkleinde samenstelling bij elkaar. Het eerste wat we hebben gedaan is bespreken wat goed gaat, wat waardevol is en wat we van elkaar kunnen verwachten. De belangrijkste uitkomst hiervan is dat de

kerkenraadsleden ervaren deel uit te maken van een goed team.
Voor dat team zoeken we versterking.

- Vanwege de veranderde samenstelling van de kerkenraad was één vacature in het voorjaar nog niet bekend: we zoeken een pastorale ouderling.
- De andere vacature willen we nu al stellen zodat de nieuwe ambtsdrager kan worden ingewerkt: we zoeken een voorzitter voor de kerkenraad. Namens de kerkenraad doen Cor Polak (scriba), Piet van Vugt (assessor) en ds. Nico de Lange een dringende oproep aan de gemeente om mee te denken over de invulling van de kerkenraadsvacatures. De oproep is in het kader hieronder te lezen:

DRINGENDE OPROEP

Het is het recht van de gemeente om voor deze vacatures namen voor te dragen. De kerkenraad vult niet zichzelf aan, maar de gemeente voorziet in voordrachten.

Het is ook een morele plicht van elk (stemgerechtigd) gemeentelid om namen voor te dragen. De nieuwe ambtsdragers zullen immers, samen met de zittende ambtsdragers, besluiten nemen over de koers van onze gemeente. En er staan nogal wat ingrijpende thema's op de agenda voor de komende jaren. Een boeiende en uitdagende periode die voor ons ligt. Wij rekenen dus op uw en jouw meedenken.

Namen voor de genoemde vacatures kunnen worden ingediend bij de scriba, schriftelijk en ondertekend, tot uiterlijk maandag 17 oktober. In de vergadering van 1 november zal de kerkenraad mede op grond van de voordrachten gemeenteleden benaderen voor de vacatures.

Waar moeten u en jij aan denken bij deze vacatures?

Pastoraal ouderling:

- samen met de wijkmedewerkers invulling geven aan het pastoraat
- samen met de andere ouderlingen en de predikant invulling geven aan de opbouw van de gemeente
- samen met de andere kerkenraadsleden vorm geven aan de geestelijke leiding van de gemeente
- bij toerbeurt ambtsdrager van dienst zijn in de vieringen

Voorzitter:

- samen met het moderamen (scriba [secretaris], assessor [waarnemend voorzitter] en predikant) de kerkenraadsvergaderingen voorbereiden en voorzitten, en zo meewerken aan de opbouw van de gemeente

- in de gemeente waar nodig het gezicht zijn van de kerkenraad bij allerlei activiteiten
- naar buiten toe, samen met het moderamen, de gemeente vertegenwoordigen
- bij toerbeurt ambtsdrager van dienst zijn in de vieringen

De PKN heeft een mooie omschrijving gegeven van de taak van de voorzitter: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-de-voorzitter-kerkenraad/>

Als deze oproep u of jou aanspreekt aarzel dan niet om contact om te nemen met (een van) de ondergetekenden om over deze vacatures van gedachten te wisselen, of te overwegen of één van deze vacatures helemaal bij u of jou zou kunnen passen.

Tot nu toe gaat deze tekst over taken, recht en morele plicht. Dat kan allemaal prachtig zijn geregeld. Maar zonder verbondenheid in geloof en gebed is het een lege huls.

Biddt u, bid jij, voor elkaar bij het nadenken over wie kan worden voorgedragen voor de vacatures, voor het werk van de kerkenraad en voor de gesprekken die er zullen worden gevoerd om opvolging te vinden in de kerkenraad?

Namens de kerkenraad:

Cor Polak (scriba), Piet van Vugt (assessor) en ds. Nico de Lange

- Tijdens deze vergadering is ook het voorstel over de samenstelling en het mandaat van het Moderamen besproken. Het Moderamen krijgt tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn en het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
- Verder stond het concept over de Plaatselijke Regeling (PR) ten behoeve van het leven en werken van onze gemeente op de agenda., omdat dit een van de taken van de kerkenraad is. Zoals de vorige keer is uitgelegd is een goede plaatselijke regeling van belang, zodat iedereen op eenvoudige wijze kan lezen wat er is afgesproken.
- De PR ten behoeve van het leven en werken van de gemeente omvat als het ware alle facetten van het gemeentezijn/de kerk. Zo wordt er o.a. beschreven hoe de samenstelling en de werkwijze van de kerkenraad eruitziet, hoe de verkiezingen van ambtsdragers en predikanten zijn geregeld en hoe de vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn uitgewerkt. In de paragraaf over kerkdiensten

worden naast de algemene zaken ook de doopvragen, het avondmaal en de levensverbintenissen toegelicht.

- De genoemde plaatselijke regeling is voorlopig vastgesteld, waarbij opgemerkt dat de onderdelen Doop en Blijdenis en Blijdenis en HA nog toegevoegd moeten worden. Dat is op zich geen probleem, omdat een PR een soort groeidocument is, wat op gezette tijden uitgebreid en aangepast kan worden. In een extra kerkenraadsvergadering worden Doop en Blijdenis en Blijdenis en HA verder uitgewerkt.
- Op de gemeenteavond in november wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld hun mening over de inhoud van de regeling te geven. Na instemming door de gemeente wordt de PR door de kerkenraad definitief vastgesteld.
- Helaas is de bemensing van de financiële administratie nog steeds niet volledig ingevuld. Voor de Diaconie staat de vacature van administrateur nog open en voor het CvK wordt nog naarstig gezocht naar een penningmeester.
- Het Jaargesprek met de predikant heeft inmiddels plaatsgevonden. De kerkenraad werd bij dit jaargesprek vertegenwoordigd door een wijkouderling, een ouderling kerkrentmeester en een diaken.
- Jongstleden 13 september is het Moderamen van de Hervormde Gemeente en het Moderamen van de Gereformeerde Kerk voor een overleg bijeengewees. Het was drie jaar geleden dat de Moderamina elkaar in deze samenstelling hebben gesproken. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven, waarbij hopelijk en daadwerkelijk vormen van samenwerking gevonden kunnen worden.
- De kerk heeft een lopende rekening bij 'onze' supermarkt COOP, zodat de vrijwilligers die bepaalde artikelen/boodschappen voor de kerk halen dit niet zelf hoeven voor te schieten. Een correcte en verantwoorde bonnenstroom is erg van belang. Om meer zicht op de bonnenstroom te krijgen, willen we vragen om de bonnetjes (die je ook krijgt wanneer het op rekening is betaald) in het bakje van de penningmeester te leggen met daarop geschreven: **door wie gehaald en waarvoor bestemd**. De penningmeester kan dan herleiden bij ontvangst van de maandelijkse factuur, wie wat en waarvoor heeft gehaald.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten of hebt u of heb jij vragen over het reilen en zeilen van het kerkelijke werk of de genomen besluiten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

Wij lezen met BijbelBasics...

In oktober staan vier bijbelverhalen uit Marcus op het rooster voor de zondagen.

2 oktober: Marcus 10:13-16 53, 9 oktober: Marcus 10:17-27, 16 oktober: Marcus 10:46-52 en 23 oktober: Marcus 12:41-44.

In hoeverre de verhalen uit BijbelBasics ook worden overdacht in de kerkdienst hangt mede af van gastvoorganger. Maar ook met de eigen voorganger kunnen speciale thema's aanleiding geven voor een andere lezing.

Dat geldt in ieder geval voor de dienst op 30 oktober. Dat is de eerste *Iederkerk*. Geen kindernevendienst, omdat er in deze viering voor alle leeftijden een passend aanbod is. En een eigen thema: meer hierover elders in dit nummer.

Voor wie BijbelBasics volgens het schema van die zondag wil lezen: dan begint een korte reeks over Job met Job 1:1-3, 2:1-13.

Ook in november zullen we bij een paar diensten kiezen voor andere bijbelverhalen dan het rooster van BijbelBasics – in verband met het speciale karakter van de betreffende diensten (o.a. dankstond, eeuwigheidszondag). Meer hierover in het volgende kerkblad.

Kerk op schoot

Het is weer is zover!

Alle kinderen van 0-4 jaar worden samen met hun broertjes, zusjes, papa, mama, opa en oma uitgenodigd door dominee Beer op 16 oktober om 15.30 uur. Samen vieren we een bruiloftsfeest! Je mag je mooiste feestkleden aan!

In deze dienst wordt het Bijbelverhaal 'De bruiloft in Kana' verteld in eenvoudige taal en worden alle zintuigen geprikkeld om zo het verhaal echt te beleven.

Aanmelden is niet verplicht maar wel heel fijn. Meld je aan via Whatsapp (voor 14 oktober). Dat kan via deze QR-code.



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 2 en 9 oktober gaan vertrouwde gastvoorgangers voor: oud-predikant collega Meeder en oud-consulent collega Bisschop.

Zondag 16 oktober, de derde zondag van oktober, zijn er 2 vieringen.

Het is zondag werelddiakonaat. In de morgenviering werkt ook de ZWO-commissie mee. Zij geeft een terugblik op het doel van de afgelopen periode, en presenteert het nieuwe jaardoel.

's Middags houden we een kerk op schootviering over de bruiloft te Kana. Ds. Beer gaat daarin voor, en de allerkleinsten van onze gemeente met hun familie, vriendjes en vriendinnetjes hartelijk welkom. Uitnodigingen gaan dezer dagen de deur uit.



Zondag 23 oktober gaat collega De Goede uit Werkendam voor.

Een week later, zondag 30 oktober, heeft de morgendienst een nieuw en ander karakter. De eerste *lederkerk*-viering zal vorm krijgen. Het belangrijkste aan deze viering is dat de viering er één is voor alle gemeenteleden, en dat in deze viering iedereen mee kan doen op verschillende manieren. Leeftijd is niet doorslaggevend.

En dat krijgt vorm op een manier waarvan we in het verleden al kleine voorbeelden hebben gezien in een verder vertrouwde viering. Dingen samen doen, interactief, samen ervaren, verstillen of samen doordenken, samen proeven, ruiken, voelen. In de *lederkerk* is dat voor de hele viering de rode draad. Inclusief samen eten.

Het is ook een langere viering dan we gewend zijn: reken zo'n 2 uur totaal. Eerst ongeveer een uur samen ontdekken (interactief), dan ongeveer een half uur vieren, en we sluiten af met ongeveer een half uur samen eten. Houd de nieuwsbrieven in deze maand goed in de gaten.

Op 30 oktober is er 's avonds een zangdienst, waarvoor geliefde liederen kunnen worden aangedragen.

Zondag 9 oktober:

10.00 uur: Voorganger: Ds. M.F. Meeder – van Hof

Zondag 16 oktober: Werelddiakonaat

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 23 oktober:

10.00 uur: Voorganger: Ds. H.P. de Goede, Werkendam

Zondag 30 oktober: lederkerk

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

18.30 uur: Zangdienst onder leiding van Hanneke de Peuter

Zondag 6 november: Dankdag

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 13 november: Heilig Avondmaal

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

14.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange (viering Steunpunt)

VAN DE THEMAGROEP

De kop is er af, het startsein heeft geklonken: we zijn begonnen aan het winterseizoen! De aftrap was de startzondag op 18 september en hoe leuk was het dat er zo'n mooie opkomst was!

Met jong en minder jong hebben we in de startdienst nagedacht over de schepping; deze is immers aan ons toevertrouwd.

Dankzij de kerkelijke bakkers hebben we gesmuld van lekkers bij de koffie. Terwijl de kinderen voor ons tafellakens versierden, bogen de volwassenen zich over allerlei bijbelse woorden. Enthousiast werd er geraden, uitgebeeld, puntjes bij elkaar gescoord en vooral gelachen. Gelukkig konden de jongeren ontsnappen uit de escaperoom in de kelder van de kerk.

Zo mochten we met elkaar genieten van een smakelijk soepbuffet met eerlijk brood, geschonken door de biologische bakker Hardeman en biologische smeersels.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen om van de startzondag een succes te maken.

En nu kijken we vooruit; gelukkig kunnen we op 8 oktober wéér met elkaar aan tafel bij de eetactiviteit, georganiseerd door ZWO.

Op vrijdagavond 14 oktober geeft kunstenaar Anneke Kaai een lezing over haar werk, gebaseerd op Openbaring. Kijk in het programmaboekje voor meer informatie. We bevelen deze avond van harte bij u aan en hopen u daar te ontmoeten.

Hartelijke startgroet van de themagroep,
Miranda, Ina, Jeannet en Arina



Sudoku

In de vorige editie stond voor het eerst een Sudoku. En dit keer een nieuw exemplaar.

1				5	
		4	5		2
2			1		6
				6	1
	6		4		
5	1		6	3	

Jeanne, de auteur van de rubriek, wil de gemaakte sudoku's wel nakijken. Dat kan op 2 manieren. Stuur hem naar Jeannedepender@gmail.com of doe hem in de brievenbus van Rijksweg 109 203. Wellicht ten overvloede, dat is in Nieuwendijk.

BIJBELLEESROOSTER

za 1 okt	Lucas 17:1-10	Geloof je, of geloof je het wel?
zo 2 okt	Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen
ma 3 okt	Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar
di 4 okt	Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
wo 5 okt	Lucas 18:9-17	Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...'
do 6 okt	Lucas 18:18-30	Rijkdom
vr 7 okt	1 Koningen 21:1-16	Pruilkoning
za 8 okt	1 Koningen 21:17-29	Genadig God
zo 9 okt	1 Koningen 22:1-12	'De koning van Israël'
ma 10 okt	1 Koningen 22:13-28	Ongunstige boodschap
di 11 okt	1 Koningen 22:29-40	Toevalstreffer?
wo 12 okt	1 Koningen 22:41-54	Twee zonen
do 13 okt	Psalm 113	Lof zij de HEER
vr 14 okt	2 Koningen 1:1-18	Alsof Israël zelf geen God heeft!
za 15 okt	2 Koningen 2:1-14	Een dubbel deel
zo 16 okt	2 Koningen 2:15-25	De nieuwe profeet
ma 17 okt	2 Koningen 3:1-19	Een goedgekozen bondgenoot
di 18 okt	2 Koningen 3:20-27	Mensenoffer
wo 19 okt	2 Koningen 4:1-7	Wonder achter gesloten deuren
do 20 okt	Lucas 18:31-43	Kom dat zien!
vr 21 okt	Lucas 19:1-10	Groot in het koninkrijk van God
za 22 okt	Lucas 19:11-28	Gebruik wat je hebt
zo 23 okt	2 Koningen 4:8-24	Gastvrijheid beloond
ma 24 okt	2 Koningen 4:25-37	Geen valse hoop
di 25 okt	2 Koningen 4:38-44	Goed te eten
wo 26 okt	Lucas 19:29-40	Onvermijdelijke eer
do 27 okt	Lucas 19:41-48	Emoties
vr 28 okt	Lucas 20:1-8	Geen antwoord
za 29 okt	Lucas 20:9-19	Toch een antwoord
zo 30 okt	2 Koningen 5:1-19a	Gehoorzaamheid loont
ma 31 okt	2 Koningen 5:19b-27	Hebzucht loont niet

di 1 nov	Psalm 84	Allerheiligen - Wonen in Gods huis
wo 2 nov	2 Koningen 6:1-7	Drijfijzer
do 3 nov	2 Koningen 6:8-23	Wij zijn met meer
vr 4 nov	2 Koningen 6:24-7:2	Zondebok
za 5 nov	2 Koningen 7:3-20	De hemelssluisen gaan open

BIJZONDERE ZAKEN

Samen Kerk App

U hebt al het een en ander kunnen lezen over de introductie van de Samen Kerk App. In de dienst van 13 november zullen we officieel aftrappen met deze prachtige mogelijkheid om onze betrokkenheid bij de kerk en de onderlinge verbondenheid te vergroten. Deze app biedt allerlei mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op de zondagsdienst bekijken, als communicatiemiddel voor de diverse groepen en commissies van onze kerk, het geven aan collectes (geen kleingeld of collectebonnen meer op zak, niet nodig), gegevens van gemeenteleden opzoeken en in contact treden. Naast de vaste geledingen van onze kerk is er ook alle ruimte voor nieuwe groepen waarmee we onderling meer met elkaar verbinden, zoals de groepen 'wandelen en fietsen', 'kopje koffie?', 'te veel gekookt' of de praktische groep 'Marktplaats'.



De app is geen vervanging van bestaande mogelijkheden zoals de website of Kerklanken. Die blijven gewoon bestaan, want niet iedereen heeft een mobiele telefoon of tablet.

Het is niet moeilijk om met de app te werken. Er is een handleiding beschikbaar en is een hulpgroep paraat om je te helpen als er iets niet mocht lukken. Neem op 13 november je mobiele telefoon of tablet mee naar de kerk, want dan zullen we samen de app installeren (maar vergeet niet om je telefoon op stil te zetten tijdens de dienst).

Aangepaste kerkdienst te Andel

Zondagmiddag 30 oktober a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Gereformeerde kerk te Andel (de Voorhof, Julianastraat 24). De dienst begint om 15.00 uur !!!

Voorganger is Ds. Matthea Klaasse uit Andel, en het thema luidt: "Storm".

Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door:

"de Activoband" o.l.v. Martin Verbeek.

Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Opening Regenboogschool

Bij de opening van de nieuwe Regenboogschool overhandigden de gezamenlijke kerken van Nieuwendijk een glazen kunstwerk aan het schoolbestuur.



De begeleidende kaart bevatte de volgende tekst:

Beste mensen van en onder de Regenboog, bestuur, medewerkers, leerlingen, ouders, vrijwilligers,

Fijn dat er weer een nieuwe Regenboog in ons dorp is.

Dat de naam die staat voor het verbond van God met Zijn Schepping opnieuw op en in een schoolgebouw in ons midden is.

Een schoolgebouw, een cruciale plaats, waar maatschappelijke vorming gestalte krijgt.

Waar talenten ontwikkeld, geïnspireerd mogen worden, waar geborgenheid en verantwoordelijkheidsgevoel mogen worden geoefend.

Wij wensen jullie van harte toe dat alles wat in dit verband wordt gedaan mag uitwaaiëren en zal bijdragen tot een kleurige verrijking van de samenleving.

Gods zegen bij dit alles in en onder de Regenboog van harte toegewenst,



De gezamenlijke kerken van Nieuwendijk

KERAMIEK CURSUS.

In onze omgeving van zand, klei en water ben ik al een poos bezig met keramiek. Zo heb ik bijvoorbeeld de kandelaar en schaal in de stiltehoek van de kerk mogen maken.

Ik wil U uitnodigen om gezellig met elkaar op een creatieve manier bezig te zijn: het ontstaan van keramiek uit klei!!

Alle dinsdagen(ochtend-middag-avond) wordt in atelier “de Klaaiboet” geboetseerd. Kosten deelname: 12 maal 2 uur voor € 120. Dit is exclusief materiaal.

Voor meer informatie of aanmelden:

Suus Beemsterboer

Dwarssteeg 6 b

Nieuwendijk

Tel 06 30925252

Gambia Child

We ontvangen regelmatig een nieuwsbrief van Gambia Child waarin de stichting verslag doet wat ze met de ontvangen donaties doen.

Bij wijze van uitzondering hebben we voor u als lezer van Kerkklanken een voorbeeld geknipt en geplakt uit de Nieuwsbrief als stukje informatie en “verantwoording”.



Aaron zijn beentjes zijn ook weer recht gezet

De afgelopen tijd hebben we al veel bij elkaar kunnen sparen doordat u geregeld aan onze kinderen denkt en ook doneert. We zijn er geweldig blij mee en kunnen hier al wat foto's van kinderen die door uw donatie na goedkeuring van ouders en arts geopereerd kunnen worden.

Voor meer informatie over de stichting:

Stichting GambiaChild

Biedt kinderen met een handicap weer perspectief in Gambia

Kornsche Buitenkade 1

4271 LN Dussen

Tel. 06-45038000 Francien Smits

Rek. NL91 RABO 0140868704

Kamer van Koophandel 58210431

GELEZEN

Op naar 2040: De toekomst van de kerk is niet aan ons

De kerk leeft van genade, van wat God schenkt. „Wij zijn niet geroepen om de kerk te redden - daar zorgt God zelf voor”, meent René de Reuver.

Het begin van 2020 betekent een nieuw decennium. Een moment om terug te kijken en vooruit te blikken. Ook als kerk. Hoe is het met ons gegaan, persoonlijk en als plaatselijke gemeente en wat zijn de ontwikkelingen in de kerk als geheel? Waar willen we naar toe, waar hopen we op? Waar bidden we om? Welke vergezichten zijn er te schetsen voor de komende decennia?

De eerste twintig jaren van deze eeuw is er veel gebeurd in de vanouds Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch Lutherse kerk. 2004 is het jaar van de kerkhereniging. 11 december 2003 was voor de kerken een spannende dag. Alle drie de synodes besloten op die dag, onafhankelijk van elkaar, om te fuseren. Hierna kwamen, in aanwezigheid van koningin Beatrix, in de Domkerk van Utrecht synodeleden uit de drie kerken samen om God te danken voor de keuze om gezamenlijk verder te gaan. Voor velen een dag van vreugde, voor sommigen, met name hervormden, een pijnlijke dag vanwege de scheuringen die ten gevolge hiervan zich voltrokken, soms zelfs dwars door families heen.

Fusieproces

De afronding van het slopende fusieproces veranderde de blikrichting van de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland riep een missionaire afdeling en een jongerenbeweging (JOP) in het leven. Er kwam een missionaire beweging op gang. Veel plaatselijke gemeenten gingen zich bezinnen op een beweging naar buiten. Op zoek naar contacten met mensen die het christelijk geloof niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Plaatselijke gemeenten gingen pionieren, wijkgemeenten in grote steden richtten zich op jonge mensen en predikanten gingen op zoek naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Andere

gemeenten voelden zich gesterkt in hun inzet voor de leefbaarheid van hun dorp of stadswijk, in hun diaconale werk, in het organiseren van missionaire cursussen zoals de Alpha-cursussen of in (gespreks)kringen rond de Bijbel.

In de loop van dit proces ontstonden pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die niet of niet meer aangesloten zijn bij een kerk. Steeds als onderdeel - en niet als concurrent - van een lokale gemeente die het initiatief steunt met financiën en gebed. Nu, vijftien jaar na 2004, is een aantal van deze plekken uitgegroeid tot kleine, zelfstandige gemeenten, zogenaamde 'kerngemeenten

Vergrijzing

Tegelijk blijft de kerk krimpen, is er sprake van vergrijzing - slechts 8 procent van de belijdende leden is onder de veertig jaar - en moeten kerkgebouwen worden afgestoten. Dat zijn pijnlijke cijfers. Dat ook andere instituten krimpen is slechts een schrale troost. Op veel plaatsen leidt deze krimp tot een kramp om alle activiteiten zo lang mogelijk overeind en onder controle te houden. Het gevolg hiervan is dat steeds minder mensen steeds meer moeten doen, vrijwilligers overbelast en uitgeput raken. Zo'n situatie heeft iets van een fuik: het net sluit zich steeds nauwer totdat er geen perspectief is. Deze kramp blokkeert het zoeken naar nieuwe wegen. Iets nieuws wordt dan al snel ervaren als 'we moeten nóg meer doen'.

Hier tegenover roept de kerk sinds enkele jaren gemeenten op om terug te keren tot de kern. Om met open in plaats van verkrampde handen te zoeken naar waar het op aankomt. Naar waar men zich toe geroepen weet. Naar wat hen drijft en gaande houdt. Centraal hierbij staat de overtuiging dat kerk leeft van genade, van wat God schenkt. Wij zijn niet geroepen om de kerk te redden - daar zorgt God zelf voor - maar om van zijn genade te leven en daar te zijn waar Hij zich laat vinden. Waar mogelijk samen met anderen.

Isolement

Als missionaire kerk heeft de Protestantse Kerk bewust gekozen voor een diversiteit van kerkvormen. Onze complexe samenleving, waarin oude instituten steeds minder mensen aanspreken, vraagt hierom. De seculiere context stelt alle oude vragen weer opnieuw aan de orde. Een ervan is die van het ambt. De bezinning hierop is volop gaande. Niet vanuit een binnenkerkelijk discours, maar vanuit de uitdaging om, op diverse wijze, daar te zijn waar God zich laat vinden. De tijd van isolement is voorbij. We hebben elkaar meer nodig dan ooit.

De toekomst van de kerk in ons land is onzeker. Niemand kan voorspellen hoe de kerk er over twintig jaar voorstaat. Wat we zien is dat velen op zoek zijn naar zin en spiritualiteit. Grote thema's als kwaad en schuld, verdriet, angst, lijden en dood zijn actueler dan ooit. In deze context speurt de kerk

naar de beweging van Geest. Het evangelie is niet bestemd voor een kleine groep, maar gaat allen aan. Heel de wereld is in beeld bij God: 'Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe'. (Johannes 3:16, NBG1951)

In het voetspoor van Jezus is de kerk geroepen om present te zijn in de samenleving, in het bijzonder in haar rafelranden. Om daar te zijn waar mensen tussen wal en schip raken of in eenzaamheid verdrinken - letterlijk of figuurlijk. Om op te komen voor kwetsbaar leven. Voor een schepping die zucht onder uitputting en vervuiling door ons mensen. Om gastvrij te zijn, ook als dat ongemakkelijk voelt en veel kost. Jezus zelf gaat ons hierin voor. Wat Hem dit alles kostte vertelt het evangelie. Ik geloof dat we in vertrouwen op weg mogen gaan. Immers: de toekomst van de kerk is niet aan ons. God zelf draagt zorg voor zijn kerk. Dit te weten ontkramp, ontspant en inspireert.

Ds. René de Reuver
scriba generale synode



Bron : <https://protestantsekerk.nl/verdieping/op-naar-2040-de-toekomst-van-de-kerk-is-niet-aan-ons/>

78e jaargang nr. 8/ 2022

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1, 4255 GA NIEUWENDIJK
Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl
In urgente situaties: 06-30767144

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Martijn Bot, Buitendijk 26, tel. 06-28901003 (bereikbaar na 18.00
uur), e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secretaris: Huib Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Eli Vos (waarnemend), Rijksweg 18, tel: 403269 email:
penningmeester@gknieuwendijk.nl

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jesse van Elzelingen,
Rijksweg 156, tel. 06-13053783, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Graag donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 31 oktober** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK

Bloemenatelier "*het Klaverblad*"

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag	Alleen bestellingen
Woensdag en donderdag	14.00 - 17.30 uur
Vrijdag	10.00 - 11.30 en 14.00 - 17.30 uur
Zaterdag	10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur



Bloemenatelier "*het Klaverblad*"
Rijksweg 212 Nieuwendijk
0183-405015 of 06-40075724
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

*De bloemen in de kerk worden iedere week geschonken
door Bloemenatelier "*het Klaverblad*"*