



De dienst van deze zondag

Aanvang: 10:00 uur
Lezing: Psalm 16 en Marcus 2: 1-12
Liederen: Lied 388: 1, 2, 4; Hemelhoog 299: 1, 2 ('k Heb Jezus nodig); verootmoediging en leefregel; Lied 92: 3; Hemelhoog 389: 1 (Ben je groot of ben je klein); Luisterlied Hemelhoog 8 (Ik val niet uit uw hand); Lied 377: 1, 7; Luisterlied lied 772; Lied 218: 1, 4, 5
Voorganger: Ds. N. de Lange
Organist: Gerard Roza
Kosters/camera: Cees de Rooy en Mari van Zanten
Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.
Collecten: NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1^e ZWO
2^e Diaconie

De dienst van zondag 21 augustus

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Dhr R. Pierik, Almkerk
Organist: Gerard Roza
Kosters/camera: Kees Heijstek, Karsten van den Heuvel

Wij lezen met BijbelBasics...

De komende weken lezen we verhalen uit Marcus. Deze zondag uit Marcus 2: 1-12.

Bij de viering van deze zondag

In deze viering staan we bij de voorbeden erbij stil dat morgen, 15 augustus, het officiële einde van de 2^e wereldoorlog wordt herdacht. Na de capitulatie van nazi-Duitsland duurde het nog enkele maanden voor ook de oorlog in de Oost eindigde met de capitulatie van Japan. Het heeft vele jaren geduurd voor dit moment in ons land ook daadwerkelijk werd erkend.

Inmiddels vindt deze herdenking al vele jaren plaats bij het Indië-monument in Den Haag. En vanaf maandag zal dat voor het eerst 's avonds plaatsvinden, live te volgen vanaf 19.00 uur via de televisie.

Bij de voorbeden zullen we luisteren naar een fragment uit de 9^e symphonie van Antonín Dvořák. In een vrouwenkamp in Sumatra verzetten enkele vrouwen zich tegen de ontmenselijking door muziek te maken. Zij hadden geen bladmuziek of instrumenten. Uit hun geheugen diepten zij de tonen van klassieke werken op en neurieden deze muziek. We zullen luisteren naar een uitvoering uit 2020, die teruggaat op het werk dat Margaret Dryburgh en Nora Chambers indertijd in gevangenschap hebben opgezet.

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar mevrouw J. Vink-Griffioen Zandsteeg 15

Overleden

6 augustus 2022 overleed Elizabeth Jannigje (Bets) Kolijn – van der Pijl, 84 jaar. Sinds 22 februari 2012 weduwe van Pieter Kolijn. Het afscheid heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden. Volgende week zondag 21 augustus zal er een gedachtenismoment zijn in onze viering.

Huwelijksjubileum

Met de fam. Versteeg (Pr. Irenelaan 47) verheugen wij ons dat zij op 11 augustus hun 50 jarig huwelijksjubileum hebben mogen vieren. Wij wensen hen met hun dierbaren alle goeds toe en Gods zegen op hun levenspad.

Om een moment bij stil te staan:

Een dankzegging, In het Licht

Om de eerste dag van de rest van ons leven,
om het licht dat telkens weer doorbreekt,
om de warmte die de kilte verdrijft,
om de geuren van groen om ons heen.

Om de mensen die wél worden bevrijd,
om wie zich niet neerleggen bij onrecht,
om wie opstaan tegen leugen en bedrog,
om wie werken aan een andere toekomst.

Om wie zich geven aan het welzijn van mensen,
om wie verzorgen, verbinden en genezen,
om wie een toevlucht zijn voor ontheemden,
om wie vertroosten, verzachten en sterken.

Om wie het patroon van geweld wil verbreken,
om wie het oude liedje niet meer wil zingen,
om wie het waagt zonder te willen winnen,
om wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle.

Om alle kinderen die ons leven versieren,
om alle momenten van vrolijk plezier,
om alle vriendschap, gemeenschap en liefde,
om alle verrukking van kunst en cultuur.

Om alle getuigen wier woorden nog spreken,
om alle opwekkende mooie verhalen,
om alle goede gebaren en wenken,
om alle dromen en daden van hoop.

Om de laatste der dagen, het diepste geheim,
als alle tranen zullen worden afgewist
en alle ogen zullen worden geopend
in het zoete licht van de morgen:

Halleluja!

Niek Schuman

Mededelingen

Kunstwerken

Beste kerkleden,
Misschien is het u al opgevallen maar de " kunstwerken" die enige jaren geleden door sommige van u zijn vervaardigd tijdens de start van een nieuw kerkelijk jaar, zijn verwijderd (de houdbaarheids datum was verstreken). Mist u ze dermate dat u ze graag thuis aan de muur wil hangen, ze staan opgeslagen onder de trap tot eind augustus. Wie het eerst komt het eerst maalt. College van Kerkrentmeesters

Breicafé

Het breicafé houdt vakantie van 21 juli tot en met 11 augustus. Vanaf donderdag 18 augustus is iedereen weer van harte welkom tussen 13.30 en 16.00 uur.

ZWO organiseert een eet activiteit op 8 oktober 2022

Op 8 oktober 2022 organiseert de ZWO een gemeente avond en willen we met elkaar wat gaan eten. De opbrengst van het eten zal geheel ten goede komen aan het jaardoel van de ZWO.

Wanneer: 8 oktober 2022 om 18:00 uur

Waar: Gereformeerde kerk

Kosten: 12,50 euro (volwassenen) of 7,50 euro (kinderen)

Aanmelden: Aanmelden is mogelijk door onderstaand strookje in te leveren bij: Kafappel 13 of Dirkapel 16 of door een mail te sturen naar: Erik Onvlee:

erikonvlee@hotmail.com

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Erik Onvlee: erikonvlee@hotmail.com of via 06-10863600

Aanmeldstrook ZWO

Ik wil graag mijn
overheerlijke.....
maken voor..... personen
Dit betreft een Voorgerecht / Hoofdgerecht / Nagerecht
Naam:.....
.....
Telefoonnummer:.....
.....

Aanmeldformulier eet activiteit op 8 oktober

Naam:.....

Adres:

Telefoonnummer:.....

Ik of wij kom(en) met volwassenen (12,50) en
.....kinderen (7,50)

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:

<http://www.gknieuwendijk.nl/>

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Heidi Oldenburg per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64

Liederen:

'k Heb jesus nodig

1 'k Heb Je - zus no - dig, heel mijn le - ven. 'k Heb Je - zus
2 'k Wil Je - zus vol - gen, heel mijn le - ven. 'k Wil Je - zus

no - dig, dag aan dag. In m'n
vol - gen, dag aan dag. In m'n

han - del, in m'n wan - del, in m'n sla - pen en ont - wa - ken, 'k heb Hem
han - del, in m'n wan - del, in m'n sla - pen en ont - wa - ken, 'k wil Hem

no - dig, dag aan dag.
vol - gen, dag aan dag.

Tekst/muziek M. Tuinder/S.J. Loh
© Continental Sound Music/Small Stone Media

Ben je groot of ben je klein

Ben je groot of ben je klein of er-gens tus-sen-in:
God houdt van jou.

Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin:
God houdt van jou.

Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droe - vig bent, Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou. Hij is vol lief - de.
God houdt van jou.

