



Kerk op Schoot.

PALMPASEN

DOMINEE
BEER



Beloofd land in zicht! Dat is het thema waarmee we dit jaar aftellen tot Pasen. Ook de allerjongsten gaan mee op reis! Speciaal met hen staan we stil bij Palmpasen en wat daar nou eigenlijk gebeurde. De kinderen beleven het Bijbelverhaal met alle zintuigen. Zo maken ze op een speelse manier kennis met de kerk.

WAAR?

We vinden het superleuk om jullie in de gereformeerde kerk van Nieuwendijk te zien. Aanmelden graag, niet verplicht

Meld ja aan via:
aanmelden@gknieuwendijk.nl
onder vermelding van de Kerk op Schootdienst.

WANNEER?

ZONDAG
10 APRIL 
OM 15:30

WAT?

Het Palmpasen verhaal wordt verteld in eenvoudige woorden en komt tot leven door alle zintuigen te gebruiken. Dat betekent: lekker actief bezig zijn en zeker niet stil zitten of stil moeten zijn!

WIE?

Voor alle kinderen van 0-4 jaar en hun (groot)ouders, broertjes en zusjes. Dominee Beer is er natuurlijk ook weer bij.

