

MEDITATIE

De tien woorden

Dit winterseizoen wil ik in mijn meditaties stilstaan bij de tien woorden uit Exodus 20. Omdat de tien woorden nauw met elkaar samenhangen zal ik eerst een paar keer kijken naar het geheel: hoe is de tekst opgebouwd? In dit nummer kijken we nog één keer naar de opbouw van de tien woorden, door de tafels 'naast elkaar' te zetten.

Twee tafels en hun dwarsverbanden

Als we uitgaan van twee tafels waarover de tien woorden zijn verdeeld, dan kunnen daar inhoudelijke verbanden tussen worden gelegd. Met name de Joodse traditie gaat ons daarin voor. Laten we er eens in vogelvlucht naar kijken, voor we in de komende afleveringen bepaalde woorden verder uitdiepen.

De indeling die ik gebruik en die mij ook aanspreekt, ontleen ik aan het boek "Gebeitelde woorden, sprekende taal", geschreven door Dodo van Uden, Niek de Wilde en Henk Scholder. Uit dat boek heb ik al eerder aangehaald dat je kunt spreken over woorden van het *hart*, woorden van de *tong* en woorden van het *handelen*. Vanuit die gedachte komen de schrijvers tot het volgende overzicht:

EERSTE TAFEL <i>Regels tussen mens en God</i>	TWEEDE TAFEL <i>Regels tussen mens en mens</i>
Hart: 1. Ik ben de Eeuwige (positief) 2. Geen afgoderij (negatief)	Handelen: 6. Moord niet (leven) 7. Pleeg geen overspel (relaties) 8. Steel niet (bezit)
Tong: 3. Naam niet ijdel gebruiken	Tong: 9. Geen vals getuigenis
Handelen: 4. Sjabbat gedenken	Hart: 10. Begeer niet
<i>Overgang tussen de twee tafels:</i> 5. Vader en moeder eren	

Als je de tien woorden zo ordent, dan ontdek je een 'diagonaal' verband tussen de twee tafels. De eerste tafel begint bij het hart, en eindigt bij het handelen, de tweede begint bij het handelen en eindigt bij het hart.

Is de ene tafel belangrijker dan de andere? Door deze ordening ga je zien: nee, de ene tafel kan niet zonder de andere. Er is over geschreven: “Soms worden Woorden uit de tweede tafel vergeleken met [en uitgelegd aan de hand van] die op de eerste, wat een groter gewicht geeft aan de Woorden van de eerste tafel. En soms gebeurt het omgekeerde...” Het doet denken aan de brief van Jacobus die duidelijk maakt dat geloven zonder ernaar te handelen ‘dood’ is.

Naast het ‘diagonale’ verband is er een horizontaal verband. Dat verband ga je meer zien naarmate je verder vertrouwd raakt met allerlei verhalen in de Bijbel.

De samenhang tussen het 1^e en het 6^e Woord (*Ik, de Eeuwige en Moord niet*) heeft ermee te maken dat wij *gezamenlijk* beelddrager zijn van God (Genesis 1). Wie de ander het leven niet gunt verbreekt dat Bijbelse gegeven. En moord doet tekort aan het beeld van God die het leven schenkt.

Op verschillende plaatsen in de bijbel wordt er een verband gelegd tussen het 2^e en het 7^e Woord (*afgoderij en overspel*). Het Bijbelse spreken over ‘andere goden’ doet God zo’n pijn, omdat het goden zijn die net-alsof-goden zijn – die net doen of zij de Ene zijn. Iets dergelijks gebeurt ook als een man zijn ogen laat vallen op een vrouw die van iemand anders is (zoals in de oud-oosterse traditie gebruikelijk was). Zo diep raken zowel afgoderij als overspel de relatie met God.

In de Joodse traditie wordt een nuchter een praktisch verband gevonden tussen het 3^e en het 8^e Woord (*De Naam niet ijdel gebruiken en Steel niet*). Want: wie steelt zal er uiteindelijk ook toe komen om vals te zweren bij Gods naam om misstappen toe te dekken.

Het verband tussen het 4^e en het 9^e Woord (het gedenken van *Sjabbat* en het niet spreken van *vals getuigenis*) is dat ze beide draaien om betrouwbaarheid. Want de Sjabbat is er naar Gods *Woord*.

Het laatste horizontale verband tussen het 5^e en het 10^e Woord (*eren van vader en moeder en niet begeren*) heeft in de Joodse traditie ook een praktische kant. In de tijd waarin de Bijbel is geschreven kan het begeren van andermans vrouw ertoe leiden dat een kind wordt verwekt die een vader moet eren die de zijne of hare niet is.

Over het laatste verband en de andere verbanden is nog veel meer te zeggen. In de komende meditatie zullen we daarom een paar van de Woorden verder uitdiepen.

Ds. Nico de Lange

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt de eerste editie van Kerkklanken in 2022. Daarmee zijn we vol goede moed begonnen aan de 78^e jaargang. Zou het een jaar worden met wat minder COVID-19 en wat meer “normaal”? We gaan het meemaken. De laatste editie was best wel dik. Dit keer is het “een dunnetje”. Maar dat zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. Veel leesplezier toegewenst. De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 21 februari. Dus hebt u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.



VAN DE VOORZITTER

Het motto van het nieuwe kabinet Rutte IV ‘*Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst*’ liegt er niet om. Het zal voor de op 10 januari op paleis Noordeinde beëdigde ministers en staatssecretarissen een hele kluit worden om deze strijdkreet in de praktijk ten uitvoer te brengen. Het vertrouwen in een pas aangetreden kabinet en in de overheid in het algemeen is nog nooit zo laag geweest. Om dat vertrouwen weer op te bouwen of op z’n minst proberen te herstellen, zal er heel wat werk verzet moeten worden. In de daadwerkelijke beleidsvorming en uitvoering zal de lijfspreuk van de kersverse coalitie niet uit het oog verloren mogen worden. Het belang van de burger moet steeds voorop staan. Alleen door zich serieus te bekommeren om de mensen laat je als overheid zien dat de aanpak toekomstgericht en betrouwbaar is. Volgens minister Wiersma ‘*ben je als samenleving zo sterk als de mensen die het moeilijk hebben en de wijze waarop je als overheid hiermee omgaat*’. Dat belooft het een en ander en betekent mogelijk een keerpunt in de slechte verhouding tussen overheid en burgers. Premier Rutte en zijn kompanen zullen toch wel een keertje wakker schrikken uit de diepe slaap waarin ze al een heel poosje lijken te verkeren?



Volgens meerdere onderzoekers en uitvinders uit het verleden is het de kunst om te balanceren op de rand van waken en slapen. Zij waren van mening dat slaap erg nuttig kan zijn, omdat er op dat moment een bron van creativiteit

ontstaat. De slaap moet dan niet te diep zijn, omdat anders de inventiviteit weer teniet wordt gedaan. Sluimeren is volgens deze mensen het juiste moment om optimaal van die bron van creativiteit te profiteren. Het komt erop neer, dat het dutje niet moet overgaan in een vaste slaap. Wetenschappers van een instituut voor hersenonderzoek in Parijs hebben met een grote groep proefpersonen aangetoond dat deze visie inderdaad klopt. Nadat deze proefpersonen in drie groepen waren verdeeld, kregen ze de opdracht een reeks puzzels met een verborgen truc op te lossen. De ene groep moest wakker blijven, de tweede groep werd een poosje in sluimering gehouden en bij de laatste groep was het de bedoeling dieper in slaap te vallen. Het resulteerde erin, dat de groep die even mocht indommelen, de verborgen truc veel vaker vond dan de groep die wakker moest blijven. Daarnaast werd aangetoond dat de proefpersonen die diep in slaap waren gevallen de oplossing niet of nauwelijks wisten te vinden. De wetenschappers trokken de conclusie dat *'in de sluimerfase de hersenen blijkbaar tot een bijzondere prestatie komen. Die sluimerfase wordt de eerste fase van de remslaap genoemd. Daar, op de grens van wakker en slapen komen blijkbaar ideeën op die noch in wakkere staat noch in diepe slaap worden gevonden'*. Dit onderzoek verklaart niet alles, maar het is wel duidelijk dat *'creativiteit kan worden bevorderd door de grens tussen droom en werkelijkheid op te zoeken. Deze zogenaamde Sweet Spot bevindt zich tussen wakker en slaap'*.

In de tijd dat er nog bijna niemand van corona had gehoord en het woord pandemie zelden of nooit in de nieuwsberichten voorkwam, dachten we als kerk wakker te zijn. Het ging voor het gevoel allemaal redelijk goed en voor problemen werd over het algemeen wel een oplossing gevonden. Natuurlijk waren er zorgen, liep het kerkbezoek terug, daalde het ledenaantal langzaam verder en was het lastig om jonge generaties kerkelijk betrokken te houden. De benodigde poppetjes voor het in stand houden van de organisatie en de invulling van de activiteiten waren nog binnen de gemeente te vinden. Het kerkenwerk kabbelde voort zoals gedacht werd dat kerkenwerk voort moest kabbelen.

Door de coronapandemie verkeren we als kerk al langere tijd in de slaapstand. Covid-19 heeft het kerkzijn behoorlijk in de tang. Activiteiten worden regelmatig afgelast of uitgesteld. De mogelijkheden om de erediensten fysiek bij te wonen veranderen met de regelmaat van de klok. Er wordt van alles aan gedaan om de kerk draaiende te houden, maar de aanhoudende en steeds weer terugkerende beperkende maatregelen maken het er allemaal niet gemakkelijker op. Moedeloosheid en berusting liggen op de loer. Het is nu erg van belang de slaapstand niet uit te laten drijven tot een diepe slaap. Want, zoals hierboven is te lezen, komt door een diepe slaap de creativiteit op een laag pitje te staan. En dat is nu juist het punt dat niet bereikt moet worden. Stilstand door een diepe slaap komt op hetzelfde neer als achteruitgang. Op het moment dat de gedachte 'beter dan dit wordt het niet' de overhand gaat krijgen, is het de kunst om de stap naar de sluimerfase

te maken, om te balanceren op de rand van waken en slapen. Sluimeren is het juiste moment om optimaal van die bron van creativiteit te profiteren. Er ontstaan ingevingen waarmee en waardoor je toekomstgericht kerk kunt zijn.



Deze fase moeten we als kerk gebruiken om tot bijzondere prestaties te komen. Deze periode moet als zinvol gezien worden. Vaclav Havel heeft als dissident geschreven dat het in het leven om het idee gaat dat je bezig bent, ook al weet je niet of het resultaat heeft. De dingen die we doen moeten niet standaard afgerekend worden aan wat het oplevert. Volgens Arjen Vliegthart (Nibud-directeur) kunnen we niet om hoop heen. Hoop moet ons drijven in een tijd waarin het meten van resultaten lastig is. *'Hoop is de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop'. Hoop is de brandstof die mensen voort laat gaan en die mensen in beweging zet'*. We moeten de hoop levend houden. Ook op de momenten dat het niet gemakkelijk is te geloven in een hoopvolle toekomst. We moeten ervoor waken om niet in een diepe slaap te vallen, maar ernaar streven om op een zinvolle manier te 'sluimeren'. Het resultaat zal er dan zeker zijn: een mooie toekomst, Gods toekomst.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Arjen Palland, vanuit de diaconie
Nico de Lange, predikant
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: Ds. Nico de Lange
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. (0183) 785785;
e-mail: berichten@nicodelange.nl

PASTORALIA

In deze tijd leren we dat het omzien naar elkaar meer nog dan anders ons leven 'goed' maakt. Goed in de zin van het Bijbelse 'tov'. Dat woord betekent: tot je doel, je bestemming komen (veelgebruikt in Genesis 1).

Voor ons, mensen, geldt: mens ben je, wórdt je door *samen* mens te zijn. Het is niet goed dat de mens alleen blijft (Genesis 2). Zo leerden we in de afgelopen weken door weer stil te staan bij de eerste hoofdstukken van Genesis.

Samen mens-zijn houdt dan ook in: verschillen respecteren – want elk mens is uniek. Sterker nog: mens wordt je als je van onderlinge verschillen wil leren. Soms vraagt dat ook van ons om die verschillen met volharding uit te houden. Want ze kunnen ons tegen de haren instrijken.

Het werk van de pastoraal betrokkenen in onze gemeente raakt daaraan. Die willen het contact aanhouden en onderhouden, met een opdracht vanuit de kerk. Kort geleden overlegden we als pastorale ouderlingen, jeugdouderling en predikant met elkaar. Goed dat er veel gebeurt op dat vlak, samen met de wijkmedewerkers en de leden van de zusterkring. Maar niet alleen met een opdracht vanuit de kerk. Veel gemeenteleden nemen ook spontaan het omzien-namens-de-kerk op zich, zonder dat er een ‘opdracht’ ligt. Vaak noemen we dat: “omzien naar elkaar”. Dat maakt onze gemeente tot een gemeenschap.

Voor ontmoeting en gesprek kunt u, kun jij bij ons allen aankloppen. En voor elk die een pastorale verantwoordelijkheid draagt, staan we onderling klaar om met elkaar mee te denken, te luisteren naar wat je ervaart bij de gesprekken.

Ds. Nico de Lange

Onderweg naar de 40dagentijd

Dit kerkblad verschijnt in de periode die vanouds ‘Epifanie’ heet: over de verschijning van de Heer. Daarom passen de verhalen uit de reeks van *BijbelBasics* goed bij deze periode van het kerkelijk jaar.

Tegelijk ligt ook de 40dagentijd al in het verschiet. Die begint op 2 maart met aswoensdag. In die 40dagentijd zullen we ons bezighouden met het thema ‘Beloofd land in zicht’ – een uitdagend thema waarover in het volgende nummer meer wordt geschreven.

Veel geïnspireerde mensen bereiden deze periode voor in kindernevendienst en tienerdienst. Het thema zal ook creatief vorm krijgen in de schikking, en muzikaal in het werk van zangers en instrumentalisten. En bij de vormgeving en uitvoering mogen we rekenen op een trouwe ploeg medewerkers die zorg dragen voor beeld, geluid, techniek en een warme kerk. Zowel in het gebouw als in beeld-en-geluid voor thuis.

Want als één ding in de afgelopen periode duidelijk is geworden dan is het dat het thuis meevieren met beeld en geluid inmiddels onlosmakelijk hoort bij ons gemeente-zijn.

Hoe het de komende weken ook zal lopen, onderweg naar de 40dagentijd, dat weten we nog niet goed. Maar we zijn blij met de huidige technische

mogelijkheden en de inzet van velen om de vieringen voor heel veel thuisvierders mogelijk te maken.

Dankbaar zijn we ook voor de vele, vele mensen die de vieringen niet alleen van betekenis voorzien door mee te vieren, te kijken en te luisteren, maar ook door al dit werk te dragen in de gebeden.

Allen daarin zegen en alle goeds gewenst.

Ds. Nico de Lange

VAN DE ZWO

Op zondag 30 januari 2022 (zondag van het werelddiaconaat) willen we in het bijzonder stilstaan bij het jaardoel van de ZWO: Onderwijs geeft kansarme kinderen in India een toekomst.

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Helpt u ook mee deze kinderen een betere toekomst te geven? U kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer van de ZWO NL35RABO0301545944 o.v.v. Jaardoel.

WIJ GEDENKEN

Wij gedenken Ad van der Leeden

Geboren 10 december 1949 – 9 december 2021

In Memoriam



Onverwachts is ons ontvallen Ad van der Leeden, in de leeftijd van 71 jaar. Nog maar een paar weken geleden was hij volop in touw voor zijn Nella en hun dierbaren. Hij stierf in het ziekenhuis, waar hij met aandacht en zorg is verpleegd – omringd door zijn gezin. In hem verliezen wij een markante man, trouw aan zijn mensen en zijn overtuigingen. Een reiziger, een creatieve mens met een bijzonder karakter. Betrouwbaar als het aankwam op rechtvaardigheid en relaties: *Goud om je vinger... Anker in onze levenszee.*

Bij zijn afscheid luisterden we naar de muziek die voor hem en Nella zo belangrijk is. We stonden stil bij de psalm van het onderweg-zijn: Psalm 121, een pelgrimslied.

Aan de ene kant klonk in zo in de viering het vertrouwen door dat God ons geleidt, waar onze voet ook gaat: *de HEER houdt de wacht / over je gaan en je komen / van nu tot in eeuwigheid*. Aan de andere kant vertolkte de muziek onze kwetsbaarheid: *Waar ben je op dit moment?* (Enya) Onze dierbaren verliezen we – maar zijn ze ver weg? ... *je bent altijd / één hartslag verwijderd van mij*.

Met die woorden en liederen in hoofd en hart droegen we Ad naar zijn laatste rustplaats. Legden witte bloemen op zijn graf.

Wij bewaren zijn naam. En wij omringen Nella met onze gebeden en zorg. Wij omringen Caroline en Marc, Anouk en Laurent, Jeroen en Margreet met onze betrokkenheid en stil gebed.

Wij gedenken Nico Groenevelt

Geboren 21 juli 1934 – 15 december 2021

In Memoriam



Ons is voorgegaan Nicolaas Groenevelt, Nico, in de leeftijd van 87 jaar. In hem verliest zijn gezin een betrokken en liefdevolle man, vader en grootvader.

Met zijn gezin heeft hij veel van Nederland gezien en kwam toch terug in het land van Heusden en Altena.

Hij was nauw betrokken bij verenigingsleven en kerk. Zowel in het pastoraat en de kerkenraad als in de praktische werkzaamheden. Zijn belangstelling voor vele mensen in het dorp gaat als een warme herinnering mee voor velen.

We lazen bij zijn afscheid uit Openbaring 21, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde – “De dood was niet meer”. En we stonden stil bij de tekst die op de voorgevel van de kerk te vinden is, uit Hebreëën 12: “Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden; want Die het beloofd heeft, is getrouw.”

Die woorden zijn hem tot kracht geweest in zijn leven. Een leven waarin het belangrijk was om verantwoordelijkheid te nemen en af te maken wat je begint.

Die woorden zijn tot troost bij zijn afscheid. We mogen erop vertrouwen dat waar hij zijn leven los moest laten, en wij hem uit handen moesten geven, de handen van God hem verder hebben gedragen. Onze God bewaart in ons en met ons het beeld van deze kostbare mens.

Wij bidden om Gods nabijheid voor zijn Goverdina. Wij bidden om troost voor hun Paula, Monique, Mariska, Nicolette en hun gezinnen, voor familie en vrienden.

Wij gedenken Adje de Heus-van der Stelt
Geboren 27 januari 1937 – 15 januari 2022

In Memoriam



Zaterdagmorgen 15 januari is overleden Adriana Gilia, Adje, de Heus-van der Stelt. Zij was graag onder de mensen, ontving ieder die bij haar aanklopte met een glimlach en had ook tijd voor het verhaal van anderen. Zij was altijd bezig voor gezin, bedrijf en de mensen om haar heen. Vreugde en verdriet tekenen haar leven al jong. Zij heeft met haar gezin afscheid moeten nemen van haar Gerrit. Maar ook: samen met haar gezin en Wim ging zij door dit verlies heen, en vond ze meer en meer ruimte en tijd voor het samen genieten. Zorgen voor werd ook steeds meer ontvangen van liefdevolle zorg. Zo heeft ze dat ook ervaren in het geloof.

Het laatste stuk van haar leven is onverwacht snel in het teken komen te staan van afscheid nemen en het loslaten van haar dierbaren. Daar is zij met haar gezin op een krachtige manier mee omgegaan. Ook in deze periode heeft ze liefdevolle zorg ervaren én bleef zij zorgzaam naar anderen toe. Voor Adje was het een weg die ze in vertrouwen op God heeft kunnen gaan. Dat vertrouwen tekende de dankdienst voor haar leven, waarbij we lazen over de Heer die onze herder is (Psalm 23). Het geloofsvertrouwen klonk ook door in de liederen die haar dierbaar waren. Zo hebben we Adje toevertrouwd in de handen van de Goede Herder.

Wij bidden om Gods nabijheid voor haar Wim. Wij bidden om troost voor hun Ina, Andries, Johan, Jaanie, Marjan en hun gezinnen, voor familie en vrienden.

Ds. Nico de Lange

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

februari				
3 februari	Dhr. H. Kasen	Zandsteeg 30	Nieuwendijk	80
4 februari	Mevr. J. Ouwerkerk - van Breugel	Amaryllishof 5	Nieuwendijk	89
4 februari	Dhr. P.J. van der Zouwen	Rijksweg 153	Nieuwendijk	76
7 februari	Mevr. A.M. van Vugt - Broekhuizen	Altenastraat 10	Nieuwendijk	78
10 februari	Mevr. N.C. Ippel - Zwets	Rijksweg 109 107	Nieuwendijk	82

11 februari	Mevr. W.G. van Burgel	Citadel 72	Woudrichem	76
12 februari	Dhr. T. Visser	Rijksweg 109 b	Nieuwendijk	86
13 februari	Mevr. M. Struik - van Burgel	Prinses Julianaweg 10 a	Nieuwendijk	76
14 februari	Dhr. J.M. van der Sommen	Anemoonstraat 53	Nieuwendijk	79
20 februari	Dhr. P. Groenenberg	Kerkweg 27	Nieuwendijk	75
22 februari	Mevr. L. van Boxel - Ouwerkerk	Singel 86	Nieuwendijk	77
23 februari	Mevr. J.C. Colijn - van Rijswijk	Boomgaard 14	Nieuwendijk	82
23 februari	Dhr. J.L. Walraven	Oslopark 6	Nieuwendijk	76
28 februari	Mevr. C.A. Boterblom - Colijn	Amaryllishof 12	Nieuwendijk	78

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 45; 50; 55 enz. jaar getrouwd zijn

februari			
Dhr. en Mevr. Van Noorloos – Golverdingen	Singel 82, Nieuwendijk	14 februari	25 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

DANKBETUIGINGEN

Wij danken een ieder voor de overweldigende belangstelling, de telefoontjes en de geschreven kaarten die wij mochten ontvangen bij het ziek zijn en overlijden van mijn zorgzame man onvergetelijke vader en trotse opa en overgroot- opa

Jan de Graaff

Nel de Graaff
Kinderen,
Klein en achterkleinkinderen

*Heb je veel,
geef dan veel.
Heb je weinig,
geef dan je hart.*

Nico

Het medeleven, op wat voor manier dan ook, na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa

Nico Groenevelt

heeft ons diep geraakt.

Het is een steun en troost om dit te mogen ervaren. Daarvoor onze grote dank.

G.J. Groenevelt- van Steenis
Kinderen en kleinkinderen

*Engelen zweven rond.
Op vleugels van de wind.
Brenge 'licht' in de duisternis.
Boodschappers van het kind.*

*Ook jij kunt een Engel zijn.
Door 'liefde' uit te stralen.
Sta op en probeer het eens.
En echt, je zult niet balen!*

Ook in onze kerk zijn er engelen, die vreugde brachten in de donkere dagen voor Kerst. DANK JULLIE WEL!

Vriendelijke groet,
Janny Groenevelt- Verkerk

Ze bestaan echt!

Overrompeld door onregelmatig bezoek van een onverschrokken engel aan de deur, moet het mij van het hart, dat er sprake is van grote dankbaarheid

voor alle verrassende attenties en de prachtige gedichten, geschreven in fijn handschrift. En dan telkens weer zonder persoonlijke confrontaties!
Voor zulke aandacht van mijn persoonlijke engel wil ik haar (of toch hem?) langs deze weg heel hartelijk bedanken!

Jens Bech

Gemeente, bedankt voor alle belangstelling in de vorm van kaarten en telefoontjes die ik kreeg in Altenahove en thuis na mijn operatie.

Dikkie Hoeke

Bedankt voor alle aandacht en attenties die ik het afgelopen jaar mocht ontvangen tijdens mijn ziek-zijn. Het was hartverwarmend!

Wil Ouwerkerk

Na drie weken ziekenhuis en drie weken revalidatiecentrum is Wim weer thuis. We zijn blij en dankbaar, maar er is nog een lange weg te gaan. Wat is het bijzonder dat er zoveel mensen een stukje met je meelopen en je op die manier bemoedigen en ondersteunen. Tijdens de adventsdagen liep er zelfs een engel mee.
Heel hartelijk bedankt voor alle kaarten, appjes, telefoontjes en allerlei andere vormen van meeleven!
Hartverwarmend!

Wim en Lia Colijn

KERKELIJK BUREAU

Verhuisd

Mevr. J. van Burgel – Groeneveld, Rijksweg 163, 4255GK Nieuwendijk (wijk 4), naar Griendstraat 3a, 4255VX Nieuwendijk (wijk 2).

Mevr. E.J. Kolijn – van der Pijl, Singel 4, 4255HD Nieuwendijk (wijk 2), naar Singel 10, 4255HD Nieuwendijk (wijk 2).

Mevrouw J. Ouwerkerk en Joshua en Naomi de Graaf, Kildijk 45, 4255TB Nieuwendijk (wijk 1),

naar Anemoonstraat 68, 4255JC Nieuwendijk (wijk 3).

Dhr. en Mevr. Groeneveld – van de Water, Dijkje 8, 4255GX Nieuwendijk (wijk 4), naar Rijksweg 126a, 4255GP Nieuwendijk (wijk 4).

Overleden

Op 9 december 2021: Dhr. J.A. van der Leeden, geb. 10-12-1949.
Rijksweg 65, 4255GG Nieuwendijk (wijk 4).

Op 15 december 2021: Dhr. N. Groenevelt, geb. 21-07-1934.
Anemoonstraat 45, 4255JD Nieuwendijk (wijk 3).

Op 15 januari 2022: Mevr. A.G. de Heus – van der Stelt, geb. 27-01-1937.
Kerkweg 61, 4255GB Nieuwendijk (wijk 1).

Jaaroverzicht ledenadministratie 2021:

- 18 overledenen
- 3 geboren
- 3 dopelingen
- 1 huwelijk
- 1 belijdenis
- 7 nieuw ingekomen



RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Via deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



Het is maar de vraag of iedereen vol goede moed aan het nieuwe jaar is begonnen. Veel wensen voor het nieuwe jaar gingen vergezeld met de woorden *'laten we hopen dat 2022 weer een normaal jaar wordt'*. De toon waarop het gezegd werd, gaf een bepaalde gereserveerdheid aan. Alsof het om hopen tegen beter weten in zou gaan. De aanhoudende coronapandemie heeft aardig op de goede voornemens ingehakt en oplossingen zijn behoorlijk uit het zicht verdwenen. Volgens de directeur-generaal Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie kan de covid-kwelling dit jaar ten einde komen als de vaccins eerlijk over alle inwoners van de

wereld worden verdeeld. Een prachtig streven, waarbij de rol van de rijkere landen cruciaal zal zijn. Een toenemende solidariteit met de armere landen is tot nu toe nog niet echt waar te nemen. Op Antarctica is de hoogste temperatuur ooit gemeten. Een record waar je eigenlijk niet blij van wordt. Misschien heeft deze confronterende waarneming wel direct te maken met de constatering dat de voorspelde horrorwinter zich nog in geen velden of wegen laat zien. Op een paar speldenprikjes na is het een voortkabbelend weertype dat de klok slaat. Dat is dan wel weer koren op de molen van de bloembollen, waarvan de Sneeuwkllokjes zich niet meer in kunnen houden en al ruimschoots tot boven maaiveld zijn gegroeid. Nog even en een wit tapijt zal de stengeltjes tooien.



Het kerkenwerk kabbelt zo op het oog ook rustig voort. De handrem door de coronapandemie staat er nog stevig op. Laten we proberen de moed erin te houden!

Wat speelt er nog meer?

- De behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof nemen steeds verder toe. Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker gevoeld. Op 20 januari heeft het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne n.a.v. het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) en de PKN een aantal overwegingen en aanbevelingen gedaan, die gericht zijn op de eventuele versoepelingen die op de persconferentie (25 januari) zijn/worden medegedeeld. Het Moderamen van de classis raadt aan om het gemeentewerk zoveel als mogelijk weer op te starten. Uiteraard met inachtneming van de huidige coronamaatregelen.
- Op woensdagavond 26 januari komt 'ons' Moderamen bijeen om de uitkomsten van de persconferentie en de overwegingen en aanbevelingen van de Classis te bespreken. Voor de meest recente informatie en de van toepassing zijnde maatregelen wordt verwezen naar de nieuwsbrief voor zondag 30 januari en de website.
- Zoals voorgeschreven is in de Kerkorde, behoren de door de kerkenraad voorlopig vastgestelde begrotingen aan de gemeenteleden voorgelegd te worden. De gemeenteleden moeten hier namelijk mee instemmen. Er is vanwege corona voor gekozen de voorlopig vastgestelde begrotingen 2022 van het CvK, de Diaconie, ZWO en Wereldwinkel in de editie december van Kerkklanken op te nemen. De gemeenteleden hebben tot en met woensdag 22 december de gelegenheid gehad om vragen te stellen over of opmerkingen te maken op de begrotingen. Er is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

De definitief vastgestelde begrotingen zijn inmiddels ingediend bij het CCBB.

- De kerkenraad heeft afgelopen najaar groen licht gegeven voor een verdere uitwerking van de gepresenteerde organisatieschetsen. De colleges en geledingen hebben de concept schetsen aan de hand van de bijgevoegde vraagstellingen intern besproken. De resultaten van dit interne overleg worden op de eerstvolgende vergadering aan de kerkenraad voorgelegd. Hopelijk wordt na de gedachtewisseling het principe besluit genomen de nieuwe organisatiestructuur als fundament voor het toekomstige kerkelijk bestuur te gaan gebruiken, zodat er met deze nieuwe structuur toekomstbestendig bestuurd kan worden.
- Door het beëindigen van het dienstverband van ds. Ria Meeder is onze gemeente in een ongekende situatie terechtgekomen, waarbij 'we het met één predikant moeten doen'. Het is van belang dat ten tijde van afwezigheid (vakantie of ziekte) van ds. Nico de Lange op pastoraal gebied waarneming is geregeld. Er is contact opgenomen met dhr. Henri Dekker, kerkelijk werker in de gereformeerde kerk Dussen-Meeuwen. Dhr. Dekker is bereid ds. De Lange waar te nemen, waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt:
 - Alleen in de gevallen van crisispastoraat zal dhr. Dekker als eerste aanspreekpunt fungeren;
 - Het moet op die momenten wel inpasbaar zijn in het kader van zijn werkzaamheden in de eigen gemeente;
 - Het wordt een wederzijdse samenwerking, waarbij ds. De Lange ook voor dhr. Dekker waarneemt.
- De Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam wil dit jaar een cursus verzorgen voor o.a. predikanten en kerkelijk werkers over Intergenerationele geloofsvorming en kerk-zijn. Er wordt aandacht besteedt aan de wisselwerking tussen de verschillende generaties met bijzondere aandacht voor geloofsvorming in met name de eigen praktijksituatie. De vraag hoe de gemeente zich verder zou kunnen ontwikkelen in de daadwerkelijke ontmoeting tussen jong en oud komt speelt daarbij een rol.



- Het Moderamen heeft de inhoud van deze cursus met ds. De Lange besproken en is van mening dat deelname van ds. De Lange aan deze cursus een aanvulling kan zijn op het beleid t.a.v. toekomstgericht kerk-zijn. De kerkenraad en jongerenraad worden bij de cursus, die in een gunstige periode plaatsvindt én onder de voortgezette nascholing valt,

betrokken. De kerkenraad heeft gemeend in te kunnen stemmen met het inschrijven van ds. De Lange.

- Er is voorzichtig een begin gemaakt met de start van de ambtsdragers werving. Er zijn twee ambtsdragers na een ambtsperiode van 4 jaar, aftredend. Dit zijn ouderling-kerkrentmeester Jan van der Schuit en diaken Marianne Ebert-de Graaf. Aan de betreffende ambtsdragers is gevraagd op de kerkenraadsvergadering van januari kenbaar te maken of ze zich wel of niet herkiesbaar willen stellen. Daarnaast hebben vorig jaar twee ambtsdragers aangegeven in ieder geval voor 1 jaar hun ambtsperiode te willen verlengen. Het gaat om wijkouderling Marjolein Bot-van der Stelt en diaken Anjo Hoeke. Ook deze twee ambtsdragers is gevraagd wederom na te denken over het al dan niet herkiesbaar willen zijn na hun ambtsperiode van 5 jaar. Diaken Arjen Palland beëindigt zijn ambt vanwege een verhuizing naar Putten. De ambtstermijn van ouderling-preses Jaap van Elzelingen loopt in juni na een periode van 12 jaar af.
- Om informatie of beeldmateriaal voor de erediensten tijdig in de power point te kunnen verwerken en indien nodig af te stemmen met de gastpredikant of ds. Nico de Lange, is het van belang dat de betreffende 'spullen' ruimschoots van tevoren worden aangeleverd. Om een en ander in goede banen te leiden is het noodzakelijk een deadline in te stellen. Deze deadline wordt op donderdagavond 20.00 uur gezet. Het dringende verzoek om hier rekening mee te houden. In overleg is er natuurlijk altijd ruimte om een uitzondering te maken.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

Wij lezen met BijbelBasics...

De kindernevendienst gebruikt al geruime tijd het materiaal dat het Nederlands BijbelGenootschap heeft uitgebracht onder de naam *BijbelBasics*. Dit materiaal omvat ongeveer 200 bijbelverhalen die voor kinderen én volwassenen van belang zijn om goed te kennen. Voor de kinderen en de leiding van de kindernevendienst ligt er met deze verhalen en het materiaal genoeg stof voor 8 jaar bijbelonderwijs. Voor elke week is er een verhaal met verwerking voor de kinderen van ongeveer 4-8 en één voor de kinderen van ongeveer 8-12 jaar.

Het materiaal is ook goed bruikbaar in het geloofsgesprek thuis. Voor ouders, opvoeders, familie rond de kinderen die opgroeien.

Ook voor jongeren en volwassenen is het een waardevolle set van verhalen die je in je geloof en in je dagelijkse leven tot steun kunnen zijn. Ze kunnen ook

vragen oproepen, waarvan het goed is om ermee bezig te zijn. Bekende en minder bekende verhalen. Meestal in blokken van ongeveer 4 verhalen die bij elkaar horen.

Het wekelijks leesrooster dat *BijbelBasics* zo biedt wordt nu ook de leidraad voor de vieringen op zondag. In ieder geval zal de eigen predikant zich aan dit rooster houden. En gastvoorgangers wordt dit vriendelijk verzocht.

Om met de kinderen op te trekken is het goed als we als gemeente ons deze verhalen eigen maken. Daarom zal er zowel in kerkklanken als in de nieuwsbrief met regelmaat aandacht aan worden besteed onder kop die hierboven staat: "We lezen met BijbelBasics...".

Soms zal het slechts een kort overzicht van de betreffende bijbelgedeelten zijn. Soms ook met de nodige achtergrondinformatie.

Wie het materiaal van BijbelBasics ook zelf inhoudelijk wil bekijken: dat is beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot internet en een (gratis) account aanmaakt bij het NBG (www.debijbel.nl). Daar is ook de knop 'BijbelBasics' te vinden. De eerstvolgende verhalen zijn gelijk bovenaan te vinden.

Voor nu een kort overzicht: op de laatste zondag van januari ronden we een blok af uit het begin van Genesis met het bekende verhaal over de torenbouw in Babel (Genesis 11: 1-9).

In de maand februari komen in BijbelBasics vier verhalen uit Marcus 1 aan bod. Zo lezen we over het begin van dat evangelie en het begin van de werkzaamheden van Jezus, passend bij deze periode van het kerkelijk jaar.

6 februari: Marcus 1: 1-11 – Jezus wordt gedoopt

13 februari: Marcus 1: 14-20 – Jezus roept zijn leerlingen

20 februari: Marcus 1: 21-28 – Jezus jaagt een kwade geest weg

27 februari: Marcus 1: 35-38 – Jezus bidt op een stille plek

Ds. Nico de Lange

BIJBELLEESROOSTER

wo 26 jan	Jesaja 44:18-23	Het werk van je handen
do 27 jan	Jesaja 44:24-45:7	Goddelijke ambacht
vr 28 jan	Jesaja 45:8-13	Het werk van zijn handen
za 29 jan	Lucas 4:1-13	Het Woord beschermt
zo 30 jan	Lucas 4:14-30	Het Woord irriteert
ma 31 jan	Lucas 4:31-44	Het Woord geneest

di 1 feb	Psalm 9	God beschikt
wo 2 feb	Jesaja 45:14-19	Israël als voorbeeld voor de wereld

do 3 feb	Jesaja 45:20-25	Alleen bij de HEER
vr 4 feb	Jesaja 46:1-13	god vs. God
za 5 feb	Psalm 48	Zo is God
zo 6 feb	Lucas 5:1-11	Goede vangst
ma 7 feb	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
di 8 feb	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
wo 9 feb	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
do 10 feb	Psalm 1	Als een boom
vr 11 feb	Jesaja 47:1-15	De rollen zijn omgedraaid
za 12 feb	Jesaja 48:1-11	IJzer en brons, geen zilver
zo 13 feb	Jesaja 48:12-22	De HEER roept
ma 14 feb	Jesaja 49:1-7	Het verborgene zichtbaar gemaakt
di 15 feb	Jesaja 49:8-13	Goede reis
wo 16 feb	Jesaja 49:14-26	Ik vergeet jou nooit
do 17 feb	Psalm 3	Al ga ik door een dal...
vr 18 feb	Lucas 6:1-11	Sabbats(on)rust
za 19 feb	Lucas 6:12-26	In de leer bij Jezus
zo 20 feb	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
ma 21 feb	Lucas 6:39-49	Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
di 22 feb	Lucas 7:1-10	Geloof, hoop en liefde
wo 23 feb	Lucas 7:11-17	Opwekking
do 24 feb	Amos 1:1-10	Misdaad op misdaad
vr 25 feb	Amos 1:11-2:5	Ook Juda zal in vlammen opgaan
za 26 feb	Amos 2:6-16	Ondankbaar Israël
zo 27 feb	Amos 3:1-8	Oorzaak - gevolg
ma 28 feb	Amos 3:9-4:3	Wat is te redden uit de muil van een leeuw?

di 1 mrt	Amos 4:4-13	Ondanks alles...
wo 2 mrt	Amos 5:1-9	Aswoensdag - Zoek Mij en leef!
do 3 mrt	Johannes 11:1-27	Het geloof geeft leven
vr 4 mrt	Johannes 11:28-44	De dode komt tevoorschijn
za 5 mrt	Johannes 11:45-57	Iedereen kijkt uit naar Jezus

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 30 januari:

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 6 februari: Werelddiaconaat

10.00 uur: Voorganger: Ds. G.M. van der Linden, Klundert

Zondag 13 februari:

10.00 uur: Voorganger: Dhr. J. Lankhaar

Zondag 20 februari:

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange mmv Gadget

Zondag 27 februari:

10.00 uur: Voorganger: Ds. A.M. van der Wilt

Zondag 6 maart: Heilig Avondmaal

10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

18.30 uur: Bijzondere dienst

Woensdag 9 maart: Biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

VAN DE THEMAGROEP

Na de teleurstelling over projecten die vanwege corona niet door konden gaan, was het Engelenproject voor de tweede maal een groot succes! Natuurlijk wisten de mensen, die een engel mochten ontvangen, niet wie hun engel was. Wel konden ze een berichtje sturen naar Arina als contactpersoon van de themagroep.



Enkele van de reacties:

Goedemorgen Arina, blij verrast ben ik door de aandacht en attenties van een kerstengel. Ik weet niet waar ik dit aan verdiend heb. Maar ik waardeer het héél erg. Wil je die kerstengel namens mij heel hartelijk bedanken. En gezegende kerstdagen en een gezond 2022 toewensen.

Beste Themacommissie, ik heb jullie kaartje ontvangen over het kerstengelenproject waarvoor een anonieme bron mij heeft aangemeld. Ik vind dit een super lief gebaar en stel het erg op prijs dat er aan mij gedacht

wordt. Ik wil jullie een mooie Adventstijd toewensen en kijk uit naar jullie prachtige initiatief. Met heel veel liefde.

Wat een goed initiatief zeg om in de aankomende tijd van Advent om te zien naar de naaste!

Ik wil bij deze mijn kerstengel dan ook hartelijk danken voor deze kaart die ik bij de post mocht ontvangen. Het is altijd goed te weten dat er mensen zijn die naar je omzien in makkelijke, maar ook in moeilijke tijden.

Het gaat niet om een bedankje, daarom immers is het anoniem, maar als we dan dit soort reacties krijgen, weten we dat het goed geweest is en voor herhaling vatbaar!

Voor wat betreft de andere onderdelen van het programma dit jaar is nu nog niet duidelijk wat er door kan gaan. We hopen deze week meer te horen. Hou de nieuwsbrief in de gaten, wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Groet, Arina, Miranda, Nel en Hanneke

Kerkelijke klanken in popmuziek

We zitten nog aan het begin van 2022 en misschien heeft u wel zin in dit jaar, want: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Of misschien ziet u er juist een beetje tegenop. Hoe u het ook wendt of keert we zullen ook dit jaar met veel onzekerheden te maken hebben. Wellicht heeft u zichzelf dan ook de volgende vragen gesteld: wat zal dit jaar mij gaan brengen? Zal ik mijn doelen bereiken? Zullen we nog lang met de Coronamaatregelen te maken hebben of komt er dit jaar juist een eind aan? En wat zal nu eigenlijk het lied van deze maand zijn? Op veel van deze vragen heb ik geen antwoord. Op de laatste wel; het lied van februari is, namelijk: ‘Als de liefde maar blijft winnen’ van Daniël Lohues.

Lohues is geboren op 16 februari 1971 in het Drentse Emmen. Zijn vader is zowel organist als dirigent, dus muziek is er bij hem met de paplepel ingegoten. De kleine Daniël volgt dan ook al snel het voorbeeld van zijn ouweheer door wekelijks een kinderkoor op het orgel te gaan

begeleiden. Dit doet hij in de R.K. te Erica. Eenmaal in zijn tienerjaren raakt de jonge Drent geobsedeerd door de gitaar. Hij wil deze graag gaan bespelen, er is alleen een klein probleem: hij heeft geen gitaar en zijn ouders willen er geen geven. Zij hebben liever dat hij verder gaat op het kerkorgel en



ondanks verschillende pogingen lukt het Daniël niet om zijn ouders om te praten. Maar gelukkig zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Op 5 december 1984 worden de smeebedes van de jonge muzikant verhoord. Het zijn echter niet zijn ouders die hem een gitaar geven. Nee, het is Sinterklaas die een einde maakt aan het ongelooflijk lange smachten. Eenmaal in het bezit van het snaarinstrument, leert *Lohues* zichzelf gitaarspelen. Hij kijkt daarbij vooral naar zijn grote voorbeelden: *The Beatles*, *The Rolling Stones*, *Bob Dylan*, *Prince* en *Pink Floyd*. Zodra hij een beetje begaan is met de snaren vormt hij met een paar vrienden uit de buurt zijn eerste band. Optreden doen ze in het begin alleen nog maar op verjaardags- en schoolfeestjes. Op negentienjarige leeftijd wordt *Lohues* gevraagd om bij *The Charlies* te komen spelen. Dit was in die tijd een populaire band die onder andere op de radio en tv waren te horen. Hier groeit hij uit tot een bekwame artiest en in diezelfde periode begint hij ook voor het eerst zelf liedjes te schrijven. Natuurlijk wel in zijn moedertaal; het Drents. Als *Daniël* voor zijn studie naar Utrecht is getrokken, begint hij met het maken van opnames van nieuwe nummers. Dit doet hij in zijn eigen thuisstudio. Samen met zijn vrienden *Maarten van de Helm* en *Marlen Davers* gaan ze deze liedjes in de komkommerkas van zijn vader spelen. Dit betekent het begin van de band *Skik*. *Skik* verwerft in sneltreinvaart bekendheid door heel Nederland. Zo mogen ze al vrij snel na de oprichting optreden in het KRO radioprogramma *Leidse Kade Live*. In 1995 brengen ze hun (titelloze) debuutalbum uit. Deze wordt enthousiast ontvangen en bereikt in Nederland diverse hitlijsten. Na deze succesvolle intrede in de muziekwereld volgen er grote optredens. Zo staan ze onder andere op *Pinkpop* en treden ze op in het voorprogramma van *Bon Jovi*. In 1997 brengt de muziekgroep het album '*Niks is zoas 't lek*' uit. Hierop staat hun grootste hit '*Op Fietse*'. Dit nummer wordt bij vrijwel elk optreden van *Skik* ten gehore gebracht en is jaarlijks te beluisteren in de *TOP2000*. Inmiddels is de groep niet meer actief. Hoewel ze nooit officieel uit elkaar zijn gegaan. Ondanks de jarenlange radiostilte bij *Skik* heeft *Lohues* zeker niet stilgezeten. Zo heeft hij meegewerkt aan tv-programma's, is hij het theater in gegaan en heeft hij nummers voor onder andere *Guus Meeuwis*, *Paul de Leeuw* en *Kinderen voor Kinderen* geschreven. Daarnaast is hij aan werk gegaan als producer en heeft hij zowel solo als met de *Louisiana Blues Club* opgetreden.

Over de achtergrond van '*Als de liefde maar blijft winnen*' is helaas niet zoveel bekend. Hoe dan ook is het een prachtig nummer waarin de kringloop van het leven zit verwerkt. Daarnaast kunnen we er hoop en kracht uithalen, wat we in ons leven soms nodig zullen hebben. Elk mens krijgt in zijn of haar leven nu eenmaal met tegenslag en onzekerheid te maken. En nee, ik weet inderdaad niet wat 2022 en de jaren daarna ons gaan brengen. Maar wat ik wel weet is dat de bladeren zullen blijven vallen en de zon zal blijven schijnen. En als de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed.

Tekst 'Als de liefde maar blijft winnen'

*Zolang de Oostenwind blijft waaien
zullen bladeren blijven vallen
Zolang de boer zal blijven zaaien
zal de molen blijven draaien
Zolang de zon zal blijven schijnen
komen bloemen uit de knop
En als de kippen blijven leggen
komen kuikens uit de dop*

*Zolang het vuur zal blijven branden
schieten vonken naar de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
en er werk komt uit de handen
Zolang de kinderen blijven zingen
en alles gaat zoals het moet
En als liefde maar blijft winnen
komt het allemaal wel goed*

*Zolang de lente maar blijft komen
en dan de zomer, en dan de herfst
En als de winter maar blijft dromen
van nieuwe bladeren aan de bomen
Zolang de maan gewoon blijft zorgen
voor 't zilveren licht en eb en vloed
En als de liefde maar blijft winnen
komt het allemaal wel goed*

78e jaargang nr. 1/ 2022

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1, 4255 GA NIEUWENDIJK
Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl
In urgente situaties: 06-30767144

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Martijn Bot, Buitendijk 26, tel. 06-28901003 (bereikbaar na 18.00
uur), e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Eli Vos (waarnemend), Rijksweg 18, tel: 403269 email:
penningmeester@gknieuwendijk.nl

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jesse van Elzelingen,
Rijksweg 156, tel. 06-13053783, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Graag donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 21 februari** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK

Bloemenatelier "*het Klaverblad*"

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag	Alleen bestellingen
Woensdag en donderdag	14.00 - 17.30 uur
Vrijdag	10.00 - 11.30 en 14.00 - 17.30 uur
Zaterdag	10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur



Bloemenatelier "*het Klaverblad*"
Rijksweg 212 Nieuwendijk
0183-405015 of 06-40075724
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

*De bloemen in de kerk worden iedere week geschonken
door Bloemenatelier "*het Klaverblad*"*