



Van U is de toekomst



Programmaboekje 2021-2022



Activiteiten themajaar

Van U is de toekomst

| | |
|------------------------------|----|
| Startzondag | 2 |
| Bijzondere diensten | 3 |
| Creatief met penseel | 4 |
| Wijnproeverij | 5 |
| Lezing door Anneke Kaai | 6 |
| Engelenproject | 7 |
| Filmavond | 9 |
| Lezing door Winfried Timmers | 10 |
| Fietstocht | 11 |
| Dauwtrappen | 12 |
| Bloemschikken | 13 |
| Afsluiting themajaar | 14 |

Contact

Website: www.gknieuwendijk.nl

Predikant: Ds. Nico de Lange, tel.nr. 0183-405855

berichten@nicodelange.nl

Ds. M.F. Meeder-van Hof, tel.nr. 0345-619932

mfmnhof@hotmail.com

Scriba: Cor Polak, tel.nr. 0183-403473

scriba@gknieuwendijk.nl

Themagroep: themagroep@gknieuwendijk.nl

September
Startzondag

Startzondag: 19 september 2021

Het thema van 2021-2022 is: **Van U is de toekomst**

Onze startzondag begint met een kerkdienst om 10.00 uur. Ds. Nico de Lange gaat voor in deze dienst en we hopen van harte dat we weer als gemeente met elkaar in onze kerk het nieuwe kerkelijke seizoen kunnen beginnen. Dit is afhankelijk van de op dat moment geldende corona-maatregelen. We houden u en jullie op de hoogte via de website, de nieuwsbrief, tijdens de kerkdienst en Kerklanken.

Het afgelopen jaar hadden we een geweldige startzondag met prachtig weer op het schoolplein van de Regenboog. Dat zal dit jaar niet lukken in verband met de verbouwing van de school. Maar....het parkeerterrein naast de kerk is door een aantal mannen ontdaan van puin en onkruid. Er zullen daar wat tenten worden neergezet.

Na twee jaar kunnen we dan eindelijk weer na de dienst met elkaar koffie drinken.



Even opgeven van tevoren (zie nieuwsbrief) dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

We hopen jullie allemaal weer te zien op 19 september!





Bijzondere diensten

Zondag 10 oktober 2021 om 18.30 uur

Hanneke de Peuter verzorgt een zangdienst: 'Zingen in de nacht'

Zondag 14 november 2021 om 18.30 uur

De Jongerenraad organiseert een bijzondere dienst.

Vrijdag 24 december 2021 om 22.00 uur:

Voorganger is dhr. J. Lankhaar

Ker*st*nach*t*dienst

Zaterdag 25 december 2021 om 10.00 uur:

Kerkdienst met ds. Nico de Lange

Kerstfeest

Zondag 26 december 2021 om 10.00 uur:

Een Kerstproject van Matthijs Hoogendijk met gelegenheidskoor en -band.

Het verhaal wordt verteld door Bram van Binnendijk. Hij neemt ons op een hedendaagse manier mee in het Bijbelverhaal rondom het leven van Jezus. Matthijs schreef de muziek erbij; zo dat er een muzikaal doorlopend programma ontstond.

Het eerste deel gaat over de voorzeggingen uit het Oude Testament. We zingen over de hoop en het verlangen naar de komst van de beloofde Messias. In het tweede deel zingen we over wat er zich afspeelde rond de geboorte van de beloofde Messias.

Een deel van de liederen wordt gezongen door het ca. 40-koppige gelegenheidskoor. Daarnaast kan het publiek meezingen met bekende Kerstliederen die in een nieuw jasje zijn gegoten. De liederen worden begeleid door een instrumentaal ensemble, aangevuld met 7 strijkers en 4 koperblazers.

In de Kerkklanken van november komt een uitgebreid artikel over Matthijs.

De belofte vervuld

Vrijdag 31 december 2021 om 19.30 uur

Oudejaarsavonddienst met Ds. Nico de Lange

Zondag 6 maart 2022 om 18.30 uur

Dienst met dhr. Winfried Timmers over 'Christus op de koude steen' (blz. 10).



Verdere details vindt u t.z.t. op de nieuwsbrief, de website of in Kerkklanken.

Vanaf 29 september
Creatief met penseel

Creatief met penseel:

een nieuwe activiteit voor alle inwoners van Nieuwendijk!

Vanaf 29 september organiseren we een inloop waarop je kunt komen schilderen. Schilderervaring is echt niet nodig!

Eén keer per veertien dagen op woensdagochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur ben je van harte welkom in 'De Inloop' om je creatieve kanten alle ruimte te geven. Schilderervaring is echt niet nodig.

De kosten zijn € 2,50 per keer, inclusief materiaal en een kopje koffie of thee. Per keer kunnen we maximaal 10 mensen ontvangen. Vooraf aanmelden is wel aanbevolen. Je kunt je aanmelden voor één of meerdere keren.

Op de schilderochtenden ben je natuurlijk ook welkom om zo maar even binnen te lopen om een kijkje te nemen. Als er op dat moment nog plaats is, kun je aanschuiven en aan de slag gaan.

Voel je het al kriebelen? Aanmelden voor 29 september kan nog tot 15 september a.s., via:

Nel Janson: 06-5183 7858

neljanson1@gmail.com

Heleen de Lange: 06-3651 9755

berichten@atelierheleen.nl



Wijnproeverij: 8 oktober 2021

Op vrijdagavond 8 oktober organiseren we een wijnproeverij. Het is verrassend hoe vaak het woord “wijn” in de Bijbel voorkomt. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, en vaak juist op heel bijzondere momenten!

Op deze avond ontdekken we welke rol wijn in de Bijbel heeft. Annemarie Hubers (HBO theologie) en Klazien Vermeer (registervinoloog) nemen ons mee op een wijnreis door de Bijbel. Aan de hand van diverse Bijbelverhalen proeven we wijnen uit de herkomstgebieden in Israël, die centraal staan. Diverse vragen op gebied van wijn en de Bijbel komen aan de orde. Zo zullen we ontdekken welke symbolische betekenis wijn in de Bijbel heeft en of er in de hemel wijn gedronken wordt. Daarnaast leert u o.a. ook het proeven van wijn en het verschil qua wijnstijlen.

We leren hoe we het beste de wijnen kunnen proeven, maken kennis met verschillende Bijbelse wijnen en krijgen achtergrondinformatie over de streken waar de wijngaarden zich bevinden.

We starten om 19.45 uur met een kopje koffie/thee en vanaf 20 uur gaan we op ‘wijnreis’. Aanmelden kan tot 17 september: themagroep@gknieuwendijk.nl
Er zijn geen verplichte kosten aan deze avond, wel staat er een collectemand voor een vrijwillige bijdrage.



Lezing door Anneke Kaai op vrijdag 12 november 2021 om 19.30 uur

‘In Uw licht zien wij het licht’

Wie is schilderess Anneke Kaai?

Misschien vraag je je af waarom ik veelal schilderijen maak die een relatie met de Bijbel of een aanverwant thema hebben.

Daaraan ligt de volgende ervaring ten grondslag: ik studeerde op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam rond 1970. Een tijd waarin veel tradities en waarden, wel of niet terecht, omver werden geworpen. Ook de kerk kreeg het voor de kiezen en God werd dood verklaard! Dit laatste raakte mij diep, want ondanks mijn twijfels en vragen, ervoer ik God als heel dichtbij.

Door deze aangrijpende ervaring is toen mijn wens geboren dat, zodra ik afgestudeerd zou zijn, ik mij door deze God, die voor mij ‘springlevend’ was, zou laten inspireren. Ik vind dan ook mijn Inspiratie in de Bijbel en in daaraan verwante thema’s en ik hoop dat de kijker iets van deze ‘Inspiratie’ ervaart bij het zien van mijn werk. Als schilder ervaar ik dat mijn geloof mijn werk voedt en dat mijn werk mijn geloof versterkt.

Enige jaren na mijn opleiding heb ik de keuze gemaakt om bepaalde thema’s in ‘serievorm’ te gaan schilderen. Ieder werk verbeeldt dan een onderdeel van dat thema.

Een Bijbelboek, of een deel daarvan kan ook zo’n thema zijn. De techniek is eensluidend.

Ook maakte ik in het begin van mijn werkzaamheden als kunstenaar de keuze om de schilderijen niet te verkopen, maar zo veel mogelijk te exposeren, het liefst in kerken omdat mijn werk daar ademt en bijdraagt aan Gods eer. Het is mijn passie om de kloof tussen de kerk en moderne kunst kleiner te maken. Ik wilde aantonen dat Kunst, zeker ‘Bijbelgeïnspireerde kunst’ mogelijkheden opent om het gesprek aan te gaan over: Wie is God en wie is Jezus? Wat heeft het geloof nu met mijn dagelijks leven te maken.

De lezing van deze avond gaat over het Bijbelboek Openbaring, passend bij het thema “Van U is de toekomst”.



Je bent welkom vanaf 19.00 uur voor een kopje koffie/thee.

December Engelenproject

Engelenproject

Vorig jaar hebben we het Engelenproject voor de eerste keer georganiseerd. Wat een enthousiaste reacties hebben we daarop gekregen zowel de 'engelen' als de 'ontvangers'! Met plezier organiseren we dus ook dit jaar weer een Engelenproject. Doet u mee?

De laatste vier weken voor kerst is het Advent; de periode dat we ons voorbereiden op een gezellig en gezegend Kerstfeest.

De tijd waarin je Engel kunt zijn voor de mensen om je heen.



We organiseren weer een Engelenproject. We zoeken daarvoor een betrokken en enthousiaste engelenbrigade, die klaar wil staan om de ander een onvergetelijke Adventstijd te bezorgen.

Jij bent een Engel

Engelen zijn bijzondere mensen die licht doorgeven. Soms komen ze onverwacht, soms heb je er lang om gebeden en soms worden ze naar je gestuurd vanuit de kerk. Voor iedereen die wat extra licht, troost en aandacht verdient. Zonder dat je van elkaar weet wie je bent, kan je een onuitwisbare indruk op elkaar achterlaten. Je wordt gekoppeld aan iemand voor wie je een verschil kan maken tijdens Advent.

Wij vragen je om vier keer een verrassingsengel voor iemand te zijn door een mooi, opbeurend kaartje, een bemoedigende tekst of gedicht, een klein cadeautje, tekening, kaarsje, bloemen, eigengebakken lekkernij of wat je ook maar verzinnen kunt om te sturen of te brengen.

Extra aandacht

De weken voor kerst zijn een goede tijd om stil te staan bij datgene wat God ons heeft gegeven; zijn zoon Jezus. Hij laat zich zien en voelen op aarde. Ook in ons laat de Heer zich zien en dit cadeau kunnen wij doorgeven door onze aandacht, zorg en liefde te richten op de mensen die dit nodig hebben. Gewoon een beetje op elkaar letten tijdens de donkere dagen van het jaar, de rest van de tijd zijn de mensen in onze gemeente er ook voor elkaar.

***December
Engelenproject***

Wie kan een kerstengel worden?

Iedereen die het belangrijk en leuk vindt om iemand die wat extra aandacht, troost en licht verdient, te verrassen, van jong tot oud en van groot tot klein.

Wanneer ben ik een kerstengel?

Vanaf de eerste zondag van Advent, 28 november, ben jij een engel. Tijdens de vier weken van Advent blijf je in deze rol.

Voor wie word ik kerstengel?

Gemeenteleden kunnen namen aandragen van mensen die wel eens een kerstengel kunnen gebruiken. Iedereen komt voor een engel in aanmerking: ouderen en jongeren, ziek of gezond, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types, leden van onze of een andere kerk of naasten uit Nieuwendijk; gewoon iedereen die wel eens wat aandacht van een engel kan gebruiken.

Hoe wordt een kerstengel gekoppeld?

Alle aanmeldingen worden zorgvuldig bekeken en mensen worden aan elkaar gekoppeld. De Engel ontvangt de gegevens van de ontvanger met de reden waarom een engel nodig is. Hierbij houden we de privacy-regels in acht. Ook kun je voor meer dan één persoon of familie engel zijn. Als je dat wilt, kun je dat op het aanmeldformulier aangeven.

Aanmeldformulier

Op de achterzijde van dit programmaboekje bevindt zich het formulier waarmee u / jij zich kunt aanmelden of iemand kan voordragen.

Je kunt dit formulier inleveren vóór 31 oktober via themagroep@gknieuwendijk.nl of in de bus in de kerkhal.





Filmavond: 26 januari 2022:



Inloop: vanaf 19.30 uur

Start: 19.45 uur

Duur: 1 u 46 minuten

In de familie Bélier is de 16-jarige Paula dagelijks een onmisbare tolk voor haar dove ouders en broer, vooral bij het runnen van de familieboerderij. Op een dag besluit Paula met de steun van haar muziekleraar, die ontdekt dat ze geweldig kan zingen, mee te doen aan een auditie voor de prestigieuze muziekschool Maîtrise de Radio France in Parijs.

Is deze keuze, waarbij ze het gezin verlaat en haar leven voorgoed zal veranderen, de juiste keuze?



**Zondagavond 6 maart 2022 om 18.30 uur:
Winfried Timmers**

***Christus op de koude steen?
Nooit van gehoord! Nooit gezien!***



Dat was mijn eerste reactie toen ik het beeld zag. Het raakte me wel zó dat het me niet meer losliet. Vanaf dat moment ben ik gaan zoeken. Het werd een speurtocht naar de betekenis van 'Christus op de koude steen'. Een speurtocht naar de betekenis, de geschiedenis en de verspreiding. Naar de achtergronden van de devotie in West en Oost Europa, Azië, Afrika en Latijns Amerika. Inmiddels zoeken steeds meer mensen mee. Regelmatig sturen mensen mij hun ontdekkingen. Het is nu een samenwerkingsproject. Dat maakt me steeds weer enthousiast en ik waardeer het enorm!

'Christus op de koude steen' is een afbeelding van een bijna naakte man, zittend op een verhoging, een rots of een muurtje, de handen en voeten gebonden, met een doornenkroon op het hoofd. Het kan gaan om een houten of stenen beeld, een prent of een schilderij. Beelden en prenten zijn echter het meest gangbaar. Er zijn een aantal schilderijen en tekeningen die dit moment weergeven. De naam, Christus op de Koude Steen, gaat terug op een vertaling van het boek Vita Christi van de 14e-eeuwse auteur Ludolf van Sachsen:
" O lieve heere hoe jammerlyck sadt gy opten kouden steen, beevender van grote koude ende pynen (sic).

Het is de verbeelding van de Christusfiguur, vlak voor zijn kruisiging op de Schedelplaats oftewel Golgotha. Een moment uit het leven van Jezus Christus dat niet in de Bijbel is terug te vinden. De oudste literaire bron, die iets vertelt over het ontstaan van deze beeltenis is vermoedelijk een geschrift of preek van de leider van de Franciscaanse Spiritueel Petrus Johannes Olivi (†1298) waarin dit moment of los van het lijdensverhaal wordt genoemd. Twee auteurs die naar de herkomst van het beeld van Christus op de koude steen hebben gezocht, geven aan dat er een (overigens niet nader gedocumenteerde) beschrijving van de Kruisweg is, die verwijst naar allerlei details die niet in het Evangelie staan en waarin een steen genoemd wordt. Deze steen wordt nog steeds in Jeruzalem getoond en de plaats heet Sancta Maria de Spasmo.

Zaterdag 7 mei 2022: Dagtocht op de fiets door de Brabantse Biesbosch

We starten met een kopje koffie bij de Gereformeerde Kerk, stappen op onze stalen ros en laten ons verrassen door de Brabantse Biesbosch.

We fietsen langs diverse kunstwerken, leren hoe de Biesbosch is ontstaan, horen wie er nu in de Biesbosch wonen, doorkruisen Malta en bezoeken diverse uitkijkpunten.

Onderweg is er tijd voor een praatje, het oplossen van een raadsel, mogelijkheid tot sanitaire stop en natuurlijk zorgen we voor een broodje en wat te drinken!



De tocht is ca. 25 km vanaf Nieuwendijk; er rijdt een 'pech'bus rond met extra fiets. We zijn dus steeds bereikbaar!

Onderweg zijn er afwisselende stops, kleine opdrachtjes (ook voor de kinderen) is er een versnapering, een simpele maar smakelijke lunch, koffie/thee en fris. Deelname is € 10 p.p. Betalen kan op de dag zelf.

Aanmelden kan via themagroep@gknieuwendijk.nl voor 30 april 2022.

Vermeld uw naam en het aantal personen en kinderen.



van harte welkom!

www.gknieuwendijk.nl

Donderdag 26 mei 2022: Hemelvaartsdag

Traditiegetrouw gaan we dauwtrappen op Hemelvaartsdag.

Maar waar komt dat 'dauwtrappen' nu nu eigenlijk vandaan?

Het **dauwtrappen** of 'hemelvaren' werd in de 19e eeuw gedaan omdat de dauw op het gras een zuiverende en genezende werking zou hebben. Vermoedelijk stonden mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op, om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term **dauwtrappen** vandaan komen.



Wij gaan echter niet om drie uur of op blote voeten op pad!

Graag verwelkomen we de deelnemers om zes uur bij de kerk en vertrekken dan voor de wandeling.

Rond de klok van acht uur zijn we terug en kunnen we aanschuiven aan het ontbijt. Ook broeders en zusters die niet meelopen mogen natuurlijk mee eten! Om negen uur start de kerkdienst o.l.v. Ds. Nico de Lange.

Aanmelden kan via themagroep@gknieuwendijk.nl graag voor 22 mei.



Van harte welkom!

www.gknieuwendijk.nl

Bloemschikken: 1 juni 2022

Op woensdagavond 1 juni maken we, o.l.v. Carola de Pender, een liturgisch bloemstuk voor Pinksteren. Hopelijk kan dit weer plaatsvinden in de kerk. Mocht dit onverhoopt nog niet toegestaan zijn, dan worden de materialen met uitleg thuisbezorgd. In mei vermelden we op de nieuwsbrief waar het bloemschikken plaatsvindt en wat de kosten zijn.

Aanmelden kan tot uiterlijk 11 mei via: info@bloemenatelierhetklaverblad.nl of 0183-405015. Betalen kan rechtstreeks bij Carola.



Juli
Afsluiting themajaar

Afsluiting kerkelijk themajaar: 1 juli 2022

Op vrijdagavond 1 juli bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in de kerk voor de afsluiting van dit kerkelijk jaar. Met het oog op de toekomst serveren we futuristische hapjes en drankjes en is er ruimte voor ontmoeting en terugblikken op het afgelopen jaar. Er wordt een power-point vertoond van alle gezamenlijke activiteiten.



Op deze avond maken we ook het thema voor 2022-2023 bekend. Misschien heb jij een leuke tip, goed idee of een mooie activiteit in gedachten? Geef het aan ons door! We staan open voor alle suggesties. Mail ons via: themagroep@gknieuwendijk.nl



AANMELDFORMULIER ENGELENPROJECT

Ik wil graag een engel zijn:

Naam: _____

Adres: _____

Tel.nr: _____

e-mail: _____

Ik wil graag engel zijn voor _____ personen/families.

Opmerking:



Ik ken iemand die een engel verdient:

Naam: _____

Adres: _____

Waarom gun je deze persoon / familie een engel:



U kunt één of beide bovenstaande strookjes invullen. We vragen u / jij dit gedetailleerd te doen om het koppelen van de engelen zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie.

Voor opmerkingen of informatie kun je mailen met:

themagroep@gknieuwendijk.nl

