

MEDITATIE

Pinksteren

Pinksteren is het laatste van de christelijke feesten, maar je zou ook goed kunnen zeggen: het is het eerste. Het Pinksterfeest hoort eigenlijk voorop te gaan.

Het is begonnen, ooit, met de Geest, met de spirit, met dat mensen, de vrienden van Jezus, mensen uit zijn kring, dat zij enthousiast zijn geworden, zo vol van zijn Geest, dat ze ook na zijn dood tegen elkaar zeiden: dit is niet voorbij, Hij is niet dood, zijn leven gaat door, wij moeten over Hem blijven spreken, we moeten doen wat Hij ons heeft voorgedaan, Jezus leeft.



Het moet toch ooit begonnen zijn met mensen die gegrepen zijn door die overtuiging, dat geloof, in Jezus als de levende.

En het kan niet anders dan doorgaan, tot op de dag van vandaag, door mensen die datzelfde ervaren, door mensen die op hun manier geïnspireerd worden door de geest van Christus, geraakt door zijn liefde, door zijn levensvoorbeeld.

Het is begonnen met Pinksteren. Het begint altijd weer met Pinksteren, met de Geest, met de heilige Geest van verbinding, van enthousiasme, van hoop tegen wanhoop.

Het begint altijd weer met het vuurtje dat ergens wordt aangewakkerd, met mensen die hun inspiratie vinden, om te leven en om hun leven te richten naar het leven van Jezus, op welke manier dan ook.

Het begint altijd weer, in die kring, onder zomaar een dak, boven zomaar wat hoofden: vuur en wind.

De vraag van Pinksteren is dan ook:

Waar brandt bij jou dat vuurtje? Waar schuilt jouw inspiratie? Waar word jij door aangeraakt en in beweging gebracht? Kun je verbinding maken met dat wat jou enthousiast maakt? En hoe is dat op een of andere manier verbonden met het verhaal van Jezus, de levende?

De kerk is er om dat te zoeken en hopelijk ook te vinden. Om elkaar de hand te reiken. Nu helaas niet in letterlijke maar in figuurlijke zin, om elkaars inspiratie te voeden en te stimuleren.

Ik geloof dat God ons die inspiratie geeft, dat is de gave van de Geest, en dat

het aan jou en mij en iedereen is, om daar iets mee te doen, om het vuurtje brandend te houden, en door te geven.

*Gods Geest is hier- bij ons aanwezig,
hoorbaar, ongrijpbaar, ongekend.
Windvlaag van heil, vul ons volledig
dat wij op God zijn afgestemd.
Blaas ons bestaan in liefde aan
opdat de wereld merkt, dat U in mensen werkt.*

*Gods Geest is hier- bij ons aanwezig,
zichtbaar- onzichtbaar- mateloos.
Als lopend vuur- voor eeuwig bezig;
tot dit moment hier onder ons.
Zet ons bestaan in vuur en vlam
ontstaan in ons de gloed- die ons echt leven doet.*

*God Geest wees hier- bij ons aanwezig
Sprekend- verstaanbaar- zonder grens.
Laten ook wij- mee mogen delen
in deze gave voor de mens.
Breng met Uw taal- ons tot elkaar
en maak ons samen één- over verschillen heen.*

ds. M.F. Meeder – van Hof



VAN DE REDACTIE

We zijn onderweg van Pasen naar Pinksteren.
Het lentezonnetje schijnt weer volop en dat is altijd goed voor het gemoed, ook al is het noordenwindje best nog schraal. En we zien ook wat licht aan de corona horizon, ook al zijn de statistieken nog niet echt om over naar huis te schrijven. De R is uit de maand, maar het R-getal is nog niet waar we moeten wezen.



Hoe het ook zij, voor u ligt weer een kerkblad met de nodige wetenswaardigheden. De schrijver van het CvK excuseert zich dit keer vanwege een writers block, maar onze voorzitter is daar opnieuw niet op te betrappen. Zijn bijdragen zijn zoals altijd weer zeer de moeite waard.

De muziekrubriek neemt ons terug in de tijd met een gouwe ouwe van The Byrds, rechtstreeks geïnspireerd door Prediker.
De redactie wenst u weer veel leesplezier.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 24 mei. Dus hebt u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Van de redactie



VAN DE VOORZITTER

Begin april heeft een groot deel van de christenen het feest van Pasen gevierd. Ondanks wereldwijde culturele en politieke verschillen is het verhaal van de opstanding van Jezus verteld en heeft de boodschap van verlossing en bevrijding geklonken. Daar ging de afschuwelijke lijdensweg van Gods Zoon aan vooraf, die uiteindelijk eindigde in de kruisdood. De veroordeling tot het kruis was de meest vernederende straf van allemaal, waarbij de dood onontkoombaar was. Het fysieke lijden van Jezus kende geen grenzen en is uit menselijk oogpunt niet te beschrijven. Zeg maar gerust dat wij ons daar geen voorstelling van kunnen maken. De doodsangst in de Hof van Olijven, de gruwelijke martelingen op de binnenplaats van het gerechtsgebouw van Pilatus, de kruisiging op Golgotha en tot slot de verschrikkelijke doodsstrijd van Jezus. 'Rond het middaguur werd het donker in het hele land, omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: Vader in Uw handen beveel ik mijn geest. Toen Hij dit gezegd had, blies Hij de laatste adem uit'. Jezus ging door het diepste dal, stierf voor onze zonden en stond op uit de dood. Het lijdensverhaal eindigde in het grootste wonder ooit.

De derde coronagolf heeft Europa inmiddels in haar greep en maatregelen worden in verschillende landen, met uitzondering van Nederland, verscherpt. Het tempo van vaccineren wil in Nederland nog niet erg vlotten en de verspreiding van het virus is nog niet onder controle. Verontrustende berichten over allerlei varianten van het virus doen de ronde. Het draagvlak voor de maatregelen wordt alsmaar kleiner en de verdeeldheid neemt toe.

De zogenaamde rek is eruit en de tunnel waarin we verkeren blijft pikke donker. Er is amper uitzicht op een 'beetje' licht aan de horizon. Het contact met familie en vrienden is nog steeds minimaal, de onzekerheid bij ondernemers is groot, het plannen van vakanties of uitjes is haast onmogelijk. Allerlei beperkingen spelen een grote rol in ons dagelijkse doen en laten. Het is maar een kleine stap om door de schijnbare uitzichtloosheid tot wanhoop te komen.

En toch geeft een recent onderzoek van het CBS naar het persoonlijk welzijn aan dat de Nederlander tijdens de

coronacrisis gemiddeld niet ongelukkiger is geworden. De veranderingen in het dagelijkse leven hebben, volgens de peiling, op de een of andere manier geleid tot een stukje bezinning. Het besef is ontstaan dat het eigen belang niet altijd voorop moet staan, maar plaats moet maken voor een bredere kijk op de maatschappij én op de wereld, ver weg en dichtbij, met al de bijkomende problematiek. Voor zover dit een blijvende gedachte is, moeten we dit veelbelovende begin toch wel proberen te koesteren en de woorden om gaan zetten in daden.

In 2018 heb ik een stukje geschreven over de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeve in Berkel-Enschot. Met name de eenvoudige manier van leven van deze monniken kwam aan de orde, waarbij de kernwaarden stilte, soberheid en solidariteit de basis van het leven vormt. Ter opfrissing van het geheugen volgt hier de onderbouwing van de genoemde kernwaarden: "**De stilte** zorgt voor een goede balans tussen individu en gemeenschap. Ze bevordert een openheid voor God, jezelf en de ander, zodat de roeping tot een onophoudelijk gebed tot bloei kan komen. **Soberheid** uit zich voor de broeders in een duurzame levensstijl en maatschappelijke betrokkenheid en betekent voor hen: oprecht voorzichtig omgaan met Gods schepping. **Solidariteit** beleven de broeders allereerst in hun eigen gemeenschap waar broeders van verschillende afkomst en herkomst samenleven. Met hart voor de mens en oog voor diens behoeften ondersteunen zij mensen waar ze maar kunnen". Deze kloostergemeenschap is een mooi voorbeeld van een sterk staaltje gemeenschapszin.





Ooit woonden hier 153 Cisterciënzers van de Strikte Observantie, in de volksmond trappisten genoemd. Dat aantal is in de loop van de jaren alleen maar teruggelopen. In een recent interview over dit kloosterleven was te lezen dat er nog maar zeventien broeders zijn overgebleven, nadat door het coronavirus twee broeders waren overleden. Vier andere monniken werden behoorlijk ziek. Eén daarvan was de abt Dom Bernardus Peeters. Hij is inmiddels redelijk hersteld, maar heeft een taaie tijd gehad. Dagenlang op bed met hoge koorts in totale eenzaamheid, afgezonderd van alles en iedereen. Zelfs voor het gevoel door God verlaten. In al zijn angst en ellende voelde hij zich een klein en nietig mens. Het religieus zijn gaf hem geen steun. Bidden lukte niet en God was in geen velden of wegen te bekennen. De abt was bang om dood te gaan en werd gaandeweg door de ziekte gedwongen om in het heden te leven. Zo heeft hij ontdekt dat God in deze tijd wel degelijk is te vinden. Dom Bernardus kan niet zoveel met het beeld van een God die alle touwtjes in handen heeft en zeker niet tijdens deze pandemie. Zijn God leeft meer in de werkelijkheid om ons heen en wijst eenieder op zijn of haar verantwoordelijkheid in het dagelijkse leven. Dat is niet vrijblijvend. Dat vraagt om een bijpassende levenshouding, waarbij de zorg voor en het omkijken naar elkaar en de schepping als waardevol wordt gezien. Dom Bernardus zegt ook vol overtuiging dat het elke dag wel ergens Pasen wordt. Door goed om je heen te kijken en te luisteren kun je dat beleven.

Een indrukwekkend verhaal met een boodschap waar we verder mee kunnen. In de lijn van Pasen mogen we ervaren dat Jezus leeft, dat Hij er is, juist ook in donkere tijden zonder ogenschijnlijk perspectief. Als je goed kijkt is het inderdaad elke dag wel ergens Pasen. Donker wordt licht, wanhoop verandert in hoop. Er is zeker veel veranderd. Pasen zorgt voor een nieuwe start. Dit veelbelovende begin mogen we koesteren in de verwachting dat woorden omgezet gaan worden in daden.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Elise Ippel, vanuit de Diaconie
Ria Meeder, predikant
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmhdhof@hotmail.com

ZWO

Dit jaar zamelen we met elkaar geld in voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Iedereen herinnert zich nog wel de beelden die de wereld overgingen. Helaas hebben we vanwege de coronapandemie geen acties kunnen doen.

Naast dit jaardoel willen wij een bedrag afstaan aan de algemene zendingscommissie van de PKN. Door onze bijdrage kan deze commissie adequaat inspelen op actuele noden in de wereld zonder dat er een wildgroei ontstaat van allerlei kleine giften. Evenals de voorgaande jaren willen wij u daarom vragen een jaarlijkse gift over te maken.

Protestantse Kerk



U zult binnenkort in uw brievenbus de jaarlijkse acceptgiro ontvangen, waarmee u geld kunt geven aan mensen die het moeilijk hebben en financiële hulp hard nodig hebben.

Het zou voor de ZWO-commissie een grote stimulans zijn, als u hierop positief reageert. Alvast hartelijk dank.

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Mei			
6 mei	Mevr. A. Groeneveld – van Putten	Eemstraat 9, Nieuwendijk	86 jaar
8 mei	Mevr. T.C.J. de Rooij – de Bok	Amaryllishof 29, Nieuwendijk	75 jaar
9 mei	Mevr. A.W.J. Groeneveld – Braskamp	Hooge Polderweg 3, Werkendam	75 jaar
9 mei	Mevr. E.A.G. Wallaard – Boterblom	D’Altenaer 41, Werkendam	75 jaar
13 mei	Dhr. C.H. Groeneveld	Dijkje 8, Nieuwendijk	81 jaar
18 mei	Mevr. D. Versteeg	Dahliastraat 39, Nieuwendijk	90 jaar
22 mei	Dhr. A. Lagrouw	Heistraat 11, Nieuwendijk	79 jaar
23 mei	Dhr. H. Keller	Vijverstraat 24, Nieuwendijk	87 jaar
24 mei	Dhr. N. van Daalen	Van der Steltstraat 28, Nieuwendijk	86 jaar
24 mei	Mevr. G. van Pelt – van der Steenhoven	Rivierenland 1, Almkerk	92 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 45; 50; 55 enz. jaar getrouwd zijn

mei			
Fam. Bakker – van Erp	Rijksweg 127, Nieuwendijk	3 mei	25 jaar

Fam. Van der Garde – Groenevelt	Buitenkade 16, Hank	17 mei	25 jaar
Fam. van Maastricht – van Noorloos	Biesboschstraat 8, Nieuwendijk	22 mei	62 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

Kerkelijke klanken in popmuziek

“Het mooie van muziek is voor mij dat het zo goed woorden kan geven aan dingen die je zelf niet zo gemakkelijk zegt. Muziek laat het grote gebaar meer toe. Als ik zelf hardop zou zeggen: ‘Er is een tijd om te lachen en een tijd om te huilen’, dan klinkt dat al gauw pathetisch. Mensen vragen zich dan al snel af of het wel goed met je gaat. Als je het The Byrds hoort zingen is het een heel ander verhaal. Je kunt je moeilijke momenten hebben, maar een kleine vier minuten doorbrengen met een mooi liedje helpt. Je huilt even en denkt: ‘En nu weer door!’”
(Trouw; 30-03-2020)

Als u deze rubriek al eerder heeft gelezen, weet u dat deze altijd met een andere inleiding begint. Dit keer start het echter met een citaat van muziekjournalist *Leo Blokhuis*. Hij zegt in andere woorden eigenlijk hetzelfde als de ‘gewoonlijke’ inleiding. Daarbij noemt hij ook gelijk het lied van de maand mei, namelijk:



Turn! Turn! Turn! (To Everything

There Is a Season). Het is een nummer van de Amerikaanse band *The Byrds* en staat op hun gelijknamige album (*Turn! Turn! Turn!*).

Wat veel mensen wellicht niet weten is dat het lied eigenlijk al in 1950 is gecomponeerd door folkzanger *Pete Seeger*. Hij bracht het (pas) in 1962 uit op zijn album *The Bitter And The Sweet*. Het waren echter *The Byrds* die er in 1965 een grote hit mee scoorde door het nummer in een ander jasje te steken. Om het allemaal nog mooier te maken, kan ik u vertellen dat *Pete Seeger* de tekst ook niet zelf heeft bedacht. De tekst is namelijk (bijna) letterlijk uit Prediker 3: 1-8 gelicht. Alleen de volgorde is door *Seeger* wat aangepast. Daarnaast heeft hij “*turn, turn, turn*” en “*I swear it’s not too late*” (de laatste regel) eraan toegevoegd.

Seeger weet heel goed dat hij zonder Prediker nooit zoveel succes had kunnen hebben. Daarom heeft hij dan ook een deel van de royalties van *Turn! Turn! Turn!* aan ICAHD, een organisatie die zich verzet tegen de sloop van huizen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, gedoneerd. *"Ik heb maar zes woorden geschreven en een woord dat drie keer herhaald wordt toegevoegd. Het is niet meer dan eerlijk dat een deel van de opbrengst teruggaat naar het land waar het vandaan komt, ook al is de oorspronkelijke schrijver al lang overleden"*, aldus de Amerikaanse zanger.

Volgens Leo Blokhuis zegt *Turn! Turn! Turn!* eigenlijk het volgende: *"Leef bij de dag."* Misschien heeft Covid-19 ons wel laten zien dat dit niet eens zo'n malle gedachte is. De wereld kan er van de ene op de andere dag namelijk een stuk anders uitzien. Dat is natuurlijk niet zo gek, want er is voor alles een tijd: Een tijd om te doden, een tijd om te helen, een tijd om te lachen, een tijd om te huilen enzovoort...

Tekst + vertaling *Turn! Turn! Turn!*

To everything (turn, turn, turn) There is a season (turn, turn, turn) And a time to every purpose, under heaven A time to be born, a time to die A time to plant, a time to reap A time to kill, a time to heal A time to laugh, a time to weep To everything (turn, turn, turn) There is a season (turn, turn, turn) And a time to every purpose, under heaven A time to build up, a time to break down	Voor alles, (turn, turn, turn) Is er een seizoen, (turn, turn, turn) En een tijd voor elk doel onder de hemel Een tijd om te baren, een tijd om te sterven Een tijd om te planten, een tijd om te rooien Een tijd om te doden, een tijd om te helen Een tijd om te lachen, een tijd om te wenen Voor alles, (turn, turn, turn) Is er een tijd, (turn, turn, turn) En een tijd voor elk doel onder de hemel Een tijd om op te bouwen, een tijd om af te breken Een tijd om te dansen, een tijd om de rouwen Een tijd om stenen te werpen, een tijd om stenen te vergaren
To everything (turn, turn, turn) There is a season (turn, turn, turn) And a time to every purpose, under heaven A time of love, a time of hate A time of war, a time of peace	Voor alles, (turn, turn, turn) Is er een tijd, (turn, turn, turn) En een tijd voor elk doel onder de hemel Een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten Een tijd voor oorlog, een tijd voor vrede

A time you may embrace, a time to refrain from embracing	Een tijd om te omhelzen, een tijd om af te weren
To everything (turn, turn, turn) There is a season (turn, turn, turn) And a time to every purpose, under heaven A time to gain, a time to lose	Voor alles, (turn, turn, turn) Is er een tijd, (turn, turn, turn) En een tijd voor elk doel onder de hemel. Een tijd om te verkrijgen, een tijd om te verliezen Een tijd om te verscheuren, een tijd om te naaien
A time to mend, a time to sew A time for love, a time for hate A time for peace, I swear it's not too late	Een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten Een tijd voor vrede, ik bezweer je, het is niet te laat

DANKBETUIGINGEN

Voor alle belangstelling die we ontvingen naar aanleiding van ons 60-jarig huwelijk zijn we jullie allen zeer erkentelijk. Vele felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen en e-mails vielen ons ten deel.

Het was voor ons, ondanks de moeilijke tijd, een onvergetelijke dag. Nogmaals onze hartelijke dank.

Met een hartelijke groet,

Goverdina en Nico Groenevelt

KERKELIJK BUREAU

Verhuisd

Dhr. L.M. Duijnhouwer, Hoefken 1, 4273XN Hank (wijk 4) naar Kerklaantje 5, 4286BZ Almkerk (wijk 4).

Mevr. T. Hoeke, Begoniastraat 22, 4255JG Nieuwendijk (wijk 3) naar Van der Steltstraat 21, 4255HH Nieuwendijk (wijk 2)

Overleden

Op 27 maart 2021: Dhr. D. Ruiter, geb. 27-03-1956. Begoniastraat 12 4255JG Nieuwendijk (wijk 3).

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Via deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



De noordenwind is behoorlijk hardnekkig, wat de temperatuur nog niet ten goede komt. April is te typeren als fris en erg droog. Met name de geringe regenval kan wederom voor grote problemen gaan zorgen. Door de koude omstandigheden komt de natuur mondjesmaat op gang, met als bijkomend voordeel dat er lang van de bloesems en voorjaarsbloeiërs valt te genieten. De avondklok heeft de paddentrek goed gedaan. Door het geringe verkeersaanbod na 22.00 uur zijn er veel minder padden doodgereden. Ieder nadeel heeft toch ook weer zijn voordeel.

Kerkelijk gezien verkeren we als gemeente al meer dan een jaar in een bijzondere situatie. De opgelegde en opgevolgde maatregelen gaan steeds zwaarder wegen. Natuurlijk zijn we hartstikke blij met het constante en grote aantal online volgers van de erediensten, maar het grote gemis van het samenzijn, de gemeenschappelijke beleving van de erediensten, de samenzang, zeg maar het echte **kerk-zijn**, is daar niet helemaal goed mee te maken. In het vertrouwen dat het eens weer goed komt, moeten we vol goede moed proberen er het beste van te blijven maken.

Wat speelt er nog meer?

- De kerkenraad heeft bij het breed Moderamen van de classicale vergadering approbatie op het beroep aangevraagd. Dit betekent dat het breed Moderamen aan het einde van de beroepingsprocedure moet vaststellen dat een en ander kerkordelijk goed is verlopen. Onze scriba Cor Polak heeft de aanvraag voorbereid en alle benodigde stukken (maar liefst 8 documenten) verzameld en ingevuld. Een enorme klus. Op maandag 19 april werd het volgende bericht ontvangen:

Geachte kerkenraad, Hierbij stuur ik u de door het breed moderamen van de classis verleende approbatie. Ik wens u een goede en gezegende tijd met uw nieuwe predikant. Hartelijke groet, Bert Drost, scriba. Het officiële document ziet er als volgt uit:



Protestantse Kerk Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

Scriba: A.D. Drost
Beukenkampstraat 10
4251 BJ Werkendam
Tel. (0183)500343
classis-scriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl

Het breed moderamen van de classicale vergadering Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

gezien het verzoek van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Nieuwendijk gedateerd 14 april 2021 approbatie te verlenen op het door hem op ds. N. de Lange te Zoetermeer uitgebrachte beroep tot predikant voor gewone werkzaamheden bij genoemde gemeente, dat door de beroepene is aanvaard,

kennis genomen hebbende van de bij het verzoek gevoegde stukken,

van oordeel zijnde dat geheel voldaan is aan het bepaalde in de orde van de kerk terzake van het beroepen en de bevestiging van een predikant,

gelet op de artikelen 3, 4 en 5 van ordinantie 3 van de kerkorde,

heeft besloten

de gevraagde approbatie als bedoeld in ordinantie 3-5-6 te verlenen.
Gedaan te Werkendam op 19 april 2021

Het breed moderamen van de classicale vergadering

A. Haasnoot, preses

A.D. Drost, scriba

- Nu de approbatie op het beroep is afgegeven door het breed Moderamen kan ds. De Lange bevestigd worden. Tijdens het gehouden overleg met ds. Nico de Lange en de voorzitters van de betrokken kerkenraden van Benthuizen, Zoetermeer en onze kerk is de datum waarop ds. De Lange aan onze gemeente wordt verbonden definitief

bepaald. We zijn overeengekomen om op zondag 13 juni de verbintendienst te laten plaatsvinden. De verbintenis van ds. De Lange met de Benthuizen en Zoetermeer Noord eindigt aan het einde van de dag vóór de overeengekomen bevestigingsdatum. Op maandag 31 mei verhuist de familie De Lange naar Nieuwendijk.

- De datum van de verbintendienst is medegedeeld aan de betrokken classicale vergaderingen en aan de dienstenorganisatie. Deze datum van bevestiging is bepalend voor het moment waarop de predikant aan onze gemeente wordt verbonden.
- Er is inmiddels een werkgroepje samengesteld dat de organisatie rondom de verbintendienst gaat uitwerken, rekening houdend met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het werkgroepje bestaat uit twee kerkenraadsleden en een vertegenwoordiger van de Themagroep. Mogelijk dat er nog een lid van de Beroepingscommissie aansluit.
- Er is met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) overlegd over de mogelijkheid om het dienstverband van ds. Meeder tot de indiensttreding van de nieuwe predikant op 66,6 % te laten staan. Een aangepaste begroting voor 2021 is daarvoor ingediend. Het CCBB heeft inmiddels verklaard dat onze gemeente ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van het dienstverband van 33,3 % naar 67 % voor een periode van maximaal drie maanden, vanaf 1 maart, toestemming wordt gegeven. Na 1 juni valt het dienstverband van ds. Meeder terug naar 33,3%.
- Het secretariaat van het CCBB heeft aangegeven dat er geen aangepaste regeling t.a.v. de procedure voor het indienen van de Jaarrekeningen 2020 wordt getroffen. Dit betekent dat de Jaarrekeningen in principe uiterlijk 15 juni moeten zijn ingediend. Op de Moderamenvergadering van jongstleden 6 april is een mogelijk tijdspad besproken. Dit is als voorstel neergelegd bij het CvK en de Diaconie. Een en ander houdt in:
 - Voor eind april de Jaarrekeningen in concept gereed en naar kerkenraad toegestuurd;
 - Voor 15 mei overleg met Kascontrolecommissie;
 - Op VK van 26 mei presentatie van de cijfers door CvK en Diaconie;
 - Vervolgens voorlopig vaststellen van de Jaarrekeningen;
 - In editie Kerkklanken juni de voorlopig vastgestelde Jaarrekeningen aan gemeente voorleggen met gelegenheid tot vragen stellen en om aan te geven of er bezwaar is het advies van de kascontrolecommissie over te nemen (per e-mail, schriftelijk of telefonisch);

- De ingediende/gestelde vragen binnen 1 week beantwoorden;
- Vervolgens de Jaarrekeningen definitief vaststellen en voor 15 juni indienen bij het CCBB.
- De kerkenraad is doende de kascontrolecommissie samen te stellen en hoopt dat het CvK en de Diaconie in kunnen stemmen met het voorgelegde tijdspad.
- De wekelijkse Nieuwsbrief verschijnt in beperkte mate nog op papier. Het is mogelijk om de Nieuwsbrief wekelijks per mail te ontvangen. Aanmelden (en afmelden ook) gaat eenvoudig via een knop op de website van de kerk, www.gknieuwendijk.nl. Onder Actueel en Nieuwsbrief staat een knop Abonneren. Als u zich daar aanmeldt, komt de Nieuwsbrief elke week per mail naar u toe. Verspreiding van de papieren Nieuwsbrief is er nog voor diegenen die van Kerktelefoon gebruik maken en een aantal personen, die geen toegang hebben tot de digitale wereld. Dat verspreiden is arbeidsintensief en daarom beperkt. Wie toch de Nieuwsbrief op papier wil hebben, kan contact opnemen met Piet van Vugt (0183-403228 of mail pietvanvugt@gmail.com).



- Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een routekaart gepubliceerd die de 29 aangesloten Nederlandse kerkgenootschappen kunnen gebruiken zolang Nederland nog te maken heeft met de coronapandemie. Op de routekaart staat welke maatregelen zeer dringend aan kerkbesturen worden geadviseerd bij de vier verschillende fasen van besmetting zoals ook de overheid die hanteert:

‘waakzaam’ (oranje), ‘zorgelijk’ (rood), ‘ernstig’ (paars) en ‘zeer ernstig’ (donkerpaars). De routekaart is te vinden op de site van de PKN).

- Het CIO noemt de routekaart “een ernstig en weloverwogen advies”. Er is lang op gewacht. Sinds het uitbreken van de coronacrisis was er binnen de kerken veel verwarring over welke maatregelen zij moesten of konden nemen. Het CIO gaat ervan uit dat alle kerken zich aan de algemene richtlijnen van het RIVM houden en dat zij zorgen dat erediensten ook online te volgen zijn.
- De routekaart is bedoeld als houvast bij de beslissingen die een kerkenraad moet nemen en biedt te zijner tijd meer ruimte voor maatwerk. Er staan handvatten in bij elke fase van de pandemie. Op de site van de rijksoverheid is te zien welke fase op een bepaald moment van toepassing is. Op het moment van schrijven geldt de fase ‘zeer ernstig met verzwaring’ voor heel Nederland. De demissionaire regering heeft versoepelingen aangekondigd.
- Afgelopen maandag heeft de kerkenraad over versoepeling van de maatregelen binnen onze kerkelijke gemeenschap gesproken, waarbij de routekaart als leidraad is gebruikt. De besluitvorming wordt via de komende nieuwsbrief kenbaar gemaakt.
- Twee jonge ouders zijn in gesprek geweest met een vertegenwoordiger van de kerkenraad. Zij maken zich zorgen over de afnemende betrokkenheid van jongeren/jonge gezinnen en de ‘weglopende’ (jonge) gemeenteleden en hebben het initiatief genomen om het **Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen Traject** weer nieuw leven in te blazen in relatie met de visie op en het beleid over het jeugd- en jongerenwerk.



**JOUW MENING
VINDEN WIJ
BELANGRIJK!!!**

- Het Moderamen heeft aangegeven blij te zijn met dit initiatief en deze zorg zeker te delen. Zij stemmen er van harte mee in om de verbinding met allerlei geledingen die het jeugd/jongerenwerk ondersteunen of vormgeven aan te halen of weer tot stand te brengen. De Jeugdraad is daar volgens het Moderamen uitermate voor geschikt. Het is namelijk belangrijk om gestructureerd je stem te kunnen laten horen. Er wordt

onderzocht of de Jeugdraad daartoe breder opgezet kan worden dan tot nu toe het geval is en misschien is het beter de naam van deze raad aan te passen, zodat het de 'lading' meer dekt. Het is de bedoeling de Jeugdraad binnenkort bijeen te roepen om, waarbij de jonge ouders ook uitgenodigd worden.

- Zoals al eerder vermeld, hebben wijkouderling Marjolein Bot en diaken Anjo Hoeke kenbaar gemaakt bereid te zijn hun ambtstermijn met 1 jaar te verlengen en heeft ouderling-kerkrentmeester Hugo Groeneveld Hugo aangegeven zich voor 4 jaar beschikbaar te stellen. Diaken Marjo Straver stelt zich niet meer herkiesbaar en diaken Elise Ippel heeft al eerder aangekondigd haar ambtsperiode te beëindigen. Op de kerkenraadsvergadering van 26 mei wordt aandacht besteed aan het afscheid van Marjo en Elise.
- In aansluiting op de gemaakte keuzes van de genoemde ambtsdragers is het besluit genomen, ondanks de coronaperikelen, toch met de ambtsdragers werving te starten. De colleges denken na over geschikte gemeenteleden, die als ambtsdrager in de kerkenraad plaats kunnen nemen. De voorgestelde namen worden eerst binnen de kerkenraad besproken. Tijdens de eredienst van 29 augustus hopen we als gemeente stil te staan bij de 'wisseling' van de wacht, waarbij de eventuele nieuwe ambtsdragers bevestigd kunnen worden.
- Vanaf het begin van de coronacrisis hebben veel gemeenteleden keihard gewerkt om het huidige kerkzijn gestalte te geven. De gehele organisatie rondom de erediensten gebeurt nagenoeg geheel achter de schermen. Maar ook buiten de erediensten is er volop activiteit. De verbouwing van de pastorie is nagenoeg afgerond en het resultaat mag er zijn. De kerkzaal en de bijgebouwen worden door de schoonmakers wekelijks onderhanden genomen. Talloze informatiebrieven worden samengesteld, gedrukt en rondgebracht. Radio Zonneschijn is in de lucht en op pastoraal en diaconaal gebied zijn gemeenteleden in de weer. De leiders van de Kindernevendienst en de Tieners verzinnen steeds weer wat nieuws om de jongeren niet te vergeten. De gebouwen worden beheerd, de buiten- en binnenruimte onderhouden. Te veel om op te noemen. Er wordt volop aan de weg getimmerd. We kunnen niet voldoende benadrukken hoe dankbaar we voor al deze inzet zijn, **op wat voor gebied dan ook!**

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

BIJ DE DIENSTEN

Helaas is het nog even niet mogelijk om de diensten fysiek bij te wonen. Gelukkig hebben we een alternatief. U kunt de diensten bekijken en beluisteren op Kerk TV- en radio via <https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html>.

Zondag 2 mei:

10.00 uur: Voorganger: Ds. A. van Alphen

Zondag 9 mei:

10.00 uur: Voorganger: Ds. L.J. Oosterom

Donderdag 13 mei:

9.00 uur: Voorganger: **Hemelvaart**
Dhr. J Lankhaar

Zondag 16 mei:

10.00 uur: Voorganger: Ds. H.P. de Goede, Werkendam
18.30 uur: Bijzondere dienst o.l.v. Hanneke de Peuter

Zondag 23 mei:

10.00 uur: Voorganger: **Pinksteren**
Ds. M.F. Meeder – van Hof

Zondag 30 mei:

10.00 uur: Voorganger: Mw. Ds. E.F.Quaak-Kloet

Zondag 6 juni:

10.00 uur: Voorganger: Dhr. J. Lankhaar

VAN DE THEMAGROEP

Het bloemschikken voor Pasen is een groot succes geweest! Meer dan zestig mensen hadden zich opgegeven waarvan er ruim vijftig ook zelf het bloemstuk wilden maken. Dat hebben we geweten want we werden overspoeld met prachtige foto's van ieders werkstuk. Met de uitstekende handleiding was het goed te doen. Toch heeft ieder er zijn eigen versie van gemaakt, heel mooi! En veel dank aan Carola die alles weer heeft klaargemaakt en weggebracht.



Natuurlijk hopen we volgend jaar weer een workshop in de kerk te kunnen houden maar voor nu was het een prima alternatief.



Het dauwtrappen op Hemelvaartsdag met het gezellige ontbijt daarna moet helaas ook een jaartje wachten. Wel hopen we dat de wandeling als afsluiting op vrijdag 2 juli wel doorgang kan vinden. Houdt de nieuwsbrief in de gaten!

BIJZONDERE ZAKEN

Een vurig pinksterboeket

Met de GZB-pinkstercampagne 'Houd het vuur brandend' worden we uitgenodigd om met de wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te geven.

Ook onze gemeente doet mee! Om het zendingswerk te steunen, kunt u prachtige pinksterboeketten bestellen, voor een ander en/of voor uzelf. Eén boeket bestaat uit 15 grote gerbera's (met lange stelen) en kost € 8,95.

Ongeveer € 5,00 van elk boeket komt ten goede aan de zendingswerkers Thomas en Cobi Roest in Thailand

Bestellen kan tot uiterlijk 8 mei via Chantal Seshie [tel: 0623118378](tel:0623118378) of chantal_swart5@hotmail.com.

Op 20 mei kunnen de boeketten afgehaald worden. Tijden en locatie volgt nog via de nieuwsbrief.

Hartelijke groet van de zendingscommissie van de Hervormde Kerk Nieuwendijk

BIJBELLEESROOSTER

woensdag	28 april	Ezechiël 36:1-15	Opbloei
donderdag	29 april	Ezechiël 36:16-28	Terugkeer en inkeer
vrijdag	30 april	Ezechiël 36:29-38	Paradijsbelofte
zaterdag	1 mei	Psalm 136	Eeuwig duurt zijn trouw
zondag	2 mei	Ezechiël 37:1-14	Nieuw leven
maandag	3 mei	Ezechiël 37:15-28	Het goede hout
dinsdag	4 mei	<i>Dodenherdenking</i> Psalm 116	Banden van de dood
woensdag	5 mei	<i>Bevrijdingsdag</i> Ezechiël 38:1-13	Waarschuwing
donderdag	6 mei	Ezechiël 38:14-23	Overdonderend
vrijdag	7 mei	Ezechiël 39:1-16	Ontwapening
zaterdag	8 mei	Ezechiël 39:17-29	Ommekeer
zondag	9 mei	Jozua 23:1-16	Toespraak van Jozua
maandag	10 mei	Jozua 24:1-13	Geschiedenisles
dinsdag	11 mei	Jozua 24:14-28	Maak een keuze
woensdag	12 mei	Jozua 24:29-33	Eindelijk begraven
donderdag	13 mei	<i>Hemelvaart</i> 1 Johannes 4:1-10	Echt of vals?
vrijdag	14 mei	1 Johannes 4:11-21	God is liefde
zaterdag	15 mei	1 Johannes 5:1-12	Liefde overwint
zondag	16 mei	1 Johannes 5:13-21	Getuigen en vertrouwen
maandag	17 mei	Ezechiël 40:1-16	Vergezicht
dinsdag	18 mei	Ezechiël 40:17-37	Meetsysteem
woensdag	19 mei	Ezechiël 40:38-47	Ruimtelijke ordening
donderdag	20 mei	Ezechiël 40:48–41:15a	Ruim bemeten
vrijdag	21 mei	Ezechiël 41:15b-26	Ellenlang
zaterdag	22 mei	Psalm 104:1-18	Kennis der natuur
zondag	23 mei	<i>Pinksteren</i> Psalm 104:19-35	Kennis van God
maandag	24 mei	Deuteronomium 4:44–5:5	Onderwijs van Mozes
dinsdag	25 mei	Deuteronomium 5:6-21	Herhaling van de wet
woensdag	26 mei	Deuteronomium 5:22-27	Reactie
donderdag	27 mei	Deuteronomium 5:28–6:3	Hou je aan de regels
vrijdag	28 mei	Deuteronomium 6:4-12	Doorgeven
zaterdag	29 mei	Deuteronomium 6:13-25	In 't verleden ligt het heden
zondag	30 mei	<i>Trinitatis</i> Johannes 3:1-13	Leraar of leerling
maandag	31 mei	Johannes 3:14-21	Licht en donker

Bron: <https://debijbel.nl/bericht/kortsluiting-in-de-kabinetsformatie-kortsluiting-met-de-bijbel>

Kortsluiting in de kabinetsformatie, kortsluiting met de Bijbel

Door Peter Siebe

Eén zinnetje kan een kabinetsformatie lamleggen. ‘Positie Omtzigt, functie elders’. Bij mij viel er een kwartje. Dit is een perfect voorbeeld van wat er ook zomaar mis kan gaan met zinnetjes uit de Bijbel. Zeker met passages waar we kortsluiting bij voelen.

Nu het eerste stof is neergedaald, weten we vrij precies hoe het gegaan is. De verkenner hadden een gesprek gehad met VVD-leider Rutte. Een ambtenaar zat er bij en notuleerde de volgende woorden: ‘CDA. Je moet wat bij Omtzigt: minister.’ Die woorden zag ik staan op een fotootje van zijn aantekeningen in een landelijke krant. Dit gesprekspunt belandde in de uitgetypte aantekeningen die verkenner Ollongren onder haar arm droeg. Zij moest na een positieve coronatest abrupt stoppen met haar werk en liep haastig op haar dienstauto af – toevallig met juist dát document in het zicht. Daar stond te lezen: ‘Positie Omtzigt, functie elders.’

Toen een foto met juist dát document onder Ollongrens arm de pers bereikte, was het land te klein. Vooral omdat Rutte eerste ontkende dat hij over Omtzigt had gesproken. Een week later moest hij toegeven dat hij – hoewel hij zei het zich niet te herinneren – tóch over Omtzigt had gesproken. Over poppetjes hoort het niet te gaan in dit stadium, zei de een. Omtzigt, een geducht kamerlid, willen wegwerken uit het parlement – schandalig, zei de ander.

Verbijstering en verwarring

Maar: hoe zeker weten we wat de VVD-leider precies bedoeld én gezegd heeft? Gaf het in klad opgeschreven zinnetje zijn woorden waarheidsgetrouw weer? En zo ja, wat dan te denken van het verschil in woorden tussen de klad-aantekening – ‘minister’ – en wat er uitgetypt op het A4-tje stond – ‘positie elders’? Is dat hetzelfde of kan het ook iets anders betekenen? En: lag het effect van de woorden dicht bij de intentie van de spreker? Of had hij het heel anders bedoeld dan hoe het overkwam?

Nu gaat het me niet om de gebeurtenissen in Den Haag, maar om de parallel met de Bijbel. We lezen erin en dan kan het gebeuren dat een zinnetje ons negatief raakt: het irriteert, verwart of verbijstert ons. En dan duwen we zo’n passage zomaar van ons af. Maar juist dán wordt het interessant.

Bedoeld en gezegd

Neem bijvoorbeeld Jezus' uitspraak over echtscheiding: 'Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden' (Matteüs 19:6). Helaas weet ik uit ervaring wat scheiden betekent – en ik kende deze uitspraak. Die gaf me veel hoofdbrekens en ik ben niet de enige. En toen ik opnieuw trouwde, botste ik aan tegen de uitspraak van Jezus in vers 9: 'Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel.'

Als er al zoveel vragen te stellen zijn over één zin in een gesprek tussen politici die in tijd en ruimte heel dicht bij ons staan, zouden we er niet minstens evenveel kunnen stellen bij de woorden van Jezus?

Wie was de eerste die deze uitspraken opschreef, en hoeveel tijd zat er tussen de uitspraak en het op schrift stellen?

Zijn die eerste aantekeningen exact overgenomen door de evangelist, of zat daar verschil tussen (denk aan: 'minister' versus 'positie elders')?

Kan Jezus er iets anders mee bedoeld hebben dan wat er letterlijk staat?

Bijvoorbeeld: 'mannen kunnen veel te gemakkelijk van hun vrouw af. Daar heb ik grote problemen mee. Het zet vrouwen die slecht behandeld worden door hun man en daarom willen scheiden, op achterstand.'

Welke rol speelt mijn persoonlijkheid, waardoor ik er een bepaalde interpretatie aan geef?

Menselijke factoren

De Bijbel is het menselijke getuigenis van Gods zelfopenbaring in de menselijke geschiedenis, leerde ik van cultuurtheoloog Frank Bosman. Altijd zitten er tussen de goddelijke bedoeling én de bijbelse teksten én onze oren en ogen allerlei menselijke factoren. Wat hoorden en ervoeren de bijbelschrijvers? Hoe vatten ze dat op? Welke duiding gaven ze eraan? En ik: welk karakter heb ik en welke ervaringen hebben mij gestempeld, waardoor ik soms kortsluiting voel met een bijbeltekst?

Wanneer je worstelt met de Bijbel, bijvoorbeeld met een uitspraak van Jezus, of wanneer iemand een bijbeltekst aanhaalt om je te veroordelen, denk dan eens aan de vragen hierboven. Dat kan helpen. Misschien verdwijnt je kortsluiting niet, ook al raadpleeg je alle twintig verschillende vertalingen die op deze site te vinden zijn en sla je alle commentaren erop na. Blijf de tekst bekloppen en zoeken naar de positieve bedoeling.

De Bijbel is het rijkste en meest hoopvolle boek dat ik ken, maar gemakkelijk heb ik het er niet altijd mee. En dat kan, denk ik, ook niet anders. Want God is in de hemel en wij zijn op aarde (naar Prediker 5:1).

Peter Siebe

Werkt bij het NBG als persvoorlichter en eindredacteur en schreef deze blog op persoonlijke titel

Pinksteren

daar stond discipel Petrus, eerst Bang en nu een Held
Want Hij heeft die eerste Pinksterdag verteld
Waarom Jezus naar de aarde kwam
en zich liet slachten als een lam

Maar drie dagen later opstond uit de dood
en terugging naar de hemel, de vreugde daar was groot
de belofte van zijn Geest liet hij bij ons hier
dat is waarom ik nu de Pinksterdagen vier

Want na tien dagen gebed en geduld
werd het huis waar ze waren met wind en vuur gevuld
zoals was beloofd zond God zijn heilige Geest
Hij kwam in ons wonen, daarom is het feest

en nu zijn vuur en wind binnen in ons zijn
Krijgt niemand ooit nog Jezus' boodschap klein
Bangeriken worden net als Petrus helden
en mogen overal het blijde nieuws gaan melden

anhet van BalleGooijen




ALS EEN LOPEND VUURTJE....

77e jaargang nr. 4/ 2021

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com
Vacant

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Martijn Bot, Buitendijk 26, tel. 06-28901003 (bereikbaar na 18.00
uur), e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Peningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO

ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Martijn van Vliet, Kildijk 95, tel.
0183-404482, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag
vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 24 mei 2021** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK

Bloemenatelier "*het Klaverblad*"

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag	Alleen bestellingen
Woensdag en donderdag	14.00 - 17.30 uur
Vrijdag	10.00 - 11.30 en 14.00 - 17.30 uur
Zaterdag	10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur



Bloemenatelier "*het Klaverblad*"
Rijksweg 212 Nieuwendijk
0183-405015 of 06-40075724
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

*De bloemen in de kerk worden iedere week geschonken
door Bloemenatelier "*het Klaverblad*"*