

MEDITATIE

“God, laat ons in morgen kunnen geloven?”

Zouden we die vraag deze periode niet allemaal aan God willen stellen? Geef ons toch hoop als we de wanhoop nabij zijn, geef moed als mensen levens moe zijn. Geef vertrouwen nu wantrouwen voor de hand ligt. Wij kunnen niet leven zonder hoop. Hoop is de hartspier van het bestaan, de kurk waarop wij drijven. Het kiertje licht door de gordijnen. De Franse dichter Charles Péguy heeft een loflied op de hoop geschreven. De tweede van de drie grote deugden van het christendom.

“Het kleine meisje hoop”.

*Het geloof waar ik het meest van hou,
zegt God, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig,
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel
en in 't gewemel van de vissen in de rivieren,
en in alle dieren,
en in het hart van de mens, zegt God,
dat het diepste is
en het meest in het kind dat het liefste is
dat ik ooit heb geschapen.
In alles wat boven en onder is
ben ik zo luisterrijk aanwezig,
dat geloven, zegt God, in mijn ogen geen wonder is.
Ook liefde verwondert me niet, zegt God.
Er is onder de mensen zoveel verdriet,
soms niet te stelpen,
dat je toch vanzelf ziet
hoe ze elkaar moéten helpen.
Ze zouden wel harten van steen
moeten hebben als ze voor een
die tekort heeft het brood
niet uit hun mond zouden sparen.
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.
Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.*

*Daar ben ik van ondersteboven.
Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat
en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat.
Wat een wonder is er niet voor nodig
dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren
maar met voorzichtige gebaren
in hun hand en in hun hart bewaren,*

*een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en nooit wil doven.*

*Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.
Geloof en liefde zijn als vrouwen.
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand,
die wijzen de weg.
Maar daarvan heb ik meer verstand,
zegt God, ik zeg:
het is dat kleine meisje hoop
dat al wat tussen mensen leeft
hun heen en weer geloop
licht en richting geeft.
Want het is dat kleine meisje hoop
- ,je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.
Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is haast niet te geloven.
Ikzelf, zegt God, ik ben er van ondersteboven.*

(VERTALING FRANS VAN BLADEL)

Hoop, een godswonder, een geschenk van God. Wij kunnen ons niet opwerken tot de deugd van de hoop maar we krijgen hem cadeau. De hoop is mens geworden in Jezus. Hij geeft de hoop een gezicht. In Jezus is God zelf zichtbaar en tastbaar geworden. Niet alleen 2000 jaar geleden maar ook vandaag. Hier en nu.

*Hoop is toch blijven leven
in de vertwijfeling
en toch blijven zingen
in het duister.
Hoop is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen*

*is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan*

*Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden
en zolang zal God ons
in zijn Handen dragen.
Amen.
(HENRI NOUWEN)*

Een gebed van scriba ds. René de Reuver:

De coronapandemie houdt ons allen in de greep. Gelukkig is er een begin gemaakt met vaccineren. Maar nog is het einde niet in zicht... De gevolgen van de pandemie zijn zwaarder dan ooit. De lockdown duurt voort. Varianten van het virus maken het nog zorgelijker waardoor we adviseren in het geheel niet meer te zingen in onze online kerkdiensten.

Het zijn zware en verdrietige tijden voor ons allemaal. Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gewoon bij elkaar komen en uit volle borst zingen? Wat rest ons nog als gemeente van Christus? Wat zullen we bidden?

Worstelende met het advies om niet meer te zingen in de eredienst hielpen mij de eerste woorden uit de berijming van Psalm 65: *'De stilte zingt U toe, o Here'*. In de onberijmde versie: *'U komt toe stilheid, een lofzang!, o God, op Sion'* (Psalm 65:2, Naardense vertaling).

Deze woorden troosten mij in deze verdrietige situatie. De noodgedwongen stilte, het niet hardop zingen in de eredienst is ook aanbidding, toewijding en lofprijzing van God. God die troont op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4) hoort ook ons zwijgen als loflied.

Psalm 65 geeft woorden aan mijn gebed in deze tijd van lockdown.

*Eeuwige God,
U die woont en troont in Sion,
hoorder van het gebed,
tot U komen wij
in stilte
niet goed wetend wat te bidden.
We zijn uit het veld geslagen
niet in staat om bijeen te komen
en uit volle borst U de lof te zingen.
We zijn stilgevallen
en weten niet hoe lang alles nog zal duren,*

*zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan
en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken.
In deze nood komen wij toe U,
in stilte
biddend om gehoor
om vertroosting
om nabijheid
om perspectief.
Hoor ons:
wees ons genadig!
U, die onze stilte hoort en peilt,
hoor ons stil zijn als loflied,
als aanbidding
als roep om genade en ontferming.
'Tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende
die alle schuld vergeeft'
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,
geloof om de moed niet te verliezen.
Van U is immers het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.*

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt de eerste Kerkklanken van 2021. Met een nieuwjaarsgroet van een gemeentelid die we u niet willen onthouden.

We zijn toe aan de 77^e jaargang.

Het is een goed gevuld exemplaar geworden. Met positieve berichten over de voortgang van het beroepingswerk. Met de eerste bijdrage van Martijn Bot als administrateur van het Kerkelijk Bureau. En in zijn bijdrage een primeur, de opname van het eerste huwelijksjubileum van 12,5 jaar. Vanaf nu is dit technisch mogelijk. Het was een langgekoesterde wens van enkele gemeenteleden. Verder berichten over Aktie Kerkbalans 2021. Natuurlijk ook weer de vaste onderdelen. Kortom, veel leesplezier toegewenst.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 22 februari. Dus hebt u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

**ALS JE MET
JESUS WANDELT,
HOEF JE IN HET
NIEUWE JAAR
NIET TE RENNEN**

visje
WWW.GESPREKSTEEDE.NL

VAN DE VOORZITTER

Er is in 2020 heel wat te doen geweest over de zogenaamde influencers. Dit zijn over het algemeen bekende personen, die juist door hun bekendheid een grote invloed hebben op het gedrag van anderen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het internettijdperk. Voor beroemdheden zoals acteurs, artiesten, tv-presentatoren, sporters en modellen levert het werk als influencer een interessante bijverdienste op. Er zijn er zelfs bij die leven van deze inkomsten. Door bijvoorbeeld producten te promoten wordt sturing gegeven aan het koopgedrag van hun volgers, maar ook door de eigen mening te uiten kan het maatschappelijke debat behoorlijk beïnvloed worden. Influencers zijn vooral te vinden op platforms als Instagram, You Tube, Tik Tok en Snapchat en de eigen website en weblog.



Ze hebben vaak een grote groep volgers, die in sommige gevallen op kan lopen van honderdduizenden tot miljoenen. Hoe meer volgers een influencer heeft hoe groter het bereik en hun invloed kan zijn. De werkwijze is even simpel als doeltreffend: de volgers krijgen meerdere keren per week via social media een update over het leven van de influencer, vaak vergezeld met een leuke foto of video. Vooral door deze zichtbaarheid hebben de volgers het gevoel deze persoon goed te kennen, zo goed zelfs, dat ze klakkeloos bereid zijn op te volgen wat deze of gene doet of zegt.

Door de coronacrisis hebben de influencers zich een nieuwe rol toegeëigend. Waar ze zich eerst nooit maatschappelijk of politiek uitspraken, maar vooral doende waren om selfies te posten en filmpjes te delen, waarop te zien was wat ze deden, wat ze aten en hoe ze zich kleden, werd van het ene op het andere moment, toen de coronapandemie gestalte kreeg en maatregelen werden genomen, het roer omgegooid. Ineens toonden zij zich enorm betrokken met het welzijn van de samenleving, werden er vragen gesteld, meningen verkondigd en maatschappelijke problemen aan de kaak gesteld. Het ging zeker niet alleen over corona, maar bijvoorbeeld ook over MeToo en Black Lives Matter en Jan en alleman maakten er gebruik van.

Sommige rappers bijvoorbeeld, vonden het nodig als spreekbuis op te treden voor iedereen die het niet eens was met het beleid van de overheid. Daarbij werd geen enkel



middel geschuwd. De vreemdste complottheorieën werden tevoorschijn getoverd en allerlei desinformatie kwam online te staan. De gedane uitspraken waren soms fors, soms gewelddadig en gingen vaak over het bekende randje. Bij de weldenkende mens wekt dit afschuw of ergernis op, maar de volgers vinden het prachtig en krijgen er geen genoeg van. Het is een rare wereld, waarin een kleine groep harde 'schreeuwers' onvoorstelbaar veel fans in hun kielzog meetrekken, maar helaas die hoge status van populariteit niet waar kunnen maken en regelmatig door het ijs zakken. Door hun gedrag, uitspraken en negatieve houding verdienen ze die verworven positie absoluut niet.

Toch zijn er natuurlijk ook BN'ers die op een positieve manier hun invloed willen laten blijken en alleen met goede bedoelingen een account aanmaken op Instagram of Twitter of de al bestaande account gebruiken. Het dienen van het algemeen belang staat daarbij voorop. Open en eerlijke informatie delen met de volgers en zo via dit medium bepaalde doelgroepen bereiken. Dat is het idee. Diederik Gommers, Nikkie de Jager en Arjen Lubach zijn voorbeelden van influencers die het goed voor hebben met mens en maatschappij. Die positieve instelling is terug te vinden in de uitslag van de *influencer van het jaar-verkiezing*, waarbij de vraag werd gesteld wie vorig jaar vanuit de sociale media het maatschappelijke debat het meest wist te beïnvloeden. De hierboven genoemde drie positivo's stonden in de top vier, waarbij Arjen Lubach de eerste plaats bemachtigde. Lubach verwierf bekendheid door zijn satirische nieuwsprogramma Zondag Met Lubach, dat in 2014 voor het eerst op televisie was te zien. Deze show wordt al jaren op handen gedragen en trekt gemiddeld 2 miljoen kijkers per uitzending. Wat is er nu zo bijzonder aan deze Lubach en zijn ZML-programma? Volgens de kenners is het programma gevuld met onderwerpen die 'boosheid en verontwaardiging' oproepen. Lubach bijt zich vast in zo'n thema, omlijst het met de nodige humor en weet alles voortreffelijk uit te leggen, zodat iedereen, jong en oud, het gevoel heeft alles te snappen. Hij ontwijkt de beladen items niet en geeft inzicht in politieke en maatschappelijke vraagstukken. Volgens een trouwe kijker *'komt Lubach op voor waarheid, rechtvaardigheid en juiste verhoudingen en weet hij altijd iets zinnigs te vertellen, zonder vroomheid, mysterieverhalen, en dogmatiek, maar vol bezieling, maatschappelijke betrokkenheid en compassie'*.

Dat 'zonder vroomheid en dogmatiek' is op zich niet zo vreemd van een man die tijdens het programma ***Adieu God?*** Tegen Thijs van den Brink vertelde dat hij het loslaten van zijn geloof als een enorme bevrijding heeft ervaren. Het afbrokkelen van zijn geloof is begonnen nadat zijn



moeder aan kanker is overleden en de dominee had gezegd dat dit de wil van God was. Als twaalfjarige jongen kon hij dat niet plaatsen bij het beeld dat God liefde zou moeten zijn. Hij vindt het moeilijk om gelovigen serieus te nemen en heeft het gevoel dat er bij gelovigen een gordijntje opengetrokken moet worden om hen te laten zien hoe de wereld echt in elkaar steekt. Het is altijd ontzettend jammer als iemand besluit een punt achter zijn geloofsleven te zetten en meent zonder die ervaren 'geloofsdruk' een prettiger bestaan te kunnen hebben, waardoor het juk van het schuldgevoel over zondig leven is afgeworpen. Frank en vrij door het leven willen gaan, ontkennen dat God bestaat omdat je Zijn liefde niet meer ziet en je belazerd voelen door de genoten christelijke opvoeding, waren de ingrediënten voor deze radicale omslag.

Misschien heeft Lubach wel een punt door te zeggen dat er bij gelovigen een gordijntje moet worden opengetrokken om te laten zien hoe de wereld in elkaar steekt. Hoe blind zijn wij voor de echte problemen in de wereld, ver weg en dichtbij? Wat voor rol spelen wij hierin? Voor veel problemen is de mens zelf als hoofdschuldige aan te wijzen. Honger zou er niet zijn, als we eerlijker waren. Oorlogen worden niet gevoerd, als er geen wapens worden gemaakt. Uitbuiting zou verdwijnen als we minder om geld gaven. En hoe wordt er met de natuur en het milieu, Gods schepping, omgegaan? Zijn we goede rentmeesters? Welke keuzes maken wij? Van de ellende in de wereld kunnen we God toch niet de schuld geven en Hem verwijten dat er niets aan wordt gedaan lijkt mij ook niet redelijk.

Waar Lubach de plank toch wel mislaat is zijn zienswijze over de liefde van God en de gedachte dat elke misstap door Hem gestraft wordt. In navolging van ons grote voorbeeld, Jezus Christus, weten wij toch wel beter. Jezus was misschien wel de allereerste door God gezonden *influencer* uit de geschiedenis. Gods zoon heeft er in de voetsporen van zijn Vader alles aan gedaan om op te komen voor de waarheid, rechtvaardigheid en juiste verhoudingen en wist altijd iets zinnigs te vertellen. Hij heeft niet nagelaten op te roepen tot barmhartigheid, het doen van goede werken en ontferming over de in moeilijkheden verkerende medemens. De boodschap was en is duidelijk: leef op deze manier en doe wat er van een christen verwacht mag worden! Jezus hielp de mensen, door zelf te ervaren wat eenzaamheid, machteloosheid en lijden is. Hij, de zoon van God, is zelfs voor onze zonden gestorven. Hoe zo is God dan geen liefde! Zijn invloed ging en gaat nog steeds veel verder dan van welke influencer ook. Daar kan zelfs Lubach niet tegen op!

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Elise Ippel, vanuit de Diaconie
Ria Meeder, predikant
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmhdhof@hotmail.com

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Deze keer wil ik alle aandacht besteden aan de actie Kerkbalans 2021. En vooral u/jullie medewerking vragen om de actie Kerkbalans zoveel mogelijk corona-proof te laten verlopen.



Het thema voor dit jaar is: **Geef vandaag voor de kerk van morgen!**
Ik wil deze keer, wat ik normaal nooit doe, terugkijken naar vorig jaar. Ik vertel u niets nieuws dat 2020 als een “bijzonder” jaar de boeken ingaat. Wie had vorige jaar januari, toen de actie KB 2020 startte kunnen vermoeden dat een “virus” heel de wereld op z’n kop zou zetten. Zo mochten we wat nog nooit was voorgekomen niet meer kerken. En allerlei (kerkelijke) activiteiten, ook activiteiten waar onze penningmeester naar uitkeek, zoals bijvoorbeeld de rommelmarkt en de kerstmarkt werden afgelast. Het behoeft geen toelichting dat inkomsten van genoemde activiteiten node worden gemist. En ondanks dat velen van jullie toch trouw elke maand hun collectegeld overmaken, waarvoor dank, blijft ook deze post achter in vergelijking met vorige jaar. Concreet t/m september 2020 waren de collecteopbrengsten € 4000 minder. In week 2 en 3 heeft u uw toezeggingsformulier voor de actie Kerkbalans 2021 ontvangen.

Als ik de media moet geloven hebben we met z’n allen door de lockdown minder uit kunnen geven; geen etentjes, geen uitjes (bioscoop), minder vakanties. Mocht dit ook voor u van toepassing zijn, dan wil ik u vragen of er dit jaar misschien een **extraatje** inzit. Zodat we de gemiste inkomsten van vorig jaar goed kunnen maken, want **wie vrijgevig is wordt alsmaar rijker.**

Uiteraard is dit niet van toepassing voor groep kerkleden die door het bijzonder jaar 2020 juist hard in hun portemonnee zijn getroffen. Tot zover een korte toelichting.



Actie kerkbalans 2021 corona-proof.

Door de nog steeds aanwezige pandemie, zijn we helaas genoodzaakt enkele wijzigingen door te voeren t.o.v. voorgaande jaren. Onze bedoeling is om het bezoekwerk van de kerkbalanslopers zo minimaal mogelijk te laten zijn. Maar dat lukt niet zonder uw medewerking. Wij vragen uw daarom uw toezegging zoveel als mogelijk **ZELF** in te leveren.

De meest corona vriendelijke manier is **digitaal**. Op onze website www.gknieuwendijk.nl vindt u onder het kopje Kerkbalans 2021 een digitaal toezeggingsformulier. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten en daarna mailen naar kerkbalans@gknieuwendijk.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om het ontvangen papieren toezeggingsformulier in te vullen, daarna inscannen en mailen.

Gaat u toch liever even een frisse neus halen, dan kunt u uw retourenvelop op 3 adressen inleveren, te weten in de (groene) brievenbus bij de kerk of bij Irene Wolvers (Dahliastraat 58) of bij Susan van Erp (Zevenbanseweg 4).

Mocht om wat voor reden bovenstaande niet lukken, dan wordt de retourenvelop begin februari bij u opgehaald.

MOGEN WE REKENEN OP UW MEDEWERKING? ALVAST BEDANKT !!!

College van Kerkrentmeesters
Eli Vos.

UIT DE GEMEENTE

In Memoriam Jenneke (Jennie) Oldenburg–Tolenaars

Prinses Julianaweg 12

geboren 14 januari 1933 – overleden 28 december 2020
sinds 5 maart 2012 weduwe van Teunis Oldenburg

In Memoriam



Op 14 januari 1933, 87 jaar geleden, werd Jennie aan de Schenkeldijk te Nieuwendijk geboren. Ze was het zesde kind van Andries en Basje Tolenaars. Het gezin telde uiteindelijk zes jongens en twee meisjes. Het was een warm boerengezin waarin iedereen meewerkte op de boerderij. De oorlog met de bezetting van de boerderij en later de watersnood hebben een enorme indruk op Jennie gemaakt.

Op 24 september 1954 trouwde Jennie, op 21-jarige leeftijd, met Teunis Oldenburg. Ze gingen wonen in het zelfgebouwde huis aan de Julianaweg. Er kwamen vijf kinderen: Sjanie, Gerrit, Antje, Ad en Inge.

Jennie was altijd bezig in en rond het huis of bij anderen aan de grote schoonmaak. Sterk en vol energie. Voor SSS, de buurtvereniging en de kerk organiseerde Jennie rommelmarkten en inzamelingsacties. Samen met Teunis genoot ze van de komst van de kleinkinderen. Na Teunis' pensionering zijn er prachtige reizen gemaakt. Teunis overleed op 5 maart 2012.

Jennie dacht in praktische oplossingen. De garage kon omgebouwd worden tot een huisje voor haar. Zo kon ze toch op zich zelf blijven en genieten van de aanloop van familie, vrienden en kennissen. Helaas ging Jennie lichamelijk steeds verder achteruit maar haar levenslust en wilskracht namen gelukkig niet af. Op 28 december was het lichaam op en Jennie overleed in haar eigen huisje, temidden van haar kinderen. Op 5 januari was er in de Gereformeerde kerk, de kerk die haar zo lief was, een dienst van Woord en gebed voorafgaand aan haar begrafenis. In de dienst stond Jesaja 43: 2a centraal: "Moet je door het water gaan – Ik ben bij je."

Mogen die woorden Sjanie, Gerrit, Antje, Ad, Inge, hun partners, de kleinkinderen, haar schoonzussen en allen die haar zullen missen tot troost zijn.

In Memoriam Johannes (Hans) Groeneveld

Zandsteeg 66

geboren 30 september 1936–overleden 20 december 2020
echtgenoot van Hanny Vink

In Memoriam



Hans werd op 30 september 1936 als derde kind Groeneveld aan de Dwarssteeg 9 te Nieuwendijk geboren, in een liefdevol en warm gezin met vijf kinderen, 3 meisjes en 2 jongens. Na 3 jaar MULO en vervolgens de

ambachtschool ging hij in het bedrijf van zijn ouders werken, Aannemersbedrijf Groeneveld. Later is hij vrachtwagenchauffeur geworden. In 1959 leerde hij Hanny Vink kennen en op 31 juli 1963 trouwden zij en gingen wonen aan de Dwarssteeg in het ouderlijk huis van Hans. Samen kregen ze twee dochters, Joke en Gera. Op zijn 54e stopte Hans met werken omdat hij arbeidsongeschikt werd verklaard.

Er kwamen twee kleinkinderen, Rowy en Mark. Hans genoot van zijn hof met groenten en zijn kippen en ging graag vissen in de Biesbosch. Verder hield Hans de politiek, het nieuws en vooral de sport nauwgezet bij.

In 2003 wisselden Hans en Hanny van woning met Joke en Sjaak. Zij gingen wonen aan de Zandsteeg.

September 2019 werd Hans ongeneeslijk ziek en op 20 december overleed hij. Op 23 december woensdagmiddag was het afscheid van Hans in besloten kring in de aula aan de Zandsteeg.

Rowy heeft aan het begin van deze dienst met het Licht van de Paaskaars kaarsen aangestoken.

God is ons mensen in de duisternis tegemoet gekomen door Zijn Zoon in de kerstnacht als het Licht te schenken. Zo wil God het verdriet om het verlies van Hans voor Hanny, Joke en Sjaak, Gera, Rowy en Mark verlichten, lichter maken.

*Licht, wil ons bestaan verwarmen.
Raak ons met je stralen aan.
Laat ons groeien, laat ons bloeien.
Maak dat wij van liefde gloeien
en met hoop weer verdergaan.*

In Memoriam Nicolaas (Nico) de Pender

Zandsteeg 74

geboren 15 april 1936 – overleden 17 december 2020

echtgenoot van Jeanne van Oosterhout

In Memoriam



Stilletjes ben je heen gegaan, stilletjes zul je altijd bij ons zijn. Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben we met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn man, vader, schoonvader en opa Nicolaas de Pender.

Deze woorden schreef de familie de Pender 17 december 2020.

In 1971 trouwde Nico met Jeanne van Oosterhout. Samen kregen ze 2 kinderen, Karin en Roberto.

Nico werkte in de bouw tot dat niet meer ging. Toen ging hij werken in een aardappel- en groente verwerkingsbedrijf. Op 62 jarige leeftijd ging hij met de vut. Het echte genieten kon beginnen. Vaak was hij in zijn tuintje te vinden.

Of hij ging fietsen, lekker de natuur in, dichtbij in de Biesbosch, maar geregeld ook verder weg.

Tot hij in dit najaar steeds meer van zijn krachten verloor en fietsen niet meer ging. Hij bleek alvleesklierkanker te hebben. Dapper onderging hij dit, zonder klagen over de pijn en de ongemakken.

Donderdag 17 december overleed Nico op 84-jarige leeftijd in zijn huis aan de Zandsteeg. Woensdagmorgen 23 december was het afscheid in besloten kring in de aula aan de Zandsteeg nog geen kilometer van zijn huis.

Mogen zijn vrouw Jeanne, de kinderen Karin, Peter en Roberto en kleinzoon Björn de dierbare herinneringen een leven lang met zich meedragen.

*De mensen van voorbij,
ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemen, geuren, in een lied,
dat opklinkt uit verdriet.*

In Memoriam Jacoba (Corrie) Kolijn ~ van Bijleveld

Crocuspad 6

geboren 4 oktober 1943 – overleden 14 december 2020
sinds 5 januari 2002 weduwe van Dirk Johannes Kolijn.

In Memoriam



Op 14 december 2020 overleed Corrie Kolijn op de leeftijd van 77 jaar.

Corrie is geboren in Naarden. Op 16 jarige leeftijd verhuisde ze met haar moeder en haar broertje naar Werkendam, naar de man die Corrie's "echte" vader werd, ondanks dat er geen bloedband was. Corrie werkte bij een koekjes- sigaretten en schoenfabriek. Op de Werkendamse kermis leerde ze Dirk Kolijn kennen, Dirk was daar met muziekvereniging ONS.

ONS speelde een belangrijke rol in hun leven. Er zijn vriendschappen uit ontstaan en samen hebben ze er mooie momenten mee beleefd. Corrie heeft altijd vrijwilligerswerk gedaan, Welfare, helpen op school, in Het Steunpunt en 30 jaar lang liep ze met de collecte bus van de Hartstichting. Ze heeft ruim 50 jaar opgetrokken met haar vriendin Riet van Kooij. Corrie kreeg het geloof mee van haar vader uit Werkendam.

In 2002 overleed Dirk. Kort daarna kreeg Corrie zelf hartklachten en longklachten. In 2018 heeft ze vier maanden in het ziekenhuis en verpleeghuis gelegen in verband met een maagbloeding. Enkele weken geleden werd nierkanker geconstateerd. Na een kort ziekbed is ze thuis overleden. Er is in kleine kring afscheid van haar genomen.

"Als g'in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten God verlaat u niet." Het lied dat voor Corrie veel betekende.

Mogen die woorden Jacqueliën en Henk (haar dochter en partner) tot troost zijn in de stille tijd die nu komt.

Ds. Ria Meeder – van Hof

Verjaardagen 75+

Februari			
3 februari	Dhr. H. Kasen	Zandsteeg 30	79 jaar
4 februari	Mevr. J. Ouwekerk van Breugel	Amaryllishof 5	88 jaar
4 februari	Dhr. P.J. van der Zouwen	Rijksweg 153	75 jaar
5 februari	Dhr. S. Biesheuvel	Griendstraat 3a	98 jaar
7 februari	Mevr. A.M. van Vugt - Broekhuizen	Altenastraat 10	77 jaar
10 februari	Mevr. N.C. Ippel – Zwets	Anemoonstraat 45	81 jaar
11 februari	Mevr. W.G. van Burgel	Citadel 72	75 jaar
12 februari	Dhr. T. Visser	Rijksweg 109b	85 jaar
13 februari	Mevr. M. Struik – van Burgel	Prinses Julianaweg 10a	75 jaar
14 februari	Dhr. J.M. van der Sommen	Anemoonstraat 53	78 jaar
15 februari	Dhr. J.B. Wallaard	D'Altenaer 41	75 jaar
22 februari	Mevr. L. van Boxel - Ouwekerk	Singel 86	76 jaar
23 februari	Mevr. J.C. Colijn – van Rijswijk	Boomgaard 14	81 jaar
23 februari	Dhr. J.L. Walraven	Oslopark 6	75 jaar
28 februari	Mevr. C.A. Boterblom – Colijn	Amaryllishof 12	77 jaar

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 45; 50; 55 enz. jaar getrouwd zijn

februari			
Fam. Hoeke-van der Stelt	Rijksweg 19	13 februari	40 jaar
Fam. Ouwerkerk-van der Beek	Anjerstraat 4	13 februari	45 jaar
Fam. Heiblom-van Dongen	Zandsteeg 9	27 februari	40 jaar
Fam. Westen-Snijders	Klaverbeemd 15	28 februari	12,5 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

Kerkelijke klanken in popmuziek

Soms kan muziek je raken waar woorden dat niet kunnen. Soms is het alleen de melodie al die iets met je doet en soms zegt de tekst precies wat jij op dat moment voelt of misschien zelfs nodig hebt. Muziek is gemaakt met liefde en die liefde wordt overgegeven aan (andere) mensen. Muziek verbindt en helpt mensen. Mede daarom zal ik nu een nummer uitlichten.

Op het moment van dit schrijven sneeuwt het buiten. Ik kijk door het raam naar de dwarrelende vlokken en denk aan wat er op dit moment allemaal gaande is. Het is eigenlijk best vreemd. Er lijkt van alles in de wereld te spelen en tegelijkertijd gebeurt er in mijn eigen omgeving niet zo heel veel. Het Capitool wordt bestormd, het kabinet valt en overal om ons heen hoor en zie je nieuws over Covid-19, maar zelf zitten we voornamelijk thuis. Vrijwel alles is dicht, we werken thuis en een leuk uitje zit er niet echt meer in. Alsof we zelf in stilte zitten te wachten terwijl de wereld om ons heen schreeuwt om hulp en verandering. Soms voelt het misschien ook wel alsof we niet heel veel meer kunnen doen dan geduldig wachten, ook al zouden we veel meer willen doen. Geduldig wachten tot het coronavirus weer is uitgeraasd.

Daarom heb ik deze keer voor "40" als lied van de maand gekozen. Het is een nummer van de Ierse band U2 en sluit het album *War* af dat in 1983 is uitgebracht. De tekst is gebaseerd op psalm 40 en komt dan ook grotendeels overeen.

Psalm 40 is een psalm die dankt en vraagt om hulp. Dit is ook terug te vinden in het nummer van de Ierse rockband. Het eerste deel gaat over de moeilijkheden in het verleden. De hoofdpersoon vertelt hierover dat toen hij het lastig had hij geduldig op de Heer wachtte voor hulp. Die hulp kwam er. God luisterde naar hem, hielp hem en trok hem zo weer uit de put.

De regel *"I will sing a new song"* (ik zal een nieuw lied zingen) verwijst weer terug naar de psalm waarin wordt gezegd dat de Heer de hoofdpersoon reden zal geven om een nieuw loflied te zingen waarin hij God zal prijzen. De schrijver beseft namelijk dat God er voor hem is en hem door moeilijke periodes zal slepen.



Volgens leadzanger *Bono* is het nummer op een bijzondere wijze ontstaan. Zeker gezien de betreffende psalm. Of u het gelooft of niet, is aan u, maar *Bono* zegt hier het volgende over: *"Toen we aan het album War werkten, werden we door de studiomanager uit de studio gegooid, omdat onze tijd verstreken was of iets dergelijks. Dat terwijl we voor het album nog één nummer moesten opnemen. We schreven dit nummer dan ook in ongeveer 10 minuten, namen het op in ongeveer 10 minuten, mixten het in ongeveer 10 minuten en vervolgens speelden we het voor nog een minuut of 10 en dat heeft niets met de titel "40" te maken."*

Op YouTube is een filmpje te zien waarop *U2 "40"* live speelt tijdens een concert. Aan het einde van het nummer verlaten de bandleden één voor één het podium. Het publiek blijft uit volle borst meezingen en zelfs als alle bandleden allang weg zijn, hoor je de mensen nog zingen: *"How long to sing this song?"*. Uit verhalen van fans blijkt dat ze dit ook nog lang blijven zingen; door de stadiongangen, op de straten, in de treinen, tot ze weer veilig thuis zijn... Tsja, het is bijzonder hoe de fans zich met dit nummer verbonden voelen. Het is mooi om te zien en het laat me terugverlangen naar (ruim) een jaar geleden. Toen we bijvoorbeeld nog samen met duizenden mensen in een stadion mochten zingen en fysiek een kerkdienst konden bijwonen. Ik weet dat die tijd weer terug zal komen. God zal ons weer uit deze donkere put trekken. Hoelang *Corona* ons nog parten zal spelen, weet ik niet. Maar ik zal geduldig wachten en vertrouwen op God. En tot die tijd zing ik gewoon lekker in mijn eentje: *"How long to sing this song?"*

Tekst 40 – U2

<p>I waited patiently for the Lord. He inclined and heard my cry. He brought me up out of the pit Out of the miry clay.</p> <p>I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song. How long to sing this song? How long to sing this song? How long, how long, how long How long to sing this song?</p> <p>You set my feet upon a rock And made my footsteps firm. Many will see, many will see and hear.</p> <p>I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song How long to sing this song? How long to sing this song? How long to sing this song? How long to sing this song?</p>	<p>Ik heb geduldig op de Heer gewacht. Hij boog voorover en hoorde mijn roep. Hij haalde me weer uit de put. Uit de modderige klei.</p> <p>Ik zal zingen, een nieuw lied zingen. Ik zal zingen, een nieuw lied zingen. Hoe lang moeten we dit lied zingen? Hoe lang moeten we dit lied zingen? Hoe lang, hoe lang, hoe lang Hoe lang moeten we dit lied zingen?</p> <p>Je zet mijn voet op een rots En maakte mijn voetstappen ferm. Velen zullen het zien, velen zullen het zien en horen.</p> <p>Ik zal zingen, een nieuw lied zingen. Ik zal zingen, een nieuw lied zingen Ik zal zingen, een nieuw lied zingen. Ik zal zingen, een nieuw lied zingen Hoe lang moeten we dit lied zingen? Hoe lang moeten we dit lied zingen? Hoe lang moeten we dit lied zingen? Hoe lang moeten we dit lied zingen?</p>
--	--





Avondmaalscollecte 14 februari

Ook dit jaar willen wij de opbrengst van deze collecte voor de Stichting Hospice in Gorinchem bestemmen. Het Hospice is een bijna-thuis-huis voor ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase. Mensen die niet lang meer te leven hebben, willen het liefst de laatste weken van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden of omdat familie en vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden. Dan kan een Hospice een alternatief zijn waar familie en vrienden de zorg kunnen voortzetten samen met huisarts, wijkverpleging en deskundige vrijwilligers. Het Hospice heeft een huiselijke sfeer en een warme uitstraling. Zij streven er naar om zoveel mogelijk rekening te houden met persoonlijke wensen en voorkeuren. Het is zo dat maar een deel van het werk van de Stichting Hospice-VTZ wordt vergoed door zorgverzekeraars. Voor de rest is de stichting afhankelijk van giften. Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen.

De website is www.hospice-gorinchem.nl

U kunt u gift overmaken op:

**Bankrekeningnummer NL90 RABO 0301511586 t.a.v. de diaconie
Gereformeerde Kerk Nieuwendijk o.v.v Hospice**

ZWO

Bericht van de ZWO

Dit jaar willen we de slachtoffers van de explosie in Beiroet (Libanon) financieel ondersteunen. Daarom hebben we dit gekozen als jaardoel. Inmiddels is de explosie bijna een half jaar geleden en de sporen zijn nog steeds goed zichtbaar. Enorm veel mensen zijn slachtoffer geworden en voelen dit nog elke dag.

Nu is het in corona tijd lastig om voor het goede doel de straat op te gaan. Rond deze tijd zijn wij gewend om samen met de hervormde gemeente de Primula actie te organiseren. Helaas moeten wij u mededelen dat de primula actie dit jaar niet door kan gaan. We hopen dit volgend jaar weer te kunnen organiseren.

DANKBETUIGINGEN

*Hopelijk brengt de tijd
rust in onze gedachten...
En gaan de mooie en
liefdevolle herinneringen,
de pijn van het verdriet verzachten.*

*Voor ons is het fijn
dat jullie weer samen zijn*

Het heeft ons bijzonder goedgegaan dat wij zoveel blijken van medeleven en belangstelling mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Corrie van der Pijl-van Anrooij

Wij willen u daarvoor heel hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen

Bedankje voor kindernevendienstleiding

Hierbij een compliment voor de aandacht die is uitgegaan naar onze kinderen tijdens het afgelopen jaar. Wat hebben we mooie verrassingen mogen ontvangen en wat doen jullie je best om toch thuis de kindernevendienst voort te kunnen zetten via de wekelijkse nieuwsbrieven.

In het voorjaar hebben mooie tasjes mogen ontvangen, in de zomer een mooi boekje en met advent ook weer een mooi tasje met aftelkalender, leuke versnaperingen, adventsproject en ook nog een mooi cadeautje in de vorm van een kerststalletje waar een kaarsje in kon. Daarnaast is er toch nog een kerstwandeling geweest in plaats van het kinderkerstfeest, ondanks dat jullie op het laatste moment nog organisatie hebben moeten aanpassen wegens de zwaardere maatregelen.

Daarom is een compliment zeker op zijn plaats.

Het was een bijzonder jaar, maar we hebben toch de betrokkenheid en inzet van jullie (meer dan ooit) mogen ervaren op een creatieve manier.

Namens een dankbaar gezinnetje.

KERKELIJK BUREAU

Overleden

Op 7 december 2020: Mevr. H. de Graaf-Boerblom, geb.05-08-1923;
Zorgcentrum Altenahove Almkerk (Wijk 1)

Op 14 december 2020: Mevr. J. Kolijn-van Bijleveld, geb. 04-10-1943;
Crocuspadij 6 (Wijk 3)

Op 17 december 2020: Dhr. N. de Pender, geb. 15-04-1936; Zandsteeg 74
(Wijk 1)

Op 20 december 2020: Dhr. J. Groeneveld, geb.30-09-1936; Zandsteeg 66
(Wijk 1)

Op 28 december 2020: Mevr. J.G. Oldenburg-Tolenaars, geb. 14-01-1933;
Pr. Julianaweg 12 (Wijk 2)

Gedoopt op 3 januari 2020

- Daan Flikweert: geb.12-03-2020, zoon van Christiaan en Ilona Flikweert-de Bode, Dirkappel 15 (wijk 2)
- Lexie Dineke Annemieke Ebert: geb. 07-09-2020, dochter van Aart en Lenneke Ebert-Flikweert, Kafappel 20 (wijk 2)

Belijdenis op 3 januari 2020

- Aart Ebert, Kafappel 20 (Wijk 2)

Verhuisd

Dhr. L. van der Stelt, Hindeloop 2, Biezenmortel (Wijk 1) naar Hindeloop 4a,
5074 ME Biezenmortel (Wijk 1).

Fam. M. Scheffers-van der Stelt, Rijksweg 79 (Wijk 4) naar Broeksehof 6,
Babylonienbroek;

Vertrokken

Fam. J. Kiezebrink, Dirkappel 26 (Wijk 2);

Fam. P. van der Leek-Huijskamp, Kildijk 17 (Wijk 1), naar Raamsdonksveer

Jaaroverzicht ledenadministratie 2020:

- 22 overledenen
- 6 nieuw ingekomen
- 6 Geborenen
- 7 dopelingen
- 2 huwelijken
- 7 uitschrijvingen
- 12 overschrijvingen
- 0 belijdenis



RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Via deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



De winter laat het achterste van zijn tong nog niet zien. Na wat speldenprikjes met een winters karakter is het een aantal dagen zacht, nat en erg winderig tot stormachtig geweest. Momenteel is de temperatuur op het normale niveau terug te vinden, maar vorst zit er voorlopig nog niet in. De benaming kwakkelwinter is tot nu toe behoorlijk van toepassing. Het valt op dat het gras nog net zo groen is als gras in de zomer hoort te zijn en eigenlijk nog maar amper tot rust is gekomen. De bloembollen komen her en der al boven het maaiveld uit, waarbij de Sneeuwklorkjes haantje de voorste zijn en zowat al in bloei staan. De vele regen van de laatste tijd heeft een positieve invloed op de grondwaterstand. De bovengrond mag dan wel verzadigd zijn, maar dit geldt nog niet voor de ondergrond. De akkerbouwers en de veetelers zitten in een rustigere periode en bereiden zich voor op het komende voorjaar. De coronacrisis houdt nog behoorlijk huis. Doordat diverse mutanten de kop opsteken, moeten we steeds meer rekening houden met verlenging, aanscherping en uitbreiding van de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. De opgelegde beperkingen zijn lastig en hinderen ons in het dagelijkse doen en laten. Het wachten op betere tijden vereist een lange adem en vergt veel van het aanpassingsvermogen.

Ook kerkelijk gezien is het steeds weer een beetje verder achteruitboeren, waarbij niet veel kan en steeds minder mag. We proberen er maar het beste van te maken. De op 4 januari door de Theoloog des Vaderlands, da. Almatine Leene, uitgesproken Nieuwjaars zegen **'God zegene Nederland'** moet ons toch extra moed geven. Want, zo zei deze predikant, "je bent niet alleen. God is erbij, ook als het moeilijk wordt".



Wat speelt er verder:

- Op donderdag 14 januari heeft het moderamen van de generale synode kerkelijke gemeenten met klem geadviseerd om met onmiddellijke ingang niet meer te zingen tijdens de kerkdiensten. Dit advies gold ook voor een klein aantal personen en in ieder geval voor de periode t/m zondag 7 februari 2021. De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus, de situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest en het advies van de werkgroep 'Zingen in de kerk' vormen de basis voor dit advies. Er wordt aangegeven dat volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie echt té risicovol is. Tijdens de vergadering van 'ons' Moderamen op donderdagavond 14 januari is dit advies besproken en het besluit genomen hier gevolg aan te geven. Dit betekent dat er tot en met zondag 7 februari geen zanggroepje in de kerk aanwezig zal zijn.
- Voorts zal de lijn worden voortgezet om de erediensten tot nadere berichtgeving alleen online via Kerk Radio en Kerk TV uit te zenden.
- Dit betekent dat voor deze periode:
 - Geen gemeenteleden bij de diensten aanwezig kunnen zijn, uitgezonderd de personen met een taak in de dienst. Bij een In memoriam is uitbreiding van het aantal aanwezigen beperkt mogelijk.
 - Alleen bijeenkomsten/vergaderingen met een bestuurlijk karakter en/of ter voorbereiding van diensten mogelijk zijn. Digitaal vergaderen heeft de voorkeur.
 - Alle overige bijeenkomsten, zoals het Breicafé, de Chute, het Stiltecentrum, Catechese en gespreksgroepen over dezelfde periode niet zijn toegestaan.
- Inmiddels heeft er een overleg plaatsgevonden, waarin de mogelijkheden voor een passende muzikale en instrumentale invulling van de erediensten zijn besproken. De voorgestelde alternatieven worden nu uitgewerkt.
- Een ander punt dat besproken is betreft de organisatie van rouwdiensten en condoleancebijeenkomsten. Nu er regelmatig gebruik wordt gemaakt van de kerkzaal en de bijgebouwen van de Gereformeerde Kerk voor rouwdiensten en condoleancemomenten, heeft het Moderamen gemeend er goed aan te doen een Plan van Aanpak op te stellen, waarin de voorwaarden voor het gebruik van onze gebouwen kenbaar worden gemaakt. We merken dat nabestaanden en genodigden vaak moeite hebben om zich aan de coronaregels te houden. Dat is begrijpelijk in situaties van heftige emoties en behoefte aan troost. In het belang van de rouwverwerking bij nabestaanden gelden er bij uitvaarten uitzonderingen op de algemene coronamaatregelen. We constateren dat uitvaartverzorgers de

geldende regelgeving niet allemaal hetzelfde interpreteren en hanteren. Dat laat onverlet dat het ook bij alle contacten rond een overlijden en een uitvaart binnen onze kerkgebouwen zeer belangrijk is om de coronamaatregelen onverminderd na te leven. Overigens wijken de aangegeven voorwaarden over het algemeen niet af van de opgelegde richtlijnen door de Overheid en het RIVM.

- **Rouwdienst/uitvaartplechtigheid.**

De organisatie rondom de rouwdienst valt onder de verantwoordelijkheid van de uitvaartverzorgers. De kerkenraad stelt de kerkzaal beschikbaar, zorgt voor een predikant die de dienst leidt en stelt een koster aan ter ondersteuning van de uitvaartverzorgers. De uitvaartonderneming is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze naleven van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus en bespreekt de voorwaarden met de naaste familie. Het is in ieder geval van belang om te weten dat:

- Het maximumaantal toegestane personen wordt gekoppeld aan het totaal van de beschikbare plaatsen. Vanaf maandag 25 januari komt dit neer op 60 zitplaatsen inclusief de aanwezigen met een uitvoerende taak (personeel van de uitvaartonderneming, predikant, ouderling van dienst, koster, beamist en organist).
- Er mogen 50 genodigden in de kerkzaal plaatsnemen, inclusief de nabestaanden.
- De overige voorwaarden worden gedeeld met de betreffende uitvaartverzorgers.

- **Condoleance.** De organisatie rondom een condoleance valt onder de verantwoordelijkheid van de uitvaartverzorgers. De kerkenraad stelt de kerkzaal en bijgebouwen beschikbaar en zorgt voor een koster ter ondersteuning van de uitvaartverzorgers. De uitvaartonderneming is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze naleven van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus en bespreekt de voorwaarden met de naaste familie. Het is in ieder geval van belang om te weten dat:

- Er mogen maximaal 50 genodigden van het condoleancemoment gebruik maken, inclusief de nabestaanden;
- Er gecondoleerd kan worden in tijdsblokken, waarbij er niet meer dan 15 personen per tijdsblok van 20 minuten zijn ingedeeld;
- De overige voorwaarden worden gedeeld met de betreffende uitvaartverzorgers.

- We moeten ons ervan bewust zijn dat deze besluiten zijn genomen op basis van de adviezen en richtlijnen van de overheid, de PKN en de Classis, naar de kennis van nu en dat afhankelijk van de ontwikkelingen aanpassing, versoepeling of verscherping, tot de mogelijkheden behoort. Op maandag 1 februari of zoveel eerder als nodig, komt het Moderamen weer bijeen om de laatste ontwikkelingen te bespreken en eventueel passende maatregelen te nemen.

- De door de kerkenraad voorlopig vastgestelde begrotingen 2021 van het CvK, de Diaconie, ZWO en Wereldwinkel, zijn met onderbouwing bij het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) ingediend, waarbij is gevraagd hoe de voorlopig vastgestelde begrotingen met goedkeuring vanuit de gemeente definitief kunnen worden vastgesteld.



- In de vorige editie van Kerkklanken is melding gemaakt van de positieve ontwikkelingen rondom het beroepingswerk. Na verschillende teleurstellingen en door de vertraging in de aanpak vanwege het coronavirus, is het kwartje nu de goede kant op gevallen. Op 13 januari is de beroepingscommissie bijeengewees. Tijdens dit overleg is een grote stap gezet in het beroepingsproces. De beroepingscommissie (BC) heeft namelijk met blijdschap aan de kerkenraad medegedeeld, dat ze unaniem hebben besloten een advies aan de kerkenraad te willen uitbrengen t.a.v. een te beroepen predikant, met wie de BC de afgelopen maanden uitvoerig contact heeft gehad in mails, telefoongesprekken en in live -gesprekken ter vervulling van onze huidige predikantsvacature. Tijdens de kerkenraadsvergadering op 27 januari zal door een afvaardiging van de BC dit advies worden toegelicht, waarbij de BC de keuze, in het licht van de profielschets, moet verantwoorden.
- Het is geweldig dat de BC uiteindelijk unaniem tot een kandidaat is gekomen, die binnenkort aan de kerkenraad wordt voorgedragen. Een meer dan knappe prestatie. Het is namelijk onvoorstelbaar dat de BC gedurende deze moeilijke periode de moed erin heeft gehouden en vol vertrouwen én volhardend is voortgegaan. We willen de leden van de BC alvast hartelijk bedanken voor de inzet tijdens het beroepingsproces en kijken vol verlangen uit naar het advies.
- Na het uitbrengen van dit advies door de BC zal de kerkenraad zich ervan moeten overtuigen dat dit een wijs advies is en er een definitief besluit over moeten nemen. Is dit besluit positief, dan wordt de kandidaatstelling een feit. Vervolgens maakt de kerkenraad de naam van de predikant, waarover een beslissing moet worden genomen, aan de gemeente bekend. De stemgerechtigde leden zijn bij de verkiezing aan deze naam gebonden en worden tijdig uitgenodigd voor een gemeentevergadering. Het is ook mogelijk dat de kerkenraad ervoor kiest de naam van de predikant pas op de gemeenteavond bekend te

maken. Tijdens de gemeentevergadering is een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om de kandidaat gekozen te kunnen verklaren.

- Door de beperkingen als gevolg van de opgelegde coronamaatregelen is nu nog niet duidelijk hoe en wanneer er vorm aan een gemeentevergadering kan worden gegeven. De kerkenraad is zich er zeer van bewust om de vaart erin te houden en de gemeenteleden op de juiste wijze bij het vervolg van het beroepingsproces te betrekken.
- Tijdens de vergaderingen van Moderamen en kerkenraad is het consulentchap met betrekking tot het beroepingswerk aan de orde geweest. Vanwege gezondheidsproblemen is onze consulent ds. Ries van der Zouwen beperkt inzetbaar voor de begeleiding van het beroepingsproces. Met name het niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij de vergaderingen wordt door de BC als een gemis ervaren. Binnen de kerkenraad is besproken hoe dit gemis in de begeleiding verholpen kon worden. Er is voorgesteld een tweede consulent aan te stellen, die naast ds. Van der Zouwen, het beroepingsproces kan begeleiden. Een naam die in dit verband werd voorgesteld is die van ds. Wim Bisschop. Hij gaat hier van tijd tot tijd voor en kent onze gemeente en hij heeft ervaring in de breedte van de kerk. Ds. Bisschop is een aantal weken terug benaderd en bereid gevonden consulent voor beroepingscommissie en kerkenraad te zijn. Deze oplossing is met ds. Van der Zouwen overlegd en hij stemde er ook mee in. We willen hem ook niet missen vanwege zijn betrokkenheid met en kennis van onze kerk. Ds. Bisschop en hij zullen contact met elkaar houden ten behoeve van de voortgang van het beroepingsproces.
- Het Moderamen heeft begin december het besluit genomen alle mutaties van het voorafgaande jaar voortaan in de eerste editie van Kerkklanken in het nieuwe jaar te vermelden. Het gaat om een overzicht (zonder naam en toenaam), van het aantal overleden gemeenteleden, geboortes, dopelingen, huwelijken, uitschrijvingen, overschrijvingen en belijdenis gedaan hebbende leden.
- Door uitbreiding van de algemene selecties van het LRP-programma (Leden Registratie Protestantse Kerk) is het sinds kort mogelijk ook de 12,5 jaar huwelijksjubilea te vermelden. In de decembereditie van Kerkklanken is dat voor het eerst toegepast.
- Vanaf 1 januari 2021 heeft diaken Arjen Palland de voorzittershamer van de Diaconie overgenomen van Elise Ippel. In het kader van de aflopende ambtstermijn van Elise is dit een logische stap, waardoor Arjen nog een aantal maanden kan worden ingewerkt. Elise blijft tot 23 mei, de zondag waarop de 'wisseling van de wacht' plaatsvindt, namens de Diaconie deel uit maken van het Moderamen. We danken Elise hartelijk voor de



invulling van haar rol als voorzitter van de Diaconie en wensen Arjen wijsheid en kracht toe voor deze nieuwe taak.

- De kerkenraad heeft met betrekking tot het coronavirus tot nu toe een erg behoudende koers gevaren. De adviezen van zowel de overheid als de PKN zijn over het algemeen opgevolgd, waarbij steeds voor ogen is gehouden dat elke keuze een keerzijde heeft of kan hebben. Naar de mening van de kerkenraad gaat het nemen van verantwoordelijkheid verder dan alleen oog te hebben voor de eigen kerk en de daarmee verbonden belangen. Elk besluit is weloverwogen genomen, waarbij de impact die deze besluiten op het samen gemeente zijn, de beleving rondom de erediensten en allerlei kerkelijke activiteiten heeft, niet wordt gebagatelliseerd. Wij bidden om wijsheid bij het besturen van deze kerkelijke gemeente en hopen het vertrouwen van de gemeenteleden niet te beschamen.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

VAN DE THEMAGROEP

Engelenproject

Wat een geweldige reacties kregen we op het project Engelenpost!

Fijn dat zoveel mensen mee geholpen hebben om andere mensen blij te maken met een stukje aandacht, een klein presentje, gedichtje en zo meer.

Hieronder enkele van de reacties:



“We willen jullie bedanken voor de actie Engelenpost. Wij hebben dat zeer op prijs gesteld, dat er zoveel aandacht aan ons ouderen besteed is. Het is een tijd waarin we het kerkelijk samenzijn heel erg missen, al kunnen we de diensten gelukkig toch thuis meekijken maar dit heeft ons heel erg goed gedaan.”

“Wat was het leuk om attenties te ontvangen en misschien nog wel leuker om een kadootje te bezorgen! Eindelijk weer eens legaal belletje trekken. Superleuk project om zo een beetje aandacht te ontvangen en te geven. Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar!”

“Vanmorgen werd ik door een onbekende verrast met deze Engelenpost. Wat doet dat me goed dat men aan ons denkt. Hartelijk dank hiervoor! “

Ook via de kerk waren reacties gekomen zoals een bedankkaart en berichtjes van Ria Meeder en Jaap van Elzelingen.

Dank aan alle engelen die dit mogelijk hebben gemaakt!
We hopen eind van dit jaar de engelen weer uit te nodigen voor de Engelenpost.

De themagroep, Arina, Hanneke, Miranda en Nel.

BIJZONDERE ZAKEN

Valentijnsactie: 14 februari 2021 ❤️

Maak van een zondagochtend iets bijzonders; laat een ander of uzelf genieten van een heerlijk ontbijt!

Er is vast wel iemand in uw omgeving die u op een originele manier wilt verrassen op Valentijnsdag, die een opsteker verdient of die een steuntje in de rug kan gebruiken of waarom niet gewoon voor uzelf? Welke reden u ook bedenkt: het is altijd leuk om de dag te beginnen met een heerlijk ontbijt!

Hoe werkt het?

- We hebben twee ontbijtjes samengesteld: een éénpersoons- en een twee persoonsontbijt.
- U maakt een keuze en levert uw bestelling in vóór 1 februari samen met een contante betaling en eventueel een bijgevoegd kaartje voor de ontvanger(s), op Rijksweg 240, Nieuwendijk.
- U kunt uw bestelling ook doorgeven via aej.groenenberg@gmail.com en het bedrag overmaken op rekeningnummer NL78 RABO 0301505012 t.n.v. Geref. Kerk Nieuwendijk o.v.v. ontbijtactie 2021. Wel graag met naam en adres zoals hier onder is aangegeven.

Op zaterdag 13 februari wordt er dan een heerlijk verzorgd ontbijt bezorgd op het door u opgegeven adres. Bezorging vindt plaats in het hele Land van Altena **tussen 16.00 uur en 17.30 uur**. Het ontbijt wordt corona-proof verpakt en geleverd, uiteraard in Valentijnstijl.

Het bedrag dat we overhouden na aanschaf van het ontbijt, doneren we aan een goed doel, t.w. Gertjan & Kate Flikweert en hun stichting Hope for Afrika in Oeganda.



A Eénpersoonsontbijt (€ 7,50)

- wit zacht bolletje
- hard bruin pistoletje
- kleintje jam
- plak kaas
- mini eierkoek
- cupje roomboter
- mandarijn en kiwi
- pakje jus d'orange
- thee
- servet

B Tweepersoonsontbijt (€ 15,00)

- een zacht wit en bruin bolletje
- een wit en een bruin hard broodje
- 2x kleintje jam
- 2x plak kaas
- 2x mini eierkoek
- 2 cupjes roomboter
- 2x mandarijn en kiwi
- 2 pakjes jus d'orange
- thee
- servetten

Bestelling:

Ik (naam) aantal:
..... (adres) wil graag :x A ontbijt
..... (tel.nr)x B ontbijt

Laten bezorgen bij :(naam)
..... (adres)

Bloemschikken

Nog steeds in lockdown? Dan maken we net als vorig jaar thuis ons eigen bloemstuk. Vorig jaar is gebleken dat we handiger zijn dan we soms dachten!

Met de uitstekende handleiding met foto's van Carola heeft iedereen een prachtig bloemstuk gemaakt! Dit jaar wil Carola ons weer helpen door een zelf maak pakket thuis te bezorgen. Geef je vòòr 8 maart op per mail bij Miranda Groenenberg aej.groenenberg@gmail.com of doe een briefje in de bus bij Hanneke de Peuter, Kerkweg 7.



Zie je het toch niet zitten om het zelf te makenvoor een klein bedrag extra maakt Carola het voor je. Meer bijzonderheden te zijner tijd op de nieuwsbrief.

Zangdienst

Zondag 7 maart om 18.30 is er een zangdienst in onze kerk. Lees verder onder het kopje : Zingen in de kerk.

Namens de themagroep: Arina, Miranda, Hanneke en Nel.

Zingen in de kerk...

Vanaf 15 maart 2020 gingen de kerken op slot. Wat was ik blij toen ds Meeder eind maart belde of er in de dagen voor Pasen toch iemand zou kunnen zingen. Elze Tinke heeft, begeleid door de piano, op 9 en 10 april gezongen. Vanaf dat moment werd er 's zondags door enkele mensen

gezongen. Aanvankelijk drie, later vijf steeds wisselende zangers waarbij Hans Crielaard en Kees Heijstek de vaste mensen waren.

Hoe dat gaat? Meestal op woensdag komt per mail de nieuwe liturgie binnen. Dan kijk ik de liederen na. Zijn het bekende melodieën dan kan de liturgie zo doorgestuurd worden naar de zangers die die zondag aan de beurt zijn.

Staan er onbekende liederen bij, dan speel ik die in op mijn telefoon en app ze naar de zangers zodat die thuis alvast kunnen oefenen. 's Zondags voor de dienst zingen we met de organist die liederen even door.

Met de webcam zijn de diensten prima te volgen (leve de techniek en Liane die het steeds weer voor elkaar krijgt om de uitzending goed te laten verlopen) maar de zangers zijn niet in beeld. Daar is ook niets aan in zo'n bijna lege kerk.

Toch wil ik jullie graag enkele foto's laten zien van de repetities voor de kerstnachtdienst.



Als extra was Matthijs Hoogendijk erbij. Hij studeert zang aan het Amsterdams conservatorium en is de vriend van Karin van Andels dochter. Geweldig om er zo'n fantastische zanger bij te hebben!



Ook Marente van den Heuvel speelde mee op haar viool.

Dit ging allemaal goed tot vorige week donderdag. Toen besloot het moderamen het dringende advies van de PKN op te volgen met als gevolg dat er de komende weken helemaal niet gezongen gaat worden. Heel erg jammer, maar wel heel begrijpelijk!

We blijven zoeken naar mogelijkheden om de diensten vanuit onze kerk zo goed mogelijk te verzorgen.

Zangdienst

Ik nodig ook iedereen uit om liederen die je heel graag hoort of zingt naar mij te mailen. Op zondag 7 maart hopen we 's avonds een zangdienst samen te stellen met teksten en liederen die jullie aanleveren. Mogen we dan nog niet live zingen? Dan zoeken we naar alternatieven.

Graag uiterlijk 20 februari je favoriete lied of tekst opgeven:

h.d.peuter@hccnet.nl of een briefje door onze brievenbus Kerkweg 7.

In Hooglied 2 vers 11 en 12 vond ik een mooi toepasselijk vers:

De regentijd (*coronatijd*) is over, helemaal voorbijgegaan.

De bloemen laten zich zien op het land,

de zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord.

Ooit laten we weer van ons horen!

Hanneke de Peuter

Bijzondere oproep

De volgende oproep van Dries van Dongen past bij uitstek onder het kopje Bijzondere Zaken. Dries is op zoek naar een donornier en de redactie biedt hem graag de ruimte om zijn oproep te doen.

Beste allemaal,

Afgelopen maandag zijn wij op consult geweest in het UMC Utrecht voor de screening niertransplantatie.

De eerste stap is gezet maar de nefroloog wil eerst nog overleg met de chirurg, uroloog, neuroloog en met mijn eigen nefroloog in Nieuwegein.

Dit om te bekijken of enkele problemen eerst opgelost moeten worden om groen licht te geven voor plaatsing op de wachtlijst.

De beste optie is op zoek te gaan naar een levende donor omdat er anders een moeilijk keuze komt op welke andere wijze de ernstige nierproblemen opgelost moeten worden (dialyse).

De tip was mijn directe omgeving te laten weten in welke lastige situatie ik zit om zo mijn vraag om hulp wat breder bekend te maken.

Dries van Dongen

GELEZEN

Gelezen in Trouw, 22 januari 2021

Met een online dienst kunnen de meeste kerkgangers wel leven, maar één ding missen ze enorm

Samen zingen: dat missen kerkgangers het meest nu ze wegens coronamaatregelen kerkdiensten al maandenlang thuis op de bank volgen, online of op televisie. Dat ervaren ze als een groter verlies dan de ontmoeting met anderen, of het gewoon in de kerk kunnen zitten.

Dat blijkt uit onderzoek naar de beleving van de kerk in coronatijd van de Stichting Kerkbalans onder ruim 3000 mensen, van wie meer dan de helft de vragen heeft ingevuld. Aan het vrijdag gepubliceerde onderzoek deden ongeveer evenveel katholieken als protestanten mee, variërend van gelovigen die voor corona elke zondag naar de kerk gingen, tot mensen die er hoogstens een paar keer per jaar komen.



Het afgelopen jaar konden kerken maar zeer beperkt mensen toelaten, van niemand in de eerste lockdown en nu, tot honderd in de zomer. Veel kerken hebben wel diensten gehouden, en die gestreamd. Bijna de helft van de 1700 ondervraagden heeft het afgelopen jaar online diensten gevolgd. Ongeveer twintig procent keek naar een kerkdienst op tv. Ongeveer een derde was nog af en toe in de kerk. En tegen de veertig procent is helemaal afgehaakt. Volgens de onderzoekers zijn dat vooral mensen die toch al niet of weinig kwamen.

Alleen een aantal reformatorische kerken komt momenteel nog met een paar honderd mensen bij elkaar in hun vaak enorme kerkgebouwen. Daar wordt, tegen het advies in om niet samen te zingen, ook nog zachtjes gezongen.

Sterk merk

Tot vorige week konden in alle kerken nog een paar mensen voorzingen, maar sinds zondag wordt ook dat dringend ontraden. Zowel in de katholieke als de protestantse viering is zingen een essentieel onderdeel van de viering. En dat wordt het meest gemist, zo geeft 43 procent van de ondervraagden aan in dit onderzoek van de Stichting Kerkbalans. Voor ongeveer een derde valt het niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn het zwaarst, de ontmoeting met anderen wordt door dertig procent het meest gemist. Avondmaal en andere sacramenten wordt ook genoemd – door katholieken meer dan door protestanten.

De Stichting kerkbalans organiseert jaarlijks de actie Kerkbalans. In het begin van het jaar vragen de rooms-katholieke kerk, de oud-katholieke kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Broedergemeente hun leden vaak persoonlijk een jaarlijkse bijdrage te leveren. Naast de collectes is dat de belangrijkste inkomstenbron van kerken.

Uit het onderzoek blijkt dat Kerkbalans een 'sterk merk' is. Bijna alle ondervraagden kennen de geldinzamelingsactie. Driekwart van de ondervraagden geeft er geld aan. Hoe vaker ze naar de kerk gaan, hoe meer ze bereid zijn ervoor te geven. En de meesten zijn van plan dat na corona te blijven doen.

Zo leest de Bijbel mij

Het cliché wil dat protestanten allemaal thuis in de Bijbel lezen en katholieken niet eens weten of ze er eentje in huis hebben. Volgens datzelfde cliché kunnen protestanten onderling in codetaal spreken, die voor katholieken hermetisch gesloten blijft. 'Ik zeg altijd maar: 1 Korinthe 14:15,' zegt dan de ene ouderling tegen de ander. 'Precies, net zoals in Marcus 12:28-34!' Voor een normaal mens is er geen touw aan vast te knopen – zoekt u dus vooral deze bijbelteksten niet op.

Zo schijnen protestanten ook een voorkeur te hebben voor ingewikkelde teksten uit bijvoorbeeld Leviticus of de brieven van Paulus, terwijl katholieken zich liever verstoppen in Hooglied of het deuterocanonieke boek Tobit, een soort sprookjesboek avant-la-lettre. Allemaal clichés natuurlijk. Maar het cliché wil ook dat in alle clichés een beetje waarheid schuilgaat.

De cabaretier en de dominee

Herman Finkers heeft daar ook zo zijn mening over. In zijn show Na de pauze vertelt Neerlands grappigste theoloog dat hem na de voorstelling ooit een dominee tegemoet kwam, die de cabaretier confronteerde met de speelse theologie die Finkers er volgens hem op nahield. (Het cliché wil immers dat protestanten zo serieus zijn dat augurken er nog zuur van worden, terwijl katholieken zo onbedaarlijk over hun eigen geloof kunnen lachen dat het zelfs de bierglazen in de hemel laat trillen. U zult begrijpen: ook ik ben katholiek. Enfin, terug naar de dominee en Finkers.)

Na de schrobbering komt de cabaretier terug bij zichzelf en 'overwoog al deze woorden in zijn hart' (Lucas 2:19; u ziet, ik kan het kunstje ook). 'Ik denk dat de dominee daar gelijk in heeft,' zo zegt hij in zijn show, 'want uiteindelijk weten protestanten veel en veel meer van de Bijbel dan katholieken. Ze snappen het wat minder, maar ze wéten er veel meer van.' Toch aardig verzonnen van die katholieke jongen, die er in slaagde om op primetime – Oudejaarsavond 2015 om 11 uur – Nederland kippenvel te bezorgen, door sommige kijkers aangenaam, andere kijkers onaangenaam te verrassen. Hij

liet onder de klanken van het Deus caritas est een naakte vrouw op het toneel dansen, terwijl hij een loflied afstak op de liefde van onze God voor alles wat mooi en weerloos is (naar het bekendste gedicht van Lucebert: Lucebert 15:29 😊).

Onbegrijpelijk

De kracht van het geloof in Bijbel en drie-ene-God ligt volgens Finkers juist in zijn ongemakkelijkheid: 'De Bijbel is doorspekt met onbegrijpelijke passages waar de honden geen brood van lusten en waarin de Schepper zich van een wrede sadistische kant laat zien, waarbij vergeleken Gerard Reve een halfzachte nicht is.' Reve, voor wie het even vergeten is, werd wereldberoemd in Nederland toen hij in 1966 voor de rechtbank in Amsterdam moest verschijnen omdat hij in zijn roman Nader tot U had geschreven over zijn homo-erotische fantasie jegens de in de gestalte van een ezel geïncarneerde God. Dit proces leverde hem alleen maar bekendheid op, tot groot chagrijn van toenmalig conservatief-christelijk Nederland.

Hinderlijk

De Bijbel betekent voor mij, als rooms-katholiek en academisch theoloog, twee dingen. Het is een boek dat ik bijna dagelijks opensla omdat ik er één of ander artikel over aan het schrijven ben – zoals nu. En het is ten tweede een boek dat zich hinderlijk op mijn weg bevindt. Tijdens de heilige mis sluit ik, naar goed katholiek gebruik, soms even de ogen om het Woord dieper in mijn ziel te kunnen ontvangen, helaas gevolgd door het onmiskenbaar afdwalen van mijn geest richting het land van Klaas Vaak. Maar niettemin gebeurt het vaak dat ik dan ineens opschrik door een bijbelvers, dat ik ongetwijfeld al duizend keer voorbij heb horen komen. Het irriteert mijn oor, kriebelt in mijn hart, zeurt in mijn hoofd.

De God van de Bijbel loopt me hinderlijk in de weg als ik weer eens denk dat ik snap hoe de wereld in elkaar zit. De Bijbel is het menselijke verslag van het avontuur dat God met mensen is aangegaan. Dat avontuur kent hoogte- en dieptepunten, rauw geweld en onbaatzuchtige vergeving. Het leidt naar een gekruisigde God, die in de catacomben van Rome met een ezelshoofd werd afgebeeld. Zo passend en zo treffend. Jezus Christus verkleedt zich als nar, die ieder die zijn pad kruist, nooit meer loslaat.

Zo lees ik de Bijbel. Of beter: zo leest de Bijbel mij.

Dr. Frank G. Bosman

Cultuurtheoloog en verbonden aan het Tilburg Cobbenhagen Center.

Bron: www.debijbel.nl

BIJBELLEESROOSTER

maandag	1 februari	Psalm 87	Lang leve de vreemdelingen
dinsdag	2 februari	Deuteronomium 19:1-10	Uitwijkmogelijkheid
woensdag	3 februari	Deuteronomium 19:11-21	Oog om oog, tand om tand
donderdag	4 februari	Deuteronomium 20:1-9	Strijdvaardig, niet strijdlustig
vrijdag	5 februari	Deuteronomium 20:10-22	Om gruwelijkheden te voorkomen ...
zaterdag	6 februari	Psalm 83	Strijdlid
zondag	7 februari	Marcus 1:35-45	Beterschap!
maandag	8 februari	Marcus 2:1-12	Wie kan zonden vergeven?
dinsdag	9 februari	Marcus 2:13-22	Eetgewoonten
woensdag	10 februari	Psalm 44	Wat merk je van Gods trouw?
donderdag	11 februari	Marcus 2:23–3:6	Heer van de sabbat
vrijdag	12 februari	Marcus 3:7-19	Goed nieuws verspreiden
zaterdag	13 februari	Psalm 32	Biecht
zondag	14 februari	Joël 1:1-14	Vertel het door
maandag	15 februari	Joël 1:15-20	Verlangen naar de dag van de HEER?
dinsdag	16 februari	Joël 2:1-11	Machtsvertoon
woensdag	17 februari	<i>Aswoensdag</i> Joël 2:12-17	Iedereen moet meedoen
donderdag	18 februari	1 Petrus 2:11-17	Vrijheid
vrijdag	19 februari	1 Petrus 2:18-25	Christelijke assertiviteit
zaterdag	20 februari	1 Petrus 3:1-12	Gelijkwaardig
zondag	21 februari	1 Petrus 3:13-22	Hoop doet leven
maandag	22 februari	1 Petrus 4:1-11	Anders zijn: gericht op anderen
dinsdag	23 februari	1 Petrus 4:12-19	Vuurproef
woensdag	24 februari	1 Petrus 5:1-14	De Heer is je herder
donderdag	25 februari	Psalm 38	Roep om hulp
vrijdag	26 februari	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
zaterdag	27 februari	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
zondag	28 februari	Psalm 99	Koninklijke waardigheid

maandag	1 maart	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
dinsdag	2 maart	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
woensdag	3 maart	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld
donderdag	4 maart	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar gerechtigheid
vrijdag	5 maart	Psalm 19	Natuur-wet

BIJ DE DIENSTEN

Helaas is het voorlopig niet mogelijk om de diensten fysiek bij te wonen. Gelukkig hebben we een alternatief. U kunt de diensten bekijken en beluisteren op Kerk TV- en radio via <https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html>.

Zondag 31 januari:

10.00 uur: Voorganger: Ds. H.P. de Goede, Werkendam

Zondag 7 februari: Werelddiaconaat

10.00 uur: Voorganger: Ds. W. Bisschop, Breda

Zondag 14 februari: Heilig Avondmaal

10.00 uur: Voorganger: Ds. M.F. Meeder – van Hof

Zondag 21 februari:

10.00 uur: Voorganger: Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein,
Giessen-Rijswijk

Zondag 28 februari:

10.00 uur: Voorganger: dhr. H. Dekker, Dussen

Zondag 7 maart:

10.00 uur: Voorganger: Ds. J.G. Heetderks, Oosterhout
18.30 uur: Bijzondere dienst o.l.v. Hanneke de Peuter

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com
Vacant

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Martijn Bot, Buitendijk 26, tel. 06-28901003 (bereikbaar na 18.00
uur), e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Peningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO

ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jesse van Elzelingen,
Rijksweg 156, tel. 06-13053783, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Graag donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 22 februari 2021** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK

Bloemenatelier "*het Klaverblad*"

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag	Alleen bestellingen
Woensdag en donderdag	14.00 - 17.30 uur
Vrijdag	10.00 - 11.30 en 14.00 - 17.30 uur
Zaterdag	10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur



Bloemenatelier "*het Klaverblad*"
Rijksweg 212 Nieuwendijk
0183-405015 of 06-40075724
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

*De bloemen in de kerk worden iedere week geschonken
door Bloemenatelier "*het Klaverblad*"*