



## De diensten van zondag 6 januari 2019: *Epifanie* of 'Driekoningen'

10.00 uur: *Nieuwjaarsdienst*. Thema: **Wijs op reis**. Schriftlezingen: 2 Petrus 1:5-11, 19b-21 (als leefregel); Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12. Lieder: Lied 513 (voorzang); Psalm 100; Lied 495; Lied 520; Lied 521; Lied 452:3; Lied 506 en als slotlied 'Ga maar gerust' (z.o.).

Voorganger:	ds. R.A. Wouda
Muzikale medewerking	Rosanne Grobecker (zang), Hanneke de Peuter (piano) en Karin van Andel (orgel)
Ouderling van dienst:	Henriette Jansen
Lector:	Annelies Kraaij
Koster:	Erik Kraaij (06-13374273)
Beamist:	Martijn Bot
Gastvrouwen:	Wilma Koekkoek en Elly Polak
Collecten:	1. Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2. Kosten energie
Nevendienst:	KND voor de Groepen 1 t/m 8
Beheerder:	Theo Dekker (bereikbaar op: 0610676764)

**Avondgebed:** woensdag 9 januari 2019, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)

## De dienst op volgende week zondag 13 januari 2019: 2<sup>e</sup> zondag van Epifanie / Doop van de Heer

10.00 uur: Thema: **Vragende@wijs**. Schriftlezingen: Jesaja 50:4-9 en Lucas 2:40-52.

Voorganger:	ds. R.A. Wouda (de voor deze zondag afgesproken ruilbeurt met ds. Eckhardt-Groeneveld moest door haar worden geannuleerd)
Organist:	Gerard Roza
Ouderling van dienst:	Piet van Vugt
Lector:	Wim Pellekaan
Koster:	Mari van Zanten (06-23794805)
Beamist:	Niels van Kleij en Rowy Raams
Gastvrouwen:	Corrie v/d Kieboom en Marry van Pelt
Collecten:	1. Diaconie; 2. Onderhoud gebouwen
Kindernevendienst:	Groep 1 t/m 8. Er is tienerdienst.
Beheerder:	Arie Straver (bereikbaar op: 0610676764)

## MUZIKALE FRUITMAND: zondagavond 20 januari 2019

De avonddienst op zondag 20 januari is een zangdienst; aanvang: 18.30 uur. Dit keer weer volgens de formule 'Muzikale Fruitmand': uit de eigen (gele) Nieuwendijkse Liedbundel kunnen geliefde liederen worden aangevraagd. Of wellicht heb jij een andere favoriet? Je verzoek (zo mogelijk met in het kort de reden van je keuze) kun je tot *uiterlijk donderdag 17 januari aanvragen*, via de bus in de hal van de kerk, via (0183)405855 of via [r.a.wouda@gmail.com](mailto:r.a.wouda@gmail.com)

## ZIEKEN

**Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:**

G.J. Visser, Afd. 4 West, k. 412

**Het Nieuwe Gasthuis (Postadres:) Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:**

J. Kolijn-van Bijleveld, Afd. Revalidatie, k. 27

**Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk**

D. Tolenaars-Groeneveld, Afd. Guldenroede, k. 117

*Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.*

**BLOEMENGROET:** De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar Mw. H. Verspuij-Zillig.

De maandelijkse bloemengroet gaat naar Dhr. J. van Bruggen in Altenahove te Almkerk.

## **MEDEDELINGEN**

### **- Bestemming deurcollecte van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is voor ZOA.**

ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. Eerst richten ze zich op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ze zich op zowel noodhulp als wederopbouw.

**- Gesprekskring:** dinsdag 8 januari, 9.30–11.00 uur, bij Wilma Koekkoek, Dwarssteeg 10. Het is goed om als gemeente met elkaar na te denken over Bijbelse onderwerpen die ons bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring te komen. We lezen en bespreken een artikel uit het boekje 'Groeï' over het luisteren naar Gods stem, geschreven door Wim Grandia. Gestencilde exemplaren liggen in de hal van de kerk. Iedereen is van harte welkom! Kom ook (een keer) in onze kring! Voor meer info kun je bellen met Elly Polak (403473).

**- Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis:** dinsdag 8 januari, 10.00-11.00 uur ds. Van Ommeren

**- Moderamen:** dinsdag 8 januari, 19.45 uur (met het Hervormde moderamen in de Hervormde kerk)

**- Basiscatechese:** woensdag 9 januari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)

**- 'Nu of nooit' / Leerhuisavonden over het bijbelboek Esther:** donderdag 10 januari, 20.00-21.30 uur, in De Hoeksteen. Van 20 januari t/m 24 februari 2019 staat het bijbelboek Esther als alternatieve lezing op het oecumenisch leesrooster. Ter voorbereiding op een aantal diensten wil ik rondom Esther ook in groepsverband in gesprek. Graag opgeven via: [r.a.wouda@gmail.com](mailto:r.a.wouda@gmail.com) of (0183)405855. In de halkast van de kerk vind je alvast een A4-tje met meer inhoudelijke info. Bij voldoende belangstelling volgen er nog de volgende data: 24 januari, 7 en 21 februari. (ds. Wouda)

**- Belijdeniscatechese:** vrijdag 11 januari, 19.30 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)

**- Wereldwinkel:** de wereldwinkel is donderdag 10 januari a.s. vanaf 13.30-16.00 uur weer open

- Op **maandag 14 januari** komt kunstenaar Anneke Kaai naar Sleeuwijk. Zij schildert kunst met een Bijbelse symboliek. Deze avond zal het gaan over het boek Openbaring. **Aanvang 20.00 uur in Het Trefpunt in Sleeuwijk.** Als je mee wilt, geef je dan uiterlijk 7 januari op bij één van de themagroep mensen: Marjanne van Breugel, Miranda Groenenberg, Nel van Vugt of Hanneke de Peuter ([h.d.peuter@hccnet.nl](mailto:h.d.peuter@hccnet.nl))

**- Herderstocht:** Heeft er iemand leuke foto's gemaakt van de herderstocht? Zou je die willen mailen naar [h.d.peuter@hccnet.nl](mailto:h.d.peuter@hccnet.nl)

## **EXTRA LIED**

### **Slotlied: 'Ga maar gerust'**

(Sytze de Vries; melodie ELB 246 ('Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser'))

1. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.  
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.  
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
2. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.  
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom
3. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan.  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

***Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 10 januari, 17.00 uur bij Heidi Oldenburg, email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).***

***Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling***

***De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.***

***[www.gknieuwendijk.nl](http://www.gknieuwendijk.nl)***