

MEDITATIE

Vreemd ... - ter overweging

'Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. (Efeziërs 5:15-16)

Vreemd, dat 100 euro zo veel lijkt als je naar de kerk gaat, maar zo weinig als je er mee gaat shoppen.

Vreemd, hoe lang het duurt God een uur te dienen, maar hoe snel 90 minuten voetbal omgaan.

Vreemd, hoe lang een paar uur in de kerk duurt, en hoe kort dat is als je naar een film kijkt.

Vreemd, dat we vaak niet weten wat we bidden moeten, maar dat we onze vriend(/in) altijd wel wat te vertellen hebben.

Vreemd, dat het zo spannend is als een voetbalwedstrijd in de verlenging gaat, en hoe we zuchtend op ons horloge kijken als de kerkdienst langer duurt dan anders..

Vreemd, hoe moeilijk het is één hoofdstuk uit de bijbel te lezen, maar hoe gemakkelijk het is om 100 bladzijden van een bestseller te verslinden.

Vreemd, hoe mensen bij een concert graag op de voorste rij zitten, en zich in de kerk om een plaats op de achterste rij verdringen.

Vreemd, dat we 2 / 3 weken nodig hebben om een kerkelijke aangelegenheid in ons drukke schema in te passen, maar een andere activiteit op het laatste moment ingepland kan worden.

Vreemd, hoe moeilijk het is mensen het Goede Nieuws te vertellen, maar hoe gemakkelijk het is om de laatste roddels door te geven.

Vreemd, dat zich de grappen via het Internet razendsnel verspreiden, maar als iemand begint nieuws te verzenden waarin God geëerd wordt, denken mensen wel twee keer na of ze het door zullen sturen.

Vreemd, of niet? Lach je? Denk je na?

Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.'
(Efeziërs 5:17)

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt een kersverse Kerkklanken, de eerste editie van 2018. Wist u dat we een start maken met de 74^e jaargang? De allereerste Kerkklanken zal er vast heel anders hebben uitgezien maar het doel van Kerkklanken is in al die jaren niet wezenlijk veranderd. Het gaat er namelijk om dat we u als betrokken lezer willen informeren over het reilen en zeilen binnen onze gemeente.

De wereld is groter dan Nieuwendijk. Daarom staan we stil bij de zondag van het Werelddiaconaat op 4 februari a.s. Onze ZWO komt in actie om een project in Ghana te ondersteunen en vraagt uw aandacht hiervoor. En de familie Heijstek informeert u over de activiteiten die op stapel staan rondom Alpe-dHuZes-team-Liever-Met-Dan-Voor. Onze min of meer vaste correspondent uit de Hofstad is nog even met reces. Maar natuurlijk ook weer veel Nieuwendijkse berichtgeving.

De deadline voor editie 2 is vastgesteld op maandag 26 februari a.s. Digitaal aanleveren kan via redactie@gknieuwendijk.nl. Let op: tekst bij voorkeur aanleveren in Word, plaatjes in jpg. Liever niet in PDF. Handgeschreven stukjes zijn natuurlijk ook altijd welkom. Inleveradres: Dahliastraat 38, Nieuwendijk.

Veel leesplezier!

VAN DE VOORZITTER

De toekomst ziet er zonnig uit. De economie draait als een tierelier en groeit historisch hard met meer dan 3 procent. De krapte op de arbeidsmarkt neemt zorgwekkende vormen aan, dusdanig, dat zelfs de werkloze vijftig-plussers weer hoop krijgen een baan te vinden. De vakbonden hebben de messen geslepen en durven zich weer meer te laten gelden. De magere jaren zijn voorbij en het is dus hoog tijd de daaraan gekoppelde en gematigde loonstijgingen een boost te geven.

De gedachte dat hogere inkomens nog meer welvaart teweeg zullen brengen is er eentje van het kaliber twijfelachtig. Natuurlijk profiteren de bedrijven van het hogere uitgiftepatroon van de burgers. Hoe meer men koopt, hoe meer er geproduceerd moet worden. Hoe hoger de productie, hoe hoger de winst. Hoe meer producten er gevraagd worden, hoe meer mensen er aan het werk

kunnen zijn. Iedereen profiteert. De cirkel is mooi rond. Daar hoef je toch niet aan te twifelen?

En toch is een kanttekening op zijn plaats. Want moet er altijd maar gestreefd worden naar meer? Vooral als dit ten koste gaat van het welzijn, de schepping, de onderlinge verstandhoudingen? En worden we van deze 'streverij' gelukkiger?

Maar goed, na een moeilijke periode van langdurige recessie lopen de zaken nu weer crescendo. Dat was hoorbaar tijdens talloze kersttoespraken en nieuwjaarsredes, van even zovele staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders. De loftrompet werd gestoken over de toenemende gemeenschapszin, de medemenselijkheid en het vertrouwen in de toekomst. Helaas viel de toon van de kersttoespraak van onze koning Willem-Alexander een beetje buiten de boot. Naar de mening van het staatshoofd gaat het niet zo goed met ons, verdwijnt juist de gemeenschapszin uit de Nederlandse samenleving. *"Het lijkt steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijkse leven te ontmoeten. De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen – kerk, kantoor, café, buurthuis, sportclub, school – verliezen die verbindende functie steeds meer"*, constateerde de koning. Volgens hem zwakt het inlevingsvermogen van de Nederlanders af, waardoor er steeds minder begrip is voor andersdenkenden en degenen onder ons, die wel bezorgd zijn over de toestand van de wereld en de onrust die er heerst. Gevoelige woorden, die we het liefst niet horen, toch?

Nog even verder voortbordurend op de verbindende functie die de kerk al dan niet verloren heeft: in een artikel in het magazine Woord en Weg van de PKN stelt Hilde Roothart dat de kerk niet alleen kritisch moet zijn op de samenleving, maar ook op zichzelf. De kerk is te veel naar binnen gekeerd en denkt te weinig na over de doelen die het kan nastreven. Kerk, laat je stem horen! Dat is haar advies. "Ga het maatschappelijke debat aan en geef aan hoe je vanuit de Bijbel bepaalde kwesties kunt zien". Ze mist de kerkelijke stem bij kwesties als duurzaamheid, vervolging en onderdrukking van gelovigen en etnische minderheden, vluchtelingenproblematiek, individualisme en seksuele intimidatie. De kerk onderschat de rol die het kan hebben in de maatschappij. Volgens Roothart hebben mensen juist behoefte aan bezinning en richtlijnen hoe ze moeten leven, welke keuzes ze moeten maken. De kerk kan ons leren ons te verdiepen in de situatie van anderen. Kan de vragende mens op weg helpen.

Lastig hé! De rol van de kerk in de maatschappij, in onze samenleving en hoe daar een invulling aan te geven. We denken er misschien weleens aan, maar weten hier amper vorm aan te geven. Zijn we te voorzichtig, laten we het niet te gemakkelijk gaan zoals het gaat? Moet de kerk zich wel overal mee bemoeien, altijd maar een mening hebben en de mensen 'onderwijzen'? Daar

zal best verschillend over gedacht worden, maar in ons hartje weten we wel beter.

De kerk, ook die in Nieuwendijk, kan voor al het leed, al het onrecht en alle misstanden in de wereld, ver weg of dichtbij de ogen niet sluiten en de mond niet toe doen. De problematiek van de wereld gaat ook onze gemeente aan. Neem nu de onderdrukking en vervolging waaronder miljoenen christenen leven. Het door Open Doors gepresenteerde rapport over vervolgte christenen sprak boekdelen. Geweld tegen onze broeders en zusters in de bekende landen, bovenal toenemend in Azië. Een schrijnend voorbeeld was de door de politie in China opgeblazen Gouden Kandelaarkerk. Zonder schroom, open en bloot wordt een einde gemaakt aan deze christelijke gemeente. Er is amper tegen geprotesteerd. In Europa niet. In Nederland niet. Protest bleef overal achterwege. Volgens het rapport van Open Doors zijn er wereldwijd in 2017 ruim 790 kerken aangevallen of vernietigd. Daar voelen wij ons toch wel machteloos bij. Daar wordt je stil van. Wat moet je doen? Hoe moet je iets doen?

In de Gebedsweek van 21 tot en met 28 januari werd opgeroepen om wereldwijd te bidden voor de eenheid van de christenen. Is bidden dan voldoende?

Tijdens het benefietconcert van de band 4Tune (voor de actie Alpe d'HuZes) werd een nummer van het Ierse muzikensembel Celtic Woman gespeeld en gezongen. Het betrof het lied met de titel 'Sometimes a prayer will do'. In dit lied wordt eigenlijk precies de kracht van het gebed weergegeven.

*En we zoeken, naar iets om aan vast te houden.
Wanneer we geen antwoord kunnen vinden. Soms zal een gebed helpen*

*En toch vragen we ons af, onzeker of we er doorheen zullen komen.
Om de toekomst tegemoet te treden. Soms zal een gebed helpen.*

*Yeah, we zijn sterker. Op de een of andere manier weten we dan dat we er doorheen zullen komen.
Om de toekomst tegemoet te treden. Soms zal een gebed helpen.*

Laten we in navolging van dit lied en in aansluiting op de voorbije Gebedsweek de handen vouwen en biddend onze verwantschap met die miljoenen vervolgte christenen tonen. Bidden voor de eenheid van de christenen is toch wel het minste wat we kunnen doen! Daar wordt iedereen sterker van.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Anita Kiezebrink-Bezemer, jeugdouderling
Erik Kraaij, pastoraal ouderling
Cor Polak, scriba
Teus voor den Dag, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Voor wijkindelingen, contactouderlingen en andere pastorale bezoekers, zie de overzichten in de Jaargids van september jl.

Vergaderingen

dinsdag 6 februari	(19.45 uur) Moderamen
dinsdag 20 februari	(19.45 uur) Pastoraal Overleg
dinsdag 13 maart	(19.45 uur) Moderamen
dinsdag 20 maart	(19.45 uur) Kerkenraad

Ambtsdragers werving

Januari is de maand waarin met de ambtsdragerswerving een aanvang wordt genomen. Nadat het Moderamen in december voorbereidend werk heeft gedaan, wordt op de eerste de beste kerkenraadsvergadering van het nieuwe jaar de balans opgemaakt.

Op de kerkenraadsvergadering van jongstleden 17 januari is de werving van ambtsdragers besproken. Wederom wil de kerkenraad de gemeente vragen mee te denken over geschikte gemeenteleden, die als ambtsdrager in de kerkenraad plaats kunnen nemen. Want juist de zorg voor een capabele en voltallige kerkenraad is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Er wordt derhalve gevraagd geschikte gemeenteleden aan te bevelen.

Wederom staan we voor een behoorlijke opgave. De diakenen Martijn van Vliet en Arie Groenevelt, alsmede Wijkouderling Erik Kraaij hebben gemeend zich na een ambtstermijn van 4 jaar niet meer herkiesbaar te stellen.

Wijkouderling Herma Wouda heeft aangegeven aan het eind van dit seizoen haar ambt neer te leggen. Zij is dan 6 jaar ambtsdrager geweest. Daarnaast zijn de ouderling-kerkrentmeesters Cees de Rooij en Teus voor den Dag niet herkiesbaar, vanwege hun 12 jarige zittingstermijn. Jeugdouderling Joke de With-Slob is na een periode van 4 jaar eveneens aftredend, maar stelt zich voor maximaal 1 jaar herkiesbaar.

Ouderling-voorzitter Jaap van Elzelingen is na 8 jaar aftredend en heeft kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te willen stellen.

De kerkrentmeesters Eli Vos (voorzitter CvK) en Wim Colijn (penningmeester CvK) stellen zich na een periode van 4 jaar opnieuw herkiesbaar.

Soms is het niet gemakkelijk om een keus te maken, een beslissing te nemen. De hierboven genoemde kerkenraadsleden/CvK leden hebben weloverwogen het besluit genomen zich wel of niet herkiesbaar te stellen. Ieder had hier zo zijn of haar eigen reden voor. We zijn dankbaar dat zij de kracht hebben gekregen om tot een besluit te komen.

Al met al kunnen we als gemeente onze borst maar nat maken om deze opgave in te vullen. Nog steeds vindt de kerkenraad het belangrijk om ook het jeugdwerk een extra stimulans te geven. Het aantrekken van een jeugdouderling is daarbij van groot belang. De vacatures binnen de kerkenraad nog even op een rij gezet:

- Twee diakenen
- Twee ouderling-kerkrentmeesters
- Twee wijkouderlingen
- Een jeugdouderling

Op zondag 4 februari wordt gelijktijdig met de nieuwsbrief een bijlage uitgedeeld met een uitleg over het wervingswerk. Aan deze bijlage is een strookje bevestigd dat voor de aanbevelingen kan worden gebruikt. Ook op zondag 11 februari is het strookje nog 'verkrijgbaar'. Vanaf 12 februari staat er een bus in de hal van de kerk, waarin de ingevulde strookjes, liefst in een enveloppe, kunnen worden gedeponed. Het is natuurlijk geen enkel probleem om per gemeentelid meerdere namen te noemen of jezelf voor te dragen. In de bijlage, die op 4 februari wordt uitgedeeld, zal verder informatie worden verstrekt.

Wij vertrouwen erop, dat u en jij als gemeentelid, mee wilt denken over de aan- en invulling van de kerkenraad. Bovendien wordt dit vertrouwen extra verstevigd door de wetenschap van een Helpende Hand, die ons op deze weg zal begeleiden en sterken.

De kerkenraad.

UIT DE GEMEENTE

Geboren Finn Flikweert

Op donderdag 18 januari werd *Finn* geboren, zoon van Christiaan en Ilona Flikweert-de Bode (Dirkappel 15). We feliciteren de kersverse ouders (en allen die zich met hen verheugen) hier van harte mee en bidden dit gezin Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van hun Finn.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

Februari:

19 Colijn-Post (Kerkweg 52) 25 jaar

Maart:

8 Branderhorst-van Hemert (Kildijk 53a) 50 jaar

27 Biesheuvel-Smits (Rijksweg 109-205) 65 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Februari:

3. H. Kasen (Zandsteeg 30) 76 jaar

4. J. Ouwerkerk-van Breugel (Amaryllishof 5) 85 jaar

5. S. Biesheuvel (Rijksweg 109-205) 95 jaar

10. N.C. Ippel-Zwets (Anemoonstraat 45) 78 jaar

12. D. van der Stelt-Tolenaars (Aernswaert, Hank) 87 jaar

12. T. Visser (Rijksweg 109B) 82 jaar

13. H. Scheffers 86 jaar

(Buurstede 17 (app.61) 4904 PX Oosterhout)

14. J.M. van der Sommen (Anemoonstraat 53) 75 jaar

23. J.S. Dekker-van der Meijden (Rijksweg 109-002) 86 jaar

23. J.C. Colijn-van Rijkswijk (Rijksweg 238) 78 jaar

26. G.J. Visser (Rijksweg 7) 78 jaar

27. L.W.D. Vink (Zandsteeg 15) 83 jaar

Maart:

5. A. de Rooij-Scheffers (Vijverstraat 30) 90 jaar

5. M.J. Walraven-Boevé (Buitendijk 22) 82 jaar

7. E.J. Kolijn-van der Pijl (Dahliastraat 46) 80 jaar

9. A.E.H. van Esch-de Graaf (Griendstraat 3) 77 jaar

9. S.A. Romeijn-van der Stelt (Pr. Julianaweg 8) 83 jaar

13.	M.J. van den Berg-Versteeg (Heistraat 7)	79 jaar
14.	P.A. Pruissen-van Wijngaarden (De Erker 17 Werkendam)	87 jaar
14.	J.A. Colijn-van der Wiel (Amaryllishof 14)	79 jaar
20.	J.H. Ippel-van Putten (Lemmenskamp. W'chem)	79 jaar
22.	L. Struik-van der Wiel (Dahliastraat 9)	92 jaar
27.	J. van der Stelt-van der Stelt (H. Buitenkade 25a)	86 jaar
27.	M. van der Stelt (Singel 42)	76 jaar
28.	M.A. de Graaf-de Ruijter (Vijverstraat 2a)	75 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

In memoriam Andries de Bok (1)

Op vrijdag 1 december 2017 overleed *Andries de Bok* (Griendstraat 30), echtgenoot van Willy de Bok-Spronk, vader van en voor Claudia en Bart, Angela en Sander, opa van Koen en Esmée.

Heel onverwacht stierf hij. Dat klinkt vreemd misschien, 'onverwacht', want we wisten dat Andries' gezondheid al heel lang heel kwetsbaar was. Werken (aanvankelijk in de bouw) was al snel niet meer mogelijk, al vond hij (en dat tekent hem!) voldoening in de sociale werkvoorziening – niet minder ook in vrijwilligerswerk. Hij leefde al langer 'in bonustijd', zoals hij zelf zei. Zijn medisch dossier was lang, omvatte vele jaren. Een erfelijke darmziekte die hij al van jongsaf had en die maar bleef opspelen - hem meer dan eens al op de rand van de dood bracht. Hartproblemen, ook. Zijn wereld was al een stuk kleiner geworden, maar deze laatste operatie leek relatief eenvoudig en op zich ook geslaagd. Andries zou die middag alweer naar huis kunnen - toen een hartinfarct hem trof, nog in het ziekenhuis, en geen hulp meer mocht baten. Toch onverwacht dus. Voor hem misschien iets minder dan voor ons? Heeft Andries het zelf voorvoeld toen hij (kort geleden) zei: 'Ik denk dat mijn geluk op is.' Zijn bonustijd was voorbij. Hij is 69 jaar geworden. We moesten afscheid van hem nemen op donderdag 7 december; aansluitend werd hij in besloten kring gecremeerd.

Is zijn geluk daarmee op? Ik geloof van niet. Ik leerde hem jaren geleden kennen toen ik hem in het ziekenhuis in Breda opzocht. Het was zeer kritiek geweest. Tot tweemaal toe gereanimeerd. Ik trof een haast ontspannen man aan. Hij vertelde me hoe alles weer tegen zat (zonder kwaadheid en opstandigheid trouwens, hij soms iets heel 'gelatens' over zich) - hij keek me aan met iets van 'Heb ik weer ...' Zijn rust trof mij. Hij vertelde over de bijna-dood-ervaring die hij had bij een hartstilstand had gehad. Die ervaring gaf hem rust: het steunde hem in het geloof (dat hij altijd al had en hield) dat zijn leven hier en nu niet het een en al was, dat hij (ook uit de tijd) in goede Handen was; het geloof dat er voorbij het tastbare en waarneembare een realiteit is die je

beschermend omgeeft; dat er ook in de helemaal-dood-ervaring een hand is die vasthoudt, een Vaderhand.

Ik geloof dat met hem. En ik hoop dat Willy, zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem hebben liefgehad in dat geloof verder kunnen. Het geloof dat het niet niets was! Dat je je dankbaar kunt blijven herinneren wat je met hem jarenlang hebt gedeeld en in hem hebt ontvangen. Het geloof dat het niet voor niets was en niet tot niets verdampst – omdat er een hand is die Andries en hen vasthoudt. Ik hoop zo dat de liefde hen het meest bij blijft, als sleutel tot hun gedenken van Andries de Bok. (raw)

In memoriam Andries de Bok (2)

Andries is geboren (23 december 1947) en getogen op Kildijk 27. Zijn ouderlijk huis heeft hij gekocht en samen met zijn gezin heeft hij daar nog vele jaren gewoond. Al vroeg tijdens zijn huwelijk met Willy is hij ziek geworden. Bij hem werd een permanente stoma aangelegd.

Ondanks die stoma, en de vele andere kwalen en aandoeningen die gedurende de jaren op zijn pad kwamen, heeft hij van zijn leven genoten. Aangezien je de ziekte niet kunt veranderen, moet je ermee om leren gaan. Dat was zo ongeveer zijn motto. Bij een tegenslag: even treuren en dan de schouders eronder.

Hij ging weer aan het werk, weliswaar in de sociale werkvoorziening, maar hij kon weer voorzien in zijn eigen levensonderhoud. Tijdens deze periode was hij actief in de ondernemingsraad. Hij maakte met iedereen een praatje en bood, als het nodig was, een luisterend oor.

Na de moeilijke periode aan het begin van zijn huwelijk werden zijn twee dochters geboren. Wat was hij trots. Andries genoot van het samenzijn met zijn gezin. Dat samenzijn werd in de loop der jaren diverse keren op de proef gesteld. Diverse lange ziekenhuisopnamen en zware operaties heeft hij moeten doorstaan. Maar hij kwam steeds weer thuis. En ondanks dat hij na iedere ziekenhuisopname een beetje minder herstelde, zette hij steeds zijn schouders eronder. Weer proberen om er het beste van te maken. Niets was te gek en voor zijn gezin deed hij alles.

Niet alleen voor Willy en zijn dochters deed hij alles, maar zeker ook voor zijn beide schoonzons die later aan zijn gezin werden toegevoegd. Midden in de nacht de kinderen ophalen na een feestje, tijdens een vakantie uit Drenthe terug naar huis rijden voor een belangrijke volleybalwedstrijd. Hij deed het zonder mopperen.

Toen het steeds lastiger werd om de dijkwoning te onderhouden, hebben Andries en Willy het moeilijke besluit genomen om de woning te verkopen. Het gezin is toen in de Griendstraat gaan wonen, in een huis zonder de typische hoogteverschillen van een dijkwoning. Het leven werd daardoor wat gemakkelijker.

Een aantal jaren geleden is Andries gestopt met werken. Thuis heeft hij toen diverse taken van Willy overgenomen, waardoor zij het huishouden niet

alleen hoefde te doen. Samen zijn ze meer van het leven gaan genieten door wat vaker op vakantie, dagjes weg of gewoon lekker uiteten te gaan. Ruim drie jaar geleden werd zijn eerste kleinkind geboren. Vorig jaar werd dat geluk uitgebreid met de geboorte van zijn tweede kleinkind. Andries was opa en daar was hij trots op. Oppassen op de kleinkinderen, ze meenemen op vakantie, het kon allemaal.

In november 2017 werden problemen bij zijn stoma geconstateerd. Een kleine, oppervlakkige operatie was nodig om dit te herstellen. Op 30 november is Andries geopereerd. Wat was hij blij dat de operatie goed was verlopen en dat hij op 1 december 2017 alweer naar huis kon. Helaas sloeg het noodlot die dag toe. Ondanks alle inspanningen van de artsen en het verplegend personeel heeft hij het zware hartinfarct dat hem trof, niet overleefd.

Ondanks zijn gezondheidsproblemen heeft hij, samen met zijn gezin, een heel mooi leven gehad. Wij hebben respect voor de manier waarop hij met zijn ziekte en alles daaromheen is omgegaan. Wij zullen hem nooit vergeten. Voor altijd in ons hart.

Willy de Bok-Spronk

In memoriam Adriaan Pellekaan

Op vrijdag 8 december 2017 overleed in Het Nieuwe Gasthuis in Gorinchem *Adriaan Pellekaan*, ruim 60 jaar echtgenoot van Elisabeth (Bets) Pellekaan-van Tilborg (Zorgcentrum Antonia), vader van Wim, Anthony en Lisette met Peter, grootvader van Anthony.

De laatste val thuis was er één teveel. De ouderdom komt met gebreken, zeggen ze. En Adriaan en Bets Pellekaan hebben daar beide de laatste jaren hun ondervinding wel mee gehad: slecht of onvast ter been geworden, TIA's, valpartijen. Eerst waren er vooral zorgen om Bets. Wonen aan de Griendstraat ging niet meer. Opname in Altenastaete was een herstelperiode. Sinds 4 maanden was er (gelukkig) een nieuw thuis gevonden in Zorgcentrum Antonia. De zorgen bleven. Dat het vroeg of laat een keer mis zou gaan, zagen zijn kinderen al wel langer aankomen - met 't pessimistische realisme van hun vader. Adriaan Pellekaan was al vaker gevallen. De laatste val brak zijn heup. Een operatie volgde, die op zich geslaagd leek, maar de belasting van de ingreep en de narcose bleek hij niet te boven te komen. De artsen moesten opgeven. De laatste anderhalve week kon je hem niet meer bereiken, weggeleden in een soort coma. Zijn lichaam hield het opvallend lang vol, al was het moeilijk dat aan te moeten zien. Zijn sterven had wel iets van bevrijding. Op donderdag 14 december hebben we hem begraven. Adriaan Pellekaan is 89 jaar geworden.

Geboren in Almkerk resp. Dussen en getrouwd in Dussen, waren Adriaan en Bets Pellekaan met hun kinderen, na een periode van 30 jaar wonen in Rotterdam-Pendrecht 30 jaar geleden in Nieuwendijk komen wonen.

Als chemisch analist had hij ruim 30 jaar gewerkt bij Shell Pernis, in de stille, stipte, secure en wat besloten wereld van het laboratorium. En dat stille, stipte, secure, beslotene typeerde hem (en jullie) ook in het persoonlijke leven: een serieuze, bescheiden, zachtaardige man, wars van verandering, met soms stevige meningen maar met zachte stem.

Ook deze mens had littekens. Het overlijden van hun tweede kind, Anthony, nog maar 9 maanden oud. Littekens van traumatische oorlogservaringen, die hij als jongen in het laatste oorlogsjaar aan de Kornse Buitenkade (frontlijn toen) opdeed. Het had een levenslange fascinatie (en worsteling dus ook) met de 2^e Wereldoorlog tot gevolg.

Adriaan Pellekaan was een 'mens met Christus'. Een binnenvetter weliswaar, ook in geloofszaken (hij praatte daar moeilijk over) – maar tevens ook stipt, secuur en 'super serieus' in kerkgang en andere geloofsrituelen en in het luisteren naar 'Nederland zingt'. En ik hoop dat er iets blijft zingen, ook in het leven van hen die verdrietig achterblijven, nu Adriaan Pellekaan hier niet meer de lofzang gaande houdt.

Op 4 juli 1957 kreeg het bruidspaar Pellekaan-van Tilborg Psalm 37:5 als trouwtekst mee: 'Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem en Hij zal het maken.' Aan die HEER vertrouwen wij hem toe. (raw)

In memoriam Dirk de Graaf

Op donderdag 28 december, in de vroege van de nacht, overleed *Diederick Adrianus de Graaf*, echtgenoot van Riet de Graaf-Groeneveld, vader van Arjan en Anneke, Ilse en Jeroen, grootvader van Toon, Rick en Mare.

Dirk de Graaf is 65 jaar geworden.

Er is zijn leven veel geploegd, gezaaid, geoogst. Als akkerbouwer in hart en nieren, levenslang geworteld in de grond aan 't Eind en de 'Gijbert', kende hij het geheim van het leven zelf, waar een boer mee werkt en aan meewerkt: zaaien en oogsten; van leven dat niet vruchteloos blijft. Toen we in zijn schuur afscheid van hem namen, woensdag 3 januari jl., bleek wel, uit de vele mensen die daarbij aanwezig waren, dat er ook in bredere en diepere zin in dit leven is geploegd en gezaaid en geoogst.

Ploegen, zaaien, oogsten is wonderlijk werk! Het is het geheim van het leven zelf waar een boer mee werkt en aan meewerkt. En de ontroering waarmee Dirk de Graaf met de eerst geoogste aardappelen in zijn knuisten kon staan, laat zien dat hij zich dat geheim bewust was. Het geheim van het leven zelf. Al blijft het meeste onzichtbaar. Tussen zaaien en oogsten is er niet zoveel te zien: het ontkiemen van het leven blijft een geheim, onttrekt zich aan je oog, onder de oppervlakte. Is dat ook niet het geheim van Dirks leven zelf? Zijn emoties, zijn kwetsbaarheid lagen onder de oppervlakte, geloof ik. Zijn geloof ook. Al is het wel degelijk ontkiemd! Het bloeide op in de liederen van 'Nederland zingt', een lied als 'Abba, Vader' bijvoorbeeld. Of in de ontroering waarmee hij de dubbele bodem van een lied uit onze laatste kerstnachtsdienst ('Loop naar het licht') verstond.

De Gijsbertweg is een doodlopende weg. Voor verkeer althans, wandelend is het dat al anders. Ik geloof niet dat de levensweg van Dirk de Graaf is doodgelopen – niet als het (bij alle oogst en misoogst) toch ook een lopen naar het licht is geweest. Er wandelde en wandelt iemand met hem mee die ‘de weg, de waarheid, het leven’ wordt genoemd en ook ‘de Opstanding en het leven’. Zaaïen is hoopvol werk. En ik hoop dat Riet, hun kinderen en kleinkinderen, en allen die van Dirk de Graaf gehouden hebben, zo de kracht ontvangen om hun levensweg, hun levenswandel, te vervolgen en durven los te laten en te zaaïen, in hope:

‘Ik zal de halmen niet meer zien,
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien.’

(raw)

In memoriam Johannes van der Stelt

Op 3 januari overleed Hans van der Stelt in verpleeghuis Altenahove op de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Dina aan de Amaryllishof 1. Hans van der Stelt werd 3 juli 1929 geboren te Nieuwendijk. Hij groeide op in een groot gezin met 10 kinderen. Zijn vader moest hij al op jonge leeftijd verliezen.

Tijdens het schaatsen kreeg Hans kennis aan Dina Pruissen. Op 25 mei 1951 zijn ze getrouwd. Ze gingen wonen aan de Buitendijk. Daar werd dochter Hannie geboren.

In februari 1953 werden ze getroffen door de watersnoodramp. Ze raakten al hun bezittingen kwijt. Ze kregen met de kleine Hannie tijdelijk onderdak bij dominee van Oort. Het Rode Kruis schonk hen een houten woning in het Oslopark.

Jarenlang werkte Hans bij Volker Beton in Sliedrecht. Hans was een zorgzame, gesloten en behulpzame man. Het liefst nam hij je het werk uit handen. Hij genoot vroeger van de wandeltochten met Hannie. Trots was hij op de kleindochters Diana en Jentina en later op de achterkleinkinderen Jesse en Noah.

De laatste maanden ging Hans lichamelijk steeds meer achteruit. Hij moest opgenomen worden in het Hospice in Leerdam. Zijn laatste 3 weken kon hij in Altenahove verzorgd worden.

Maandag 8 januari was er in de aula aan de Zandsteeg een dienst van Woord en gebed voorafgaand aan zijn begrafenis.

*Er is een hand die mij vasthoudt in het golvengedruis.
't Is de hand van mijn Heiland. Hij brengt mij veilig Thuis.*

Mogen Dina, Hannie en Piet, de klein- en achterkleinkinderen in de stille tijd die nu komt zich vastgehouden weten door die Hand.

ds. M.F. Meeder – van Hof

Zogezegd (147)

‘Van alle slechte mensen zijn vrome slechte mensen de ergste.’

(C.S. Lewis, geciteerd in Thomas Halik, *‘Ik wil dat jij bent. Over de God van liefde’*, Utrecht 2017, blz. 46)

Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING

Catechese

Ook de kerk kent een vorm van onderwijs, daar ‘catechese’ of ‘catechisatie’ genoemd. Aan onze jongeren geven we doordeweeks **Basiscatechese** (voor de Groepen 7-8 van de Basisschool) en **Tienercatechese** (twee groepen, voor tieners uit de klassen 1-2 resp 3-4 van het voortgezet onderwijs).

Wil je meer informatie of eens proberen wat een catechisatie is?

Je bent van harte welkom bij een van onderstaande groepen!

Basiscatechese

Voor de kinderen uit de Groepen 7 en 8 van de basisschool wordt ook in dit komende seizoen weer basiscatechese gegeven, als een kleine verkenning van wat er in de kerk te zien, te doen en te beleven valt. De basiscatechisatie wordt op de maandagavond gegeven, van 19.00 tot (uiterlijk) 20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1). De eerstvolgende data zijn:

maandag 5 februari
maandag 5 maart

maandag 19 februari
maandag 19 maart

Tienercatechese

Al onze jongeren in de eerste vier jaren van het Voortgezet Onderwijs nodigen we uit voor de Tienercatechisatie om, in een huiselijke sfeer, samen bezig te zijn met bijbel en geloof en wat die met jouw leven te maken kunnen hebben. Gezellig en leerzaam, hopen we.

Er zijn een jongste en een oudere groep Tienercatechese. Voor jeugd uit de klassen 2 en 3 van het VO is het evt. mogelijk om voor de andere groep te kiezen, mocht je op de andere avond niet kunnen.

Tienercatechese I

Deze catechisatie is voor jeugd uit de groepen 1 en 2 van het Voortgezet Onderwijs. Deze catechisatie wordt normaliter op de woensdagavond gegeven. Plaats: de pastorie (Kerkweg 1); tijd: 19.00-20.00 uur. De eerstvolgende datum is:

woensdag 7 februari

I.v.m. de vespers op de woensdagavonden voor Pasen wordt er voor deze catechesegroep nog naar *vervangende data* gezocht.

Tienercatechese II

Deze catechisatie is voor jongeren uit de groepen 3 en 4 van het Voortgezet Onderwijs en wordt op de dinsdagavond gegeven. Plaats: de pastorie (Kerkweg 1); tijd: 19.00-20.00 uur. De eerstvolgende data zijn:

dinsdag 6 februari

dinsdag 6 maart

dinsdag 20 maart

Eenvoudig christelijk. Belijdeniscatechese

We bespreken samen het boek '*Eenvoudig christelijk*', waarin Tom Wright in een levendige, toegankelijke stijl beschrijft hoe de boodschap van de bijbel en het christelijke verhaal voor de wereld van vandaag (incl. jouw leven) zeker niet minder relevant, verhelderend en belangrijk zijn (geworden).

We komen elke maandagavond samen, van 20.00-21.30 uur, bij één van de deelnemers thuis. (De Nieuwsbrief (/website) vermeldt wekelijks de precieze plek.)

Gesprekskring

Het is goed om met elkaar na te denken over (geloofs-)onderwerpen die je bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring aan te sluiten. We komen in de regel minstens maandelijks bijeen, bij een van de deelnemers thuis. Tijd: 9.30-11.00 uur. Op de Nieuwsbrief staat t.z.t. de plek van samenkomst. Bellen/mailen kan ook: contactpersonen zijn Elly Polak (tel. 403473; email: elly_polak@hotmail.com) en Herma Wouda (tel. 405855; email: hermawouda@hotmail.com) *Iedereen is van harte welkom!*

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Door de beide kerken in Nieuwendijk is afgesproken dat we onze bijeenkomsten voor ouderen op elkaar gaan afstemmen - en: dat we *al* onze ouderen voor *al* onze bijeenkomsten van harte uitnodigen
Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

Koffieochtenden in De Ark (Biesboschstraat 18)

In de Hervormde kerk worden er op de tweede en de vierde donderdagochtenden in de maand koffieochtenden georganiseerd, voor ontmoeting en gezelligheid, die open staan voor *alle* ouderen. De koffieochtenden beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur is de kerk open.

Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)

Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.00-16.15 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig) onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen.
De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op:

donderdag 22 februari
donderdag 22 maart

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)

Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom.
De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda
De eerstvolgende bijeenkomsten:

dinsdag 13 februari (ds. Wouda)
dinsdag 13 maart (ds. Van Ommeren)

U bent overal welkom! U bent als 'gereformeerde' dus van harte welkom op de koffieochtenden in De Ark en bij ontmoetingsochtenden in het Jan Biesheuvel Dijkhuis. Evenzo hopen we bij de Ouderenkring 'hervormden' te mogen begroeten.

ACTIVITEITEN VOOR 20-ers en 30-ers

Save the date(s) alvast

We hopen in de komende maanden enkele activiteiten op touw te zetten voor een leeftijdsgroep waar we tot nu toe nog weinig aandacht voor hebben: de twintigers en dertigers (maar deze leeftijds aanduiding is vloeiend ...)

Escape-room: zaterdagmiddag 24 maart

Als eens een escaperoom geprobeerd? Zo ja, dan weet je hoe leuk en spannend dat kan zijn; zo niet, dan wordt het tijd die uitdaging eens aan te gaan! Het Fort in Raamsdonksveer heeft twee escaperooms. Met twee ploegen willen we ons op zaterdagmiddag 24 maart laten opsluiten en hopen we de codes te kunnen kraken om te kunnen ontsnappen.

Houd daarvoor die middag van 14.00-17.30 uur vrij in je agenda.

Mocht je nu al belangstelling hebben en je op willen geven, dan kun je een mailtje sturen: r.a.wouda@gmail.com

Geo-cachen: de zaterdagmiddagen 14 april, 19 mei en 23 juni

Onze gemeente kent een aantal enthousiaste 'geo-cachers'. We willen dit voorjaar met hen een aantal geo-cachtochten voorbereiden: met je GPS of smartphone eropuit om via coördinaten verborgen 'schatten' op te sporen, op zoek naar de schat. Wandelend, speurend en 'picknickend' hopen we op mooie ontmoetingen! Meer info volgt t.z.t.

Het ligt overigens in de bedoeling om ons in één van deze geo-cach-tochten speciaal te richten op *gezinnen*.

ZWO

Zondag 4 februari Werelddiaconaat

Visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis



gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

Helpt u ook mee? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat februari.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van december 2017.

Zondag 3 december:

1. Algemeen kerkelijke arbeid.: € 221,20
2. Kosten energie: € 189,15
3. Deurcollecte School in Nepal: € 184,80

Zondag 10 december:

1. Jeugdwerk : € 212,03
2. Onderhoud gebouwen: € 174,85
3. Z.W.O. (busjes) € 116,20

Zondag 17 december:

1. Diaconie: € 194,72
2. Onderhoud orgel: € 190,26
3. Z.W.O. (busjes) € 113,35
4. Kerstmusical: € 340,65

Zondag 24 december, incl kerstnachtdienst + 1^e kerstdag

1. Kinderen in de Knel: € 980,66
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 601,72
3. Z.W.O. (busjes) € 279,75

Zondag 31 december:

1. Algemeen kerkelijke arbeid.: € 360,01
2. Kerkklanken: € 232,15
3. Z.W.O. (busjes): € 141,90
4. Kindernevendienst 2^e halfjaar 2017: € 219,60

Veertigdagenproject Kindernevendienst 2018 “De vernieuwing van de schepping”

Op zondag 11 februari start de kindernevendienst met het veertigdagenproject. Het thema dit jaar is ‘**De vernieuwing van de schepping**’.

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over de vernieuwing van de schepping. De verhalen gaan over de schepping zoals deze was, maar ook is geworden, en over het werk van Jezus. Op de projectplaat zien we een deel van de wereld. Daar gebeurt van alles in dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus.

Zoals gebruikelijk in de veertigdagentijd, willen we samen met de kinderen weer sparen voor een goed doel. Daarvoor krijgen de kinderen op de eerste zondag van de veertigdagentijd een spaardoosje mee naar huis. Met de opbrengst van de spaardoosjes willen we steun bieden voor de kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwen netwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Zo geven zij speciale cursussen op het gebied van trauma verwerking en relatietherapie. Ook leren ze vrouwen nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook wordt er voorlichting gegeven over hiv/aids, worden vrouwen getraind in het omgaan met conflicten en wordt de positie van vrouwen in de kerk versterkt. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

Meer informatie over dit doel kunt u vinden op:

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/steun-voor-kwetsbare-gezinnen-in-noord-oeganda>

Spaart u met ons mee? Voor mensen die geen kinderen op de kindernevendienst (meer) hebben, staan er ook doosjes in de hal van de kerk. Van harte aanbevolen.

De leiding van de kindernevendienst.

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



De dagen lengen alweer de goede kant op. De zeer zware en uiterst bijzondere januari storm heeft zijn sporen nagelaten, terwijl het wassende water in de rivieren nog van geen wijken weet. De warmte van de zon wordt maar af en toe ervaren. Zachte winters zijn vaak sombere winters. Woensdag 24 januari staat in de recordboeken bijgeschreven als de warmste dag ooit. Het bouwland ligt nog steeds in rust te wachten op de dingen die gaan komen. De eerste merel zingt al vroeg in de morgen. Een teken van de naderende voorjaarsstijd? Het kerkelijke winterwerk daarentegen bevindt zich niet in de ruststand. Talloze activiteiten volgen elkaar op. De tweede seizoenshelft is in volle gang.

Wat speelt er:

- Op de kerkenraadsvergadering van jongstleden 17 januari is over de ambtsdragers werving gesproken. Elders in deze Kerkklanken is hier meer over te lezen.
- Naast bovengenoemd punt stond ook het vervolg van het traject jeugd, jongeren en jonge gezinnen (j-j-jg) op de agenda. Want op de kerkenraadsvergadering van 7 december, waar de eindrapportage over het jeugd- en jongerenbeleid van Martin de Groot en het werkgroepje is gepresenteerd, is in grote meerderheid besloten dit traject voort te zetten. Op 17 januari is er door 6 kleine groepjes een soort Plan van Aanpak gemaakt. Deze zes plannen worden nu door met name de jeugdouderslingen samengevoegd tot één conceptplan, dat aan de voltallige kerkenraad wordt voorgelegd.
- Het zittende Moderamen heeft voor het kalenderjaar 2018 de samenstelling van het nieuwe Moderamen aan de kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad stemt met deze samenstelling in. Tevens krijgt het opnieuw samengestelde Moderamen het mandaat van de kerkenraad om de taken volgens Ordinantie 4 van de Kerkorde uit te voeren.
- Een afvaardiging van de kerkenraad heeft op 18 januari de voorlichtingsbijeenkomst van de PKN bijgewoond. Er werd uitleg

gegeven over de voorstellen voor wijzigingen in de ordinanties in het kader van Kerk 2025, deel 3. Voor 1 februari moeten kerkenraden hun bevindingen aan de scriba van de classis sturen. In een volgend 'Rondje Kerkenraad' komen wij erop terug.

- Als gevolg van deze voorlichtingsbijeenkomst kon de gezamenlijke Moderamina vergadering met onze Hervormde collega's niet doorgaan. Een nieuwe datum is voorgesteld.
- De actie Kerkbalans is van start gegaan. Een groot aantal 'lopers' heeft zich aangemeld en zijn inmiddels onderweg.
- De beheerderspoule is in januari van start gegaan. Geweldig dat het CvK deze groep bij elkaar heeft gesprokkeld. Meer dan geweldig dat deze beheerders ja hebben gezegd.
- Naar aanleiding van een vraag van een gemeentelid op de najaars ledenvergadering heeft de kerkenraad nogmaals gesproken over het bijwonen van het In memoriam door de kinderen van de Kindernevendienst (KND) en de tieners van de Tienerdienst. De kerkenraad is van mening dat, vanwege de vele diensten waarin de laatste jaren een In memoriam voorkomt, het voor de leiding van de KND op die momenten lastig is een juiste invulling te kunnen geven aan de tijd die beschikbaar is. Het besluit is dan ook genomen de kinderen van de KND niet meer terug te laten komen voor een In memoriam (uitzonderingen daargelaten). De tieners van de Tienerdienst wonen een In memoriam wel bij.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

KERKELIJK BUREAU

Overleden

Op 28 december 2017: Diederik Adriaan de Graaf, geb.: 14-12-1952; Rijksweg 1 (wijk 4).

Op 3 januari 2018: Johannes van der Stelt, geb.: 3-7-1929; Amaryllishof 1 (wijk 3).

Gedoopt

Op 7 januari 2018: Rick Cornelis Arnold (Rick) van Beek, geb.: 21-9-2017; zoon van Karin en Dennis van Beek-van Breugel, Kastanjelaan 31, Woudrichem (wijk 1).

Vertrokken

Naar Utrecht: Mw. J. Colijn, Rijksweg 32 (wijk 4).

Naar Arnemuiden: Fam. S.W. Kodde-Willems, Rijksweg 90 (wijk 4).

Overgeschreven

Naar Moergestel: Fam. M.G. de Pender-van Elzelingen, Burg. Poortstraat 39, Moergestel (wijk 1).

Ingekomen

Mw. G. Groeneveld, De Sering 28, 4286 CL Almkerk (wijk 1)

Fam. P. van der Wal-Ouwerkerk, Ippelseweg 30 (wijk 3).

Verhuisd

Fam. J.A.J.D.N. Colet; van Anjerstraat 2 (wijk 3) naar Rijksweg 155 (wijk 4).

Fam. A. Groeneveld-Verhoeven; van Dahliastraat 36 (wijk 3) naar Dirkappel 11 (wijk 2).

Mw. E.J. Pellekaan-van Tilborg; van Knotwilg 11, 'Antonia', Almkerk (wijk 5) naar Knotwilg 33, 'Antonia', Almkerk (wijk 5).

Mw. A.J. Ippel; van Anjerstraat 16 (wijk 3) naar Rotterdam, Anatole Franceplaats 380 (wijk 1).

Ledenaantallen

Aantal leden per 1 januari 2017		1.111
Gedoopt	1	
Ingekomen	9	
Totaal erbij	<hr/>	10
Overleden	22	
Vertrokken	7	
Onttrokken	17	
Passief	2	
Totaal eraf	<hr/>	-48
Aantal leden per 31 december 2017		<hr/> <hr/> 1.073

VESPERS ROND DE KRUISWOORDEN

Een oude traditie oppakkend, willen we in de (voorbereidings-)weken voor Pasen in een aantal vespers stilstaan bij de kruiswoorden van Jezus, t.w. de zeven uitspraken van Jezus vanaf het kruis, uit de vier evangeliën bijeen verzameld, 'gelezen'. Het gaat om deze woorden:

- 1 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.' (Lucas 23:34)
- 2 'Dit is uw zoon', 'Dat is je moeder' (Johannes 19:27)
- 3 'Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.' (Lucas 23:43)
- 4 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?'
(Matteüs 27:46; Marcus 15:34)
- 5 'Ik heb dorst!' (Johannes 19:28)
- 6 'Het is volbracht.' (Johannes 19:30)
- 7 'Vader, in uw handen leg ik mijn geest.' (Lucas 23:46)

De vespers worden van 19.00-19.30 uur gehouden, in de kerkzaal. Voor de luisteraars thuis worden de vespers ook uitgezonden. Het gaat om de volgende data:

woensdag 14 februari:	het 1 ^e kruiswoord
dinsdag 20 februari:	het 2 ^e kruiswoord
woensdag 28 februari:	het 3 ^e kruiswoord
woensdag 7 maart:	het 4 ^e kruiswoord
(woensdag 14 maart, z.o.)	
woensdag 21 maart:	het 6 ^e kruiswoord
woensdag 28 maart	het 7 ^e kruiswoord.

Op woensdag 14 maart is er geen vesper, omdat op die avond de bidstond voor gewas en arbeid gehouden wordt; met de gebruikelijke aanvangstijd: 19.30 uur. Wel zal dan het 5^e kruiswoord overdacht worden.

'Als wij de tijd niet nemen voor de Eeuwige, neemt de tijd ons.'
Een goede voorbereidingstijd op Pasen gewenst, in de diensten, in de vespers en in uw/jouw stille tijd thuis, samen of alleen!

BIJ DE DIENSTEN

Avondgebed – elke woensdagavond van 19.00-19.30 uur
bij Marie van Vugt, Singel 6.

Zondag 4 februari 2018: Wereldiaconaat

10.00 uur: Voorganger: ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk
Collecten: 1. Kerk in Actie/Wereldiaconaat 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 11 februari 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
19.30 uur: Bijeenkomst met Marije Vermaas
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid 2. Kerkklanken

Woensdag 14 februari 2018

19.00 uur: Vesper rond het 1^e kruiswoord

Zondag 18 februari 2018: *Invocabit* / Avondmaalszondag

10.00 uur: Avondmaalsviering. Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof
14.30 uur: Viering in Het Steunpunt. Voorganger: ds. R.A. Wouda
18.30 uur: *Zangdienst* met Jaco van de Werken. Liturg: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkradio

Dinsdag 20 februari 2018

19.00 uur: Vesper rond het 2^e kruiswoord

Zaterdag 24 februari 2018

18.00 uur: *Avondmaalsviering* in het Jan Biesheuvel Dijkhuis

Zondag 25 februari 2018: *Reminiscere*

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid 2. Onderhoud gebouwen

Woensdag 28 februari 2018

19.00 uur: Vesper rond het 3^e kruiswoord

Zondag 4 maart 2018: *Oculi*

10.00 uur: Voorganger: dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg
Collecten: 1. Kerk in Actie/zending 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Woensdag 7 maart 2018

19.00 uur: Vesper rond het 5^e kruiswoord

Zondag 11 maart 2018: Laetare

10.00 uur: Voorganger: dhr. J.F. van Dijken, Werkendam

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid 2. Kosten energie

Woensdag 14 maart 2018: Biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur: *Bidstond*, bij het 5^e kruiswoord

Collecten: 1. Bidstond 2. Geen

DANKBETUIGINGEN

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor alle gebeden, kaarten, telefoontjes en bloemen die wij de afgelopen moeilijke periode mochten ontvangen.

Het heeft ons erg gesterkt!

Met vriendelijke groeten,
Ida en Henk van Putten

Wij zijn u dankbaar voor de vele kaarten, berichtjes en andere blijken van medeleven na het overlijden van mijn maatje, onze lieve, zorgzame vader en trotse opa

Andries de Bok

Door uw medeleven worden wij gesterkt om ons verlies te dragen.

Willy, Claudia & Bart, Angela & Sander

Iedereen enorm bedankt voor de felicitaties en mooie woorden in verband met onze 50-jarige bruiloft.

Hans en Dini Groeneveld

Bedankt!

Aangenaam verrast was ik door alle felicitaties die ik naar aanleiding van mijn 25-jarig ambtsjubileum ook uit Nieuwendijk mocht ontvangen! Heel hartelijk dank daarvoor! Zo blijkt maar weer: uit het oog, maar niet uit het hart. En dat na zoveel jaren nog. Aan onze tweede gemeente bewaren wij mooie herinneringen en de goede contacten die wij hadden en hebben koesteren

wij. Inmiddels zijn we al ruim twaalf jaar in het Westlandse 's-Gravenzande. En het gaat goed met ons. Mieneke geeft een paar dagen in de week muziekonderwijs en zit daarnaast ook niet stil. Alieke leidt met veel plezier een artiestenbestaan. Marlon 'loopt' co-schappen in haar vierde jaar geneeskunde in Amsterdam. Rianne studeert fysiotherapie, ook in Amsterdam. Berdien doet dit jaar VWO-examen. En Jasper 'zit' in 3-VWO. Naast sportactiviteiten zit er ook nog steeds veel muziek in ons gezinsleven. We wensen u en jullie alle goeds en Gods zegen toe. Hopelijk tot ziens binnenkort. Ontvang een hartelijke groet van ons allemaal,

ds. Hans Meijer.

BIJZONDERE ZAKEN

Radio Zonneschijn

Wie vind het leuk om ons team van Radio Zonneschijn te komen versterken op donderdermiddag? Wij zoeken nog steeds medewerkers. U kunt contact opnemen met Ina Hoeke, tel 06 404 586 87 of email: hoeke.a@kpnmail.nl Ook kunnen er verzoekjes aangevraagd worden via de site van beide kerken bij het kopje radio zonneschijn.

Hebt U kinderen of familie of vrienden in een andere plaats wonen die het ook leuk vinden om een keer lied voor u aan te vragen. Geef dan door aan de mensen die u kent dat het dit ook via de site van beide kerken kan. Zo hopen we dan dat er meer verzoekjes komen.

Team Radio Zonneschijn

Rommelmarkt Nieuws

De voorbereidingen voor de jaarlijkse rommelmarkt zijn in volle gang. De eerstvolgende rommelmarkt staat gepland voor vrijdag 22 juni en zaterdag 23 juni 2018. Maar voor het zover is zullen er dit jaar twee ophaalrondes zijn. De eerste ophaalronde is zaterdag 17 februari a.s. Op zaterdag 28 april komen we nogmaals langs.

Mocht u spullen hebben dan kunt u ze voor 9.00 uur buiten zetten voor uw woning. Let op! We halen op deze dagen geen grote spullen op zoals grote kasten, matrassen en bankstellen. Heeft u grote spullen, dan kunt u een afspraak maken.

Noteert u alvast de data in uw agenda?

Met vriendelijke groet,
De Rommelmarktcommissie

Kerstmarkt

De kerstmarkt in december 2017 heeft het schitterende bedrag van € 1.900,- opgebracht. Dat mag zeker een geweldige prestatie genoemd worden. Lof voor de kerstmarktcommissie en een ieder die hieraan heeft bijgedragen.

Een avond met Marije Vermaas: zondagavond 11 februari

Er zijn inmiddels al aardig wat mensen in onze kerk die naar aanleiding van ons jaarthema haar mooie boek hebben aangeschaft en ermee aan de slag zijn gegaan.

En nu heeft iedereen de kans om haar te zien, te horen en te spreken. Is dat niet leuk?

Dat kan namelijk op Zondagavond 11 februari, want dan komt de 33-jarige Marije Vermaas een avondje bij ons langs in de kerk.

Van half 8 tot half 10 hebben we een afwisselend en boeiend programma.

En als je haar boek niet hebt gelezen. Dat is geen probleem.

Haar verhaal is mooi en inspirerend. Een lezing met verrassende inzichten.

Dus iedereen is van harte welkom!

De thema commissie,

Miranda, Hanneke, Marjanne, Nel en Inge

Da ge bedankt zijt, da wette

MUCHAS GRACIAS ♥

TE GAST IN NIEUWENDIJK!

WIE? MARIJE VERMAAS
WAAROM? ALS AUTEUR VAN HET 'INSPIRATIEBOEK DANK' SPREEKT
ZIJ (SAMEN MET ONS) OVER DANKBAARHEID
VOOR? VOOR IEDEREEN, IN WELKE OMSTANDIGHEID DAN OOK

DATUM: ZONDAG 11 FEBRUARI 2018
TIJDSTIP: 19.30 - 21.30 UUR
LOCATIE: GEREFORMEERDE KERK, KERKWEG 3

MERCI

Dankie

Thank you!

Grazie!

vielen dank ←

BIJBELLEESROOSTER

donderdag	1 februari	Spreuken 20:1-9	Betrouwbaarheid
vrijdag	2 februari	Spreuken 20:10-21	Scherpe waarnemingen
zaterdag	3 februari	Spreuken 20:22-30	Spiegels
zondag	4 februari	Psalm 142	Gebed in een grot
maandag	5 februari	Jesaja 55:1-13	Gratis drank
dinsdag	6 februari	Jesaja 56:1-8	Vreemdelingen welkom!
woensdag	7 februari	Spreuken 21:1-12	Eerlijk duurt het langst
donderdag	8 februari	Spreuken 21:13-21	Verstand en gevoel
vrijdag	9 februari	Spreuken 21:22-31	Let op je woorden!
zaterdag	10 februari	Joël 1:1-14	Zwijg niet over ellende
zondag	11 februari	Joël 1:15-20	De dag van de HEER komt
maandag	12 februari	Joël 2:1-11	Aanstormend leger
dinsdag	13 februari	Joël 2:12-17	Oproep
woensdag	14 februari	Psalm 57	Schuilplaats
donderdag	15 februari	Jesaja 56:9-57:6	'... we gieten ons vol met drank.'
vrijdag	16 februari	Jesaja 57:7-13	Bedgeheimen
zaterdag	17 februari	Jesaja 57:14-21	Er komt vrede!
zondag	18 februari	Jesaja 58:1-5	Vast goed!
maandag	19 februari	Jesaja 58:6-14	Geen woorden maar daden
dinsdag	20 februari	Jona 1:1-16	Reisdoel
woensdag	21 februari	Jona 2:1-11	Gebed in het donker
donderdag	22 februari	Jona 3:1-10	Effectieve verkondiging
vrijdag	23 februari	Jona 4:1-11	Heet hoofd
zaterdag	24 februari	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
zondag	25 februari	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
maandag	26 februari	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
dinsdag	27 februari	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
woensdag	28 februari	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld

donderdag	1 maart	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar gerechtigheid
vrijdag	2 maart	Spreuken 22:1-16	Goede naam en faam
zaterdag	3 maart	Jozua 1:1-9	Opvolgen
zondag	4 maart	Jozua 1:10-18	Mobilisatietijd
maandag	5 maart	Jozua 2:1-14	Op de wallen van Jericho
dinsdag	6 maart	Jozua 2:15-24	De rode draad
woensdag	7 maart	Jozua 3:1-17	Stilstaand water
donderdag	8 maart	Jozua 4:1-14	Een steen bijdragen
vrijdag	9 maart	Jozua 4:15-5:1	Vertel het aan de kinderen

Alpe-dHuZes-team-Liever-Met-Dan-Voor.

Gelukkig kon ik dit stukje nog inleveren op de maandag na het benefietconcert. We kunnen zeggen dat het een zeer geslaagde avond was. De combinatie van Opwekking, Nieuwe liedboek, Nederlands- en Engelstalige liederen was een enorm succes. Fijne samenzang en mooie luisterliederen, voor elk wat wils. Het enthousiasme waarmee de band het bracht heeft alle aanwezigen geïnspireerd en een warm gevoel gegeven. Ik heb in mijn dankwoord dan ook speciaal onze hemelse Vader genoemd die iedereen daar samen had gebracht en tot inspiratie was en is voor de band.

De dag na het concert kwamen er al vragen naar de opbrengst. Daar waren mensen toch ook nieuwsgierig naar. We kunnen vol trots en dankbaarheid melden dat door deze actie een bedrag van € 1.295,87 is bijgeschreven bij ons sponsortotaal. We kunnen dus op alle fronten terugkijken op een succes. Maar de ene actie is amper afgelopen en de volgende staat alweer in de steigers.

Op 24 februari wordt er weer een stampottenbuffet gehouden. Dit is in Nieuwendijk inmiddels een bekend fenomeen. De inschrijfformulieren hiervoor liggen in de hal van de kerk. Daar staat ook een Alpe d'HuZes box waarin de ingevulde strookjes kunnen worden gedaan. U kunt de strookjes ook in de brievenbus doen op Cactusstraat 20 of 21. Dit graag uiterlijk 11 februari zodat we de balans kunnen opmaken van het aantal aangeboden en benodigde maaltijden.

Voor degene die in de tussentijd lekkere trek heeft hebben we ook goed nieuws. Ina verkoopt maaltijdsalades en erwtensoep. Bijzonderheden hierover vindt u op onze Facebookpagina, maar natuurlijk kunt u ook bij Ina terecht voor inlichtingen en bestellingen op telefoonnummer 0183-402750 of op email inaheijstek-prins@kpnmail.nl

Er volgen nog meer acties, waarover wij u later weer zullen berichten. Voor de meest recente informatie volgt u onze Facebookpagina Alpe-dHuZes-team-Liever-Met-Dan-Voor. Onze actiepagina bij Alpe d'HuZes is: <https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/lievermetdanvoor> Via deze pagina kan ook worden gedoneerd, voor het team of (via keuze 'deelnemers') voor ieder afzonderlijk. Op onze persoonlijke actiepagina's staan ook onze motivaties.

Steun ons! Want: Niemand meer dood aan kanker. Dat wil jij toch ook?

Met vriendelijke groeten namens ons hele gezin.
Tus Heijstek.

Kwarktaartenactie

(Ook) in het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen over de acties die Alpe d'Huzes-team "Liever-met- dan-voor" organiseert om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Om mijn lieve zwager en zijn gezin een handje te helpen houd ik een kwarktaartenactie.

U kon al enkele keren een stukje proeven.

Kwarktaartenactie

In juni 2018 gaat Team "Liever Met Dan Voor" deelnemen aan Alpe d'HuZes!

Daarom deze kwarktaartenactie!

Klein (6 grote stukken): € 7,50
Groot (12 grote stukken): € 12,50
Te bestellen tot 3 dagen van tevoren.



Arja Groenenberg-Prins

Telefoon: 0183-403658
E-mail: arja.groenenberg@ziggo.nl



Dus als u iets te vieren hebt....., bestel gerust (veel en vaak). De actie loopt t/m juni.

Psalmpjes estafette naar 150 plaatsen in Nederland

De Voorhof (PKN) uit Andel heeft zich een missie gesteld.

Van alle honderdvijftig psalmen uit de bijbel heeft het evenzoveel beeldvertalingen gemaakt, welke men Psalmpjes heeft genoemd. Zes of meer van zulke Psalmpjes vormen een eigentijdse wanddecoratie om Hollandse huizen mee op te sieren. Hiervoor is een speciale webwinkel opgericht www.psalmpjes.nl waar vanuit de luie stoel bestellingen kunnen worden geplaatst. Deel twee van de missie is een estafette om een Psalmpje aan de wand te krijgen van huizen of kerken in minstens honderdvijftig Nederlandse plaatsen. Vrijdagavond 19 januari wordt om 19.00 uur het startschot gegeven van deze mega-uitdaging vanuit het kerkgebouw aan de Voorstraat 24 te Andel. Iedereen kan mee doen en is hartelijk welkom. HELP MEE, IN HEEL ONS LAND, EEN PSALMPJE AAN DE WAND.

Henk van Noorloos
Werkgroep Psalmpje.nl
Email: info@psalmpje.nl



**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

74e jaargang nr. 1/ 2018

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Koster tijdens erediensten: 06 - 30 76 49 39
e-mail: koster@gknieuwendijk.nl

Beheerder (tijdelijk) Teus voor den Dag, tel. 402763
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Martijn vanVliet, Kildijk 96, tel.
404482, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag vóór
17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 26 februari** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL